



## GreytNews 22 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 12 mei 2010.

Van 15 tot en met 23 mei as. is het weer tijd voor de week van het huisdier 2010. Door het hele land wordt van alles georganiseerd door de deelnemende dierenasielen, dierenpensions, dierenartsen, afdelingen van de dierenbescherming, kinderboerderijen, dierenzaken en ga zo maar door. Even tijd en aandacht voor de vele huisdieren die in ons land gehouden worden. Maar liefst meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier dus dat zijn er alles bij elkaar heel wat! Dit jaar staat de week in het thema van de aanschaf van huisdieren. Een goede zaak welke ook binnen onze stichting sinds het begin van ons bestaan al zeer goed in de gaten wordt gehouden. Zo herinnert u zich vast nog wel het huisbezoek dat u van één van onze vrijwilligers hebt gehad toen u adoptie van een galgo overwoog. Niet voor niets voeren wij dit beleid waarbij zo goed mogelijk gecontroleerd wordt of toekomstige adoptanten zich wel realiseren wat de adoptie van een galgo inhoudt en of zij wel geschikt zijn. Misschien klinkt dit wat streng maar daar is een goede reden voor. Want natuurlijk willen wij de kans zo groot mogelijk maken dat een nieuw thuis ook een echt en definitief thuis voor onze hondjes wordt. Met dank aan al onze huisbezoekers die zich regelmatig om niet inzetten wordt de kans op een geslaagde adoptie op deze manier zo groot mogelijk. En dat is zowel in uw belang als dat van de galgo's!



### **Juni wandeling.**

Nog maar enkele weken en het is zover: onze juni-wandeling! Er zijn al heel wat enthousiaste aanmeldingen binnengekomen dus reken maar dat het gezellig wordt! Pak de agenda er dus maar bij en houd deze dag vrij! Een heerlijke invulling voor een zondagmiddag, voor u, uw gezin én uw viervoeters! Voor het geval u het nog niet wist: we gaan wandelen op zondag 6 juni as. op de geheel nieuwe locatie landgoed Bosch & Duin te Udenhout.

Alle informatie kunt u op [onze website](#) teruglezen. Hopelijk tot ziens op 6 juni!



### **Hond in het zonnetje - Stivie.**

Zoals u van ons gewend bent zetten we iedere GreytNews één van de te adopteren hondjes van onze site in het zonnetje. Deze keer is de beurt aan Stivie. Deze lieverd zit alweer geruime tijd in een pleeggezin en op de een of andere manier valt hij niet goed op op onze site. Misschien is hij wel TE lief?

Hoe dan ook, dit is wat zijn pleeggezin over deze prachtige jongen schrijft:

*" Stivie is een Greyhoundre van een jaar of zes. Hij heeft een prachtig gespierd lijf en is mooi van bouw.*

*Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is is zijn karakter!*

*Daar kan je alleen maar positief over zijn, het is een geweldige hond. Stivie kan goed met andere honden overweg, ook met wat dikkere kleine honden. Bang is Stivie nergens voor, bij het uitlaten is hij onverstoorbaar en blijft keurig naast je lopen. Trekken doet hij niet aan de riem en daarom is het heerlijk om met hem te fietsen. Je kunt ook aan hem merken dat hij daar enorm van geniet.*

*Kinderen vindt Stivie prima, en als zij hem dan ook nog eens lekker gaan kriebelen mogen zij ook niet meer stoppen. Dan drukt hij zijn neus zachtjes tegen ze aan om te zeggen: "Ik ben nog niet klaar hoor! " Hij houdt van aandacht, het liefst is hij de hele dag bij je in de buurt en wijkt dan niet van je zijde. Hij is een trouwe vriend en gaat graag mee boodschappen doen. Aandacht, veel liefde, een lekkere wandeling, als je dat kunt opbrengen voor Stivie kun je je geen leukere hond wensen*

*."*

U leest het. Weinig op aan te merken op deze kanjer! En eerlijk is eerlijk, niet alleen van binnen, maar ook van buiten is Stivie prachtig. Met onze vorige honden die in deze rubriek hebben gestaan, is het allemaal goed gekomen. Zij hebben al een heerlijk mandje gevonden. En hopelijk gaat dat op deze manier nu ook voor onze Stivie gebeuren, hij verdient het net als alle anderen! Op onze [website](#) kunt u natuurlijk meer info over hem vinden, en ook bij ons adoptieteam kunt u met evt. vragen over hem terecht. Zij helpen u graag!



### **Uit de adoptiehoek - door Babeth.**

We hebben afscheid genomen van de winter, de dagen worden langer en onze geadopteerde galgo's genieten al van hun nieuwe familie. We merken dat veel mensen die graag een hondje willen adopteren eerst op vakantie willen gaan om daarna een keus te maken tussen de lieverds die op onze site staan te wachten. En gelijk hebben ze!!

We zijn onze pleeggezinnen weer dankbaar voor de goede hulp die ze elke keer bieden, we horen vaak hoe fijn zulke hondjes zijn, zindelijk, makkelijk, en helemaal klaar om geadopteerd te worden, dus het is echt de moeite waard ze aandacht te geven.

De adopties lopen nog steeds goed en we mogen best trots zijn op onze stichting en adoptanten, ook veel jonge en nieuwe mensen hebben de weg naar Greyhounds Rescue Holland gevonden, we zijn daar uiteraard heel blij mee!! Dat was ook goed te zien tijdens onze laatste wandeling, druk dat het was, echt een familiefeest, veel nieuwe gezichten, een zeer geslaagde dag.

Natuurlijk wordt hierdoor Greyhounds Rescue Holland groter, maar ja...dat is alleen maar positief..nieuwe mensen...nieuwe ideeën, we gaan voor de toekomst!!

Onze pas in Nederland aangekomen Miranda is helaas nog steeds zoek maar we blijven hopen haar te vinden, er is en wordt nog steeds alles aan gedaan. Flyers zijn opgehangen, advertenties in de krant geplaatst, gerichte zoektochten gehouden, vangkooien staan stand-by enz. We hebben zelfs een dogwhisperer ingeschakeld, iemand die contact kan maken met vermiste dieren. Op deze plaats willen we ook graag onze collega's van de GINN bedanken die ons prima adviezen hebben gegeven. Echt teamwerk en we hopen op een goede afloop.

Ik wil iedereen bedanken, alle collega's die hard werken voor Greyhounds Rescue Holland, onze adoptanten, alle mensen die maken dat we een fijne stichting hebben waar de hulp voor de hondjes het belangrijkste is, een stichting waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.



### **Van het hulpgoederenteam.**

Na een tijdje inzamelen was ons magazijntje te Cromvoirt weer tot de nok toe gevuld met allerlei hulpgoederen waaronder 2 ton voer, dozen medicijnen, stapels dekens, een hele stapel inloopmatten geschonken door Aero Logistiek, etc. Dankzij de inzet van ons nieuwste bestuurslid vonden we de firma Mark Huisman Logistics niet alleen bereid deze hulpgoederen naar Sevilla te vervoeren maar bovendien tezamen met de firma BosBoon Expertise dit transport in belangrijke mate te sponsoren zodat de uiteindelijke kosten voor GRH heel erg meevielen.

Vlak voor het transport kregen we dan nog het heugelijke nieuws van de firma Bosrand te Alphen a/d Rijn dat zij 250 kg voer voor ons hadden klaar staan en of we hierin geïnteresseerd waren? Hiervoor hadden we uiteraard geen extra aansporing nodig zodat dit door het hulpgoederenteam prompt werd afgehaald.

Op vrijdagavond 16/04 werd dankzij het enthousiasme en de spierkracht van het hulpgoederenteam de vrachtwagen geladen met ca. 14m<sup>3</sup> hulpgoederen waarop deze spoorslags richting Spanje vertrok.

Dinsdagmiddag 20/04 rond 14 uur is de vrachtwagen veilig en wel in Sevilla aangekomen. Daar stond een heel team van vrijwilligers en hun auto's, en niet te vergeten Sjakie natuurlijk, klaar om alles netjes te lossen. Een pittige klus maar in plaats van vermoeidheid sloeg slechts verbazing toe want wat was men verrast te zien wat er allemaal uit de wagen kwam en ook... hoeveel!

Voor foto's verwijzen we dan ook met plezier naar onze [website](#).

Onze dank gaat natuurlijk uit naar alle donateurs en sponsors die dit transport mogelijk hebben gemaakt.

Lieve mensen, namens ons, de shelters en niet in het minst de hondjes: hartelijk dank!



### **Uit het dagboek van een pleeggezin in Spanje.**

Arme lieve galgo.. Wat moet hij een slaag hebben gehad in zijn eerste leven! Als je in het begin je hand maar op zijn kop deed om te aaien, kromp hij in elkaar. Ook honden hebben hem wel eens beet gehad want hij heeft kleine wondjes op zijn lijf die waarschijnlijk door andere honden zijn veroorzaakt.

De jagers hebben nooit maar 1 galgo, ze hebben er altijd meer. Die zitten dan ergens op een rot plaats zonder menselijke aandacht, allemaal op elkaar en het eten wordt maar ergens neergegooid, dus dan wordt het af en toen vechten natuurlijk, ook als er een vrouwtje loops is.

Ook deze keer weer verbaas ik me erover hoe vlug ze liefde ontvangen en hoe dankbaar ze daarvoor zijn, alhoewel hij bang is voor vreemde mensen, vooral voor mannen (hoe kan het ook anders!).

Toen hij de eerste dag bij ons kwam regende het. Hij kwam makkelijk naar binnen maar omdat mijn man daar ook was bleef hij toch liever buiten. Gelukkig vond hij het houten huisje waar een matras in ligt voor de honden en daar zat hij lekker droog. Omdat dat gedeelte omheind is, deed ik het hek dicht en zo had ik hem goed onder controle.

Ik ging zo ieder half uur naar hem toe met een worstje. In het begin vertrouwde hij het nog niet dus gooide ik het maar naar hem toe (hij was wel dichtbij). De vierde keer nam hij het voorzichtig uit mijn hand en vanaf dat moment was hij niet meer van mijn zijde te slaan. Heel lief en aanhankelijk, steeds maar weer naar mijn hand zoeken om een, in zijn leven zo gemiste, aai te krijgen.

Zondagochtend gingen mijn man en ik buitenshuis ontbijten. Toen we terug kwamen zat er bloed op de muur en ik wist meteen dat hij ontsnapt was. Onmogelijk want de tuin heeft een omheining van 3 1/2 meter hoog, het enige zwakke punt is een raampje, zonder glas, maar we hadden natuurlijk nooit gedacht dat deze grote galgo door de tralies zou kunnen komen. Lees het hele verhaal op: [onze website](#).



### **Voor en Na: Milo (Picoletto) - Door Karen en Dayne.**

Op 24 juni is het alweer een jaar geleden dat Milo bij ons kwam wonen. Zijn eerste jaar bij ons! Hij is lief, heeft nog altijd heel veel puppygedrag, ondeugend, aanhankelijk, passie voor eten, speels, luilak... noem maar op. We zijn heel blij dat we de kans kregen om hem in onze armen te kunnen sluiten en willen hem nooit meer kwijt! Hij heeft nu een goed leven.... Elke dag kijk ik op de site en volg ik de adopties. Telkens ben ik blij om te zien dat er nog steeds veel adopties zijn, maar mijn hart bloedt voor diegenen die er al geruime tijd opstaan, zoals Barril, Champi, enz.... Als ik één wens mag doen in dan is het wel dat deze ellende voor alle galgo's, en natuurlijk alle andere dieren de wereld rond, mag ophouden. Alles en iedereen verdient geliefd te zijn. Het maakt mij intriest te weten dat dit een utopie is. Toch is dit steeds opnieuw weer mijn vurigste wens. Ik dank ook van harte iedereen die zich telkens weer met hart en ziel blijft inzetten voor dieren, hier in het bijzonder de galgo's. Pootjes van Milo en Pepper.



### **Nieuwe vrijwilligers.**

Zoals dat gaat in vrijwilligersland vindt er regelmatig een verloop van vrijwilligers plaats. Sommige gaan weg, bijvoorbeeld omdat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging en even vaak melden nieuwe mensen zich aan. Vol enthousiasme een stichting als de onze te kunnen komen versterken. Natuurlijk zijn wij blij met deze hulp want zonder vrijwilligers zou GRH niet kunnen voortbestaan.

Op onze website hebt u onlangs al kunnen lezen dat het bestuur is uitgebreid met de komst van Linda Brouwer. Zij werkt al jaren mee in de stichting en is zodanig goed op de hoogte van het reilen en zeilen. Wat u wellicht ontgaan is, is de uitbreiding van ons webteam. We hebben Leonard Dronkers bereid gevonden ons hierin te komen versterken en zijn ontzettend blij met zijn knowhow. Dat gaat ons vast het een en ander aan puzzel- en piekerwerk besparen!

Last but not least is ook ons nazorgteam uitgebreid. Brigitte Gerritsen draait hier intussen alweer een tijdje in mee en wat ons betreft in elk geval naar volle tevredenheid. Mensen, jullie zijn van harte welkom en we hopen dat jullie nog lang en met veel plezier bij Greyhounds Rescue Holland en de galgo's betrokken blijven!



### **Vrijwilliger aan het woord: Vera Thorenaar.**

Ik kwam in contact met Greyhounds Rescue Holland dankzij een artikel in Margriet zo'n 2 ½ jaar geleden. Sinds mijn 17de jaar woon ik in het buitenland, Afrika, Zuid-Amerika en ben uiteindelijk terecht gekomen in Malaga, Spanje. Mijn man is Spaans dus zodoende. Toen ik het artikel over Greyhounds Rescue las was ik direct bereid om te helpen. Ten eerste omdat ik altijd heel gevoelig ben geweest voor dierenleed (eigenlijk al het leed dat op de wereld bestaat) en daarvoor heb gevochten in de landen waar ik gewoond heb, en ook omdat mijn loopbaan in Malaga bij British Airways tot een einde kwam vanwege de crisis in de luchtvaartmaatschappij. Dus het kwam echt op mijn pad op het juiste moment.

Omdat ik 25 jaar op de vluchthaven van Malaga heb gewerkt stelde GRH mij voor om te helpen met het inchecken van de galgo's die vanuit Malaga door vrijwilligers werden meegenomen naar het "paradijs" zoals wij dat hier noemen: het regelen van papieren, vertalen tussen de vrijwilligers die de honden brengen en de passagiers, die toch altijd een beetje nerveus zijn als ze dit voor de eerste keer doen, eventuele problemen oplossen, enz. Ik vertaal sinds vorig jaar ook de artikels van de website en van de GreytNews in het Spaans, want wat lezen ze die hier graag!

*Lees het hele verhaal op: [onze website](#).*