



GreytNews 28 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 29 januari 2011.

Eind januari, het jachtseizoen in Spanje is weer afgelopen. Je zou denken dat er daarmee een betere tijd voor de galgo's aanbreekt, een periode van rust. Niets is minder waar. Voor de shelters in Spanje en voor alle vrijwilligers die zich het lot van deze dieren aantrekken betekent januari topdrukke. Galgo's worden massaal gedumpt, op wrede wijze afgemaakt of, als ze geluk hebben, bij een shelter achtergelaten. We spreken hier over duizenden galgo's, ieder jaar opnieuw. Ook onze shelters worden overspoeld met honden en zitten bomvol. En vol betekent dan ook echt... vol. Vrijwilligers met hun handen in het haar. De confrontatie met zoveel leed, dag in dag uit, is emotioneel al enorm zwaar maar ook financieel weten ze zich soms helemaal geen raad meer. Dus komen er in januari nog eens extra noodkreten om hulp binnen waar wij naar vermogen gehoor aan geven. De afgelopen weken hebben we dan ook al een aantal shelters extra financiële steun gestuurd. Dat zouden wij natuurlijk nooit kunnen doen zonder u en niet voor niets is er dan ook een inzamelingsactie gestart op onze [website](#). Hope wordt intussen geholpen maar er zijn nog zoveel andere hondjes, die elke dag moeten knokken om zelfs maar te mogen leven. Hoewel ze de inhoud van dat woord nauwelijks kennen. Blijft u ons helpen leven aan hen te geven? Elke bijdrage is meer dan welkom en de shelters zijn u ontzettend dankbaar!



De Wandelingen.

Hoewel lang zo erg niet als vorig jaar, was er ook dit jaar weer sprake van een behoorlijk witte (en koude!) kerstwandeling. Dat mocht de pret echter zeker niet drukken want de opkomst was, ondanks de nodige afzeggingen, aanzienlijk te noemen. Encarni en Fernando vonden het geweldig u en uw hondjes te mogen ontmoeten en zijn vol bijgetankte goede moed weer terug naar Spanje vertrokken. Ook wij hebben van deze dag genoten, en hopen u met ons. Bedankt voor uw komst!

Hoog tijd om weer naar de volgende wandeling uit te gaan kijken. Zoals u misschien al op onze website hebt gezien, staat onze voorjaarswandeling gepland voor zondag 20 maart 2011. We gaan voor de tweede keer wandelen bij landgoed Bosch & Duin te Udenhout, midden in het prachtige natuurgebied van de Loonse en Drunense duinen. Omdat het in juni op deze mooie locatie nogal druk kan zijn gaan we er nu in maart naartoe, wanneer het daar wat rustiger is. Al onze informatie staat intussen op onze [website](#) te lezen, het enige dat u nog hoeft te doen is deze dag alvast in uw agenda zetten. Hopelijk snel tot ziens in Udenhout!



Hond in het zonnetje - Ojitos. *Door zijn pleeggezin.*

Ojitos, een halfwindhond, is op dit moment ruim negen maanden oud. In de tijd dat hij bij ons is heeft hij een enorme groeisprong doorgemaakt. In november was hij ongeveer even groot als onze kleinste hond, een halfwindhond Morgan. Nu is hij ruim groter dan de grootste galgo die wij hebben. Bijna volgroeid staat hij hoog op zijn poten en heeft een slank, maar stevig lijf. Zijn kop is breder dan van een windhond en hij kijkt je met zijn lieve trouwe hondenogen aan. In zijn blik weerspiegelt zich zijn karakter. Hij is lief, aanhankelijk en bijzonder speels zonder een sprankje agressie naar mensen of dieren.

Hij vindt het heerlijk om geknuffeld te worden en is graag bij mensen in de buurt. Naar vreemde mensen is hij voorzichtig. Eerst wil hij weten of hij met 'goed volk' te maken heeft voor hij zich laat benaderen. Veel mensen die we tegenkomen vinden hem een prachtige hond. Het is mooi om te zien hoe hij zich kan aanpassen aan de honden die hij tegenkomt. Ojitos is vriendelijk tegen alle honden en wil altijd spelen.

Lees snel verder over Ojitos op onze [website](#) !

Uit de adoptiehoek - door Babeth en Miranda.

De feestdagen zijn achter de rug en gelukkig ook het vuurwerk waar veel honden last van hebben. Voor sommige galgo's was de kerst in Nederland helemaal nieuw, ze moesten aan de kou wennen, maar veel hondjes hebben ook genoten van de prachtige witte sneeuw die volop was gevallen.

Wat is het druk geweest de laatste maanden met de adopties. December is voor iedereen altijd een hectische maand, maar onze site heeft toch de aandacht van veel mensen getrokken. We hopen dat 2011 ook zo fijn zal lopen, we werken samen keihard met onze Spaanse vrienden die het niet makkelijk hebben.

Met Elsa gaat het steeds beter; er is een fantastische familie verliefd op haar geworden...dus het gaat niet lang meer duren voordat deze lieverd naar Nederland zal komen.

Helaas gaat de ellende van deze honden natuurlijk door. Met Elsa gaat het nu beter, maar nu is er weer Hope en vele andere hondjes, nog zonder naam, zoals uit het verhaal van Evolución dat op onze site te lezen staat. Allemaal honden die om hulp vragen, we gaan ze helpen, we gaan met zijn allen deze stakkers uit deze nachtmerrie halen en we zullen zorgen dat veel hondjes dit jaar een fijne familie zullen vinden!!!

Ook leuk om te melden dat meerdere families besloten hebben pleeggezin te worden. Hierdoor kunnen we de honden die langer in de Spaanse shelters verblijven helpen om sneller naar Nederland te komen. Dat is voor sommige adoptanten heel prettig, daardoor kunnen ze immers eerst kennis met deze hondjes gaan maken en op deze manier zijn er het afgelopen jaar veel galgo's geadopteerd.

Januari is goed begonnen, er komen doorlopend aanvragen binnen en we hopen deze hondjes spoedig naar Nederland te krijgen. We willen jullie allemaal bedanken voor alle steun en aandacht die we van jullie allemaal krijgen, laten we er opnieuw samen een geweldig jaar van maken want ze wachten daar.....op ons...op een betere toekomst!!!





Welkom nieuwe lezers en een oproep aan iedereen.

Zoals u in de vorige editie al kon lezen is onze GreytNews per 1 januari opengesteld voor iedereen. We waren heel benieuwd naar de reacties en tot op heden zijn die gelukkig zeer positief te noemen. Bovendien melden zich dagelijks nieuwe lezers aan waardoor het aantal abonnees behoorlijk aan het stijgen is. Leuk! We heten onze nieuwe lezers van harte welkom en hopen dat ook zij veel plezier aan de GreytNews mogen beleven. Graag doen wij meteen een oproep aan al onze lezers om verhalen en foto's van en over uw hondjes te sturen naar greytnews@greyhoundsrescue.nl. Leuk om met andere galgo-liefhebbers te delen en wie weet ziet u uw kanjer dan wel in de volgende GreytNews of op onze website verschijnen. Wij hopen veel post te mogen ontvangen, kom maar op!



Ingezonden brief over Greco - door Nelleke van Marle.

Eens in de week gaan we met de honden Naar Callantsoog in Noordholland.

We vinden het daar zeer hondvriendelijk, er hangen zelfs overal gratis poepzakjesautomaten en afvalbakken voor de verzamelde inhoud. Het strand is er heerlijk om te lopen en op de terrassen en binnen bij bv "de strandtent" krijgen de honden zelfs een eigen schaalje hondenbrokjes geserveerd.

Greco vindt het er heerlijk en durft nu ook de zee in te rennen. Hij rent rondjes op het strand en in het water alsof hij nooit anders heeft gedaan. Na de wandeling gaan we bij "de strandtent" wat eten en daar genieten alle hondjes van mee. Greco houdt niet van zoet, maar een stukje uitsmijter of een stukje broodje met kroket vindt hij heerlijk.

We zijn ontzettend blij met onze knul. De lelijke wond die hij nog op zijn rechterzij had is langzaam aan het dichtgroeien en er begint ook weer haar op te komen, nog even en het zal helemaal genezen zijn. Op de website met adoptiehonden zagen we dat Greco's pleeggezin alweer een nieuw pleegkind hebben, we herkenden het aan de gezellige quilts op de banken. Greco heeft ook hier zijn eigen plaid op bed, alleen de kleurstelling is anders. We zijn zijn pleeggezin zo dankbaar dat ze Greco hebben opgevangen, waardoor wij er zo'n fijne huisgenoot hebben bijgekregen. Natuurlijk ook onze dank aan de medewerkers in Spanje zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn.

PS: We hopen dat er over enige tijd nog een galgo bij mag komen !



Van het hulpgoederenteam.

Het inzamelen van hulpgoederen is een van onze activiteiten die nonstop doorgaat. Het hele jaar door zijn onze inzamelpunten actief bezig met spullen inzamelen en regelmatig ruikt het hulpgoederenteam dan ook met Sjakie2 uit om alles op te halen. Zo ook vorige week toen Sjakie weer een rondje mocht doen. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het inzamelen!

Een greep uit de opgehaalde spullen kunt u vinden op onze [website](#).

Indien u goederen wenst aan te bieden mail dan naar het [hulpgoederenteam](#) en zij maken met u een afspraak om het op te halen. Alvast bedankt voor uw hulp!



Nuria en Paqui melden zich weer.

Heeft u dat ook wel eens? Dat het niet meer bij te houden is wie nu precies waar naartoe is vertrokken en wat daar dan doet ...

OK, wat minder cryptisch graag !

Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter lot van onze geliefde galgo.

En soms dan is er een bij die dan denkt "kom, laat ik het zelf eens doen" en dan een eigen organisatie begint.

Soms gaat dat goed, soms valt het toch tegen en bloedt een dergelijk initiatief dood.

Dat fenomeen vind je in Nederland maar ook in Spanje!

Ook daar trekken sommigen van de ene naar de andere shelter of beginnen iets voor zichzelf. De ervaring leert dat er toch wel enige standvastigheid en visie nodig is om er een succes van te maken. Vrijwilligers met die kwaliteiten zijn er in Spanje natuurlijk ook. Het vertrek van die kennis en ervaring is binnen de shelter vaak direct merkbaar; sterker nog: wij merken dat ook als er een of meer steunpilaren wegvallen in een Spaanse shelter. Het duurt dan vaak een lange tijd voordat de shelter weer op koers en op stoom is....

Toen Nuria en Paqui vorig jaar aankondigden bij de shelter Uprodea te vertrekken, hielden we dan ook wel een beetje ons hart vast. Want die twee waren met recht belangrijke pijlers waarop Uprodea steunde. Gelukkig is dat allemaal inmiddels weer goed gekomen.

Het hele verhaal leest u verder op onze [website](#) !

Goed nieuws voor de dieren in Spanje!

Op donderdag 23 december 2010 heeft het Spaanse congres ingestemd met het nieuwe Wetboek van strafrecht. Eén van de zaken die nu beter geregeld zijn, is het vervolgen van mensen die dieren mishandelen. Tot voor kort moest er bewijs geleverd worden, dat iemand wreedheden had begaan voordat een dierenmishandelaar vervolgd kon worden. Bovendien werd het mishandelen van dieren gezien als overtreding en niet als delict.

Nu, na de goedkeuring van de wijziging van de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht), neemt men aan, dat het aantal processen met 300% zal toenemen. Vanaf nu zal het veel gemakkelijker zijn, om hen die dieren mishandelen, te veroordelen, omdat het nu niet meer noodzakelijk is, te bewijzen, dat er sprake is geweest van wreedheid.

Weer een stapje naar een betere wereld voor de Spaanse dieren!





Voor en Na - Kaia - door Edith Bongaerts. *Geschreven op oudjaarsdag.*

Nog maar enkele uren en dan sluiten we het jaar 2010 af. Een jaar waar ik met warme herinneringen aan terugdenk. 2010 Is het jaar waarin ons gezin werd uitgebreid met de komst van een galgo. Al in de eerste week van 2010 zagen we onze droomhond op de site van Greyhounds Rescue Holland staan. Bij het zien van haar kopje waren we meteen verkocht, we keken elkaar aan en zonder woorden wisten we dat dit onze nieuwe huisgenoot zou worden.

Quia was haar naam. Een bange, magere maar oh zo lieve hond. 2,5 Maand moesten we wachten omdat ze eerst bij haar gastgezin moest aansterken. Hier bij Vera kreeg ze haar eerste liefde, haar eerste aandacht. In die maanden correspondeerden Vera en ik over en weer en werden we hier in Nederland op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Quia. De foto's van de website waren uitgeprint en hingen in de kamer zodat we iedere dag naar haar konden kijken.

En toen, eindelijk, was het zover: 14 maart 2010. De dag dat Quia officieel Kaia werd en aankwam op de luchthaven van Brussel. Ruim op tijd waren we op het vliegveld, in blijde afwachting van haar komst. De zenuwen gierden door mijn keel terwijl ik maar op en neer liep, mijn ogen gericht op het scherm van de aankomsttijden. En daar was dan eindelijk het bericht dat het toestel was geland.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



Vrijwilliger aan het woord: Lex van Straten.

Stel je eerst eens voor. Ik ben 61 jaar, 37 jaar zeer gelukkig getrouwd met Vicky (van het Nazorg team) en we hebben twee fantastische zoons van 32 (tweeling!). Nadat in november jl. onze oude lieve galga Trizzy overleed hebben we nu nog twee galga dames en een jonge bastaard reu, overigens ook een Spaans straatschoffie! En een 17-jarige eigenzinnige kater: Sjonnie (die uiteindelijk toch de baas is).

Hoe kwam je in aanraking met GRH? Zoals het met de meeste galgo liefhebbers gaat: door toeval. Ik denk dat Babeth (Adoptieteam GRH) ons er ooit op attent maakte. Vicky heeft toen op de GRH website onze eerste galga Sammie gezien en we waren meteen verkocht. En van het een kwam het ander. En mijn stokpaardje, sorry hoor...: doorslaggevend voor mijn binding met GRH is, dat ik uit eigen ervaring voor 100% zeker weet, dat werkelijk elke opgehaalde euro - of dit nu via de donateurs, adoptanten of via de verkoop van artikelen gebeurt- uiteindelijk in Spanje op de goede en veilige plek terecht komt.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !