



## GreytNews 30 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 30 april 2011.

Wat een prachtig weer hebben we de afgelopen paasdagen gehad. Gewoon een cadeautje! Weg met de jassen, korte broeken uit de kast en... heerlijk buiten vertoeven. Ook voor de honden was het genieten. Er was tijd voor een extra wandeling en overdag kon de tuindeur gewoon open blijven staan en er heerlijk in het zonnetje worden gelegen. Soms moest je ze gewoon binnenhalen of even een schaduwplekje geven want oververhitting is natuurlijk wel gevaarlijk. Voor luiers was er achter de schermen geen tijd want komende week hebben we meerdere vluchten en komen er een heleboel hondjes naar Nederland. Een heel geregeld waarover u volgende week meer op onze website kunt lezen. Fantastisch dat we daarbij ook altijd weer op onze trouwe vluchtafhalers, pleeggezinnen en alle andere vrijwilligers kunnen rekenen. Soms zelfs middenin de nacht! Dank je wel lieve mensen en ook u bedankt als trouwe lezer, donateur of adoptant. Samen maken we het verschil! Wij wensen u weer veel leesplezier met deze GreytNews op Koninginnedag.



### De Wandelingen.

Was u er ook bij, afgelopen 20 maart in Udenhout tijdens onze voorjaarswandeling? Niet? Dan heeft u echt wat gemist! Niet alleen was het prachtig weer maar het was echt reuzegezellig. Een enorme opkomst zorgde voor een drukke, geweldige en onvergetelijke dag voor zowel baas als hond. Gelukkig krijgt u binnenkort weer een nieuwe kans want op **zondag 19 juni** as. (inderdaad: op vaderdag!) staat de volgende wandeling alweer op het programma. Een vertrouwde plek, we gaan naar het Erkemederstrand in Zeewolde waar we bij strandpaviljoen "De Jutter" weer van harte welkom zijn. Dat wilt u toch zeker ook niet missen? Alle informatie kunt u op onze [website](#) nalezen. En komt u meewandelen, stuur dan even een mailtje naar ons [evenemententeam](#) zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers. Hopelijk tot ziens!



### **Hond in het zonnetje - Ivan (Easy).** *Door zijn pleeggezin.*

Deze keer is het de beurt aan Ivan. Deze kanjer heeft een hoop meegemaakt maar bloeit helemaal op sinds hij in veiligheid is. Op de site zijn nieuwe foto's én twee filmpjes van hem te bewonderen. We vroegen zijn pleeggezin een stukje over Ivan te schrijven voor de GreytNews, lees zelf maar wat zij over hem vertellen: Wat leuk dat Ivan in het zonnetje wordt gezet! Het is ook een echte zon liefhebber. Sinds de winter vertrokken is, ligt hij het liefste languit in het gras in de zon. We hebben hem een nieuwe naam gegeven: Easy. Een nieuwe naam voor een nieuwe start. Easy wordt ook steeds meer 'easy'. Hij kwispelt en danst om je heen als je hem begroet, hij speelt met zijn egelknuffel of ligt lekker met zijn benen omhoog te dromen op zijn kussen. Buiten strekt hij zijn lange benen graag. Laatst tijdens een fietstocht door het bos lieten we hem los. Hij volgde ons de hele tijd braaf... tot het hem te langzaam ging en hij even alleen een rondje ging rennen. Na een paar spannende minuten kwam hij gelukkig weer terug, gelukkig zonder vangst! Dus voor een meer ontspannen fietstocht of wandeling laten we hem toch maar aan de riem voortaan. Hij loopt trouwens geweldig aan de riem zonder te trekken. In de tuin kan hij lekker sprinten en af en toe gaan we naar het windhonden speelterrein waar hij kan rennen en spelen met soortgenoten. Hij is geweldig met andere honden, loopt piepend en kwispelend op ze af en zelfs met onze lastige dalmatiër heeft hij geen problemen, een allemansvriend dus! Met de kat heeft hij ook geen problemen, hij deelt zelfs zijn eten met hem. Met z'n drieën blijven ze ook vaker alleen, dat gaat heel goed. Easy gaat graag met de auto mee, hij springt er zo in. Hij blaft bijna nooit. Hij is wel nog steeds voorzichtig met vreemde mensen, vooral mannen, daarin zie je zijn trieste verleden. Maar als hij je eenmaal kent en je knuffelt met hem is hij zo blij! Wie heeft er een plekje voor deze grote vriend?



### **Uit de adoptiehoek – Door Babeth en Miranda.**

Misschien hebben jullie het gezien, we hebben sinds kort, schattige witte galgo'tjes op onze adoptiesite, allemaal met een naam die met een dans te maken heeft, onze Beatriz is altijd heel inventief! Laten we hopen dat deze kleintjes snel een familie zullen vinden, want opgroeien in een echt thuis is natuurlijk veel fijner dan in een shelter. Gelukkig is er voor één al een adoptieaanvraag binnengekomen. We merken wel dat veel mensen zich tot oudere honden voelen aangetrokken, ze zijn ook makkelijk en ideaal voor een gezin dat van rust en niet van te lange wandelingen houdt. Kijk naar Perla en Noa, duidelijk een voorbeeld, deze twee oudjes zoeken nog steeds een definitieve familie voor de rest van hun leven. Ze hebben alleen pech gehad dat "hun mama" veel te vroeg kwam te overlijden. Gelukkig zitten ze nu bij een fijn pleeggezin dat alleen vol lof over deze hondjes is, ze zijn gezond en kunnen zeer zeker mensen heel gelukkig maken. Voor Perla en Noa zal een gezamenlijke adoptie gelden, want we willen ze heel graag bij elkaar houden!

Veel hondjes zijn geadopteerd deze maand, gelukkig, want er zitten er nog zoveel in Spanje te wachten. De pleeghondjes van Joke en Hans waren ook in trek en daardoor kunnen er volgende maand weer leuke nieuwe galgos's naar Nederland komen!

Wat boffen we met het mooie weer, de lange wandelingen zijn begonnen, afgelopen met de winterjassen en paraplu's, je ziet hoe onze galgo's genieten van de zon, van het buitenleven en het veilige leven. Hoe heerlijk is het om ze te zien rennen, spelen, net alsof ze vergeten zijn dat het niet altijd zo was ....

Een paar van onze viervoeters hebben ons verlaten dit jaar, we wensen de families heel veel sterkte, afscheid nemen blijft heel moeilijk!

En we gaan door, door en door....

Het is een lange weg, maar we zijn positief, onze druk bezochte wandelingen, de goede sfeer en alle fijne adoptanten maken dat we met zijn alle een stevige vuist blijven maken tegen al het dierenleed!

We bedanken jullie allemaal!

## **HELP MEE**

### **Help ! ... hulp ! ... goederen ! ... Hulpgoederen !!**

Voor de regelmatige bezoekers van onze evenementen zijn de "mannen" van het team Hulpgoederen een bekende verschijning. Zij zijn altijd aanwezig met hun aanhangwagen(s) Sjakie- II en/of Sjakie-III om de meegebrachte spulletjes na afloop van het evenement naar de verschillende opslaglocaties te rijden. Maar ook buiten de evenementen om worden er door Ro en Arjan heel wat kilometers afgelegd om ergens in Nederland een partijtje 'hulpgoederen' voor de hondjes in Spanje op te halen. Onze inzamelpunten spelen daarbij een belangrijke rol; zij hebben lokaal de beste contacten met bedrijven en dierenzaken én particulieren die ons regelmatig plezierig verrassen met hondenvoer, manden, riemen, voerbakken, jasjes, dekens, handdoeken, medicijnen, enz. enz.

Zo wordt er niet alleen heel wat afgereden maar ook heel wat afgesjouwd ! Eenmaal thuis aangekomen na weer een rondje Nederland ploffen de mannen uitgeput maar voldaan neer op de bank, voor zover de hondjes daar een plekje voor open hebben gelaten ...



Omdat er niet voor iedere zak hondenvoer naar onze opslaglocaties wordt gereden, worden de ingezamelde spullen vaak tijdelijk thuis opgeslagen. Dat dit soms wekenlang tot kolderieke taferelen leidt, mag de pret niet drukken; manden opgestapeld in de gang, in de woonkamer dozen die tot aan het plafond reiken, 2 opeen gestapelde zakken hondenvoer dienen als poef, de overige zakken liggen achter de bank, in de slaapkamers, tegen de muur, .... Pas zodra de vrouw des huizes het niet meer uithoudt omdat de draadbenches in de echtelijke sponde wel heel veel begrip van haar vragen en er toch ergens een grens is aan het dagelijks door de mannen gebezigde "alles voor de hondjes", wordt het huis weer grotendeels ontzet en de opslaglocatie aangevuld met hulpgoederen.

Daar hebben we inmiddels al weer voldoende staan om een ritje Spanje te gaan maken: meer dan 1000 kilo voer, 3 dozen medicijnen, 12 dozen verband, 67 dozen handdoeken/dekens, 60 dozen chloortabletten (desinfectie), 3 dozen riemen/halsbanden, 50 flacons honden shampoo, 36 hondenmanden .... en nog veel meer !

Heeft u ook nog spullen staan die ze in Spanje goed kunnen gebruiken: lever ze dan in bij een van de vele [steunpunten](#) die we hebben of [mail aan de mannen van het Hulpgoederenteam](#). Op dit moment is er vooral een dringende behoefte aan hondenvoer en middelen tegen vlooien en teken.

Overweegt u zelf ook inzamelpunt te worden dan kunt u dat via de mail aan de mannen kenbaar maken.

### **Bijzondere donatie.**

Onlangs mochten we wel een heel bijzondere donatie in ontvangst nemen. De reden was helaas een verdrietige, want had te maken met het overlijden van een oud-adoptante, Mary Meulenbroeks, op 20 maart jl. Jaren geleden heeft Mary twee galgo's via onze stichting geadopteerd waarop ze stapelgek was. Haar liefde voor deze dieren was zo groot dat haar laatste wens was om tijdens haar crematiedienst collectebussen neer te zetten voor stichting Greyhounds Rescue Holland i.p.v. bloemen te ontvangen. Haar familie heeft deze wens gerespecteerd en zo kregen wij onverwachts een brief van de dochter van Mary waarin zij ons vertelde van haar moeders wens en het naar ons overmaken van het opgehaalde bedrag. Daar werden wij wel even stil van. Dat iemand die weet dat ze zelf afscheid moet gaan nemen van het leven, zelfs dan nog stilstaat bij de hondjes omdat haar liefde voor deze dieren zo groot is. Het is een ontzettend mooi gebaar waar we Mary heel dankbaar voor zijn. We wensen haar dierbaren heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.





### **Bekvechten.**

U zult denken wat heeft bekvechten nu met Galgo's te maken. Deze zachtaardige honden bekvechten toch niet? Hoewel? De definitie van bekvechten is: een scherpe woordenstrijd voeren. Dat geldt voor ons, de mens. En dat is natuurlijk niet van toepassing op onze Galgo's. Immers, zij voeren onderling niet dezelfde taal als wij om met elkaar te kunnen communiceren. En al zeker niet om een strijd te voeren. Daarnaast heeft bekvechten ook een beetje een negatieve klank, het roept spanning op. En daar is dan wel weer een overeenkomst. Als onze honden met elkaar 'bekvechten' kunnen sommigen van ons daar best een beetje gespannen van worden. Daarom wil ik hiermee het 'bekvechten' van onze honden nader verklaren om te proberen de spanning wat weg te nemen. De definitie van bekvechten voor Galgo's is een hele andere. Dat zult u in mijn verhaal kunnen lezen.

Dit komt u vast bekend voor. 'Oh jee' daar gaan ze weer. Grommen, ontblote tanden, piepen of zelfs janken, het kan er stevig aan toe gaan als onze Galgo's weer eens lekker aan het bekvechten zijn. De neus wordt sterk opgetrokken, de tanden ontbloot, ze blinken je tegemoet. Soms hoor je zelfs dat de tanden elkaar raken. De bekken raken in elkaar verstrengeld. Het ziet er angstaanjagend uit. Als dat maar goed gaat? Doen ze elkaar geen pijn? Je eerste reactie is dan, corrigeren. De honden kijken dan verbaasd op, wat doen wij fout zie je ze dan denken.

*Het hele verhaal mét filmpje leest en ziet u verder op onze [website](#) !*



### **Wandelgebieden.**

Op onze site staat onder het menu "activiteiten" onze [pagina](#) met wandelgebieden. Deze is intussen eigenlijk wel wat verouderd. Hoog tijd voor een nieuw jasje dus! Daarbij hebben wij ook uw hulp nodig. Op internet zijn vele pagina's te vinden die al dan niet keurig worden bijgehouden met daarop vele, vele wandelgebieden die geschikt zijn voor honden. Zowel gebieden waar honden los mogen, als waar je met ze aan de lijn kunt wandelen. Graag willen we de betere van deze sites, dus diegene die het meest compleet én recent zijn (én worden bijgehouden!) een plekje op onze wandelpagina geven. Zo hopen we straks een leuk overzicht te hebben waar we met zijn allen lekker in kunnen neuzen als we er eens op uit willen met onze viervoeters. U snapt het al... kent u deze sites en heeft u er goede ervaringen mee? Denkt u dat een bepaalde site in aanmerking komt? Laat het ons dan snel weten en stuur een mailtje naar ons [evenemententeam](#). Zij gaan dan alles op een rijtje zetten zodat we straks weer een mooie complete pagina hebben. Let er trouwens op dat nu 1 april weer verstreken is, het in veel gebieden niet meer toegestaan is honden los te laten lopen. Veel wandelplezier!



### **Een lans breken voor Galgo-mixjes - door Helen de Priester.**

Iedere keer weer lees ik dat galgo-mixjes moeilijk te plaatsen zijn. Omdat ze in Spanje teveel op een Galgo lijken zijn ze daar niet te plaatsen en omdat ze in Nederland te weinig op een Galgo lijken zijn ze daardoor ook weer moeilijker te plaatsen. Sinds ik zelf een Galgo-mix heb geadopteerd via GRH doet dat me zo zeer! Want ook deze hondjes verdienen een goed thuis, zij kunnen er niets aan doen dat hun vader of moeder "het" met een ander ras of prullenbakje hebben gedaan. Ik heb ooit een Galgo geadopteerd nadat ik een hondje uit Griekenland meegenomen had. Voor die tijd wist ik niets van het dierenleed in de zuidelijke landen van Europa. Na het meenemen van mijn Griekje heb ik me er meer in verdiept en kwam ik achter de vreselijke omstandigheden waaronder honden in veel Zuid-Europese landen moeten leven en ook zeker in Spanje en heb ik me ingelezen in het karakter van de Galgo en kwam tot de conclusie dat dit een ras was dat bij ons zou passen. *Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !*



### **Voor en Na – Lotus – door Ivar en Mariette.**

Graag wil ik even vertellen hoe het nu met Lotus (voorheen Julia) gaat. Ze is nu 5 maanden bij ons. Vanaf het allereerste moment dat ze op het vliegveld in Brussel uit haar reiskenneltje stapte is duidelijk dat het een verschrikkelijke schat is. Zo'n lief en zacht hondje!!

We wilden een hondje dat niet erg angstig is en dat is ze gelukkig ook absoluut niet. Zelfs vreemde mensen op straat krijgen allemaal een vriendelijke en enthousiaste begroeting. Wel had ze de eerste paar weken toch wel vreemd gedrag op straat. Op bepaalde plekken, bijvoorbeeld een garagepleintje, bleef ze stokstijf staan en zag je angst in haar ogen. Soms wilde ze echt geen stap meer zetten en moesten we haar naar huis tillen. Gelukkig heeft dit maar een paar weken geduurd, het ging steeds beter en daarna is dit nooit meer voorgekomen.

Op zich kan ze prima alleen thuis blijven, maar het weggaan met ons dochttertje en de hele poppenkast die daarbij hoort (jasje aan, kinderwagen pakken, tas mee, mutsje op, enz., enz.) duurt gewoon te lang en dan is Lotus al helemaal zo enthousiast dat ze echt wel mee wil. Inmiddels gaat het al een stuk beter, in het ergste geval joelt ze even 5 minuten maar gaat daarna braaf slapen. Lotus is heel erg lief voor Mare, ons dochttertje van nu 17 maanden.

*Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !*



### **Vrijwilliger aan het woord: Hans Speckmann.**

*Stel je eerst eens voor?*

Ik ben Hans Speckmann en ben gehuwd en wij wonen in het heerlijke Noord Brabant. Wij hebben één gehuwde dochter en twee kleinkinderen. Sinds begin dit jaar probeer ik, samen met mijn vrouw Rina, onze Galgo Pheto en onze eventuele pleeghond, te genieten van mijn vervroegd pensioen.

*Hoe kwam je in aanraking met GRH?*

Wij zochten een windhond en dan ga je kijken op diverse sites. Op de site van GRH zagen wij een leuke Galga, Lois heette zij. Na contact te hebben opgenomen met GRH en het daarop volgende huisbezoek werden wij gebeld door Babeth en na wat heen en weer info te hebben uitgewisseld, stelde zij voor eens bij Arjan en Angelique Bolk te gaan kijken. Daar zagen wij Pheto en bingo wat een lieverd en die uitstraling!! Kortom, alleen even kijken werd dan ook daadwerkelijk een adoptie. Later, na diverse keren contact met GRH te hebben gehad, kwam het ter sprake om de pleeg te helpen ondersteunen ivm het tijdelijk uitvallen van Joke. Dat ben ik toen gaan doen en sinds haar terugkomst zijn wij "het pleegteam".

*Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !*