



## GreytNews 47 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 3 juli 2013.

*Daar is de zon, we gaan een eindje lopen..* Een liedje van Gerard van Maasakkers dat door mijn hoofd speelt terwijl buiten de regen met bakken naar beneden komt. Wat snakken we met zijn allen inderdaad naar die zon. Voor onze galgo's in Spanje echter, is het lokaal alweer veel te heet, velen van hen moeten het stellen zonder schaduwplek of zelfs maar genoeg drinkwater.. Zij zouden maar wat graag met ons ruilen en dan liefst niet voor een weekje maar veel beter nog, voor altijd. Gelukkig is dat de laatste tijd weer voor een heleboel galgo's gelukt. Zo kwamen er vorige week nog vier hondjes met het vliegtuig in ons land aan en komende week staan er nog eens vier met een transport gepland. Geweldig. In deze GreytNews leest u nog veel meer goed nieuws maar bijv. ook een informatief stuk over bioresonantie. Geschreven door niemand minder dan onze columnist Ampa, u kent haar verhalen over de hilarische avonturen van Jimi vast wel! Voortaan leest u in iedere GreytNews ook een ander verhaal van haar. Dan is er nog shoppnieuws, stelt Francois van het evenemententeam zich graag aan u voor en leest u over enkele bijzondere donaties. Dat en meer. Wij wensen u veel leesplezier en meteen ook een hele fijne zomer!



### **De Wandelingen - 8 september GRH-wandeling in De Mortel!**

Wat was het weer reuze gezellig op 9 juni jl. in Kootwijk tijdens de laatste GRH wandeling. Ook al omdat onze oud adoptieteamleden Joke en Babeth erbij waren. Niet alleen wij en u als bezoekers, maar ook zichzelf genoten van hun aanwezigheid. Om over de hondjes maar te zwijgen want menig hondje werd voorzien van een dikke zoen door dit duo. Geweldig dat ze van de partij waren! Ook genoten werd er van de interactieve sessie die Lisa Dempsey deze dag voor het eerst op een van onze wandelingen gaf. Leerzaam bovendien voor zowel de deelnemers als hun hondjes. De waardering was enorm zodat Lisa dit zeker nog op herhaling doet. Ook daar zij wij erg blij mee!

Hebt u de wandeling gemist? Geen nood want op 8 september a.s. is onze volgende wandeling er weer. We keren nog eens terug naar manege Het Zwarte Water in De Mortel. Weet u het nog? We hadden daar een enorme binnenbak tot onze beschikking zodat alle hondjes eens volledig veilig los konden lopen. Alle informatie over deze aankomende wandeling vindt u op [deze pagina](#) . We hopen u te mogen verwelkomen!



### **Hond in het zonnetje - Juanes.**

Juanes is een prachtige reu van ongeveer 6 jaar en zoals zoveel galgo's is ook hij een echte bankhanger. Het liefst zou hij 's nachts ook nog een plekje bij je in de slaapkamer vinden.

Deze schat vindt het heerlijk om met andere honden te spelen. Kleine kinderen vindt hij helemaal geweldig en het liefste wil hij de hele dag geknuffeld worden. Een echte knuffelkont dus!

Juanes wacht heel netjes zijn beurt af en is zeker niet dominant. Door zijn verleden vindt hij kleine ruimtes en benches heel eng. Het alleen zijn moet hij nog leren. Wel vindt Juanes een vriendje in huis heel gezellig. We hopen dat hij gauw een gouden mandje vindt, want deze kanjer verdient het zo een definitief thuis te krijgen. Helaas kan hij door omstandigheden niet bij het huidige pleeggezin blijven en zijn we op zoek naar een nieuw pleeggezin waar hij tot zijn adoptie mag blijven. Maar wie weet ziet u het wel zitten met Juanes en wordt het geen pleeg- maar meteen een adoptiegezin?



### **Uit de adoptiehoek - door Anneke.**

Wat eigenlijk op het moment erg speelt in het adoptie en pleegteam is het gebrek aan pleeggezinnen.

Ik zou daarom bij deze graag een oproep doen of er mensen zijn die hun huis en hart willen openstellen voor een pleeghondje.

Als hondjes door omstandigheden terugkomen uit een adoptie, of met spoed uit Spanje gehaald moeten worden, willen wij deze hondjes natuurlijk niet in een asiel plaatsen, daar hebben we ze tenslotte al uitgehaald. Daarom hebben wij úw hulp nodig om af en toe een hondje tijdelijk in huis te nemen totdat iemand zich meldt die het hondje wil adopteren.

Vaak horen wij van mensen "Ik zou dat niet kunnen hoor". Natuurlijk valt het afscheid niet altijd mee als je een tijdje met liefde voor een hondje gezorgd hebt, en ook ik heb om een pleeghondje wel eens een traantje moeten laten. Maar als je vervolgens tijdens een wandeling je pleeghondje terugziet en ziet hoe goed het gaat, geeft dat een enorme voldoening! Dankzij jou heeft het hondje een nieuwe kans gekregen!

Wanneer u voor ons pleeggezin zou willen worden kunt u op de website het [pleeg-vragenformulier](#) invullen.

We hopen snel van u te horen, dat zou geweldig zijn!

Verder kunnen wij melden dat het ook met de adopties lekker doorloopt. Wat ook erg leuk is, is de diversiteit in de aanvragen. Jonge hondjes, bange hondjes, mixjes en podenco's maar ook de oudjes krijgen na lange tijd een fijn huisje. En hoe leuk is het om deze hondjes op de wandeling met hun nieuwe baasje te zien, of om foto's, filmpjes en verhaaltjes te krijgen. Blijf deze dus vooral sturen!

En natuurlijk komt de vakantie eraan. Ik wil daarom graag iedereen en alle hondjes een hele fijne vakantie wensen met veel mooie zonnige dagen. Ik blijf gewoon in de buurt, dus als u een hondje wilt adopteren sta ik voor u klaar!



### **NIEUW! Galgo kunst in de GRH Shop - door Lex van Straten.**

Ik ben heel erg blij (en een beetje trots) u te kunnen melden, dat twee kunstenaressen eigen werk hebben geschonken aan onze GRH Shop! Een prachtige geste die zeer gewaardeerd wordt. Wij hebben al eerder kunst in de GRH Shop gehad (en nog), in de vorm van de mooie kerstkaarten van Inky van Swelm, maar het gaat hier voor het eerst om de originelen.

Lucienne Lubbers heeft werkelijk prachtige linoleumsneden in de vorm van een dubbele kaart aangeboden. De formaten zijn vanaf ca. 15 cm. bij 20 cm. Er zijn tien verschillende modellen, alle genummerd en ondertekend door de kunstenaar! De voorraad is zeer beperkt, er zijn van elke versie slechts enkele stuks beschikbaar, heel simpel, omdat ook de oplage klein is. U krijgt voor weinig geld echt een schitterend en uniek kunstwerk, dat u nergens anders zult vinden. De kaarten kosten €7,50 per stuk (inclusief verpakking- en verzendkosten wordt het dan €10,00).

De kunstenaar Joyce Corputty stelde schilderijen (de meeste zijn 30 bij 40 cm.) beschikbaar voor de GRH Shop. Een aantal daarvan is al verkocht, er zijn er nog zes op onze site te vinden. Ze zijn gemaakt met acryl op canvas techniek. De galgo kopjes zijn echt vertederend mooi, een lust voor het oog. De schilderijen zijn unika, dus is er van elk schilderij slechts één exemplaar. We hebben het in de Shop zo geregeld, dat elk schilderij uiteindelijk precies €50,00 kost, inclusief de verpakking- en verzendkosten.

Neem eens een kijkje in onze toch al interessante webshop op [greyhoundsrescue.nl](http://greyhoundsrescue.nl), het verplicht u tot niets, het is al leuk om even rond te neuzen. En, ik heb het al vaker geschreven, hartelijk bedankt namens onze hondjes!



### **Aitana, tien jaar in Nederland - door Heleen Wagtman.**

In 2003 kreeg ik Aitana via Greyhounds Rescue Holland.

Ik haalde haar op in Dongen bij Betty. De klik was er meteen, Aitana sprong naast me op de bank en hing half over m'n schoot, niet van plan daar weg te gaan.

Een schriel Podencootje van ongeveer 2 jaar uit de omgeving van Madrid... ze was gevonden met een gat in haar nek, waar waarschijnlijk de chip uit verwijderd was en er was iets met haar heup... ze zou geschopt kunnen zijn, of van de rotsen gegooid, of aangereden dat was niet te achterhalen. Hoogstwaarschijnlijk was ze voor de jacht gebruikt en was ze daar niet zo goed in, dus afgedankt.

Ze zat in het asiel Ana in Madrid en Betty dacht dat het de perfecte hond voor mij zou zijn. Ik had zo mijn twijfels; mijn Whoopi was twee maanden daarvoor ingeslapen op de prachtige leeftijd van 18 jaar... een stoere hond met wolvenbloed, ook uit Spanje. Wat een verschil met dit scharminkeltje. Ik nam Aitana mee nadat Betty me had beloofd dat zij haar zelf zou houden als de klik niet kwam. Ik moest het maar proberen.

Thuis stond de mand klaar met een kluif en wat speeltjes...

*Lees de rest van het verhaal op onze [website!](#)*



### **Vijf bijzondere donaties.**

De afgelopen weken zijn we verblijd met vijf bijzondere donaties.

Zo ontvingen we twee donaties van ieder € 500,00 van Blok filters en ACS Filterttechniek. De adoptanten van Caila en Lucas (familie Blok) hebben dit geregeld en wij zijn hier heel blij mee. Sjoerd en Tineke: Bedankt! Daarnaast ontvingen wij van een donateur die anoniem wenst te blijven € 5.000,00. Wat een geweldige donatie! Ook deze donateur hartelijk dank.

Ook van de adoptanten van Pushkin kregen we een mooie donatie, dank jullie wel!

En als klap op de vuurpijl ontvingen wij van de kinderen Den Hartog van de Kossack Stud een mooie donatie van € 165,00. Tijdens de Open Dag hebben zij geld opgehaald voor GRH. Bedankt, kanjers!

U kunt zich voorstellen dat we met elke donatie blij zijn en met deze donaties extra blij. Nu kunnen we o.a. een paar belangrijke investeringen doen voor onze kliniek Amicos: een otoscoop en een luifel.

Wat is het toch mooi om te zien dat klein en groot zich zo inzet voor de hondjes!



### **Ingezonden lieve brief voor Babeth en Joke – door Theo en Tonny Aalders.**

*Dat er meegeleefd wordt met het afscheid van ons oude adoptieteam delen we ook graag even met u.*

Hallo lieve Babeth en Joke,

Wat lezen we nu...!! gaan jullie stoppen in het adoptie team!!

Wat ontzettend jammer.

In de paar maanden dat wij kennis gemaakt hebben met GRH hebben wij ontzettend lieve hard werkende mensen leren kennen, die alles over hadden (hebben) voor de honden,

Mensen die je bijna niet tegenkomt die je moet zoeken, dat menen we echt.

Jullie stonden voor een moeilijke taak om honden te plaatsen in gezinnen op goed vertrouwen, die je via mail of telefoon nooit voor 100% leert kennen..

De vele antwoorden die beantwoord moeten worden leuk of niet leuk, vreugde teleurstellingen verdriet boosheid, wat komt er al niet bij kijken als je dit werk doet.

Het is een gave om dat te kunnen...

Dat het vervelend is als honden herplaatst moeten worden zal altijd blijven (mensen veranderen niet) kijk hier maar in de asiels, ze zitten bommetje vol, ras of geen ras.

De mens blijft een vreemd en vaak onbegrijpelijk wezen.

We weten niet hoelang jullie voor GRH gewerkt hebben, maar in deze korte periode dat wij het voorrecht hadden om jullie te leren kennen en nooit meer zullen vergeten zeggen wij met tranen in onze ogen:

Lieve Babeth en Joke bedankt voor alles, het gaat jullie goed en ga lekker genieten.

Dat verdienen jullie..

En blijf vooral denken aan de leuke dingen die er geweest zijn,

en dat er heel veel honden een gouden mand hebben door jullie grote inzet..

Vele lieve groeten, en een dikke knuffel van Kayleigh, Dionne (Mia) en Nomi (Noemi)





### **Nieuws uit Bocholt over Nacha en Duma - door Luk en Hilde.**

Zoals jullie zien op de foto doen onze twee schatjes het geweldig. De winter zijn ze goed door gekomen, elke dag wandelen en de kou trotseren, maar wel met de jasjes aan.

Rennen in de velden vinden ze geweldig en voor water heeft onze Duma een voorkeur, dat vindt ze heel plezant.

Onze Nacha helemaal niet, nog niet met haar pootjes in een plas.

De zetel is puur genot voor beide , vooral onze Nacha onder een dekentje.....zalig.

Over 3 weken heeft Duma weer examen, dit keer bij de "gevorderden", ze doet het prima, we houden jullie op de hoogte van het resultaat.

Het zijn twee voorbeeldige honden met af en toe een ondeugend kantje.



*Bioresowat..?*

### **Bioresonantie , duidelijkheid bij vage klachten - door Ampa Colmenares.**

Wellicht herkent u het volgende. Uw hond heeft last van vage klachten. Er is iets niet helemaal in orde, maar wat precies wordt niet duidelijk. De hond is wat slomer, heeft 'ergens een beetje' last van iets, maar van wat? U kunt er de vinger niet op leggen. U gaat naar de dierenarts, want daar zijn ze immers voor. Een antibioticakuur, pijnstillers, wellicht diarree remmers of pilletjes tegen misselijkheid. Voor elke klacht is er wel een pil of een kuur, maar de kern van het probleem wordt niet helemaal duidelijk.

De klachten verdwijnen en het gaat even goed. Na een tijdje begint het echter overal weer te jeuken bij de hond. Of dat ontstoken oor komt weer terug. Weer die prutogen of slechte adem (dit zijn slechts voorbeelden, het kunnen allerlei klachten zijn, natuurlijk). Weer wordt er een bezoekje aan de dierenarts gebracht. In sommige gevallen kom je in een bepaalde molen terecht. *Lees de rest van dit verhaal op onze [website](#) !*



### **Het gaat goed met Oyo (Rayo) - door Gino en Gerda.**

Een mailtje om jullie te laten weten dat Oyo nog altijd zeer goed gaat !

Vandaag is hij mee geweest, samen met al de andere hondjes naar Frankrijk : een dagje Cap Blanc Nez ! Hij vond het zalig en wij ook.

We hebben de indruk dat zijn achterwerk minder stabiel wordt maar last heeft hij er niet van. Meestal gaat hij dagelijks mee een wandeling(etje) maken maar op de koudste dagen is hij toch binnen gebleven.

Het is een echte knuffelhond. We mogen ons niet op de bank zetten of hij ligt bij ons, heel dicht tegen ons aan. We hopen dat hij nog lang bij ons blijft. Hij heeft nu toch ook al eens de Cap Blanc Nez bezocht!



### **Vrijwilliger aan het woord: Francois Baljeu.**

Ik ben Francois Baljeu, getrouwd met Anneke en heb een dochter Lisa en twee zonen Senna en Morris. In mijn vrije tijd mag ik graag een rondje mountainbiken in de bossen tussen Mook, Groesbeek en Nijmegen of ga ik wandelen met de honden.

Al van kleins af aan heb ik regelmatig honden gehad. De meeste indruk heeft een whippet genaamd Jimmy op mij gemaakt. Regelmatig op mijn sokken erachteraan gerend, omdat hij weer eens door de voordeur schoot of gewoonweg over het hek heen sprong.

Al snel nadat ik ging samenwonen kwam het eerste hondje, een Jack Russell, en daarna een tweede, een Engelse Cocker. Vervolgens een derde, een kruising tussen een Duitse en Mechelse Herder. Het eerste hondje moesten we helaas herplaatsen na de geboorte van onze dochter, omdat zij erg angstig werd als de baby begon te huilen. De herder werd 8 jaar oud en na haar overlijden was het ineens erg stil in huis. Na veel praten besloten we dat er toch weer een hond bij moest komen, maar wat voor een? Toen begon ik over mijn Whippet Jimmy en wat een leuk beest ik dat vond. Anneke ging zoeken op internet en toen ik op een dag thuis kwam van het werk stond de site van de GRH open. "Als het een windhond wordt, dan een uit Spanje", zei ze. *Lees de rest van het verhaal verder op onze [website](#) !*