



GreytNews 36 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 28 januari 2012.

Elk jaar opnieuw beginnen wij de maand januari met gemengde gevoelens. Blij met alles dat we het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen, dankbaar voor de geweldige groep mensen die, op welke manier dan ook, zich volledig belangeloos zowel in Spanje als in Nederland inzetten tegen het galgoleed en blij met elk hondje dat we samen met u weer een toekomst hebben kunnen geven. En toch zijn daar die gemengde gevoelens. Want eind januari loopt het jachtseizoen weer ten einde, een periode waarin het leed van de galgo's niet te overzien is. Erger nog, de ellende lijkt zelfs nog erger te worden. Stromen onze shelters normaal rond deze tijd helemaal vol, nu was er halverwege het jachtseizoen al geen plaats meer door de vele, vele galgo's die werden gevonden of achtergelaten in de dodingsstations. En vol betekent in onze shelters dan ook echt overvol. Het is wel duidelijk, we zijn er nog lang niet en we gaan er het komende jaar weer keihard tegenaan. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig en we hopen van harte dat we ook dit jaar op uw steun mogen (blijven) rekenen. Alvast bedankt lieve mensen!



De wandelingen.

Na een oergezellige en drukbezochte kerstwandeling zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen van de voorjaarswandeling. Alle info is intussen bekend en het wordt ontzettend leuk! Natuurlijk gaan we eerst lekker wandelen, maar deze keer via een uitgestippelde route en aan de lijn. Daarna is er de mogelijkheid voor alle honden om geheel veilig los te kunnen lopen. Echt waar? Nou en of, ook de hondjes die anders nooit los kunnen omdat ze een te groot jachtinstinct hebben, omdat u het (nog) niet goed aandurft of om welke reden dan ook.

Op zondag 11 maart 2012 kunnen al onze trouwe viervoeters lekker én veilig racen in de enorme binnenbak van manege [Het Zwarte Water](#) in De Mortel waar we van harte welkom zijn. Snel dus naar alle [informatie](#) over deze wandeling, wij hopen van harte dat ook u komt! O en voor een goede inschatting van het aantal deelnemers, stuurt u even een mailtje naar ons [evenemententeam](#) als u van de partij bent?



Hond in het zonnetje - Manolo.

Elke maand staan de Geluksgalgo's op de site van GRH. Dit zijn Galgo's die het geluk hebben dat zij een nieuw en warm nestje hebben gevonden in Nederland of België. En nu hopen wij toch zo dat Manolo bij de Geluksgalgo's van januari zal komen te staan!

Eens was Manolo ook al een Geluksgalgo en had hij een warme mand gevonden in Nederland. Maar helaas werd zijn bazinnetje oud en ziek en kon niet langer voor hem zorgen. Met pijn in het hart moesten zij in oktober afscheid van elkaar nemen.

En sinds die tijd woont hij bij een geweldig pleeggezin. Maar ja, een pleeggezin is eigenlijk maar voor tijdelijk. En hoe lief, leuk en geweldig zij hem hier ook vinden, Manolo verdient het om permanent een nieuw en liefdevol nest te vinden.

Inmiddels is Manolo al een heer op leeftijd met zijn 9 jaar. Maar als je hem ziet huppelen en van het leven ziet genieten zou je zeggen dat hij pas 5 of 6 jaar jong is.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de adoptiehoek – door Vicky en Babeth.

Wat een fantastische decembermaand hebben we toch weer gehad, met een hele hoop geadopteerde hondjes, waaronder 4 hele lieve pupjes.

Toen werd het even rustig. Maar plotseling ging de computer weer lopen en konden wij ons weer nuttig maken. Wij zijn heel blij dat mensen op onze website kijken en telkens weer hondjes willen adopteren.

Uiteindelijk zijn er gelukkig nog best wat hondjes geadopteerd in december.

En wat was onze kerstwandeling weer een groot succes! Het zou in eerste instantie heel slecht weer worden maar uiteindelijk hebben we het droog gehouden. Wat heel erg leuk was, was dat we 4 dames uit Spanje konden uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Zij hebben er ook echt van genoten, zeker om te zien hoe het 'hun' hondjes verging in Nederland, en zij vonden het uniek om te zien hoeveel hondjes er bij elkaar waren zonder agressie en lekker samen lopend op de Loonse en Drunense duinen.

Op 14 januari kwam het transport van 8 hondjes aan in Mierlo. Het was weer spannend, de adoptanten van de hondjes waren allemaal zenuwachtig en vol verwachting. Maar alles is goed gegaan en de hondjes zijn intussen allemaal veilig in huis bij hun adoptanten. Dus weer 8 hondjes gered! U kunt het relaas van die dag uitgebreid bekijken op de website.

De maand januari is over het algemeen wat rustiger. Maar daarna trekt het meestal weer aan en is er weer veel belangstelling voor Greyhounds Rescue Nederland. Laten we hopen dat we dit jaar weer een heleboel hondjes kunnen redden. Jammer genoeg hebben ze ons daarbij nog steeds hard nodig. Wij gaan er in ieder geval weer met z'n allen hard tegen aan!

Babeth en Vicky van het adoptieteam, wensen iedereen nog een heel goed en gezond 2012.



Uit de Hulpgoederenhoek.

Donderdag 2 februari is het weer zover. Dan vertrekt onze Rob van The Kossack Stud weer voor een transport richting Spanje. Het hulpgoederenteam is dan ook volop bezig met het verzamelen van alles wat nog mee moet en kan. Hebt u toevallig ook nog voer, medicijnen of andere hulpgoederen liggen? Lever het dan snel in bij een van onze inzamelpunten of stuur een mailtje naar ons hulpgoederenteam. Misschien ook de moeite waard nog even een rondje langs de plaatselijke dierenarts en dierenspeciaalzaak te doen. Het zou toch mooi zijn als we zoveel mogelijk spullen mee kunnen nemen, zeker in de winter is alles dubbel hard nodig in onze shelters. De hondjes zullen u er dankbaar voor zijn!



Het adoptieverhaal van Fé.

FÉ (VERTROUWEN).

Dit is het verhaal van Fé, een Spaanse Galgo en hoe zij van een Spaanse dame een Nederlandse werd.

De Kerstman had dit jaar wel een heel speciaal cadeau in petto! Wij mochten wederom een lieve Galgo adopteren! En dan vat je natuurlijk de koe meteen bij de horens. Dinsdag 27 december 2011 namen wij daarom, met enige spanning, een kijkje op de website van GRH om naar de adoptiehondjes te kijken. Misschien zat er wel een hondje bij dat ons hart zou stelen én goed zou passen bij onze andere twee Galgo's.

Bij de aanblik van haar trouwe bruine hondenogen vielen wij als een blok voor Tricia. En zoals zij werd beschreven zou dit wel eens een goede match kunnen zijn met Gino en Sarah, onze andere twee Galgo's. Vervolgens ging er een mail naar het adoptieteam om te vragen of Tricia nog niet was geadopteerd. En wij hadden geluk. Dezelfde ochtend werden wij teruggebeld dat deze dame nog niet was geadopteerd en nog op een warm nestje zat te wachten. Tricia werd voor ons 'gereserveerd'. Omdat zij uit Madrid moest komen wisten wij nog niet wanneer zij in Nederland zou arriveren. Maar dat kon de pret niet drukken. Het vooruitzicht dat Tricia bij ons zou komen wonen maakte ons al helemaal blij.

Later die middag werden wij wederom gebeld door het adoptieteam met de vraag of wij Tricia al donderdag 29 december zouden kunnen ophalen op Schiphol. Er was namelijk een plekje in het vliegtuig voor haar.

Natuurlijk wilden wij dat. Hoe gek kan het lopen! *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



Een dag met een gouden randje.

Soms heb je van die dagen dan kan het niet meer stuk. Afgelopen zaterdag, 21 januari jl., was het zo een dag voor Greyhounds Rescue Holland, een dag met een gouden randje! Want op die dag mocht GRH een cheque in ontvangst nemen met het aanzienlijke bedrag van € 3.000,00.

Deze cheque werd ons aangeboden door de voormalige gospelgroep 'Inspiration Singers & Band', uit handen van Ro Kerkhoven, vrijwilliger bij onze stichting. De voormalige gospelgroep heeft de opbrengst van de verkoop van goederen gegund aan GRH.

Namens GRH willen wij iedereen van de voormalige gospelgroep hartelijk danken voor deze gulle gave.

Uit de nazorg – door Carmen Epskamp.

Het begint voor ons bij een mailtje van het adoptieteam over een geadopteerde hond. Er is er weer één die een thuis heeft gevonden en jij mag de nazorg doen! Natuurlijk! Leuk! Soms is het maar één hondje, maar af en toe wel drie of vier tegelijk. Dat zijn voor mij de leukste mailtjes om te krijgen.

Als dan eindelijk de honden aangekomen zijn, bel ik meestal de volgende dag op om te informeren hoe het de hond en het adoptiegezin vergaan is de afgelopen nacht/dag. Ik trek daar altijd heel veel tijd voor uit want de adoptanten raken niet uitgepraat over hun liefste, mooiste, fantastische en braafste hondje. Zo nu en dan krijgt de hond een nieuwe naam of zijn er een heleboel vragen. Dit zijn altijd hele leuke gesprekken.

Meestal dan..... soms loopt het niet zoals de adoptant het voor ogen had. Dan zijn er wat "start"probleempjes. Dat is niet zo gek natuurlijk want de honden hebben zoveel meegemaakt, daar zou iedereen van in de war raken. Gelukkig zijn het meestal maar tijdelijke ongemakken en zijn ze na een paar dagen opgelost. Sommige honden komen binnen, klimmen op de bank en doen net of ze niet anders gewend zijn, sommige hebben wat langer nodig.

Het komt maar zelden voor dat de "klik" tussen hond en mens er niet is of dat de "startproblemen" iemand boven het hoofd groeien. Dan is het zaak goed naar de adoptant te luisteren en te proberen tussen de regels door te lezen, om het zo maar te zeggen. Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat hond en mens maar blijven doortobben tot het fout loopt. Om dit voor te zijn moet je soms, in overleg met de adoptant, het besluit nemen om een hond bij een pleeggezin te plaatsen. In zo'n geval komt ons fantastische pleegteam in actie om zo snel mogelijk een pleeggezin te zoeken dat binnen korte tijd een hondje kan opnemen.

Wat ook erg leuk is om te doen zijn huisbezoeken. Mensen weten vaak niet wat ze er van moeten verwachten. Ik ben waarschijnlijk net zo zenuwachtig als de mensen waar ik bij op bezoek ga.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !





Vivi, een verhaal met een staartje (deel 2).

Het is hier geweldig!

Dit verhaal gaat over Vivi, een Galgo Español. Vanuit Spanje vertrok Vivi naar Nederland waar zij is geadopteerd door Linda Hofland. En met dat Vivi bij Linda kwam wonen kwam zij ook terecht in een roedel Border Collies waar zij het heel erg naar haar zin heeft. Eind goed al goed zul je denken, maar dit verhaal krijgt nog een staartje! Leest u mee?

Eindelijk weer even de tijd om wat op te schrijven. Er is al wel eerder tijd geweest, maar dan viel ik in slaap en kwam het er niet van om te schrijven. Tja, waar te beginnen, er is al zoveel gebeurd. Maar laten we beginnen met te zeggen dat het goed gaat! Ik heb het hier echt heel erg naar mijn zin en dat de "problemen" die ik verwachtte me alles meevallen. Het terrein is opgedeeld in een aantal weides waar de honden vrij in groepen samenleven.

Steeds als er gevoerd gaat worden, worden de honden elk op hun eigen plek vastgezet aan een kortere ketting zodat ze niet bij elkaar kunnen. De eerste dagen sprongen de honden met z'n allen tegen me op, in de reuwei zitten elf reuen samen.

Ze hingen op mijn rug en in mijn nek, en ik had de blubber en poep tot achter mijn oren zitten.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Oproep: Merkkleding en kraamhulpen gezocht!

Graag willen we in de nabije toekomst meer met GRH op evenementen gaan staan. Deels met GRH promotiemateriaal om onze naamsbekendheid te vergroten en zo hopelijk ook meer donateurs te werven. Maar voor een groot deel ook voor de verkoop van tweedehands merkkleding, -schoenen en -tassen. Maar dan hebben we deze spullen natuurlijk wél eerst nodig! Daarom zoeken wij enthousiaste inzamelaars die voor ons op zoek gaan naar deze artikelen (die uiteraard in goede staat dienen te zijn). Wie o wie heeft nog het een en ander liggen of gaat voor ons actief op zoek? Al het ingezamelde kan tijdens elke GRH-wandeling worden ingeleverd of bij een van onze inzamelpunten door heel Nederland. Bij grotere hoeveelheden kan het eventueel ook bij u worden afgehaald. Daarnaast zijn wij tevens op zoek naar mensen die voor ons een kraam willen bemannen wanneer er een evenement in eigen regio plaatsvindt. Dit gaat natuurlijk altijd in goed overleg met u. Zin, tijd, kasten opgeruimd? Laat het ons weten op evenementen@greyhoundsrescue.nl . Het spreekt voor zich dat de opbrengst volledig ten goede komt aan de hondjes.



Vrijwilligster aan het woord - Els Harzing.

Lieve lezers. Mijn naam is Els Harzing-Dam en ik ben vrijwilligster bij Greyhounds Rescue Holland.

In oktober 2009 hoorde ik voor het eerst van het ras Galgo. Voor die tijd wist ik natuurlijk wel van het bestaan van de windhonden af maar specifiek de Galgo's kende ik niet.

Onze oudste zoon, die in Spanje studeerde, zette mij op het spoor van de Spaanse windhonden.

Nou ja, niet lang daarna kwam ik in aanraking met GRH. Na heel wat gekeken te hebben op de GRH-site kwamen mijn echtgenoot en ik tot de conclusie dat wij toch wel heel graag een Galgo wilden adopteren.

Eind januari 2010 kwam Hipi bij ons wonen. En Hipi was zo'n cadeautje voor ons!

Door haar ben ik me nog meer betrokken gaan voelen bij het ras en zo kwam ik ook tot het besef dat ik me meer wilde inzetten voor het verbeteren van het lot van de Galgo's.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Een dag uit het leven van een shelter - Evolucion.

Evolución is een kleine vereniging die werd opgericht in 1999. Enkele van de oprichters waren al vrijwilligers in een opvanghuis met slechte condities, waar dieren amper te eten kregen en waar ze elkaar doodden als gevolg van overbevolking en stress.

Omdat we het niet goed vonden hoe de dingen werden gedaan, hebben we besloten om een onafhankelijke organisatie op te richten om een financiële impuls te krijgen met nieuwe ideeën en om ervoor te zorgen dat de shelter gered kon worden.

We hebben donateurs gevonden en fondsen geworven waarmee we quarantaine-ruimtes, speelplaatsen en kennels hebben gebouwd. Tevens hebben we betaald voor dierenartsen, de service verbeterd en, zoveel als we konden, de kwaliteit van leven van de dieren.

Toen de omstandigheden beter werden en zeer bekwame vrijwilligers de leiding kregen, besloot Evolución dat het tijd was weg te gaan en uit te kijken voor nieuwe mogelijkheden om dieren te helpen. En langzaam zijn we begonnen met het redden van straathonden en andere honden die op het punt stonden om gedood te worden in de dodingstations.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !