

Verzonden: zondag 7 september

## Onderwerp: GreytNews (10)

De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet meer getoond worden.

De links werken echter (meestal) nog wel.

- **Paul neemt afscheid.....**
- **.... Raoul komt**
- **Simon Pickard vertelt over zijn Madame Emi**
- **Fotoshoot door Piet Slob bij wandeling 14 september**
- **Natasja Kleijer maakt 1.000 jasjes voor de Spaanse galgo's**
- **4 oktober werelddierendag**
- **Tip! Ontwormen na vakantie in het buitenland**

### **Paul neemt afscheid.....**

Met ingang van 1-9-2008 is onze secretaris/penningmeeste Paul Saanen in het bestuur opgevolgd door Raoul van den Bogaert. In de afgelopen ruim twee jaar heeft Paul Saanen een enorme bijdrage geleverd aan de gezonde (financiële) positie van onze stichting. Naast de financiën stuurde Paul ook de verschillende teams aan op het gebied van Hulpgoederen, Shop, Inzameling Cartridges en Donateuradministratie. Maar ook het rijden van een transport of andere hand- en spandiensten op het gebied van Adoptie waren hem niet vreemd.

Wij hebben deze duizendpoot leren kennen als een zeer enthousiaste en prettige collega die met scherpe analyses een duidelijk visie ontvouwde en tot kritische doch rechtvaardige besluiten kwam.

Wij zullen zijn inbreng in het bestuur en elders binnen de stichting gaan missen en bedanken hem graag namens alle donateurs, adoptanten, pleeggezinnen en vrijwilligers voor alles wat hij voor onze stichting heeft betekend!

Voor een uitgebreide toelichting [klik hier](#).

### **.... Raoul komt**

Het doet ons een genoegen u te kunnen melden dat wij **Raoul van den Bogaert** bereid hebben gevonden de taken van Paul over te nemen.

Wij kennen Raoul reeds geruime tijd als adoptant van Sambo en van zijn enthousiaste verhalen over zijn avonturen met Sambo. Tevens is Raoul een frequent bezoeker van onze evenementen en neemt hij in België regelmatig huisbezoeken voor zijn rekening.

Gezien de steeds meer aantrekkende adopties vanuit België is het feit dat Raoul in België woont een plezierige bijkomstigheid.

In alle contacten met hem is ons steeds weer opgevallen welk een enorme bezieling Raoul heeft ten aanzien van het bestrijden van het leed dat de Galgo wordt aangedaan.

Voor de motivatie van Raoul om voor een bestuursfunctie te kiezen, [klik hier](#)

### **Simon Pickard vertelt over zijn Madame Emi**

Hier een update over Madame Emi zoals ik haar nu noem. Zij is echt een hele mooie dame!!

Wij zijn net met z'n allen een maand in ons huis in Frankrijk geweest en het was genieten!

Emi is veel rustiger geworden. Ze rent niet (altijd!) weg als zij losgemaakt wordt, en komt nu bijna altijd na een paar minuten vanzelf terug. Even checken bij mij?

Trouwens, zij mag alleen loslopen op bepaalde veilige plekken, bijvoorbeeld aan het grote meer vlak bij ons huis. Zij rent als een kind de weg over als zij de kans krijgt, een risico dat ik niet wil nemen!

Aan de lijn loopt zij keurig en rustig. Zij is dol op kinderen, autorijden, tussen mensen zijn, andere honden, puppies (moeder gevoelens zijn duidelijk erg sterk), lekker eten (liefst gejat!!), comfort en boven alles, AANDACHT!!

Normaal gesproken is zij zindelijk. Maar haar spijsvertering is nog steeds gevoelig, ze kan geen grote maaltijden eten.

Bepaalde omstandigheden halen oude(?) angstgevoelens naar boven. Eventjes alleen achter blijven in onze auto kan prima, maar thuis heeft zij (snel!) de neiging de keuken te plunderen en "cadeautjes" te deponeren op de vloer.

Als wij op bezoek gaan bij vreemde mensen moet zij mij altijd zien anders raakt zij in paniek, en laat haar ontlasting weer lopen!

Ik train haar nu om thuis even alleen achter te blijven met de andere twee honden.

Mijn Italiaanse Whippet is ook bang als ik weg ga. Maar het gaat beter! Stukje bij stukje bouwen we het op.

Laatst was ik uitgenodigd voor een kort gesprek/borrel met een buurman, en toen ik thuis kwam werd ik euforisch begroet door de twee Whippets, maar Madame Emi bleef rustig liggen in een vreemde houding. Later ontdekte ik dat zij een halve kilo Franse Brie kaas had opgevreten!! Buikpijn? Zij durfde mij de hele avond niet aan te kijken en wilde niet mee wandelen...

Gisteren ging het bijna mis hier in Holland. Tijdens een rustige wandeling met een oude vriend in het bos kwam Emi aanrennen. Ineens zag ik een veerooster op ons pad!!! Ondanks mijn waarschuwing kon ik haar niet helemaal stoppen en zij struikelde over het rooster met haar pootjes tussen de metalen stangen! Wij vreesden het ergste.. maar goddank, ze had niets ernstigs opgelopen. Een van haar oude operatiewonden was wel weer open en ging later opzetten maar sprong 's avonds vanzelf open, er kwam veel bloed uit. Vreemd genoeg is de plek vandaag weer normaal en dicht. Wat een opluchting!! Wat is het toch een gevaarlijke wereld voor onschuldige windhonden! Gevaar loert op elke hoek....

Ondanks haar leeftijd (5+) is Emi een kind gebleven, een lief kind dat veel zorg nodig heeft.

Groetjes van ons allemaal; Simon Pickard, Madame Emi, Zebedee en Zina

#### **Fotoshoot door Piet Slob bij wandeling 14 september**

Lieve galgo vrienden!

U komt toch zeker wel allemaal naar onze wandeling op zondag 14 september?! De plaats waar we die middag elkaar treffen is beachclub Beach End te Noordwijk. Alle gegevens staan op onze homepage.

Wij hebben Piet Slob, de echtgenoot van Karin Slob van ons adoptieteam, bereid gevonden die middag prachtige (actie)foto's te maken van ons samen met onze galgo's. Piet maakt zeer professionele foto's. U kunt op verzoek een foto van uzelf met uw gezin en uw galgo('s) laten maken, maar Piet maakt ook zelf de hele middag foto's van ons en onze spelende en racende Galgo's.

Deze foto's kunt u bekijken op hun [website](#), waar u ze ook kunt bestellen.

En weet u wat nu het allermooiste is? Karin en Piet vragen slechts een kleine vergoeding per foto en die vergoeding doneren zij geheel aan ons medisch noodfonds! Dus bestellen die prachtige foto's en zoveel mogelijk!!!

#### **Natasja Kleijer maakt 1.000 jasjes voor de Spaanse galgo's**

Natasja Kleijer, de adoptiemoeder van Diesel, heeft een fantastische actie lopen. Zij heeft zich tot doel gesteld 1.000 jasjes voor de Spaanse galgo's te maken zodat zij de komende winter warm zullen blijven. Deze actie heeft de aandacht getrokken van TV Gelderland en zij komen Natasja dan ook voor de 2e keer interviewen voor een TV-uitzending. U kunt Natasja zien op TV Gelderland op dinsdag 9 september om 18.15 uur. Het programma heet Gelderse Koppen en is ook te zien bij uitzending gemist op hun [website](#). Het programma zal die avond ieder uur herhaald worden. Kijken dus allemaal!!!

#### **4 oktober werelddierendag**

Beste dierenliefhebbers,

Op 4 oktober is het werelddierendag. Een dag om even stil te staan bij het vele leed dat helaas nog altijd wordt toegebracht aan onschuldige dieren, waaronder de door

ons zo geliefde galgo's. Daarom hebben wij het idee opgevat op 4 oktober een extra inzamelingsactie te houden met als doelstelling het medisch noodfonds even lekker aan te vullen zodat wij de door onze vrijwilligers in Spanje gevonden galgo's de noodzakelijke medische verzorging kunnen geven. Zoals u heeft kunnen lezen op onze homepage in de verhalen over Mathilda, Africa en Pool is dat helaas nog steeds heel hard nodig.

Mogen zij ook dit keer weer op uw steun rekenen? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening 66.87.62.810 ING te Tilburg. Donaties uit het buitenland zijn natuurlijk ook van harte welkom, wilt u in dat geval s.v.p. het IBAN-nummer van onze stichting (NL94 INGB 0683 8660 79) met de BIC-code van onze bank (INGBNL2A) vermelden. Namens alle spaanse galgo's heel hartelijk bedankt!!!

**Tip! Ontwormen na vakantie in het buitenland**

Als u uw galgo meegenomen heeft op vakantie naar het buitenland, is het raadzaam de hond nog een keer extra te ontwormen. Raadpleeg even uw dierenarts welk middel u het beste toe kunt passen, kies een middel dat de gevaarlijke hartwormen ook bestrijdt. U hoeft hiervoor geen consult aan te vragen, loop gewoon even binnen en vraag wat informatie, de assistente kan u waarschijnlijk ook informeren.