

Prettige
Paasdagen!



GreytNews 14 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 2 april 2009.

Goed nieuws uit Spanje! De spaanse Barones Thyssen heeft daar de publiciteit gezocht om de aandacht te vestigen op het misbruik van de galgo's in Toledo en omstreken. De reportage begint bij een dorpje Villatobas waar de resten van vele galgo's zijn gevonden op een plek waar het ritueel ophangen van galgo's plaats vindt. Verschrikkelijk wat er is gebeurd en nog steeds gebeurt! Wij wisten het al, veel spanjaarden niet, in die zin is het hoopgevend dat de spaanse media er nu ook aandacht aan besteden. Ook in Sevilla vond onlangs een grote manifestatie plaats tegen de mishandeling van Galgo's. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de artikelen op de homepage van onze website, klik [hier](#).



Het was erg spannend allemaal zondag 22 februari, de aankomst van Sjakie met 20 Galgo's!

De sfeer was erg goed en ontspannen, hoewel, voor sommigen was het natuurlijk wel heel spannend. En dan eindelijk tegen het einde van de middag kwam Sjakie aangereden. Een voor een kwamen ze uit Sjakie, de ene Galgo nog liever dan de andere, sommige brutaal andere een beetje bang. Eventjes lekker allemaal de lange benen strekken en dan snel met hun nieuwe eigenaren mee naar huis!

Met alle Galgo's die met Sjakie zijn meegekomen gaat het erg goed, dit blijkt wel uit de enthousiaste foto's en verhalen die wij van de adoptanten krijgen. Die foto's en verhaaltjes mailen wij natuurlijk allemaal door naar de shelters in Spanje die daar erg naar uitkijken! Het was daarom ook heel leuk om te zien dat er een aantal "nieuwe" wandelaars bij waren zondag 22 maart in Zeewolde. Nauwelijks 4 weken in Nederland bij hun nieuwe gezin! Het leek wel of ze er al maanden waren!

De honden zagen er allemaal heel goed uit en al prima bekomen van de zware reis en het leven in Spanje. Het is altijd weer bijzonder leuk om te zien en te horen tijdens een wandeling hoe het met "onze" hondjes gaat! Lees het hele verslag op onze website, klik [hier](#).



Even voorstellen: Noran

Wij hebben Noran (Norit) 3 oktober 2008 overgenomen van Elleke Claessen uit Amsterdam. Noran kon daar niet wennen, Amsterdam was veel te druk voor hem, hij was vreselijk bang.

Het gaat heel erg goed met Noran! Hij wordt hier super verwend en hij laat het zich ook lekker welgevallenen. Het lopen op het laminaat gaat steeds beter, het is zelfs al zo dat als we even weg zijn geweest en we komen weer thuis dat hij al bij de achterdeur staat om ons te begroeten! Goed hè! Sterker nog: Met de vorstperiode is hij op het ijs geweest en daar liep hij zo over heen. Toen zei Lars: "Nou als je dit kunt, kan je ook over het Laminaat Noran." Hij wordt naar ons toe steeds brutaler: als John en ik koffie zitten te drinken vindt hij dat hij er bij hoort en nog voor John of ik de koffie weg kunnen zetten springt hij al op je schoot! En als het niet snel genoeg gaat haalt hij je met z'n poot aan alsof hij zeggen wil: "Schiet eens op! Ik wil er bij!". Een echte charmeur ... hij weet het en hij maakt er gebruik van!

We hebben inmiddels ook een eigen bank(je) voor hem gekocht. We vonden het toch wel vervelend dat hij op de grote bank lag, wij hadden haast geen plaats meer op de bank omdat meneer die helemaal in beslag nam! En wat blijkt de bank voor Noran is gekomen en hij is er niet meer vanaf geweest. Het blijkt een schot in de roos te zijn. Hij slaapt nu steeds op zijn bankje en wij hebben onze eigen bank weer terug. Zo zijn we allemaal blij.

Vorige week zijn we weer bij de dierenarts geweest om hem te laten wegen. Hij weegt nu 16,1 kg. Dus hij komt steeds een klein beetje aan.

Lars heeft een opblaasbal aan Noran gegeven, maar heeft er een paar keer in gebeten en toen was hij lek! Dat is helemaal niet erg, een lege bal is veel leuker. Hij is hier helemaal gek van. Hij neemt er af en toe een duikvlucht naar, dan springt hij er ineens op en rent er mee weg. Als Lars er dan aan gaat trekken weet je niet wat je meemaakt. Kortom helemaal gek dat beest, maar super super lief. Hij heeft ons allemaal ingepakt hoor! We willen hem niet meer kwijt.

Hartelijke groeten van

Rianne, John, Lars en Patrick Dreuning en natuurlijk Noran.



Bij deze willen wij een dringende oproep doen voor vluchten! Er zijn weer nieuwe Galgo's geadopteerd na de aankomst van Sjakie, ja het gaat goed met onze Spaanse vrienden. Alleen ze moeten ook naar Nederland kunnen komen zodat ze zo snel mogelijk bij hun nieuwe families in een eigen warm mandje kunnen liggen. Daarom hebben we dringend vluchten nodig!

Gaat U binnenkort naar een van onze bestemmingen (zie onze website) of kent u iemand die daarheen vliegt? Vul dan a.u.b. ons [formulier](#) in! Er kunnen dan weer Galgo's zo snel mogelijk naar hun nieuwe families! Namens de Galgo's alvast bedankt



Wandeling Erkemederstrand was heel gezellig!

De eerste wandeling in het nieuwe jaar vond plaats op zondag 22 maart op het Erkemederstrand te Zeewolde. We waren als vanouds weer van harte welkom bij strandpaviljoen "De Jutter". Het weer was heerlijk dus het terras was overvol. lees verder op onze site, klik [hier](#).

En omdat wij het zo gezellig vinden... en onze galgo's er zo geweldig van genieten gaan we dit jaar wat meer wandelingen plannen. Hou onze activiteitenpagina op onze website dus goed in de gaten, het zou jammer zijn als u er eentje mist.

Oproep: omdat het na 1 april bijna overal verboden is de honden los te laten lopen, zijn wij dringend op zoek naar wandelgebieden waar dit wel toegestaan is. Weet u een mooi gebied waar de galgo's veilig los kunnen lopen en waar het liefst ook nog een restaurantje aanwezig is waar honden welkom zijn, mail het dan naar [Jolanda van Leeuwen](#). We maken er een lijst van en plaatsen die op de activiteiten-pagina. Hartelijk bedankt!



Belangrijk nieuws voor die donateurs die hun donatie voor het jaar 2009 nog niet gedaan hebben! Eind januari en begin maart hebben wij u gevraagd of u ook dit jaar weer een donatie wilt overmaken. Wellicht is het u ontschoten. Daarom sturen wij u binnenkort een laatste herinnering waarin wij u nogmaals vriendelijk vragen of u een donatie wilt overmaken op het banknummer **68.38.66.079** onder vermelding van "**Donatie 2009**". Wilt u bij donaties vanuit buiten Nederland het IBAN nummer NL94 INGB 0683 8660 79 en de BIC code INGBNL2A vermelden? Mochten wij de komende 2 weken geen donatie van u ontvangen, dan nemen wij aan dat u helaas geen jaarlijkse donateur meer van onze stichting wilt zijn. In dat geval danken wij u hartelijk voor uw steun tot nu toe en zullen wij onze administratie overeenkomstig aanpassen.

Uiteraard hopen wij echter dat u donateur blijft en dat wij ook dit jaar weer op u mogen rekenen! Tenslotte; dankzij uw donaties in het verleden hebben wij veel honden een liefdevol nieuw thuis kunnen geven. Dankzij u zijn er ook vele hulpgoederen aan de opvangcentra in Spanje verstrekt en is het mogelijk geworden om honden met medicijnen te helpen of zelfs door operaties te redden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de jaardonatie dan kunt u contact opnemen met [Mieke Kerkhoven](#).

Namens de honden alvast een lik en een poot voor uw bijdrage!

[Adres wijzigen / Uitschrijven](#)
Hosting door [YourMailingListProvider](#)