



GreytNews 18 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 24 oktober 2009.

Recessie.

We zijn al flink op weg naar het einde van het jaar. Het weer is guur en de winterjassen zijn uit de mottenballen gehaald. Vaak wel een gezellige tijd; aan de tafel met z'n allen, warme chocomelk bij een spelletje of een goed gesprek, ons verheugend op de komende feestdagen. Het lijkt wel of de winkels er ieder jaar nog vroeger bij zijn met Sinterklaas- en Kerstattributen. Voor velen vormen de komende feestdagen een van de weinige lichtpuntjes in dit verder 'zwarte' jaar. En ook volgend jaar voorspelt niet veel beter te worden. Niet alleen bij ons, maar ook in Spanje wordt de recessie flink gevoeld en zoals zo vaak zijn de dieren daar de dupe van. Die kosten geld, dus ... ach, u kent het verhaal. Als er ooit een periode is geweest dat zij dáár in Spanje ons hier in Nederland en België nodig hebben, dan is dat nu wel! Wij zullen ze niet in de kou laten staan en wij gaan door, nog harder werkend, nog gemotiveerder dan voorheen. Uw warme reacties en continue steunbetuigingen geven ons de energie! Dank daarvoor !

Kerstwandeling.

Terwijl pepernoten en chocoladeletters nog in groten getale worden ingeslagen, zijn wij alweer druk bezig met het organiseren van onze traditionele kerstwandeling. Na de zeer geslaagde wandeling van vorig jaar hebben wij besloten ook dit jaar voor het restaurant 't Hilletje in Kootwijk te kiezen. Naast de mooie centrale ligging, wat de bereikbaarheid voor ieder vereenvoudigt, hebben we intussen fijne herinneringen aan deze zo gastvrije plek. De eigenaar liet ons al enthousiast weten dat we weer van harte welkom zijn met zijn allen en we hopen dan ook op een grote opkomst. De wandeling is gepland op **zondag 20 december**, vanaf 11.00 uur. Net als vorig jaar is het ook nu weer mogelijk gezellig te blijven eten en natafelen. Hiervoor staat een uitgebreid en overheerlijk stampottenbuffet klaar, waar u voor slechts 11 euro p.p. van kunt meegenieten. Wilt u blijven eten, geeft u dat dan even met een [mailtje aan ons](#) door. Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer speciale gasten. Wie dat zijn kunt u binnenkort, evenals verdere informatie over tijden, routebeschrijving e.d., op onze website lezen. Dat het maar net zo gezellig als vorig jaar mag worden!





Esta ! (door Woudy Dijkstra)

Dit enthousiaste mailtje van Woudy willen wij u niet onthouden!

Hallo Team Greyhounds Rescue Holland,

19 november is Esta (voorheen Sympatica) alweer een jaar bij ons. We zien haar nog zitten in de bench op Schiphol. Grote bruine ogen die niet wisten wat er stond te gebeuren. Maar eenmaal uit de bench was ze meteen al vertrouwd met ons en vanaf dat moment hebben we vriendschap voor het leven gesloten. Ook samen met onze Rhodesian Ridgeback Bem gaat het super. Ze kunnen niet meer zonder elkaar en ze liggen het liefste de hele dag samen op de bank of in de zon voor het raam. Natuurlijk wél nadat ze hun dagelijkse beweging in het bos hebben gehad, want daar komen we met 2 honden van 2 jaar echt niet onder uit haha.

We willen graag nog laten weten dat Esta afgelopen zaterdag het landelijk examen gehoorzaamheid heeft gehaald met mooie cijfers! Ze heeft dus net zoals Bem een mooi diploma en we zijn super trots op haar!

Groetjes Jos en Woudy en een poot van Bem en Esta.

Voor en ná - Gus en Merit.

U heeft de verhalen over Gus en Merit vast gevolgd via onze site. Na een lang herstelproces zijn beide in Nederland aangekomen en genieten volop van de nieuwe fase in hun leven ! Maria, de adoptante van de twee, heeft over die aankomst en de eerste ervaringen reeds [verslag](#) gedaan. "Nu, na ongeveer drie weken begint heel langzaam aan de rust in huis te komen"... , schrijft ze en ze gaat verder ...



Gus en Merit leren mij, en m'n rariteiten, te kennen. Ik leer hun gedragingen kennen.

Het is een hele klus om tegelijk 2 beschadigde honden te laten wennen aan het gestructureerde binnenleven. Maar ze leren het. Merit houdt duidelijk niet van regen. Ze huppelt op haar drie pootjes snel naar buiten, doet een plas en als een speer naar binnen. Wat daarna komt is zò intens genieten:.... afdrogen. Gus heeft duidelijk minder moeilijk met regen. Hij hangt in de tuin rond en laat zich nat regenen. Als je begint met afdrogen kijkt hij eerst heel argwanend wat je aan het doen bent, dan sluit hij zijn ogen en geeft zich over.

Er is wat strijd geweest over wie, welke plaats in de rangorde bekleedt maar daar zijn ze samen uitgekomen.

Gus is de keizer van het imperium buiten. Controleert regelmatig zijn troepen en verdedigt ze te pas en te onpas met opgeheven staart en oren.

Merit is het slimme danseresje dat nieuwsgierig in actie komt als haar broer zijn stem verheft.

Ze manipuleert, als dat nodig is om haar zin te krijgen. Steelt voedsel uit de keuken, als ik zo slordig ben om de keukendeur niet goed te sluiten.

Als ik trots vertel dat ze zindelijk is, doet ze geheid een plas in de woonkamer. Mopper ik te hard, dan zie je haar verdwijnen: ze keert zich naar binnen en is onbereikbaar. Het duurt dan toch wel een uurtje voordat ze genegen is om je toe te laten.

Een bijzonder duo, dat Spaanse koppeltje van me.



... VOOR ...



... na ...

GRH Kerst- en Nieuwjaarskaarten.

Wellicht bezoekt u af en toe de website van onze stichting. Als u dit nog nooit gedaan hebt, dan kunnen wij u echt aanraden om dit 's te doen; u vindt daar heel veel informatie en wetenswaardigheden over wat GRH zo allemaal doet en organiseert voor onze bijzondere honden én voor hun bazen en bazinnen. En als u het indringende verslag van het bezoek van Hadewij Boers en Geert van Spronsen (bestuur) aan de Spaanse shelters leest, dan weet u weer waar we het allemaal voor doen.

Op de GRH site kunt u ook onze eigen GRH winkel bezoeken, de GRH Shop. Hebt u er wel eens aan gedacht, dat u door iets in onze Shop te kopen óók ons werk steunt? Echt elke eurocent die wij op onze artikelen verdienen is voor de galgo's bestemd! In 2009 is het assortiment vooral uitgebreid met artikelen die exclusief voor GRH gemaakt zijn: prachtige Istra halsbandkwastjes voor aan de band van uw hond en grappige en bemoedigende gele signaalbordjes voor in de auto of op de koelkast. Vanaf nu vindt u daar ook onze prachtige GRH kerst- en nieuwjaars wenskaarten. Op deze kaarten staan kleurrijke afbeeldingen van schilderijen van de Nederlandse kunstenares Inky van Swelm. Ook deze kaarten zijn weer exclusief voor GRH gemaakt, u kunt ze nergens anders krijgen! Als u op [GRH-Shop](#) klikt, kunt u meteen zien hoe mooi ze zijn. De kaarten zijn werkelijk heel bijzonder, deze staan volledig in het teken van de galgo's. Als u de kerst- en nieuwjaarskaarten koopt dan zult u uw familie, vrienden en kennissen straks met de feestdagen aangenaam verrassen!

Dankzij uw onmisbare steun voor Greyhounds Rescue Holland kunnen wij elk jaar veel Spaanse galgo's een beter leven bezorgen. Daarnaast helpt een aankoop in onze GRH Shop dus ook! Komt u een keertje kijken?





Hablo Español.

Ja, we praten vloeiend Spaans, hm .. hm .. nee dus.

Het ligt zo voor de hand dat niemand het zich realiseerde ... natuurlijk, ook "Spanje" is zeer geïnteresseerd in alles wat onze hondjes en onze stichting aangaat maar ons Nederlands is net zo lastig te begrijpen voor hen als het Spaans is voor ons. En al schrijven we ellenlange verhalen op onze website of in de GreytNews, zij kunnen niet meer dan 'plaatjes kijken' want de tekst is echt abacadabra! Vandaar dat we de laatste maanden begonnen zijn met voor Spanje interessante artikelen op onze website ook in het Spaans op te nemen en dankzij Vera zijn ook de laatste twee GreytNews in het Spaans verschenen. Wat zijn ze daar blij mee! Eindelijk begrijpen ze wat er staat in plaats van die onbegrijpelijke ge-Google-de vertaling die ze er zelf van maakten. Overigens, ook deze GreytNews kent weer een Spaanse versie die inmiddels is afgeleverd bij onze Spaanse vrienden en vriendinnen. We zullen stapje voor stapje een steeds groter deel van onze site in het Spaans gaan aanbieden zodat uiteindelijk een soort www.greyhoundsrescue.es ontstaat, een Spaans internetdomein dat reeds op onze naam staat geregistreerd. En wat betreft de Spaanse GreytNews: dat is natuurlijk een blijvertje!

Uit de adoptiehoek.

De afgelopen maand is het behoorlijk druk geweest met de adopties. Vanaf half september tot nu zijn er 16 honden geadopteerd en het mooie is dat ze bijna allemaal al in Nederland zijn, dankzij de aangeboden vluchten! Voor het eerst sinds maanden hadden we bij wijze van uitzondering weer eens pups. Op een na zijn die dan ook allemaal geadopteerd! Het was daarom ook erg leuk om te zien dat er veel nieuwe adoptanten met hun nieuwe zojuist aangekomen Galgo's op onze wandeling op 4 oktober waren.

Deze maand is er ook iets bijzonders aan de hand, wij mogen namelijk onze 100ste hond van dit jaar vanuit Spanje verwelkomen. Dora is haar naam en zij zal zaterdag 31 oktober aankomen. Dit laten wij zeker niet ongemerkt voorbij gaan; naast een feestelijke ontvangst zullen we er tijdens de Kerstwandeling nog eens extra bij stilstaan. Graag tot bij de kerstwandeling!





Terugblik reis Andalusië (door Hadewij Boers).

Op donderdag 17 september ben ik vertrokken naar Sevilla, erg benieuwd wat me te wachten zou staan! Geert was een dag eerder uit Frankrijk vertrokken dus hij was al gewend aan het Spaanse weer. Het [verslag](#) is op de site te lezen, dus dat zal ik verder achterwege laten. De eerste paar dagen zijn vrij emotioneel, daar je alle hondjes, Galgo's of niet, wel zou willen meenemen. Ze kijken je allemaal met van die lieve ogen aan en vragen je, smeken je, om ze mee te nemen! Gelukkig was Geert er bij die mij er aan herinnerde dat ze niet allemaal mee terug in het vliegtuig kunnen! Al hadden Vera en ik daar als vrouw toch wat meer last van! Na een paar dagen wordt het al wat "normaler" en ga je het door de ogen van de shelters bekijken en word je praktisch. Je kunt ze immers toch niet allemaal meenemen en redden!



De toestand van de honden in het algemeen is niet slecht. Sommige zijn er wel slechter aan toe dan de andere. De shelters doen hun best en eten is er dankzij financiële steun en hulpgoederen aanwezig. Er zijn er bij die echt uit de shelter weg moeten, waar wij ook voor hebben gezorgd om die z.s.m. naar Nederland te laten komen (zie Champi en Gago!). Daar waar de nood hoog is moet snel gehandeld worden. We hebben veel fijne gesprekken gehad met de shelters en ook goede en duidelijke afspraken kunnen maken. Ook hopen we met onze nieuwe contacten te kunnen gaan samenwerken. De sfeer was erg goed en ontspannen, het weer was fantastisch de tapas heerlijk en het huurautootje en Tom Tom hebben ons enorm geholpen. Het was een vermoeiende en zeer indrukwekkende week, waarin we heel veel kilometers hebben gemaakt en veel hebben geleerd en gezien.



Transport Sjakie.

Februari volgend jaar zullen we weer met Sjakie een "transport" gaan rijden. Vanuit Sevilla vertrekken we dan met een bus vol (geadopteerde) hondjes en op de terugreis naar Spanje zal Sjakie weer barstensvol met hulpgoederen voor de shelters zitten. Tenminste ... als u ervoor zorgt dat er voldoende hulpgoederen worden aangeboden. U weet het: heeft u spullen voor Spanje dan is er vast wel een [steunpunt](#) bij u in de buurt waar u de goederen kunt afleveren en anders is een mailtje naar het [hulpgoederenteam](#) voldoende; zij helpen u verder. De exacte datums van vertrek en aankomst zijn nog niet bekend, maar de voorbereidingen zijn in volle gang en Sjakie heeft er zin in!

Kortom er staat weer heel wat op stapel, we houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.



Oproep aan onze adoptanten.

U heeft het vast wel gehoord toen uw hondje aankwam. En zo niet, dan heeft het verzoek u vanuit ons adoptieteam of nazorgteam vast wel bereikt. Welk verzoek? Om ons regelmatig te informeren hoe het met uw hondje(s) gaat! Niet alleen wij zijn geïnteresseerd hoe het onze Spaanse viervoeters vergaat maar vooral de vrijwilligers van de Spaanse shelters vragen daar om. Zij zijn het geweest die uw hondje hebben gevonden en vaak maandenlang liefdevol hebben verzorgd! Natuurlijk zijn zij in die tijd ook gehecht geraakt aan het hondje dat nu bij u op de bank ligt... Tijdens het eerste half jaar na adoptie is er regelmatig contact tussen u en het nazorgteam en krijgen wij en daarmee onze Spaanse vrienden regelmatig te horen hoe het gaat. Maar daarna komt het sporadisch voor dat wij nog nieuws ontvangen. Wilt u s.v.p. een volgend keer als u weer eens een kiekje maakt van uw hondje ook aan ons en aan Spanje denken? Echt, het is zo geregeld: een mailtje aan ons [webteam](#) met wat foto's volstaat. Wij zorgen er dan voor dat uw verhaaltje wordt vertaald en met de foto's bij de juiste vrijwilligers in Spanje terecht. Tevens zullen uw foto's dan automatisch op onze site geplaatst worden in de rubriek "geadopteerde honden".

U maakt ons maar vooral onze Spaanse vrijwilligers daar diep gelukkig mee. Alvast bedankt voor uw medewerking!



Vrijwilliger aan het woord: Carmen Epskamp.

Ooit had ik in het blad Over Dieren wel eens iets gelezen over mishandelde windhonden uit Spanje. Dat was wel blijven hangen en als er dan uiteindelijk een computer in huis komt, met internet, ga je toch eens kijken. De eerste stichting die wij tegenkwamen via wat zoeksites was Greyhounds Rescue Holland. Wij hadden vroeger een Whippet en na even (16 jaar) "vreemd gegaan te zijn" met een Jack Russel/Beagle achtig iets, was een windhond voor mij eigenlijk een soort thuiskomst. Nu nog de rest van het gezin maar dat was niet zo'n probleem. Na veel zoeken kwamen we op Rufo. Een grote gestroomde reu. Na een huisbezoek van twee zeer kritische dames kregen wij het groene licht voor adoptie. Dat ging heel snel en voor we het wisten zaten we heel onwennig naar een heeee grote hond te kijken die ons zeer wantrouwig zat aan te kijken.

Rufo was een zeer angstige hond in het begin en hij liep zelfs twee keer weg van angst. Wij vroegen ons inmiddels af waar we in hemelsnaam aan waren begonnen. Dit was niet helemaal de bedoeling. Gelukkig kwam het allemaal goed en voordat we er erg in hadden waren we ernstig besmet met het galgovirus. Nooit van gehoord maar wij hadden een zeer hardnekkige vorm. Precies één jaar later kwam onze eerste pleeghond. Dat was februari 2004. Laika, de pleeghond is nooit meer weggegaan! Vanaf die februari zijn we eigenlijk onlosmakelijk verbonden met Greyhounds Rescue Holland. We hebben daarna nog diverse pleeghonden in huis gehad. Die zijn wel allemaal geadopteerd! Eind 2004 ben ik gevraagd de webshop te gaan opzetten en beheren. Dit heb ik met veel plezier gedaan maar vond het vorig jaar tijd voor een nieuwe uitdaging en zo ben ik begin dit jaar in de nazorg gerold. Afgelopen februari kreeg ik mijn eerste nazorghonden toegewezen en dat waren er ineens negen dus ik kon flink aan het werk. Fantastisch om te horen hoe het de mensen vergaat met de nieuwe huisgenoten. En natuurlijk al die foto's die binnenkomen via de mail zijn om van te smullen. Daar doe je het voor.