



GreytNews 20 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 6 februari 2010.

Het nieuwe jaar is net een maand 'oud' maar onze vrijwilligers zijn de extra calorieën van de feestdagen al lang weer kwijt! Het gonst van de bedrijvigheid. Zo heeft het Hulpgoederenteam enorme stapels aan goed bruikbare spullen door heel Nederland opgehaald, zijn de voorbereidingen voor het transport van Sjakie in volle gang en staat de eerste wandeling ook al weer gepland. Om maar te zwijgen over de adoptiehoek waar het nog steeds erg druk is. We hebben er zin in! Natuurlijk hebben we er zin in; als we zien welke tijden onze vrienden in Spanje meemaken met de watersnood en dan uw steun ervaren in de vorm van allerlei opbeurende mailtjes en financiële donaties, de dankbaarheid uit Spanje ervaren, de herstelwerkzaamheden zien, ... Ja, dan voelen we dat het werkt, dat wat we doen ook helpt en dat is zo ontzettend motiverend! Voor ons allemaal. Zo'n moment van tegenslag in Spanje is voor ons steeds weer een reden om er nog een schepje bovenop te gooien. En dat doen we graag samen met u!



Witste Kerstwandeling ooit! (en de koudste...!)

Dat was me wat, daar in Kootwijk op de Veluwe op zondag 20 december jl. Alles prima geregeld, vele aanmeldingen, ook voor het stamppottenbuffet na afloop, niets leek een geweldige dag in de weg te staan. Maar niets zo onvoorspelbaar als het weer! En roepen velen over sneeuw met kerst... Nu, sneeuw hebben we gehad. En hoe! De wegen grotendeels onbegaanbaar, sneeuwduinen, gladheid, wind, heftige sneeuwbuien waarin je überhaupt niet meer kon zien waar je je bevond, treinverkeer ontregeld en ga zo nog maar even door. Nee, dat hadden we mooi gepland! Voor velen was het gezien de weersomstandigheden echt onmogelijk aanwezig te zijn. Maar nog een behoorlijk grote groep wist al ploeterend Kootwijk tóch te bereiken. Was het aantal deelnemers een stuk kleiner dan de bedoeling, de middag was er zeker niet minder gezellig door. De aanwezigen genoten en niet te vergeten de hondjes ook! Zij hadden het super naar hun zin en renden zich warm en suf tussen de hier en daar wat bibberende baasjes. Het verslag van deze anders dan anders wandeling met bijhorende foto's én filmpje vindt u op onze **Website** .



Hond in het zonnetje - Arguis.

Na ruim 8 maanden pleeggezin heeft onze Arguis nog altijd geen definitieve plek mogen vinden. Wij staan voor een raadsel! Deze lieverd is gewoon een kanjer maar blijft op de een of andere manier onopgemerkt. Daarom deze keer wat extra aandacht voor hem. Arguis stelt zich hier even aan u voor en wie weet.. raakt zijn hartje dat van u, of weet u misschien iemand waar hij helemaal op zijn plek zal zijn?

Ik ben Arguis en samen met mijn moeder en negen broers en zusjes ben ik op straat gevonden. Mijn moeder is geadopteerd maar wij zijn met zes weken allemaal naar de shelter in Ayamonte gebracht.

Na een paar maanden mocht ik met het vliegtuig naar Amsterdam vliegen waar ze een fijn pleegadres voor me hebben gevonden. Hier woon ik nu alweer 8 maanden. Ik heb het enorm naar mijn zin maar ik weet dat ik hier weer plaats ga maken voor een andere galgo die veel aandacht en knuffels nodig heeft.

In het begin heb ik hier veel geleerd van mijn andere galgovriendjes, mijn speelse puppygedrag ben ik bijna kwijt.., ik luister heel goed naar mijn naam, kan alleen thuisblijven, hou van gezelligheid en ben altijd vrolijk. We hebben enorme sneeuwpret gehad, fantastisch vind ik dat. Aangezien ik een iets dikkere vacht heb dan mijn maatjes, ben ik geen koukleum. Jasjes zijn dan ook niet aan mij besteed. Maar bij wie mag ik nu voor altijd komen wonen????

Dikke knuffel van Arguis.



Belangrijk nieuws voor alle donateurs!

Aan onze oproep in de GreytNews van december 2009 gevolgd door een persoonlijke uitnodiging tot donatie begin januari, heeft inmiddels de helft voldaan; hartelijk dank voor uw steun! Aan de donateurs die hun donatie voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, is deze week nogmaals een persoonlijk uitnodiging voor het doen van een donatie verzonden. We zijn dus op de goede weg om het mooie resultaat van vorig jaar opnieuw te behalen maar we zijn er nog niet ! Als u vragen of opmerkingen heeft over de jaardonatie kunt u contact opnemen met **Mieke Kerkhoven**.



Uit de adoptiehoek.

En het gaat maar door ...

Na het succesvolle adoptiejaar 2009 te hebben afgesloten, een jaar waarin 130 hondjes vanuit Spanje naar Nederland/België werden gehaald, ligt het adoptietempo aan het begin van het nieuwe jaar nog steeds hoog. Dat mag ook best met een transport van Sjakie begin maart in het vooruitzicht. Want hierdoor zijn we in staat om nog eens een extra 15-20 honden versneld naar Nederland te laten komen.

Wist u dat van die 130 hondjes er vorig jaar 108 zijn komen vliegen waarbij naar Schiphol 50 hondjes, inmiddels Brussel goed is voor 35 hondjes, gevolgd door Rotterdam met 20 en Eindhoven met 3. Vorig jaar nam Sjakie er 20 mee en reed de shelter Ayamonte zelf er ook nog eens 2 naar Nederland. Bij elkaar dus 130, zo veel zijn er nog niet eerder in een jaar overgekomen!

En het gaat maar door ...

Ja, ook het mishandelen van galgo's gaat maar door. Iedere week bereikt ons wel een verhaal van een meer dood dan levend gevonden Galgo. Vastgebonden aan de vangrails langs de snelweg, kreupel strompelend door gebroken pootjes, het gevolg van een klem, in elkaar geslagen, achtergelaten als een stuk vuil, enz. Het is te erg voor woorden en zeker voor beelden; voor de meegezonden foto's heb je echt een hele sterke maag nodig. Zo bereikten de verhalen van Vera, Cepo en Mayte ons de afgelopen week. Zij vertegenwoordigen vele, vele galgo's. Hun verhalen staan niet op zichzelf, ze zijn geen uitzondering. Maar misschien helpt hun verhaal het verhaal over het lot van de galgo's verspreiden. *De verhalen van Vera, Cepo en Mayte bevatten schokkende foto's. Wilt u ze tóch lezen dan kan dat: [lees hier](#).*

En natuurlijk helpen wij onze Spaanse vrienden en zorgen we ervoor dat die arme beestjes (medisch) verzorgd kunnen worden. Dat zijn de zaken die we in alle stilte doen omdat wij u niet iedere dag met een nieuw gruwelijk verhaal op onze website lastig willen vallen. Hetzelfde geldt voor die tientallen hondjes die onze shelters uit het dodingstations halen en via onze stichting in Nederland en België een gouden mandje vinden en zo letterlijk aan de dood ontsnappen. Ook dat is inmiddels "regel" en krijgt geen extra aandacht meer op onze site. Alleen de meest schrijnende gevallen brengen we nog onder de aandacht.

Kunt u zich voorstellen dat wij daarom enorm blij zijn dat de adopties zo goed lopen, dat we bij ieder hondje dat in Nederland aankomt een zucht van verlichting slaken: weer een gered!



Nieuwe wandeling is alweer gepland!

De kerstwandeling mag er dan alweer opzitten. We zijn alweer druk bezig met de planning van onze volgende wandeling. Deze staat gepland in het eerste weekend van de lente, op zondag **20 maart** op het Erkemedersstrand te Zeewolde. We zijn als vanouds weer van harte welkom bij strandpaviljoen "De Jutter". Meer informatie volgt binnenkort op onze **Website**. Overigens gaan we dit jaar ook in juni een wandeling op een geheel nieuwe locatie houden. Waar dat zal zijn blijft nog even een verrassing, maar valt binnenkort ook op onze activiteitenpagina te lezen.



Transport Sjakie.

Sjakie, onze Mercedes sprinter bus, ook wel Galgo-taxi genaamd, gaat weer op pad.

Op 5 maart a.s. vertrekt Sjakie met 15-20 hondjes aan boord uit Sevilla en komt na overnachtingen in Madrid en in Frankrijk (bij Cees en Ali Bohan) op zondag 7 maart a.s. aan in Nederland. Een week later op 11 maart a.s. rijdt Sjakie, volgestouwd met hulpgoederen, dan weer terug om op zaterdag 13 maart in Sevilla aan te komen.

Heeft u nog spullen staan die mee kunnen naar Spanje: stuur dan s.v.p een mailtje aan het **Hulpgoederenteam**.



Voor en ná - Picito (door Ine & Edel).

Al jaren vinden wij een Galgo een pracht hond. Vaak hadden we het er over ooit een Galgo te willen adopteren. Tijdens onze vakantie 2009 kwamen we mensen tegen die een Galgo hadden. Wat een schat en wat had hij waarschijnlijk zoals alle Galgo's veel meegemaakt. Wat fijn als je zo'n hond eindelijk een goed leven kunt geven. Omdat we toch al een tijd met het idee en de wens rondliepen om er een tweede hond bij te nemen zijn we gaan informeren bij de stichting Greyhounds Rescue Holland. Wat prettig werden we daar geholpen en direct de volgende week (12 augustus) kwam er iemand met een Galgo op bezoek. Dat was ook een echte lieverd, deze kroop al gewoon heerlijk bij ons op schoot en onze poezen waren niet bang. We hebben bij de adoptie honden gekeken en een paar gekozen en vooral geselecteerd op het met katten zou kunnen. Picito kwam er voor ons uit en hij zou al 18 augustus naar Brussel vliegen. Dat ging wel heel erg snel. Heel spannend.

Lees het hele verhaal op: [onze website](#)



Vrijwilliger aan het woord: Helena Westerhof.

Het is alweer zo'n 8 jaar geleden, dat ik door de stichting gevraagd werd om als coördinator mee te helpen met de cartridge-inzamelingsactie. Natuurlijk wilde ik dat, want het leed dat greyhounds wordt aangedaan, gaat me erg aan het hart. Bovendien ben ik gek op dieren en vooral op honden. Ik heb zelf altijd mopshonden gehad, die beide inmiddels (op hoge leeftijd) overleden zijn. Omdat ik vanwege mijn werk niet vaak thuis ben, heb ik nu helaas geen dieren meer.

Ik ben blij, dat ik met de inzamelactie mijn steentje kan bijdragen aan een dierwaardiger bestaan van die prachtige lieve greyhounds. Ik doe het dan ook met heel veel plezier, samen met alle inzamelpunten natuurlijk. Voor alle gebruikte mobieltjes en bijna alle bekende merken cartridges, die bij deze inzamelpunten worden ingeleverd, wordt een vergoeding verstrekt. Deze vergoedingen komen ten goede aan het medisch noodfonds, waardoor er weer veel greyhounds geholpen kunnen worden. Een erg belangrijke inzamelactie dus!