



## GreytNews 21 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 27 maart 2010.

Aan alles is te merken dat het weer volop voorjaar aan het worden is. De dagen worden langer, de sneeuw is eindelijk van de velden verdwenen, vogels trekken het land weer in en afgelopen week konden we zelfs op sommige dagen zonder jas buiten in het zonnetje zitten. Genieten! Voorjaar betekent voor ons het begin van nieuw leven. Helaas betekent het voor uw vriend de galgo, in Spanje vaak de dood. Het begin van de lente luidt daar het einde van het jachtseizoen in en in vele gevallen betekent dat ook het einde voor een galgo. Buiten het seizoen overbodig zijn ze slechts tot last verworden en worden ze massaal gedumpt of erger. Topdrukte dus voor iedereen die zich inzet voor deze dieren. U kunt ervan opaan dat ook wij doen en blijven doen wat wij kunnen. Daarom ook onze dank aan iedereen die zijn/haar jaardonatie weer heeft overgemaakt. Uw hulp is en blijft hard nodig en maakt dat wij, samen met en door u, ons werk kunnen voortzetten. Bedankt!



### Wandeling 21 maart supergezellig!

Onze voorjaarswandeling op zondag 21 maart op het Erkemederstrand in Zeewolde was een groot succes. We hadden het geluk echt prachtig weer te treffen en mede daarom was de opkomst enorm. Uit het hele land kwamen geïnteresseerden en adoptanten met hun galgo's om elkaar te ontmoeten. Een klein feestje voor baas én hond! Ook onze shop was natuurlijk aanwezig en daar kon iedereen weer van harte lust rondsnoeven en iets leuks voor de galgo's kopen. Dank ook voor uw giften in onze collectebus. Alles komt natuurlijk weer volledig ten goede van de hondjes.

Voor de vele foto's en het verslag van deze middag kunt u verder terecht op onze [Website](#) .



### **Hond in het zonnetje - Juno.**

Alweer ruim 2 maanden geleden kwamen Juno en Joep bij ons in de pleeg. Voor ons toch al drukke hondengezin wel even wennen. Joep en Juno waren erg aan elkaar gewend maar binnen de roedel (4 stuks) ging het ongemerkt goed. Juno is een flinke hond met een zijde zachte vacht. Op iedere achterpoot een flink litteken. De andere littekens zijn nauwelijks zichtbaar vanwege zijn mooie grijs beige tekening. Zijn echte littekens zitten binnenin.

Wil je hem aaien dan deinst hij achteruit maar hij komt dan ook wel weer snel nieuwsgierig naar je toe want een aai of knuffel is toch wel erg fijn. Wordt het hem wat te druk dan kruipt hij in zijn hoekje op de bank, laat de anderen herrie maken en kijkt het rustig aan met zijn grote verbaasde ogen. Ondanks dit is hij zeker niet terughoudend want bij thuiskomst staat hij als eerste bij de deur. Omdat hij de grootste en zwaarste is lukt het hem altijd vooraan te staan.

Buiten loopt Juno goed aan de riem, nog wel een beetje van links naar rechts maar hij laat zich goed corrigeren. Hij reageert goed op zijn naam en met een snoepje en lieve woorden is hij zeker bereid iets te doen voor je. Doordat hij nog wat angstig is denken we dat de zachte aanpak de beste is. Juno houdt van wandelen: ben je net met hem weggeweest en ga je daarna weer weg dan staat hij weer als eerste bij de deur om mee te gaan. Met andere honden kan hij het prima vinden en hij wil altijd wel spelen. Loslopen is geen probleem (natuurlijk wel waar het kan); hij houdt je in de gaten en zal niet weglopen. Even spelen met een andere hond en dan weer snel naar je toe. Juno kan prima alleen zijn en slaapt in de bench. Eerst samen met Joep en inmiddels is hij ook gewend alleen te slapen.

Juno wordt het gelukkigst in een gezin waar men niet iedere dag werkt en waar lekker met hem gespeeld en gewandeld kan worden want daar houdt hij echt van. Hij is in zijn pleeggezin wel gelukkig maar we gunnen hem zo graag een definitieve plek waar hij zich kan gaan hechten want het afscheid wordt voor hem ook steeds moeilijker. Eén klein minpuntje van Juno is waar meer galgo's last van hebben: al het lekkers dat in de kamer ligt en waar je op kunt knabbelen! Maar voor wie dit een probleem vindt, is de bench een prima oplossing bij afwezigheid.



### **Belangrijk nieuws voor alle donateurs!**

Allereerst willen we onze donateurs hartelijk danken voor hun donatie 2010 en hun loyaliteit aan de stichting die daaruit blijkt. Heeft u vragen of opmerkingen over de jaardonatie dan kunt u altijd terecht bij **Mieke Kerkhoven**.

Graag willen we hier nogmaals uw aandacht vragen voor de immense schade die onze shelters in Spanje hebben geleden als gevolg van de watersnood van de laatste 3 maanden. De nood is er nog steeds hoog zodat ook uw donaties in het teken van deze "Watersnood" meer dan welkom zijn. Wij hebben ons voorgenomen om uw donaties "Watersnood" te verdubbelen zodat onze shelters uiteindelijk het dubbele ontvangen van wat er wordt ingezameld.



### **Uit de adoptiehoek.**

Wat was het een feest om in aanwezigheid van vele (nieuwe) adoptanten en vrijwilligers op 7 maart j.l. 17 hondjes te onthalen bij de aankomst van Sjakie in Zuidoostbeemster. Weer 17 gered! En het goede voorbeeld van deze 17 werd al snel gevolgd door 3 die de 14<sup>e</sup> aankwamen, 2 op de 20<sup>e</sup>, dit weekeinde weer 2, in april weer ... Al met al lopen de adopties dus goed door en zullen er in het eerste kwartaal zo'n 40 hondjes vanuit Spanje de weg naar Nederland/België gevonden hebben. Ja, met name ook België; wist u dat het afgelopen jaar 1 op de 7 adopties in België plaatsvond?

Bij iedere aankomst van een hondje drukken we de nieuwe baasjes stevast op het hart om toch vooral snel met foto's en verhaaltjes te komen: hoe doet hij/zij het in het gezin? Natuurlijk zijn wij zelf erg nieuwsgierig maar wij vragen het vooral voor onze vrijwilligers in Spanje die het betreffende hondje vaak maandenlang liefdevol hebben verzorgd. Zij willen dolgraag weten hoe het hun schatje(s) vergaat! Zeer begrijpelijk en gelukkig voldoen de meeste adoptanten aan die wens en ontvangen wij al snel de gevraagde plaatjes en verhaaltjes. Die gaan dan linea recta (vertaald) door naar Spanje. Helaas zijn er echter ook hondjes waarover wij van de adoptanten, ondanks een verzoek daartoe, geen nieuws ontvangen. Dat is erg jammer, voor ons maar vooral voor de vrijwilligers in Spanje. Vandaar nogmaals de oproep: stuurt u alstublieft foto's en verhaaltjes in, dat kan aan uw contactpersoon in de Nazorg of aan het **Adoptieteam**.

De hoogste "nood" aan nieuws is er direct na aankomst, maar ook als uw hond al weer wat langer in Nederland of België verblijft is nieuws meer dan welkom!



### **Nieuwe wandeling is alweer gepland!**

De volgende wandeling staat alweer gepland en wel op **zondag 6 juni**. We gaan wandelen op een geheel nieuwe locatie en meer zuidelijk dan u van ons gewend bent. Hierdoor hopen we ook de groep adoptanten uit bijv. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg maar ook België aan te spreken. Wie weet bent ook u in de gelegenheid naar deze prachtige zandverstuiving in de Loonse en Drunense duinen te komen? En natuurlijk is iedereen uit geheel Nederland van harte welkom! Bij het gastvrije landgoed Bosch & Duin te Udenhout wordt al op onze komst gerekend. Lees snel verder op onze **Website**.



### **Hulpgoederen.**

Na onze oproep in onze GreytNews van december 2009 hebben we heel veel hulpgoederen mogen ontvangen, waarvoor dank!

Een deel is met Sjakie naar Spanje vervoerd, maar de rest is in afwachting van een nieuw transport naar Spanje opgeslagen in ons magazijn te Cromvoirt.

En juist daar knelt het schoentje, door de economische crisis, die bijzonder hard toeslaat in Spanje, is het aanbod van transporten naar Spanje quasi nul. We zijn dan ook koortsachtig op zoek naar een transporteur die onze hulpgoederen als bijlading en bijgevolg voor een zacht prijsje naar Sevilla kan en wil vervoeren. Hiervoor doen wij graag beroep op uw kennissenkring. Indien iemand ons in contact kan brengen met een transporteur die binnenkort of regelmatig een transport verzorgt naar of in de buurt van Sevilla in Spanje houden wij ons graag aanbevolen. Mocht u iets weten, neem dan contact op met ons **Hulpgoederenteam**.



### **Voor en ná - Sissy (door Irene & Marja).**

Ik lees in GreytNews dat er weinig gehoord wordt over reeds geadopteerde honden en dat is jammer want het kan voor potentiële "adoptie-ouders" zeer bemoedigend zijn, te weten dat het adopteren van een Galgo, het leven aanzienlijk kan verrijken.

Dat geldt trouwens niet alleen voor galgo's, als ik eerlijk ben, want zelf hebben wij een heerlijke straatsjees uit Spanje die daar, toen ca.3 maanden oud, bij mensen was komen aanlopen die toevallig al heel veel honden in de opvang hebben en waar hij onmogelijk ook nog kon komen wonen.

Toen onze "Moosy" de straatsjees, 3 juni j.l. op Schiphol arriveerde, kwam Cindy, iemand van de opvang, ook naar Schiphol om een meegekomen galgo op te halen. Cindy was in gezelschap van ene Sissy die zij tijdelijk opving tot iemand haar wilde adopteren.

Sissy, met een blik in haar ogen waar je veel moeite voor moet doen om niet direct op haar verliefd te worden!

*Lees het hele verhaal op: [onze website](#)*





### **Vrijwilliger aan het woord: Miranda van Breda.**

Hallo! Even mezelf voorstellen; ik ben Miranda van Breda en help sinds kort mee in het adoptieteam door het (helaas) wegvallen van Hadewij. Ik vind het ontzettend leuk om hiermee bezig te zijn en ik heb een geweldige collega en leermeester: Babeth!

Mijn ervaring met honden heb ik opgedaan met werken bij de dierenarts, bij de dierenambulance en ik heb heel lang in een dierenpension gewerkt, wat geen enkele dag verveelde.

Zelf heb ik 1 Galga, 2 Jack Russels, 1 Garfield-like ex-kater en 2 Friese paarden. Stuk voor stuk heerlijke beesten waar ik met volle teugen van geniet.

Mijn passie voor dieren is erg groot en ik zal mij daarom zo goed als ik kan inzetten voor de galgo's! Het leed dat ze in Spanje wordt aangedaan grijpt mij enorm aan, en op deze manier kan ik in ieder geval iets voor deze arme dieren doen. Om mee te helpen en te zorgen dat ze eindelijk dat verdiende gouden mandje krijgen bij mensen die wél om de honden geven, waar ze geknuffeld en geaaid worden en waar hun bakje met eten klaar staat. Bij elke galgo kun je zien dat ze hebben moeten overleven en afzien, de ene hond heeft een grotere rugzak dan de andere. Maar wat een aanpassingsvermogen hebben deze honden! Ongelofelijk! Binnen korte tijd zijn de meeste al een heel eind opgeknapt..en ze blijven aardig...