



GreytNews 23 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 26 juni 2010.

Het is weer zover, de zomer komt eraan! Dat betekent dat het eerste halfjaar er alweer op zit. Maanden waarin hard gewerkt is, zowel voor als achter de schermen. We hebben een heel mooi aantal adopties behaald, er is een goederentransport richting Spanje geweest en onze Sjakie heeft ook weer gereden en de nodige baasjes blij gemaakt met hun nieuwe gezinsleden. Uiteraard ging Sjakie weer volgeladen terug naar Spanje en bovendien voorzien van ons nieuwe logo. Dan was daar nog de watersnood, die in ons land nauwelijks voor te stellen was maar bij de shelters voor enorme ellende heeft gezorgd. Gelukkig reageerde u op onze roep om hulp en konden we financieel meehelpen de shelters en de honden er weer bovenop te krijgen. Dan waren er niet te vergeten nog de wandelingen, uitbreiding van de vrijwilligerteams, veranderingen in het bestuur en deze maand nog het geweldige verhaal over de redding van Paloma en haar pup. Zo kunnen we nog wel even doorgaan en dat is precies wat we ook zullen doen. Met zijn allen vanuit huis, vanachter onze computers, aan de telefoon, in de shelters, onderweg etc. etc. Wij gaan door en hopen dat u ons blijft steunen zodat wij ook door kunnen blijven gaan. Dank u wel voor al uw hulp in het verleden, heden en toekomst en een hele fijne zomer 2010 toegewenst namens ons allemaal!



De wandelingen.

Het is alweer bijna 3 weken geleden dat we onze nieuwe juni-wandeling organiseerden. Wat een prachtige locatie en wat was het warm! En ook.. wat een onheilspellende weersvoorspelling. Gelukkig liet bijna niemand zich erdoor weerhouden waardoor het gezellig druk werd. Door het gebrek aan voldoende tafels en stoelen gingen sommigen van u wat eerder naar huis dan misschien uw bedoeling was. Wij verzekeren u dat dit een volgende keer opgelost zal zijn. We zijn bijzonder hartelijk onthaald en vinden de ligging en schitterende omgeving meer dan de moeite waard en zeker voor herhaling vatbaar. Ook erg leuk dat een aantal mensen uit België mee kwam wandelen nu de afstand wat beter te overbruggen was. Voor meer foto's en het verslag kunt u op onze [website](#) kijken.

Alvast een tipje van de sluier over onze volgende wandeling. Deze is gepland op zondag 3 oktober 2010 en zal plaatsvinden bij Hoek van Holland. Ook hier betreft het weer een gloednieuwe locatie die, op veler verzoek, deze keer ook goed met openbaar vervoer te bereiken is. Meer info is binnenkort op onze [activiteitenpagina](#) te vinden, maar zet u hem alvast in uw agenda?



Hond in het zonnetje - Berto.

Ook deze GreytNews zetten we weer één van de te adopteren hondjes van onze site in het zonnetje. Deze keer is de beurt aan Berto die al een hele tijd hoopt op een definitief mandje. Zijn pleeggezin schreef ons het volgende over deze lieverd:

"

Berto is een grote galgo reu van twee jaar oud. Hij is nog erg jong en speels. Berto vindt het heerlijk om met de andere galgo's te dollen en daagt ook andere honden uit om mee te doen wanneer hij ze tegenkomt. Hij is gemakkelijk met alle andere honden en vindt het altijd leuk om kennis te maken. Hij doet dat niet onbezonnen en is voorzichtig. Berto houdt niet van ruzie, ondanks het feit dat hij zelf groot en sterk is. Hij is net een uit zijn krachten gegroeide puber. Wanneer hij loopt is alles nog los. Je kunt aan zijn bouw zien dat hij nog niet al te veel beweging heeft gehad. Zijn spieren moeten zich nog verder ontwikkelen. In het begin was hij na een rondje rennen in de tuin al uitgeput. Maar nu hij vaker heeft kunnen spelen gaat dat al stukken beter en kan hij het al langer volhouden dan onze volwassen Galgo's. Ondertussen heeft hij kennism gemaakt met het strand. Het is aan Berto te merken merken dat hij nog weinig heeft meegemaakt. De afgelopen week hebben we hem voor het eerst op het strand los gelaten. Hij heeft er volop van genoten en vond het heerlijk om samen met de andere honden te rennen...

"

Lees het hele verhaal over deze kanjer op onze [website](#).



Uit de adoptiehoek - door Babeth.

De zomer moet nog beginnen maar we hebben er nog weinig van gemerkt. Zelfs in Frankrijk, waar regen en overstromingen de eerste pagina van de Hollandse krant hebben gehaald. Gelukkig trekken onze galgo's zich er niets van aan, weer of geen weer, het leven is overal prachtig....alleen toch wat minder in Spanje!!

Een paar weken geleden was er een mail van onze gewaardeerde collega Maaïke die te horen kreeg dat ergens in Jerez een stuk of twintig honden zouden moeten inslapen....

Zulk nieuws is altijd vreselijk schokkend, je hart gaat dan tekeer en je gaat denken, oh...hoe kunnen we helpen?

Maaïke die bereid was om te helpen door enkele hondjes in haar shelter op te nemen was wanhopig, haar shelter was vol gekomen door puppies die waren gedumpt. We hadden bovendien niet veel tijd, dus...gebeld, gemaïld.... en weer opnieuw. Zullen we het voor de aangegeven deadline halen, zonder dat deze honden hun ogen voorgoed gingen sluiten?

Onze vrienden in Spanje hebben geweldig geholpen, contact opgenomen met de perrera, uiteindelijk kregen we te horen dat waarschijnlijk een andere organisatie bezig was deze hondjes te helpen. Wat fijn, want laten we eerlijk zijn, of wij het doen of een ander, het gaat om de honden en de rest is niet belangrijk. Het gaat erom dat deze honden een veilige plek zullen vinden op de juiste plaats!

Wat we hebben kunnen zien door deze spannende dagen is dat we een geweldige team hebben.....



Iedereen is betrokken geweest van ""Hoe kan ik helpen!!!"
Linda en Raoul die al klaar waren op financieel gebied, Geert in Sevilla om mij goede raad te geven en me een beetje te remmen wanneer ik te snel ging...
En zeker niet te vergeten, Joke die al klaar was met alles te coördineren met haar pleeggezinnen en Miranda die altijd de juiste woorden vindt om te steunen!!
Onze Arjan en Ro die alle hondjes al wilden ophalen als het nodig was, Arjan en Angelique hadden hun huis al opengezet voor twee honden, en onze Maryan die ook aanbood er een paar in de pleeg te nemen, allemaal mensen met een gouden hart!!!
De Jerez hondjes zullen waarschijnlijk niet geholpen worden door Greyhounds Rescue Holland maar door een andere fijne organisatie die eerder hun diensten aangeboden hadden.
Maar door dit verhaal kan ik jullie zeggen dat we trots zijn op onze stichting waar enthousiaste mensen oprecht vechten voor een betere honden wereld!!
Jongens, we zijn trots op jullie allemaal!!!!



Inzameling cartridges en/of mobieltjes.

Beste mensen.

We stellen vast dat de inzameling van de cartridges/mobieltjes de afgelopen jaren een constante dalende trend vertoont. Een verklaring hiervoor hebben we niet. Daarom vragen we u bij de aankoop van nieuwe cartridges en/of nieuwe mobieltjes de oude zeker niet weg te gooien.
Op onze website vind u tal van inzamelingspunten zodat er zich zeker één in de nabijheid van uw woonplaats bevindt. Bij elk van deze punten kunt u terecht om uw oude cartridges/mobieltjes in te leveren.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk voor u zijn, dan kunt u deze ook altijd bij een wandeling aan een lid van ons hulpgoederenteam overhandigen.
Dit is toch wel een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de redding van ons milieu én tegelijkertijd aan onze strijd ter verbetering van het lot van de galgo in Spanje. Alvast bedankt voor uw hulp!



Onze galgo's zijn echt internationaal.

De familie Kapoh woont met hun, via Greyhounds Rescue Holland geadopteerde, galgo's helemaal in Oman. Onze GreytNews gaat echter de hele wereld rond en naar aanleiding van een eerder verstuurde editie, ontvingen we van hen het volgende berichtje als positieve opsteker. Bedankt!

Lieve mensen van Greyhound Rescue,

Ook dit jaar weer heel veel succes gewenst met het werk dat jullie doen. Ik ben innig dankbaar dat jullie je inzetten voor de Spaanse Galgo's. Jammer genoeg hebben ze het echt nodig (in een zogenaamd beschaafd land als Spanje).

Wij hebben onze twee galgo's van jullie geadopteerd en ze wonen samen met ons in Oman (Midden Oosten), Beiden zijn vrolijke, lieve honden. Over het algemeen oogsten ze veel bewonderende blikken in dit land. Veel kinderen willen graag even een aaitje komen geven en ook ouderen zijn meestal erg aardig tegen onze honden (zie de foto). Bijzonder, want het is wel een moslimland waar de hond over het algemeen als onrein wordt beschouwd. Hier zijn ook zwerfhonden, maar ik heb ze nooit zo toegetakeld gezien als wat jullie regelmatig tegenkomen.

Ga zo door en we blijven jullie steunen!

met vriendelijke groeten,

fam. Kapoh,

Muscat (Sultanate of Oman)



Voor en Na: Beto (nu Scooby) - Door zijn nieuwe familie.

Niet zo lang geleden hadden wij besloten om een hond te adopteren via Greyhounds Rescue Holland. De keuze was best moeilijk omdat ze allemaal zo lief zijn, maar op de een of andere manier sprong Beto er voor mij helemaal uit. Kort nadat ik alles ingevuld had op internet kreeg ik al een telefoontje dat er iemand bij ons thuis langs kwam, een heel plezierig en informatief middagje. Ik was er al vanuit gegaan dat het zeker nog wat weekjes ging duren voordat wij onze nieuwe hond in onze armen konden sluiten. Een paar dagen daarna kregen we een telefoontje dat Beto al in Nederland was en we konden een afspraak maken om hem op te halen bij zijn pleeggezin. Beto [heet nu Scooby] is nu alweer 2 maanden bij ons en hij is ons echt voorbestemd. Wat een ontzettende lieve hond, hij gaat ook heel lief met onze oudere herder Angie om. Hij doet heel erg zijn best en wil alleen maar lief gevonden worden wat geen probleem voor ons is natuurlijk. Het was liefde op het eerste gezicht! Hij is wel nog een beetje bang voor sommige situaties maar dat geeft niet we hebben de tijd. En voor een hond die zo veel heeft meegemaakt sta ik werkelijk vol verbazing te kijken hoe snel hij alles oppikt en hoe lief hij met mensen en kinderen omgaat.



Stijging dierenverwaarlozing in Spanje.

Valencia is samen met de regio's Andalusië en Catalonië de regio waar het vaakst honden worden achtergelaten. Vooral tijdens de vakantieperiodes worden veel honden of katten achtergelaten in Spanje. Vorig jaar werden er in Spanje 118 duizend honden en ruim 38 duizend katten opgevangen, wat neerkomt op zeventien huisdieren per uur. Dit blijkt uit de gegevens van de non-profit organisatie voor dierenopvang Fundacion Affinity.

Het merendeel van dit aantal was bewust achtergelaten door de baasjes. Reden voor het achterlaten van het huisdier is onder andere de verhuizing naar een kleinere woning (11,9%), de geboorte van een baby (9,9%), verlies van interesse (9,3%) of bij ziekte of overlijden van het baasje (6,5%). (Bron: [Spaans Nieuws](#))

Geen cijfers om vrolijk van te worden. Maar de werkelijkheid mag en moet ook worden getoond. Voorlopig is er nog veel werk te doen...



Vrijwilliger aan het woord: Marjolein van den Burgh & Hedy Halman.

Vanaf november 2004 zijn wij afgestudeerd Kynologisch gedragstherapeut, of zoals sommige klanten ons wel eens noemen; hondenpsychiaters, één klant noemde ons de 'nanny's' wat wij erg grappig vonden. Wij kennen elkaar van de opleiding en tijdens onze stage hebben we veel overleg met elkaar gehad. Mede omdat we dicht bij elkaar wonen, vonden we het handig en gezelliger als we naar 'school' met elkaar konden meerijden. Wij hebben toen besloten dat het ons leuk leek om als we klaar waren met de opleiding te blijven samenwerken, dit gebeurt dan ook onder de naam 'Hondsezaken!'.

Vanaf dag één hebben wij veel aanvraag voor gedragsconsulten, mede door internet omdat wij ons aangesloten hebben bij 'Alpha'. Dit is een soort Bovag voor officieel erkende gedragstherapeuten, de aangesloten therapeuten moeten een erkende opleiding hebben én ze verplichten zich tot nascholing d.m.v. een puntensysteem.

Wij vinden dit erg belangrijk omdat een gedragstherapeut een vrij beroep is, iedereen mag zich zo noemen ook al hebben ze nog nooit zelfs maar één cursus met een eigen hond gedaan. Tot onze grote ergernis gebeurt dit nog steeds, waar helaas eigenaren én honden de dupe van worden.

Lees het hele verhaal op: [onze website](#).