



GreytNews 24 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 14 augustus 2010.

De kalender toont alweer half augustus en voor een aantal van u zit de vakantie er waarschijnlijk alweer op. Anderen mogen nog even van de vrijheid genieten en met regelmaat krijgen wij nog leuke vakantiefoto's toegestuurd die op onze [website](#) te bewonderen zijn. Wat is het toch geweldig te zien dat het onze galgo's zo ontzettend goed vergaat. Een opsteker voor de rest van het jaar die niet alleen wij maar vooral ook onze Spaanse vrijwilligers hard kunnen gebruiken. Momenteel is het zo'n 36 graden in Sevilla wat natuurlijk best afzien is. Voor de vrijwilligers én voor de hondjes. Toch zijn deze temperaturen te verkiezen boven die van de nazomer. Waarom? Met september in aantocht kondigt het begin van het nieuwe jachtseizoen zich helaas ook weer aan. U zult begrijpen dat dat voor veel honden slecht nieuws is. Wie naar mening van de galguero's niet meer goed genoeg is werd al eerder of soms nu alsnog gedumpt of op wrede wijze afgemaakt. En ondertussen wordt naar vervanging gezocht waarbij ook het weghalen bij shelters niet wordt geschuwd. Nee, in Spanje zien onze vrijwilligers als een berg op tegen deze periode. En juist daarom zijn al uw toegezonden verhalen en foto's voor hen zo belangrijk. Te weten dat hun werk er wel degelijk toe doet, te weten dat er zoveel galgo's een geweldig nieuw leven hebben gekregen en te weten dat in Nederland wordt meegeleefd en zoveel mensen meehelpen aan een betere toekomst voor onze vrienden: de galgo's. Blijft u dus vooral inzenden, het wordt enorm gewaardeerd. Alvast onze hartelijke dank!





De wandelingen.

Met de zomervakantie zit er een klein maandje langer tussen onze wandelingen dan anders. Hoewel, de juni-wandeling was dit jaar pas weer voor het eerst! Maar de weken vliegen voorbij en voor we het weten zit de zomer er helaas alweer op. Gelukkig hebben we ook daarna iets om naar uit te kijken en hopelijk hebt u de aankomende wandeling al in uw agenda genoteerd. Zoals u wellicht op onze [website](#) al gezien hebt gaan we wandelen op een geheel nieuwe locatie. We zijn van harte welkom bij De Zeetoren in Hoek van Holland. Een locatie die, op veler verzoek, ook vrij goed met het openbaar vervoer te bereiken valt. Gelegen midden in de duinen en op slechts een kwartiertje wandelen van het strand. Als nu ook het weer nog mee wil zitten kan deze dag vast niet meer stuk. Wij hopen van harte ook u en uw hondenvriendjes te mogen verwelkomen. Alvast een tipje van de sluier over onze volgende wandeling. Deze is gepland op zondag 19 december 2010 en zal plaatsvinden bij de u wel bekende locatie in Kootwijk. Ook dit jaar bieden we u weer de mogelijkheid deel te nemen aan een stamppottenbuffet. Meer info is binnenkort op onze [activiteitenpagina](#) te vinden, maar houd u die dag alvast vrij?



Hond in het zonnetje - Stivie.

Deze keer is het de beurt aan Stivie voor onze vaste rubriek "hond in het zonnetje". Het is eigenlijk gek dat sommige hondjes op de een of andere manier zichzelf niet goed "verkopen" en daardoor lang op een echte familie moeten wachten. Misschien komt het omdat Stivie staartloos door het leven gaat, maar daarom zeker niet minder blij is. Oh Stivie klaagt niet hoor, want in het pleeggezin waar hij verblijft wordt heus goed voor hem gezorgd. Maar het is en blijft een tijdelijk gezin en net als iedere andere galgo zou ook Stivie zo graag zijn echte eigen lieve familie hebben. En hij is nog wel zo makkelijk en lief...!! Ook volgens zijn pleeggezin die het volgende over deze kanjer schrijft:

Stivie, een galgoreu van ongeveer 6 jaar zit al heeeel lang te wachten bij zijn pleeggezin op een "lief baasje". Het is een schat van een hond, die overal geplaatst zou kunnen worden behalve bij katten. Stivie heeft door omstandigheden geen staart meer (zie site) maar als hij blij is laat hij dit zien door hevig met z'n kontje te schudden en met een "big smile". Ja, Stivie lacht als hij blij is!! Stivie kan alleen, maar ook bij andere honden geplaatst worden. Het is een echte knuffelhond. In de auto gaat hij heerlijk slapen, hij vindt het dan ook geweldig om mee te gaan. Hij loopt keurig aan de riem, en is zindelijk. Stivie is ook nog prachtig om te zien en heeft hele lieve ogen.

Stevie wil heel graag een "fijn plekje", hij heeft al zo lang gewacht. Nu maar hopen dat het gaat lukken voor deze kanjer. Geeft u hem een kans? Alstublieft?



Uit de adoptiehoek - door Babeth.

De vakantie is goed begonnen en Miranda en ik hadden verwacht dat het wat rustiger zou worden met alle adopties. Dus.. helemaal niet! De aanvragen blijven komen en onze zuidelijke burens weten ook heel goed GRH te vinden. Toch plaisant, is het niet?!

Het geeft je toch een goed gevoel. We hebben ook veel animo voor onze pleeghondjes, onze Joke heeft geen tijd gehad om zich te vervelen en alles werd door haar heel snel behandeld met goede adviezen. Joke bedankt! Onze pleeggezinnen zijn uitgebreid met een paar extra krachten wat heel fijn is, gezien adoptanten regelmatig voor een pleeghond kiezen. Allemaal trouwe mensen die keer op keer klaar staan om zo'n hondje op te vangen.

Hebben jullie onze lieve pups gezien? Eentje was binnen een paar uur geadopteerd en voor een andere hebben we al belangstelling. Kleine Nina is vertrokken naar Frankrijk. Onze Engelse vriend is zo blij met haar, hij zei: *"Een paar kms, na ons vertrek midden in de donkere nacht..voelde ik, een delicaat natte neus in mijn nek. Nina kwam zachtjes bij ons in de cabine.. en heeft rustig geslapen: de hele rit tussen de andere honden, naast mij!! Zij is, zoouou LIEF!!"*

De oudere honden zijn ook in trek en gelukkig maar, ook deze verdienen een fijn gezin in Nederland. Misschien een paar grijze haren hier en daar, maar mooi zijn ze zeker!!

Complimenten aan de dochters van Arjan die altijd klaar staan om te helpen en geld te verzamelen, maar ja wat wil je met zulke ouders, het voorbeeld is al lang gegeven!

Dat onze hondjes genieten van de vakantie is zeker te zien, sommige varen met hun baasjes, andere kamperen, maar lui blijven ze. Wat zijn die kussentjes toch lekker, wat is hun leven veranderd!

En dat lieve mensen, dankzij jullie allemaal. We zijn trots op jullie en onze stichting en we gaan door!! Zolang er mensen als jullie zijn, zal de hondenwereld beter uitzien.



Inzameling cartridges en/of mobieltjes.

Wij zijn verheugd dat onze oproep tot het inzamelen van nieuwe cartridges, in de GN van vorige maand, duidelijk niet aan dovemansoren was gericht. In de afgelopen maand juli hebben jullie namelijk dubbel zoveel cartridges ingezameld als in de maanden januari tot en met juni van dit jaar. Voor de maand augustus hopen wij u uiteraard hetzelfde te kunnen melden en we rekenen erop dat u bij de aankoop van nieuwe cartridges en/of nieuwe mobieltjes de oude zeker niet weggooit.

Op onze [website](#) vind u tal van inzamelingspunten zodat er zich zeker één in de nabijheid van uw woonplaats bevindt. Bij elk van deze punten kunt u terecht om uw oude cartridges/mobieltjes in te leveren.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk voor u zijn, dan kunt u deze ook altijd bij een wandeling aan een lid van ons hulpgoederenteam overhandigen. Dit is toch wel een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan

de redding van ons milieu én tegelijkertijd aan onze strijd ter verbetering van het lot van de galgo in Spanje. Alvast bedankt voor uw hulp!



Dierenklinieken.

Misschien is het u wel eens opgevallen dat enkele dierenklinieken een vermelding op onze site hebben. Sinds enkele maanden is daar een vierde bijgekomen, nl. dierenkliniek Oudorp in Alkmaar. Samen met dierenkliniek Van Zwol in Vlaardingen, Stad en Land in Amsterdam en dierenkliniek Rosmalen in, hoe kan het ook anders, Rosmalen, geven zij ons een aantrekkelijke korting op alle behandelingen van onze pleeghondjes. Geweldig natuurlijk, want alle medische kosten van de pleeghonden zijn voor rekening van Greyhounds Rescue Holland en op deze manier besparen wij geld dat weer ergens anders goed besteed kan worden. Graag willen wij de deelnemende klinieken van harte bedanken!

Denkt u nu van hmm, mijn dierenarts is best een toffe peer, die zou zo iets wellicht ook overwegen. Zou u bij uw volgende bezoek aan de dierenarts, en hopelijk is dat enkel voor de noodzakelijke jaarlijkse inentingen, eens willen vragen of ook zij ons op die manier zouden willen ondersteunen? En als u er toch bent.. mochten ze nog medicatie, vlooiënbestrijdingsmiddel, instrumentarium etc. over hebben wat anders zomaar wordt weggegooid: onze galgovriendjes in Spanje zijn ook dáár geweldig mee geholpen. Een vraag waard! Ook u alvast bedankt voor de te nemen moeite.



Voor en Na: Lluvia (nu Loef) - Door haar nieuwe familie.

In 2004 hebben wij Luna (nu Snoes) geadopteerd. Heel erg bang, en dat is ze eigenlijk nog steeds voor vreemden, maar voor ons de heerlijkste en vrolijkste hond die we ooit hebben gehad. Maar dan nu het verhaal over Lluvia! Gevonden terwijl ze vast zat in de blubber, angstig, overdekt met wondjes en een hele slechte huid. Dat stond op de site. Nu wil het feit dat mijn ouders (82 en 83) net hun hond aan ouderdom hadden verloren. 15 jaar oud werd hun airedale terrier. Na enige maanden werd het toch wel erg stil in huis en vroeg mijn vader, aan ons kinderen, om uit te kijken naar een wat oudere hond die natuurlijk lief was, netjes aan de riem kon lopen, niet in huis plaste enz? Er was geen belangstelling voor een galgo, mijn ouders hadden natuurlijk van dichtbij de angst van onze Snoes meegemaakt. Toch ben ik gaan zoeken op de site en kwam bij Lluvia terecht. Dus contact opgenomen met Babeth. Ik heb heel duidelijk gezegd dat mijn ouders op leeftijd zijn, in een flat wonen maar tegenover een enorm uitlaat bos/park. Mijn moeder slecht ter been is, mijn vader twee nieuwe heupen heeft en dus een hond die óf wegloopt óf niet aan de riem durft te lopen geen optie was. Nadat ik de foto van Lluvia had geprint en bij mij ouders had gelegd vonden zij dat ze toch wel een heel erg lief koppie had. *Lees het hele verhaal over Lluvia op onze [website](#).*



Stierenvechten en hoop voor onze galgo's.

Op 28 juli jl. heeft het Catalonische parlement het stierenvechten in deze regio verboden. Dit verbod zal met ingang van 2012 van kracht worden. Het is voor het eerst dat stierenvechten in een regio op het Spaanse vasteland wordt verboden. Hoewel er in de praktijk niet zo heel veel verandert, het stierenvechten is geen Catalaanse traditie en komt in die zin niet zo heel veel voor in deze regio, is het evengoed een doorbraak in de bijna 1300-jarige geschiedenis van deze folklore. Natuurlijk hoopt men dat met dit verbod een voorbeeld is gesteld waarna meerdere regio's zullen volgen. Het is absoluut hoopgevend nieuws voor de Spaanse stieren en niet te vergeten ook de voor het stierenvechten gebruikte paarden. Ook zij zijn direct betrokken én vaak vergeten slachtoffers.

Hoop dus voor de stieren. Eeuwenoude Spaanse tradities kunnen dus toch doorbroken worden. Dat geeft meteen ook hoop voor onze galgo's. Want als we op een dag, en hopelijk niet ver in de toekomst, nu ook eens de tradities voor wat betreft de omgang met de galgo's kunnen veranderen... Wij dromen ervan en niet alleen dat.. samen met u vechten wij er ook voor!



Vrijwilliger aan het woord: Arjan, Angelique, Jessica en Swetlana Bolk.

Ja, jullie lezen het goed! Bij ons thuis lopen maar liefst 4 vrijwilligers rond die proberen om de honden op vele manieren te helpen. Nadat we eens terug geteld hebben zijn we al bijna 9 jaar met galgo's en greyhounds aan de gang. We zitten in het hulpgoederenteam, we hebben pleeghonden in huis, we halen honden van het vliegveld of halen de benches op en zorgen voor het vervoer naar Spanje. En dan natuurlijk ook samen met het team zorgen dat alle goederen goed terecht komen bij alle shelters.

Ook proberen we met ludieke acties zoals zotte kerst of de dag van mens en dier geld binnen te halen. Gelukkig doen we de meeste dingen met ondersteuning van Mieke en Ro die ons altijd bij zulke evenementen bij willen staan, net als Jan en Adrie de adoptanten van Boss.

Onze dochters assisteren op evenementen in de shop of collecteren met de bekende collectebussen.

Het allerleukste vinden wij toch wel de contacten die we met iedereen hebben. Vooral de herkenning van de honden waar we het altijd voor doen en die bij ons in de pleeg hebben gezeten.

Onze slogan thuis is dan ook "alles voor de hondjes" .

Maar wij weten dat dit bij vele van de vrijwilligers binnen Greyhounds Rescue Holland net zo is.

We hopen nog heel lang met hetzelfde plezier ons binnen de stichting GRH nuttig te kunnen maken en zeggen vanaf hier tot de volgende ontmoeting: onderweg of op een evenement!