



## GreytNews 25 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 25 september 2010.

Voor u ligt alweer de 25ste editie van onze GreytNews. Dat zijn heel wat verhalen sinds we ongeveer 3 jaar geleden zijn overgestapt op deze digitale vorm van onze nieuwsbrief. Verhalen die we ook van u kregen toegezonden en waarvoor wij u nog eens hartelijk willen bedanken. We hopen nog heel lang door te gaan dus blijft u alstublieft doorgaan met insturen. Verhalen en foto's zijn en blijven altijd welkom. Niet alleen 25 is een speciaal getal in dit nummer. Wat dacht u van het getal 100? Jawel u leest het goed: honderd! In oktober is het namelijk weer zover. Dan verwachten wij de aankomst van de honderdste galgo van dit jaar vanuit Spanje in Nederland. Honderd hondjes betekenen ook honderd adopties, honderd huisbezoeken, honderden mailtjes en telefoontjes en vooral ook: honderd lieve families die hun huis en hart openzetten om een nieuwe toekomst aan een Spaanse stakker te geven. Lieve mensen, woorden schieten tekort maar ontzettend bedankt! Op dit moment is nog niet bekend met welke vlucht ons jubileumhondje meekomt maar u kunt er binnenkort op onze website over lezen. Hou deze dus goed in de gaten!

### **Transport Inventaris Dierenkliniek - een update.**

Zoals u onlangs op onze website hebt kunnen lezen, hebben we in Spanje Ddevida bereid gevonden om samen met ons een dierenkliniek op te zetten. Achter de schermen wordt er intussen dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen van dit toch wel heel bijzondere project. U kunt zich voorstellen dat er een heleboel te regelen valt, niet in de laatste plaats het transport van de eerder door ons aangekochte inventaris van een dierenkliniek, geheel ten behoeve van dit project.

Met het uitkomen van deze GreytNews is er ook weer een update op onze site geplaatst over de stand van zaken rondom de kliniek in wording. Bent u ook zo benieuwd hoe dit unieke project langzaam vordert?

Lees dan snel het laatste nieuws op onze [website](#) !





### **De Wandelingen.**

Over een week is het weer de hoogste tijd voor onze eerstvolgende wandeling. Weet u het nog? We gaan wandelen op zondag 3 oktober bij De Zeetoren in Hoek van Holland. De aanmeldingen stromen volop binnen dus u en uw galgo's zijn verzekerd van veel mede adoptanten en soortgenootjes. Als dat geen gezellige boel wordt!

Misschien heeft u zich allang aangemeld maar anders kunt u dat natuurlijk alsnog doen. Stuur daarvoor een mailtje naar [evenementen@greyhoundsrescue.nl](mailto:evenementen@greyhoundsrescue.nl), u krijgt van ons evententeam altijd een bevestiging terug. Overigens kunt u alle informatie over deze wandeling op uw gemak op onze [website](#) nalezen. Sinds kort is hier tevens alles te vinden over de hierop volgende wandeling die gepland staat voor zondag 19 december 2010. Dit wordt weer een traditionele kerstwandeling met na afloop mogelijkheid tot deelname aan ons stampottenbuffet. Voor alle info dus snel naar onze [activiteitenpagina](#) ! Wij hopen van harte ook u en uw hondenvriendjes te mogen verwelkomen.



### **Hond in het zonnetje - Morgan.**

Deze keer staat Morgan in onze vaste rubriek "hond in het zonnetje". We hopen van harte dat we voor deze lieverd op deze manier ook een warm thuis mogen vinden. Ze heeft al zoveel meegemaakt. Na lang wachten in een Spaanse shelter wacht Morgan intussen alweer een tijdje in Nederland, verlangend naar haar eigen familie. Morgan is een schat en u kunt dus zo met haar kennis gaan maken. Nog niet helemaal overtuigd? Hieronder vertelt het pleeggezin waar Morgan verblijft een heleboel over haar. Lees maar:

### **MORGAN**

Morgan is nu ruim twee maanden bij ons. Ze is een blond halfwindhondje met een erg lief en zacht karakter. Morgan heeft ongeveer drie jaar in een hok geleefd met een aantal andere honden in de refuge in Spanje. In een huis leven was haar dus vreemd. Dat kun je goed aan haar merken. Ze had toen ze bij ons kwam nog vrijwel niets geleerd maar ze is een goed leerbaar hondje. Dat viel al te merken aan hoe snel ze door had dat ze haar behoefte niet in huis, maar buiten moest doen samen met de andere galgo's. Voor het hele verhaal gaat u snel naar onze [website](#).



### **Uit de adoptiehoek - door Babeth.**

Nog maar net is de herfst begonnen en daarmee een nieuw seizoen aangebroken. Een mooie tijd zullen jullie denken, zeker in Nederland, maar wat minder in Spanje want de jacht gaat beginnen en wie jacht zegt, zegt honden.... Helaas zullen veel galgo's gebruikt en misbruikt worden om opnieuw op straat te eindigen, sommige zullen de weg van het dodingstation vinden....en andere.. nog erger!!!

Maar gelukkig, onze stichting blijft vechten en de adopties lopen weer zeer goed. De vele complimenten van nieuwe adoptanten helpen ons enorm om door te gaan om nog meer lieve gezinnen te vinden voor onze galgo's.

Pups zijn geadopteerd, oudere honden zijn ook in trek en we hebben prachtige zwarte galgo's voor adoptie. Het is absurd maar wist u dat zwarte galgo's geen enkele kans in Spanje maken? Bij binnenkomst in het dodingstation worden ze onmiddellijk afgemaakt terwijl een andere kleur galgo nog wel eens de kans krijgt een adoptieprogramma in te stromen. Ze zijn zo mooi, laten we ook hen zeker niet vergeten, black is beautiful!!!

We hebben een aantal pleeggezinnen erbij gekregen de laatste weken, prachtig! Ze zijn zo belangrijk voor de stichting en onmisbaar. Bedankt lieve mensen, sommige honden moeten sneller naar Nederland komen dan andere, hoe fijn is het dan om ze een veilige plaats te kunnen geven.

Ook willen we de vluchten niet vergeten die ons aangeboden worden. Maar liefst 16 honden zullen in oktober naar Nederland en Brussel vliegen, dat is echt geweldig!

Onze Belgische vrienden staan altijd klaar om de hondjes te verwelkomen op Brussel, bedankt Nicole en Raoul, bedankt Greet en Hellen!!

Vera heeft het druk in Spanje. Ze is ook een bekende van het vliegveld van Malaga en veel hondjes zijn al door haar geholpen. Daarnaast worden alle vertalingen naar het Spaans door onze Vera gedaan. We kunnen je niet missen Vera!!

En uiteraard alle collega's in Nederland, alle pleeggezinnen bedankt, alle adoptanten!!!!

We hebben elkaar nodig en we gaan door .....de hondjes wachten.... en we zullen ze helpen!!!

### **Een geheel nieuwe - prachtige - serie van zes verschillende Kerst- en Nieuwjaarskaarten.**

Over enkele dagen begint de maand oktober, nog eventjes en we zitten alweer rond de kerstboom.... Het is een echte Nederlandse (en ook Vlaamse!) traditie om rond de december feestdagen familie, vrienden en kennissen een kerst- en/of nieuwjaarswens te sturen. De GRH kaarten van vorig jaar waren een enorm succes, er is slechts een kleine voorraad over, dus als u daar belangstelling voor heeft dan moet u er snel bij zijn!

Deze kaarten zijn nog op de website van GRH (GRH Shop) te bestellen; er staat geen datum op, dus ze blijven actueel.



**NIEUW!** Ook dit jaar heeft de kunstenaar Inky van Swelm zes prachtige kunstwerken ter beschikking gesteld aan GRH voor een nieuwe serie kaarten. Ze zijn minstens zo mooi geworden als vorig jaar. De kaarten zijn weer heel bijzonder, echt uniek, ze staan volledig in het teken van de galgo's. We durven nu al te stellen dat



veel mensen de kaarten zelf zullen willen houden....die kopen er dus extra veel! Wacht u dus nog even met het kopen van uw kerst- en nieuwjaarsgroet en houd u de komende tijd onze website goed in de gaten. We weten zeker dat u de nieuwe serie kaarten prachtig zult vinden; deze zijn weer exclusief voor Greyhounds Rescue Holland gemaakt, u kunt ze nergens anders vinden. Steun de galgo's in Spanje, red onze galgo's door onze prachtige GRH Kerst-/Nieuwjaarskaarten te kopen!

En .... als u aanwezig bent op de GRH wandeling van 3 oktober a.s., dan kunt u deze kaarten al aan de kraam van onze Shop kopen, u kunt ze dan dus meteen in het echt bewonderen. Zegt het voort!



### **Baronesse Carmen Thyssen.**

In juni jl. vond er een evenement plaats in het Thyssen Museum in Madrid waarbij vele Spaanse beroemdheden aanwezig waren. Dit museum bevat een privé kunstcollectie die in de loop der jaren is uitgegroeid tot de grootste privéverzameling ter wereld, naast die van de koningin van Engeland.

De Spaanse Baronesse Carmen Thyssen trekt zich het lot van o.a. de honden in Spanje enorm aan. Eerder publiceerden wij al eens over haar, u kunt dit artikel terugvinden op onze [website](#).

Tijdens de persconferentie probeerde ze de mensen duidelijk te maken hun honden niet langer te dumpen en aan hun lot over te laten. Ze te laten inzien hoe gruwelijk de huidige situatie is en te pleiten voor verandering. Daarbij promootte ze tevens het adopteren van honden in plaats van kopen via handelaren etc.

Beroemd zijn heeft zo haar voordelen en met dit evenement werd dan ook de landelijke pers gehaald en het was eveneens op de nationale televisie. Ook een van onze shelters, Evolución, was uitgenodigd en zij gingen op pad samen met galga Frida, podenca Pitolina, nog een kleiner hondje en 2 poezen. Op de foto kunt u Frida en Pitolina zien en hoe braaf ze zijn. Misschien leuk te vermelden dat Frida inmiddels in Nederland is aangekomen en het geweldig naar haar zin heeft bij haar nieuwe familie.

Zo ziet u maar dat we beslist niet alleen staan in onze strijd. Met ons strijden velen voor een betere toekomst voor de honden in Spanje. Als dát geen goed nieuws is!



### **Hart verwarmend - door Hiske Versteeg.**

Het is ruim drie jaar geleden dat ik kennis nam van Greyhounds Rescue Holland. Ik zal het nooit vergeten, het was januari 2007. Mijn broer en ik waren op een vliegvakantie want we werden 40 en 50 jaar. Dat vierden we op het strand van Tobago. We zijn allebei fanatieke duikers en dat was ook de invulling van onze vakantie. Tussendoor zaten we wat te lezen op het strand. Ik had het magazine Wraff gekregen en daar stond een artikel in over Greyhounds Rescue Holland.

Een half jaar daarvoor had ik mijn hondje Cora in moeten laten slapen. Ik hoef hier niet uit te leggen hoeveel verdriet dat met zich meebrengt. Tot die dag op het strand zei ik dan ook, geen hond meer. Maar ja, dan lees je zo'n artikel en denk je. ja wat denk je eigenlijk. Niets meer behalve dan "ik moet in ieder geval 1 hondje weer een goed leven geven".

Voor de rest van het verhaal gaat u naar onze [website](#).

### **Met of zonder staart? Het zijn allemaal beauties!**



In onze vorige GreytNews stond Stivie in de rubriek "in het zonnetje". Deze lieverd gaat staartloos door het leven en heeft ondanks onze oproep helaas nog geen nieuw thuis gevonden. Naar aanleiding van dit artikel kregen wij de volgende hartverwarmende reactie toegestuurd:

*Even een hart onder de riem voor Stivie. Ook hier in huis woont een Ierse grey zonder staart. Voor mij was het juist één van de factoren om haar te kiezen. Ik was op zoek naar een Ierse grey. Ik zag haar fotootje op de site van PAWS, Ierland. Ze heeft haar leven als fokteef gediend, waarschijnlijk omdat ze als jonge hond een ongeval heeft gehad tijdens trainen, waardoor haar gehele staart is geamputeerd. Ze is van 2003 en zwart van kleur. In Ierland was ze kansloos geweest voor adoptie: te oud, te zwart en zonder staart. Voor mij juist drie factoren die leidden tot mijn besluit om voor haar te gaan. Ze is nu 6 weken bij mij en leeft samen met 5 greyhounds, waaronder 1 galgo. Ze zag er vreselijk belabberd uit toen ze kwam, maar je weet zelf wat er voor nodig is, en wat voor ons vanzelfsprekend is, om haar lichamelijk en geestelijk te laten opbloeien. En wat is het een schatje, en ze is een beauty. Voor mij was het ontbreken van haar staart juist een van de redenen van haar adoptie, omdat ze anders tot in lengte van dagen in de opvang had gezeten. Na een leven van 7,5 jaar in kennels is het tijd voor haar hemel op aarde. Haar staartaanzet laat de kwispelbeweging zien, nou, en dat zijn heel veel momenten! Wat is dit hondje blij in haar huidige bestaan, dit is weer zo ontroerend om te zien. Hartelijke groeten, Erna Nederhof.*

Zo ziet u maar. Met of zonder staart maakt helemaal niets uit. Het zijn net zulke lieverds en verdienen net zo goed een warm thuis en een nieuw leven!



### **Voor en Na - Sascha en Bodhi.**

Toen we op zoek gingen naar een windhondje kwamen we terecht op de website van Greyhounds Rescue Holland. Het leek ons een hele mooie manier om zo onze wens van een windhond te vervullen en ook een hond uit de ellende te halen. Zo kwam het dat we een huisbezoek kregen om te kijken of zo'n hondje bij ons op de plaats was. Wat waren we zenuwachtig!! Deze mensen hadden hun 2 honden meegenomen zodat we live kennis konden maken met het ras... En wat waren ze lief, ze hadden François binnen 10 minuten van de bank om zelf heerlijk te kunnen liggen!

Gelukkig werden we goedgekeurd en mochten we een hondje uit zoeken. Ons oog viel op Natascha (nu Sascha), ze stond voor de poort van een shelter en bij binnenkomst at en dronk ze gelijk alle bakken leeg. Ze bleek al in Nederland te zijn bij een pleeggezin.

Voor de rest van het verhaal gaat u naar onze [website](#).



### **Vrijwilliger aan het woord: Greet en Hellen Hendrickx.**

Wij zijn Greet en Hellen Hendrickx, adoptie-coördinatoren voor België. Nee, wij zijn geen samenwonende zussen, maar gewoon met elkaar getrouwd, want dat kan gelukkig tegenwoordig. Wij adopteerden onze eerste galgo Lara zo 3 jaar geleden. Ons tweede hondje, 'Sue-ke', volgde al gauw. Gaandeweg dit hele proces werd ons wel duidelijk meer te willen betekenen voor Greyhounds Rescue Holland. We dachten dus eventueel huisbezoeken in België te kunnen gaan doen.

Zo gevraagd, zo gedaan. En vervolgens stelde Geert ons voor om de boel in België te gaan coördineren, wat tot op de dag van vandaag best een succes mag worden genoemd. Het loopt best aardig hier bij ons Vlamingen. En we doen het met plezier. Soms bezoeken we de mensen zelf, soms is de afstand te groot en zoeken we geschikte huisbezoekers elders in België. Zelf voelen we heel veel voldoening door het feit mee te helpen deze arme drommels een warm mandje te geven. Ook als we zien hoe gelukkig onze galgo's zijn geworden!

We wonen in een zeer bosrijk gebied en kunnen de hondjes heel veel bieden. Zoals een eigen stuk bos, (uiteraard volledig omheind) een weide met schapen, een varkentje, een pony en kippen, daarnaast nog de boomgaard. Ze hebben van de 75 are een waar hondenparadijs gemaakt, met hun eigen gecreëerde racebaan, graven er op los in het bos, spelen, rennen enz. Bovenal houden ze heel erg veel van elkaar en zijn superdankbaar naar ons. En uitgeravot... natuurlijk voor pampus op de bank. Ofwel in de zomer op de ligbedden.

Ach ja, mogelijk herkent u het verhaal van bij u zelf. Want ze lijken toch wel allemaal een beetje op elkaar. Alle beestjes doen het heel goed samen. (We hebben nog 7 katten en een Chihuahua.)

Behalve voor het leven van de kippen moeten we goed waken. Dat wil zeggen: eerst kippen in de ren, dan pas Sue-ke in de wei. Anders.... houden we geen kip meer over. Maar alles gaat prima, daar zorgen we voor.

