



GreytNews 26 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 6 november 2010.

Nu de wintertijd weer is ingegaan lijken de avonden weer een stuk langer. Buiten wordt het koud en donker maar dat geeft niets want we kruipen gezellig op de bank met een snorrende kachel, wat kaarsjes op tafel en een plaid over onze benen. Onze galgovrienden lekker tegen ons aan. Winterse gezelligheid met in het vooruitzicht de feestmaand december. Een maand waarin volop inkopen worden gedaan en er meer tijd met elkaar wordt doorgebracht. Heerlijke dagen voor, met en door elkaar. Natuurlijk is u dat van harte gegund en wij hopen dat u er volop van mag genieten. Tegelijkertijd willen wij u ook vragen aan hen te denken die het minder goed hebben. Want waar uw hond meegeniet van de kachel, een plaid en een vol buikje zijn er duizenden galgovrienden die het moeten doen met beton, water en als ze geluk hebben een droge maar koude plek. Helpen kan bijvoorbeeld door aanschaf van spulletjes in onze shop, hulpgoederen in te zamelen, maar ook door pleeggezin te worden of een donatie te doen. Alles is welkom. Helpt u ons mee ook voor onze Spaanse vrienden de donkere decembermaand wat te verlichten? Namens hen ontzettend bedankt en veel leesplezier met deze GreytNews!



De Wandelingen.

Wat hebben we het getroffen met het weer tijdens onze laatste wandeling op 3 oktober jl. in Hoek van Holland. De zon scheen de hele dag en de meegebrachte dikke jassen moesten al snel het veld ruimen. Het terras van de Zeetoren zat bomvol want we wilden allemaal graag genieten van het najaarszonnetje. En genoten hebben we! Dit was onze eerste wandeling op deze locatie maar zeker weten dat we hier nog eens terugkomen. Gezien de vele spontane en positieve reacties na afloop bent u dat helemaal met ons eens. Het goede nieuws is dat de mensen van De Zeetoren het ook zo geslaagd vonden dat we de volgende keer weer van harte welkom zijn!

Met dit goede gevoel nog in gedachten verheugen wij ons alweer op onze volgende wandeling. Deze zal plaatsvinden op zondag 19 december a.s. in Kootwijk en we kunnen u nu al verklappen dat Encarni en Fernando van Ddevida vanuit Spanje aanwezig zullen zijn. Wat zou het leuk zijn als u in groten getale komt kennis maken zodat ze kunnen zien hoe goed het de hondjes hier gaat. Om het feest compleet te maken organiseren wij na afloop van de wandeling een heerlijk stampottenbuffet. Blijven eten is zeker niet verplicht maar wél mogelijk. (en gezellig!) U dient zich voor het eten wél op te geven zodat de kok weet voor hoeveel

mensen hij mag koken. Alle informatie over deze wandeling vindt u natuurlijk weer op onze [website](#) en voor aanmelden stuurt u een mailtje naar ons evenemententeam: [Linda & Lex](#).



Uit de adoptiehoek - door Babeth en Miranda.

Over een paar weken maken we ons weer druk over de kerst en zullen we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien doet u dat met een nieuwe viervoeter erbij, een pup of met een oudere hond die uw zachte bank snel heeft weten te vinden. Allemaal hondjes die aan een nieuw leven zijn begonnen, en dat is hartverwarmend.

Er zijn echter ook families die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare vriend, door ziekte, ongeluk of ouderdom. We willen deze mensen niet vergeten en wensen hen heel veel sterkte toe. Er zijn dit jaar al heel veel honden geadopteerd, die hebben allemaal de weg naar Nederland en België gevonden. Ook lopen er nog veel adoptie aanvragen. Dat is heel fijn voor onze Spaanse vrienden die daar keihard voor werken en dit jaar heel wat keertjes heen en weer naar het vliegveld hebben moeten rijden om hun hondjes weg te brengen. Maar dat doen zij graag, ook al gaat het afscheid in Spanje vaak gepaard met tranen, de Spaanse vrijwilligers weten dat hun hondjes een veel betere toekomst in het hoge Noorden wacht dan zij ooit in Spanje zouden kunnen krijgen. Bijzondere vermelding verdient Barajas die geadopteerd is door Maryan en Paul, een van onze pleeggezinnen. Barajas, een prachtige hond die het heel goed gaat krijgen in het beestenspul van Uithuizermeeden. Paul en Maryan serveren nog een week beschuit met blauwe muisjes... Gefeliciteerd!

En dan alstublieft uw bijzonder aandacht voor Perla en Noa, zie verderop in deze GreytNews. Twee prachtige honden die op een lieve familie wachten, twee zeer makkelijke, gezonde en vrolijke meiden, wie oh wie..... Het zou hun mooiste kerstkado zijn! Natuurlijk hopen we jullie allemaal te verwelkomen tijdens onze kerstwandeling, er zullen vast weer veel nieuwe gezichten zijn en nieuwe hondjes.....en dat is een goed teken! We werken er hard met zijn allen voor. Allemaal bedankt!



Hond(en) in het zonnetje - Perla en Noa.

Deze keer hebben we niet 1 maar zelfs 2 honden in het zonnetje! Niet omdat we niet kunnen kiezen, hoewel.. dat valt soms ook nog niet mee want we gunnen elke hond haar/zijn eigen plekje natuurlijk. Maar het zijn er twee omdat deze lieverds zo heel graag samen zouden willen blijven. Perla en Noa zijn niet alleen twee mooie namen maar ook twee mooie honden die al jaren samen leven. Blijfe meisjes die vrolijk door het leven gaan ook al is het voor hen niet altijd makkelijk geweest; het verlies eerst van hun lieve mama en daarna de onzekerheid van waar zullen we morgen zijn.....en kunnen we verder samen blijven?

Een extra reden om Noa en Perla samen te laten adopteren is eigenlijk omdat de stichting die belofte heeft



gedaan, we willen het beste voor ze en ook hun lieve, helaas overleden, bazinnetje zou het vreselijk vinden wanneer ze uit elkaar gehaald worden. We doen ons best!

Gelukkig heeft een fijn pleegezin zich over deze lieverds ontfermd. Ze genieten elke dag van het leven, ze hebben alles om een familie gelukkig te maken, zijn zindelijk, ze lopen perfect aan de riem en zijn heel lief naar iedereen. Eigenlijk een ideaal stel voor mensen die graag twee hondjes zouden willen adopteren, ze zijn goed opgevoed en helemaal klaar om een gezin gelukkig te maken. Wordt het voor Perla en Noa een mooie kerst? We hopen het met heel ons hart!!!!



Ingezonden door de adoptante van Milo:

Deze zondag is Milo al 16 maanden bij ons. Zestien maanden is niet zo speciaal zou je kunnen zeggen maar voor ons wel. Hij was namelijk ook juist 16 maanden oud toen hij arriveerde. En het gaat goed met hem. Hij is een leuke, brave, mooie, nee! supermooie galgo!! Ik noem hem mijn zoon. Mijn mooie galgo zoon. Wat een schatje. Ik heb het nog geen minuut beklagd dat ik hem adopteerde. Milo is grappig, lief, knettergek, neemt de bank voor trampoline, mama's bed is zijn bed, super geobsedeerd door eten, brochettedief, konijnlover....jaja, ons nijn is veilig...haar eten niet, en zo kan ik nog even doorgaan. Eigenlijk was dit berichtje enkel om te laten weten dat het goed gaat. Veel succes met de adopties!! Ik volg ze elke dag. Groetjes uit Bredene, Karen, Milo en de rest van het nest.

GRH Ruitstickers en Kerst- en Nieuwjaarskaarten 2010.

Op veler verzoek heeft GRH weer brede (auto-)ruitstickers voorradig, nog mooier dan de vorige al waren! Er zijn weer twee versies van deze WWW.GREYHOUNDSRESCUE.NL sticker: één om aan de binnenkant van een autoruit of een ander glasoppervlak te plakken, en één om aan de buitenkant van een autoruit, koelkast of wat dan ook te plakken. Laat zien dat u de galgo's en GRH steunt, maak er reclame voor! Afmetingen: hoogte 7cm, breedte 58 cm. Voor het geld hoeft u het niet te laten, ze kosten slechts € 6,50. Snel naar onze [shop](#) dus!

Eerder kon u al in de GreytNews en op onze website lezen over de prachtige nieuwe serie Kerst- en Nieuwjaarskaarten voor 2010. Misschien hebt u ze zelfs al besteld of tijdens de wandeling bij onze shop gekocht. Omdat het intussen alweer november is maken wij u er graag nog even attent op. We hebben hele enthousiaste reacties gekregen van een ieder die ze intussen in het echt hebben mogen bewonderen. Stiekem zijn we dan ook best trots u deze mooie kunstwerkjes aan te kunnen bieden. Een bijzondere en originele manier om uw familie, vrienden en kennissen fijne feestdagen toe te wensen. Tegelijkertijd verricht u een goede daad want alle opbrengst gaat natuurlijk naar de hondjes in Spanje, ook voor hen is het immers kerst. Snel dus naar onze voor uw bestelling. Overigens staat er geen datum op, dus ze blijven actueel!





Sophie, uiteindelijk toch een geluksvogel – door Vera Thorenaar.

Zoals we allemaal weten werkt Greyhounds Rescue Holland voor een ontzettend goed doel en dat doen ze hartstikke goed. Het is prachtig om te zien hoe mensen vanuit het buitenland zich bekommeren om het leed van de dieren hier in Spanje. Zo ben ik via via ook in contact gekomen met een Amerikaanse organisatie die vanuit daar onze Spaanse galgos helpt. Ja, ongelofelijk, he?

Door hen ben ik dan weer in contact gekomen met een van de (gelukkig) vele fantastische mensen die hier in Spanje alles en meer doen om het leed een beetje te verzachten. In dit geval gaat het over Silvia, een vrouw die in Valencia woont en heel veel voor alle rassen honden doet. Zij werkt en haar salaris gaat op aan het betalen van het onderhoud, operaties enz van opgepakte honden. Het salaris van haar man wordt gebruikt voor de dagelijkse kosten. Dat is toch prachtig! Silvia ontfermt zich vooral over de ernstigste gevallen. Daarom wilde ik het verhaal van een galga, Sophie, hier vertellen.

Sophie liep, zoals zovele honden, zwervend rond in Badajoz. Een mevrouw, Isabel, gaf haar al een maand lang eten en probeerde haar te pakken te krijgen om zich over haar te ontfermen maar Sophie was zo bang dat dat maar niet lukte, ondanks het eten geven.

Voor het hele verhaal gaat u snel naar onze [website!](#)



Transport Inventaris Dierenkliniek - een update.

Zoals u in onze vorige GreytNews kon lezen hebben we in september reeds de planning en de voorbereidingen gestart van het transport van de inventaris van de dierenkliniek naar Ddevida in Utrera.

Op vrijdag 8 oktober was het zover en werd om 08.00 uur 's morgens de inventaris van de dierenkliniek in Kraggenburg geladen in de vrachtwagen van Rob den Hartog van de Arabische paardenfokkerij "The Kossack Stud". Na een tussenstop in Cromvoirt, waar de nog beschikbare ruimte in de vrachtwagen werd opgevuld met hulpgoederen, vertrok Rob linea recta naar Utrera in Spanje.

Op maandag 10 oktober arriveerde Rob in Utrera. De dag nadien werd de vrachtwagen met de hulp van een 15-tal vrijwilligers van zijn lading verlost waarna Rob aan de terugreis naar Nederland begon. Rob, heel erg bedankt voor je fantastische inzet, geweldig gewoon!

Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze [website](#), hier kunt u alles over de voortgang van dit unieke project lezen.



Voor en Na - Caila - door haar nieuwe familie.

22 September, zenuwachtig staan wij samen met zoon en schoondochter veel te vroeg op het vliegveld van Brussel. Na dik een uur wachten ontmoeten we de mensen van Greyhounds Rescue, de papieren zijn al ingevuld en dan eindelijk daar komt Caila, weggekropen achter in haar bench. Ik ben gelijk in tranen, ze wordt uit haar bench gehaald, krijgt haar riem om, en kruipt gelijk tegen de benen van mijn man. En dan op naar huis. Caila loopt een beetje zenuwachtig over het vliegveld, doet een plas (op het vliegveld) en dan gaan we in de auto waar ze met haar kopje op de schoot van mijn schoondochter in slaap valt.

Wonderlijk zoveel vertrouwen na wat ze allemaal heeft meegemaakt. Samen met haar broertjes uitgehongerd, uitgedroogd en onder de vlooiën en teken gevonden in een veld. (Een van haar broertjes redt het niet).



Opgenomen in een shelter, daarna in een pleeggezin, vervolgens in een vliegtuig naar Nederland naar weer andere mensen en tot slot nog een lange autorit. En dan eindelijk thuis waar tot haar grote schrik een van de katten de vreselijkste geluiden tegen haar maakt. Ze kruipt gelijk op haar langeneuzenzak en ligt diep onder de indruk de omgeving te bekijken (en doet of die schreeuwlelijk van een kat haar niets interesseert). Een half uur later begint ze voorzichtig aan haar flostouw te knagen en kijkt ons zenuwachtig gapend met niet begrijpende ogen aan, wij smelten en zijn gelijk aan haar verslingerd.

Nu 5 weken later is ze een volkomen andere hond. Lekker brutaal, spelend katten uitdagend, hangt aan je broekspijpen, sleept met schoenen, holt achter een bal, ligt languit in de tuin (ze heeft het waarschijnlijk niet koud) en loopt lekker stout weg als ze naar binnen moet. Ze is nog steeds wantrouwend naar vreemde mensen, maar dat gaat steeds beter. Ze leert snel en na 2x waarschuwen kruipt ze niet meer op de bank maar ligt rustig op haar plekje te wachten als ik terug kom van boodschappen doen.

Ze was binnen 14 dagen volkomen zindelijk, waarschijnlijk al eerder maar die domme bazen snaptten haar manier van waarschuwen niet (die dachten dat ze wilde spelen) als ze naar hun blafte of aan hun voeten krabde.

3 Oktober was de wandeling in Hoek van Holland en tot haar grote vreugde ontmoette ze daar haar broertje. Ze waren alle twee gek van vreugde en herkenden elkaar onmiddellijk! Op het strand was Caila wat angstig met die vele honden en mensen, en vindt ze haar broer te opdringerig. Ze komt snel weer bij ons en aan de riem vindt het dan allemaal wel erg leuk (op afstand). Intussen is naar het strand gaan geweldig, vooral achter de bal aan, ze krijgt er geen genoeg van.

Bedankt Miranda dat je ons Caila hebt aangeraden, we vinden haar geweldig.



Vrijwilliger aan het woord: Ria en Rene Remmerswaal.

Hallo, even voorstellen wij zijn Ria en Rene Remmerswaal. Wij zijn bij de stichting gewoon begonnen als donateur, omdat we vonden dat deze stakkers extra steun nodig hadden vanwege het onmenselijk gedrag van een aantal Spanjaarden.

Regelmatig gaan wij naar hondenshows en zo ook naar de winner in Amsterdam een aantal jaren geleden. Daar stond en stand van GRH. Met mevr. Babeth en mevr. Vicky. We raakten daar flink aan de praat en besloten daarop pleeggezin te worden. Thuis hebben we een aantal katten en honden en dat gaat bijna altijd goed.

Regelmatig gaan de honden mee naar de westernpaarden en daar mogen ze los gaan in een afgesloten rijbak. Dat vinden ze natuurlijk geweldig.

Inmiddels hebben we een flink aantal plegers in huis gehad en één is er blijven hangen: Nevada!

Daarnaast begeleiden wij ook vluchten op Schiphol, als de honden vanuit Spanje aankomen. Wij begeleiden dan de honden en hun nieuwe baasjes zodat er zo min mogelijk stress is. Het is dan erg leuk om te zien hoe blij de mensen zijn met de nieuwe aanwinst.

Er komen bij ons ook honden in de pleeg die nog even een beetje in de goede richting moeten worden gestuurd. Voorbeelden zijn bijv. Mimosa, Hippië en Nevada. Ria gaat dan vaak met ze op cursus, iets dat wij overigens iedereen aanraden te doen om de band met de hond te verstevigen.