



Greyhounds Rescue Holland



FIJNE
FEEST-
DAGEN!

GREY
CHRISTMAS!



GreytNews 27 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 11 december 2010.

Over enkele weken ligt het jaar 2010 alweer achter ons. Een jaar dat voor onze shelters niet zo goed begon na enorme schade door de overvloedige regen en storm die maar niet op wilden houden. Gelukkig konden we mede dankzij uw steun een helpende hand bieden. Een jaar waarin we vreselijke gevallen binnen kregen zoals bijv. onze Angel die het helaas niet mocht redden. Ook hier reageerde u weer massaal en bleek weer eens hoe er door u wordt meegeleefd. Maar 2010 was ook een mooi jaar waarin de plannen voor het opstarten van een dierenkliniek in Spanje in samenwerking met Ddevida concreet werden. En een jaar waarin er weer meer hondjes dan ooit werden geadopteerd. Langzaam maar zeker zijn er ook veranderingen in Spanje merkbaar en hoewel we nog een lange weg te gaan hebben is het een begin. Laten we hopen dat ons werk ooit overbodig wordt maar tot die tijd gaan we samen met een geweldig en enthousiast team van vrijwilligers zeker door. Daarbij is ook uw hulp onmisbaar en wij hopen van harte dat u ons ook in 2011 wilt blijven steunen. Mogen wij en de hondjes op u blijven rekenen? Fijne feestdagen!

De Kerstwandeling.

Zoals de meesten van u al wel weten vindt op zondag 19 december 2010 onze traditionele Kerstwandeling weer plaats in Kootwijk op de Veluwe. Aansluitend is er een mogelijkheid tot deelname aan het stampottenbuffet. Een unieke gelegenheid om na het wandelen heerlijk op te warmen en verder met elkaar na te praten. En heel bijzonder: vanuit Spanje zullen Fernando en Encarni van Ddevida aanwezig zijn! U komt toch zeker ook kennismaken? Wat zullen ze het fantastisch vinden zoveel galgoliefhebbers te treffen en vooral ook zoveel blij en gelukkige galgo's te zien. Iedereen is van harte welkom. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven stuur dan snel een mailtje naar ons evenemententeam:

[Linda & Lex.](#)

Deelname aan het buffet is helemaal vrijblijvend maar opgeven hiervoor is voor de kok wel noodzakelijk. De kosten zijn slechts € 11,00 p.p. en kinderen tot 12 jaar betalen de helft. Vanaf 11.00 uur verzamelen we in restaurant 't Hilleetje en de wandeling start dan om ca. 12.00 uur. Ook Sjakie2 zal hier weer aanwezig zijn dus alle hulpgoederen, maar met name medicijnen en voedsel, zijn van harte welkom! Voor alle details kunt u terecht op onze [website](#).





Belangrijk nieuws voor alle donateurs!

Net als vorig jaar vragen we nu ook onze donateurs om hun jaarlijkse donatie in januari te voldoen. Dat is bij andere stichtingen en verenigingen (lidmaatschap) ook gebruikelijk en scheelt een heleboel werk. Hierbij vragen we u dan ook om in januari 2011 uw jaardonatie over te maken op banknummer 68.38.66.079. Als donateur bent u ingeschreven op onze (digitale) nieuwsbrief "GreytNews" en hebt u vanaf 1 januari 2011 recht op onze speciale Greyhounds Rescue Holland DVD, meer details betreffende deze DVD leest u in het artikel "Openstelling GreytNews" elders in deze nieuwsbrief. Bovendien bent u van harte welkom op activiteiten die wij organiseren zoals bijv. wandelingen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de jaardonatie kunt u contact opnemen met [Mieke Kerkhoven](#).



Uit de adoptiehoek - door Babeth en Miranda.

Wat is het jaar snel omgegaan!

Onze galgo's hebben kunnen ervaren dat het tijd werd dat hun warme jassen uit de kast werden gehaald, wat heerlijk om lekker bij de kachel te mogen liggen of bij het brandend vuur van de open haard!!

Toch wel gezellig, winter in Nederland. Voor sommige die de laatste maand zijn aangekomen was het zeker even wennen, weg die mooie zon van Andalusië, maar hoe fijn was het niet om kennis te maken met hun nieuwe baasjes! Dankzij veel vluchten die aangeboden werden hebben veel galgo's hun eerste Sinterklaas mogen meemaken.

En de adopties gaan door, prachtig! Wat draaien we toch weer goed dit jaar. Lieve adoptiegezinnen, veel jonge mensen en ook veel belangstelling voor de oudere galgo's, die mogen niet vergeten worden. Maar ook onze pups op de site doen vele harten sneller kloppen en vinden hun weg naar een gouden mandje. Met name door de vele (nieuwe) pleeggezinnen kunnen we veel hondjes versneld naar Nederland halen waardoor er beduidend meer mogelijkheden zijn om hier kennis te maken met een hondje alvorens tot adoptie over te gaan. En dat zorgt er weer voor dat we nu al ruim over het aantal adopties van vorig jaar heen zijn terwijl dat al een stichtingsrecord was!

Vooraf onze Joke zorgt als een kloek op haar kuikens ervoor dat 'haar' pleeghondjes en pleeggezinnen niets tekort komen. Het was voor ons allemaal dan ook een enorme klap te horen dat zij plotseling voor onbepaalde tijd in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen haar heel veel beterschap en hopen dat zij snel opknapt en ons team weer komt versterken. We kunnen haar niet missen!

Wij zijn blij dat wij ook dit jaar weer veel hondjes naar Nederland, België, ja zelfs Duitsland en Frankrijk hebben kunnen bemiddelen en dat er ook weer veel nieuwe adoptanten onze stichting hebben gevonden. Als adoptieteam willen wij jullie allemaal bedanken, pleeggezinnen, adoptanten en iedereen die betrokken is bij het welzijn van onze honden en wensen jullie heel fijne feestdagen toe. Tot volgend jaar!



Openstelling GreytNews en een nieuw cadeautje voor u als donateur.

Sinds jaar en dag ontvangt u als donateur van onze stichting regelmatig onze nieuwsbrief. Vroeger kreeg u deze per post toegestuurd maar sinds een paar jaar zijn wij overgestapt naar een digitale versie. Niet in de laatste plaats om kosten te besparen zodat al uw donatiegeld ook echt besteed kan worden aan onze doelstelling. Deze is sinds de oprichting van onze stichting ongewijzigd: stichting Greyhounds Rescue Holland zet zich in tegen de verwaarlozing en mishandeling van greyhounds en galgo's in Spanje. Een van de belangrijkste middelen om onze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen nastreven is een zo groot mogelijk bereik. Hoe meer mensen immers afweten van de situatie van de galgo's in Spanje, hoe meer mensen zich hun lot zullen aantrekken. En daardoor mogelijk donateur worden dan wel op andere wijze zich in willen zetten om het lot van de galgo's te verbeteren.

Om die reden hebben wij dan ook besloten onze nieuwsbrief per 1 januari 2011 open te stellen voor alle geïnteresseerden. Hoewel het dus niet langer noodzakelijk is donateur van onze stichting te zijn om de GreytNews te ontvangen, hopen wij natuurlijk dat mensen zodanig geïnteresseerd raken, dat ze toch daartoe besluiten. Wij hopen dat het aantal donateurs zo zal toenemen.

Natuurlijk willen wij u als donateur blijven belonen voor uw trouwe steun. Daarom krijgt iedere donateur vanaf 1 januari 2011 van ons een speciale Greyhounds Rescue Holland DVD aangeboden met daarop het jaaroverzicht van het voorgaande jaar. Deze unieke dvd kunt u gratis bij ons afhalen tijdens iedere door ons georganiseerde wandeling en op andere evenementen waar wij aanwezig zijn. Mocht afhalen voor u niet mogelijk zijn dan kunt u hem ook tegen betaling van alleen de verpakkings- en verzendkosten laten toesturen. Alle informatie hierover kunt u vanaf maart 2011 op onze website vinden. Als donateur krijgt u de primeur van deze exclusieve dvd tijdens onze wandeling in maart 2011, pas op een later tijdstip zal deze ook voor niet-donateurs te koop worden aangeboden in onze GRH-shop.

Wij hopen u hiermee een groot plezier te doen. U als donateur bent immers onmisbaar voor ons en wij hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen.

En de GreytNews? Die blijft u gewoon ontvangen!



Hond in het zonnetje - Golo.

In deze decembermaand zetten we graag onze kanjer Golo in het zonnetje. Deze lieverd wacht al een hele tijd en een mooier kerstcadeau dan een echte eigen familie kunnen we voor hem niet bedenken. Golo is trouwens al in Nederland dus als u hem wel ziet zitten is een afspraak zo gemaakt! Dit is wat zijn pleeggezin ons alvast laat weten:

Om deze knuffel vriend aan te prijzen heb je niet veel woorden nodig.

Golo is een prachthond die zich zeer snel aanpast met een heeeeel open karakter. Je kunt er overal mee komen van het bos tot aan de schoolpoort, camping, markt en ga zo maar door. Als er bezoek komt is hij helemaal niet opdringerig, blaft enkel tijdens het spel en loopt aardig aan de lijn. Wij noemen hem wel eens Jerommeke omdat het zo een imposante kerel is met een peperkoeken hartje.

Golo verdient het om bij leuke mensen terecht te komen waarbij hij al zijn knuffels en liefde kwijt kan.

Wat denkt u ervan? Fijne kerst voor u én Golo samen? Bel dan snel naar ons adoptieteam!



De Greyhounds Rescue Holland Shop.

De GreytNews staat zoals altijd weer vol met interessante, vrolijke, droevige en soms zelfs schokkende artikelen en foto's. Het is dan ook lastig om een echt spannend verhaal over de Shop van Greyhounds Rescue Holland te vertellen.... Toch is de GRH Shop een belangrijk onderdeel van de fondsenwerving voor de galgo's in Spanje. Wist u bijvoorbeeld, dat er elke week wel een paar bestellingen via de site van GRH worden gedaan? En wist u, dat tijdens wandelingen en andere evenementen (zoals de aankomsten van Sjakie, de Podencodag, e.d.) heel veel artikelen aan onze kraam verkocht worden? En wist u, dat een deel van het assortiment van de Shop door vrijwilligers wordt gemaakt en dat die vrijwilligers daar geen cent voor willen hebben....?

Maar wist u ook, dat ú eigenlijk de allerbelangrijkste factor bent in het succes van de Shop? Dit komt omdat bijna elke bezoeker van de mooie GRH site wel eens een kijkje komt nemen in het Shop assortiment. Wij van onze kant proberen door steeds weer interessante en aan galgo's gerelateerde artikelen in het assortiment op te nemen, u telkens weer een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Het loont dus de moeite af en toe te checken of er weer nieuws onder de zon is. En als u 19 december a.s. op de GRH kerstwandeling present bent, hopen wij u ook weer aan onze gezellige en volle kraam te kunnen begroeten. Daar hebt u dit jaar de laatste kans om de prachtige kerstkaarten van 2010 te kopen!

We kunnen het niet genoeg benadrukken: als u iets in de GRH Shop koopt dan garanderen wij u, dat uw geld voor de volle 100% in Spanje terecht komt (bij de galgo's, niet bij de Sint...).



Een eerbetoon aan onze lieve herdershond Luna - door Vera Thorenaar.

Dit wilde ik toch even schrijven want onze lieve Luna heeft dat verdiend!

Ik heb maar een keer betaald voor een hond in mijn al, gelukkig, lange leven. Dat was voor een Deense Dog, wat echt mijn ras is. En ik heb een al niet te tellen aantal honden gehad die over het algemeen allemaal opgepakt zijn van de straat.

Op het moment dat Luna in ons leven kwam hadden we al 5 honden. De Deense Dog, en 4 andere honden die we van de straat opgepakt hadden, waaronder een cocker spaniel. Ik was toen nog aan het werk en werd door een collega opgebeld die me vroeg of ik een herdershond wilde van 6 maanden. Ik zei: "Nou eigenlijk niet want we hebben al 5 honden" maar toch belde ik mijn man op om het hem voor te leggen. En wat zei hij: "JA! Waar er 5 eten en meeleven kan er ook nog wel een 6de bij."

Een week daarna kwam de eigenaar van Luna haar brengen.

Het hele verhaal leest u verder op onze [website!](#)



Transport Sjakie.

Begin volgend jaar zullen we weer met Sjakie een "transport" gaan rijden. Vanuit Sevilla vertrekken we dan met een bus vol (geadopteerde) hondjes en op de terugreis naar Spanje zal Sjakie weer barstensvol met hulpgoederen voor de shelters zitten. Tenminste ... als u ervoor zorgt dat er voldoende hulpgoederen worden aangeboden. U weet het: hebt u spullen voor Spanje dan is er vast wel een steunpunt bij u in de buurt waar u de goederen kunt afleveren en anders is een mailtje naar het hulpgoederenteam voldoende; zij helpen u verder.

De exacte data van vertrek en aankomst zijn nog niet bekend, maar de voorbereidingen zijn in volle gang en Sjakie heeft er zin in!

Kortom er staat weer heel wat op stapel, we houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.



Voor en Na - Alfonso - door Willy & Ellis.

21 November was het dan eindelijk zo ver en arriveerde onze adoptiepup Alfonso van 5 maanden oud, met de KLM vlucht 1706 om 22.40 uur vanuit Madrid op Schiphol. Een hele lieve mevrouw, Carla, heeft 2 honden meegenomen op haar vlucht naar Nederland. Naast onze Alfonso nam zij ook Adriana mee voor lieve mensen uit het noorden van het land. Het was een lange zenuwslopende zondag, dan heb je zo'n mandje achter in je auto en kun je je moeilijk voorstellen dat je 's avonds met een hondje naar huis gaat. We hebben ons erg lang verheugd op zijn komst en nu eindelijk is het zo ver. Een spannende tijd zal volgen voor ons, want in ons huis wonen ook nog 3 katten. Onze oude kater Max van 14 jaar oud en kater Pluckje van 2 jaar oud en zijn zusje Pebbels van 2 jaar oud. Zij zullen dit niet zo leuk gaan vinden zijn we bang. Naast verheugen dus ook wel een klein beetje zorgen of we alles in goede banen kunnen gaan leiden.

Daar komen de benches vanaf bagageband 12 door de uitgang van ontvangsthal 2 en er schiet een warme scheut door ons heen. De tijd wachten op Schiphol werd heerlijk en warm opgevuld samen met Ria en Rene Remmerswaal die als vrijwilligers werken voor Greyhounds Rescue Holland en mensen helpen bij de ontvangst van hun hond op Schiphol. We hebben het over onze gezamenlijk passie, de paarden, en Rene vertelt zich zorgen te maken over een blessure van zijn paard. De tijd vliegt daardoor gelukkig snel voorbij. Als we in de kennel kijken zien we dan eindelijk Alfonso in het echt en wat is hij prachtig en wat kijkt hij lief!

Lees het hele verhaal verder op onze [website!](#)



Vrijwilliger aan het woord: Remco van Spronsen.

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Remco van Spronsen en ik ben inmiddels al een aantal jaren werkzaam voor Greyhounds Rescue Holland. Voorheen in Nederland en sinds een kleine 3 jaar in Sevilla waar Ana en ik nu wonen. Een hele verandering, niet alleen qua klimaat en cultuur maar meer het feit dat je eigenlijk bovenop het dierenleed zit en er direct mee geconfronteerd wordt. Denk aan Ché en aan Angel.....en zo lopen er nog duizenden rond. En vaak denk je, erger kan niet maar iedere keer kom je daar van terug. Daar we ongeveer op het platteland wonen maak je iedere dag weer wat mee. Van bijna vechtpartijen met jagers tot het stelen van een galgo die op een perceel vastgebonden zit aan een boom zonder eten en drinken. (Denia) En dat bij 45 graden!!! Helaas gaat het dierenleed hier niet alleen op voor de galgo's maar ook voor de andere honden, katten, schapen en ook paarden. Laatst reed ik bij Torreblanca en daar ligt doodgevoerd een dood paard langs de weg en 4 dagen later lag hij er nog steeds.....werkelijk niet te begrijpen.

Lees het hele verhaal verder op onze [website!](#)