

## **GreytNews 29 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 12 maart 2011.**

Het voorjaar komt eraan! De afgelopen week mochten we een paar dagen genieten van een prachtig voorjaarszonnetje en een blauwe hemel. Ramen en deuren werden opengezet en menig galgo lag buiten in het zonnetje heerlijk te soezen. Je kunt niet anders dan meegenieten als je ze zo ziet liggen. Volledig ontspannen en gelukkig. Wat een contrast met hun oude leven en wat een contrast met de vele, vele galgo's die alleen maar kunnen dromen van zo'n toekomst. Het zal u niet ontgaan zijn dat het vreselijk druk is met adoptiehonden op de site. De shelters zitten dan ook bom- en bomvol en in Spanje werken de vrijwilligers dag en nacht door. Wij hebben ontzettend veel respect voor deze kanjers. Ziet u, daarom is het zo belangrijk dat u ons laat weten hoe het met uw galgo gaat. Elk verhaal, elke foto, wordt door ons doorgestuurd naar Spanje en geeft de vrijwilligers daar kracht om door te gaan. Regelmatig sturen ze ons ontroerd een bedankje, maar dat bedankje is natuurlijk voor u bestemd. Want door met ons te delen helpt u ook hen zich op de been te houden. Daarom lieve mensen, heel erg bedankt en blijft u vooral insturen!



### **De Wandelingen.**

Over een week is het alweer zover, de eerste wandeling van 2011. Na de lange en koude wintermaanden kijken wij er enorm naar uit en hopelijk u met ons. De wandeling is gepland op zondag 20 maart, de dag die ook het begin van de lente aankondigt, als dat geen heerlijk vooruitzicht is! We gaan voor de tweede maal wandelen bij de prachtige locatie van landgoed Bosch en Duin te Udenhout. Deze locatie ligt midden in het natuurgebied van de Loonse & Drunense duinen met haar prachtige zandverstuiving. Wie vorig jaar juni hier ook aanwezig was, kan zich misschien nog herinneren dat er niet voldoende stoelen waren, er is ons echter verzekerd dat dat zeker geen tweede keer zal gebeuren. Dat was dan ook het enige (kleine) minpuntje aan deze verder toch wel heel bijzondere locatie. De ligging is heerlijk centraal en ook voor onze Belgische adoptanten prima te bereiken. Het wandelgebied is ronduit schitterend en zeker weten dat onze galgovriendjes hun hart hier weer op zullen halen. En wij zullen volop genietend toekijken.

Misschien hebt u zich allang aangemeld maar anders kunt u dat natuurlijk alsnog doen. Stuur daarvoor een mailtje naar [evenementen@greyhoundsrescue.nl](mailto:evenementen@greyhoundsrescue.nl), u krijgt altijd een bevestiging terug. Overigens kunt u alle informatie over deze wandeling op uw gemak op onze [website](#) nalezen. Wij hopen van harte u weer in groten getale te mogen verwelkomen!



### **Hond in het zonnetje - Tigre.** *Door zijn pleeggezin.*

Maart roert zijn staart, en Tigre ook! Want met zijn welbekende Galgostaart kwispelt deze blije Galgojongen er lustig op los. Daarom willen wij Tigre graag in het zonnetje zetten.

Tigre werd gevonden langs de snelweg, ongelooflijk maar waar. Je zou denken dat hij de mens niet meer zou vertrouwen maar het tegendeel is waar. Hij ging gewoon met ons mee in de auto, op weg naar een betere toekomst! Al snel bleek dat hij dol is op alles en iedereen. Hij kan het goed vinden met mens en dier, houdt erg van spelen en wil heel graag knuffelen. Kortom, een blije en ongecompliceerde hond. Dus dan denk je, Tigre, die is zo onder de pannen. Inmiddels woont Tigre al een tijdje in Nederland bij een pleeggezin. Daar heeft hij het prima naar zijn zin. Logeren is leuk maar hij wil nu echt een eigen plek! Het liefst waar al een maatje op hem wacht waar hij plezier mee kan maken. Dit schrijft het pleeggezin over Tigre:

Dit is Tigre en hij woont nu al weer een paar maanden bij ons. In het begin was Tigre erg onzeker en onrustig. Maar nu hij al weer een tijdje bij ons woont, samen met een Galgo, Collies en vier katten, gaat het steeds beter met hem. Soms heeft hij nog een beetje verlatingsangst als hij alleen moet blijven met de andere dieren, maar dat gaat steeds beter. Hij ligt nu zelfs al rustig in zijn mandje te slapen als wij thuiskomen. Tigre vindt het leuk om met ons mee te gaan, bijvoorbeeld naar de paarden of naar het bos. Hij is ook al naar de hondenschool geweest omdat hij nog veel moest leren. Tigre speelt heel graag met zijn hondenvrienden en buiten gedraagt hij zich ook goed. Als hij buiten een kat ziet dan wil hij er achteraan, net zoals zijn Colliemaatje die hieraan vrolijk mee doet. Jammer, maar dat mag natuurlijk niet, het baasje vindt dat niet goed. Puppies laat hij het liefst links liggen, die zijn hem veel te druk. Zoals een goed Galgo betaamt ontwijkt hij ze dus gewoon. Zijn hobby's zijn slapen (hoe kan het anders?), eten (hij lust alles) en op een bot kluiven. Natuurlijk wil hij ook graag wandelen.

Dit is het verhaal van Tigre. Wie wil deze schat nu niet als vriend hebben? Hij houdt zo veel van mensen en dieren. Geeft u hem een nieuw, liefdevol en veilig thuis?



### **Uit de adoptiehoek – Door Babeth en Miranda.**

Bijna kunnen we afscheid nemen van de winter, wat zullen we straks met onze honden extra gaan genieten van de langere dagen en mooie wandelingen. Weg met de jassen en paraplu's!

Er is weer veel gebeurd, uiteraard zijn er weer veel honden geadopteerd, we zijn zelfs in trek in Zwitserland...en niet te geloven ...de Caraïben. Green grap maar echt waar!

Hebben jullie Elsa gezien? Wat een geluk heeft dit meisje gehad. Na zoveel ellende heeft ze een gouden mand gevonden bij Eef en Ellie. Het gaat geweldig met haar, ze is niet meer te herkennen, wie had dat verwacht, wonderen bestaan! Ook voor onze 3 laatste mixjes...alle broers en zusjes hebben geluk gehad en zijn geadopteerd. Misschien komt het toch door hun namen, Ferrari, Audi..Aston...Mercedes... Peter en Yolande zullen het ons zeker vertellen! We zijn jullie allemaal heel dankbaar!

En...wat denken jullie dan van onze oudjes, oké, wel een grijze snuit maar toch, sommige wisten heel goed de aandacht te trekken, deze honden hebben iets speciaals, iets nobels over zich. Misschien hebben ze niet meer de look...maar ach, is dat zo belangrijk, ze hebben minstens net zoveel recht om ook een paar goede jaren te mogen beleven. Bijv. Rayo en Fortuna, die samen wachten op een mooi bericht.....Dat ze naar Nederland mogen komen, wie oh wie zou deze lieverds een fijne toekomst kunnen geven...Gewoon DOEN, DOEN DOEN!!!! Ze wachten op jullie..

Er zijn veel honden op de site opgenomen, prachtige dieren, veel zijn uit dodingstations weggehaald, bedankt alle Spaanse vrienden. Hoe moeilijk moet het voor jullie zijn om te kiezen, want we kunnen ze niet allemaal redden...vreselijk...

Onze pleeghonden zijn ook de trots van Joke en Hans, het is zeker de moeite waard om kennis met ze te maken, op de site zijn ze herkenbaar aan de code PLG.

Onze Vera is ook begonnen met haar shelter in Malaga, vol moed, we zijn heel trots op haar en uiteraard op Antonio haar man die haar steunt!!

Laten we de lente beginnen met een positieve blik, straks met onze wandeling, met alle hondjes en adoptanten.

We gaan door zoals altijd, het moet, we zullen zorgen met zijn allen dat we trots op onze stichting kunnen zijn.

We danken jullie allemaal!



### "Wandelen met de Belgen".

Hoog zomer, genietend van onze Galgo Gino, rennend aan de waterkant van de Westerschelde, komt er een meneer op ons afgerend. Zweet op de bovenlip, in zwemtenue; 'Is dit zo'n hond uit Spanje?'. Wij antwoorden bevestigend. 'Wij krijgen ook zo een hond, in september. Ja, hij wordt van mijn vrouw hoor'. Of we zin hebben om even mee te lopen naar zijn vrouw? Zij vindt het vast ook heel leuk om ons te spreken maar vooral om onze Gino te ontmoeten. Natuurlijk zijn wij bereid! En zo komen wij, op een zomerse dag in Zeeland, in contact met twee alleraardigste mensen waarvan er één haar hart al heeft verpand aan de Galgo en de ander zijn hart snel zal gaan verliezen. Zij kijkt halsreikend uit naar september en wij steken het niet onder stoelen of banken hoe geweldig, leuk, lief, aardig, mooi, beschaafd, ..... onze Galgo is! En zo, zal later blijken, wordt door een onverwachte ontmoeting op het strand én de gedeelde liefde voor de Galgo, een vriendschap geboren.

Het hele verhaal leest u verder op onze [website](#) !



### Cadeautje donateurs en openstelling GreytNews.

Weet u het nog? In de GreytNews 27 van afgelopen december vertelden wij u voor het eerst over de geplande openstelling van onze nieuwsbrief. Inmiddels is deze openstelling een feit en nu, ruim 2 maanden later, kunnen we al melden dat het een succes is. Sinds 1 januari hebben zich al bijna 100 nieuwe abonnees aangemeld en dagelijks komen er nog bij. Laat dat nou net onze bedoeling zijn geweest, wij zijn dus helemaal blij en hopen onze nieuwe lezers ook.

Tegelijk met het nieuws van de openstelling vertelden wij u ook over het nieuwe cadeautje voor al onze donateurs. Wij zijn er trots op u te kunnen melden dat het eerste officiële **GRH jaaroverzicht 2010 op DVD** intussen een feit is. Elke donateur die ons in het afgelopen jaar voor min. € 17,50 euro heeft gesteund kan deze dvd **gratis** afhalen op een van onze wandelingen. De primeur is volgende week zondag 20 maart, tijdens onze wandeling in Udenhout! Bent u dan niet in de gelegenheid, dan kunt u natuurlijk ook terecht op een van onze volgende wandelingen. Mocht afhalen echt een probleem vormen dan kunt u de DVD uiteraard ook laten toesturen. Hiervoor berekenen wij slechts de verzendkosten want al het gedoneerde geld besteden wij natuurlijk liever aan de hondjes. *Meer informatie hierover vind u op onze [website](#) .*



### **Lizzy- Irene van Straten.**

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Irene van Straten, de "oma" van Lizzy (voorheen Sissy). Lizzy is van de hel in de hemel gekomen toen zij 1 ½ jaar geleden bij onze dochter en schoonzoon met hun 2 kindjes kwam wonen, in een huis met nog veel meer dieren (die niemand anders wilde). Over Lizzy heb ik al eens een stukje geschreven maar ondanks dat ik alle honden lief vind en vooral de Galgo's met hun onbeschrijflijk lieve karakters, wil ik u de uitzonderlijke actie van deze schat niet onthouden.

Mijn partner en ik waren met onze hond Moosy (zwerwer uit Spanje, geen Galgo) naar het strand. Onze dochter, schoonzoon en kleinkinderen met hun 3 honden waren mee. (Lizzy en twee niet Galgo's). Eenmaal op het strand gingen de honden heerlijk los maar naarmate de wandeling vorderde, kreeg ik steeds meer schoenen, tassen etc. mee te zeulen. Ik besloot een eind het strand op te gaan om daar neer te ploffen met mijn bagage en vanaf daar de rest van de familie én de honden gade te slaan. Geen van de honden had enige interesse waar ik gebleven was want het was immers hun "dagje feest aan het strand". Gelijk hadden ze.

*Het hele verhaal leest u verder op onze [website](#) !*



### **Oproep voor vluchten en pleeggezinnen!**

Op verschillende plaatsen hebt u al kunnen lezen dat het bijzonder druk is met de adoptiehonden. Niet eerder hadden we zoveel honden op de site staan. Veel van hen wachten in Spanje op een nieuwe familie, een ander deel is reeds in Nederland waar ze liefdevol door onze pleeggezinnen worden opgevangen. Echter.. met al deze drukte zijn we dringend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen.

Gelukkig worden er ook veel honden geadopteerd en natuurlijk willen we hen zo snel mogelijk naar Nederland laten komen om van hun nieuwe toekomst te kunnen genieten. Hiervoor hebben we echter dringend vluchten nodig! Mogen wij een beroep op u doen? Denkt u er eens over na, het is zulk dankbaar werk om pleeggezin te zijn. Misschien kent u wel iemand in uw omgeving die dat graag zou willen? Of kent u misschien iemand die binnenkort naar een van onze bestemmingen in Spanje vliegt en voor ons een hondje mee terug kan vliegen? *Uitgebreide informatie over het bovenstaande staat op onze [website](#) te lezen.*



### **Lieve dierenvrienden – Ingezonden brief.**

Ik wil jullie laten weten dat ik 5 jaar geleden een Galgo in huis heb genomen, en het is het beste besluit wat ik ooit heb genomen..zij is mijn alles. Ik ben nu 71 jaar en ik geniet met volle teugen van (Esperanza) nu Bella genoemd. De adoptiepapieren ben ik tijdens de verhuizing helaas zoek geraakt. Wat ik wel nog weet , is dat zij op de renbaan heeft gelopen en daarna bij de jagers terecht kwam, zij had geen goed leven. Ik heb alleen A.O.W als inkomen en ik kan haar dus geen vers vlees geven, maar zij doet het goed op Prins Senior (nu inmiddels) Prins Senior light. Zij woog de laatste keer bij de dierenarts 24 kg. Zij is voor een vrouwtje niet klein , maar haar hoogte weet ik niet meer. Zij was toen 3 jaar en nu nu dus 8 jaar. Zij staat op de site onder nr. 52. Wij zijn inmiddels verhuisd sinds een klein half jaar ( binnen het dorp Warnsveld en zij heeft alles goed doorstaan.) Ik beveel deze honden bij mijn goede kennissen en dierenliefhebbers aan. Ik moest nog even reageren naar aanleiding van de nieuwsbrief en de foto's die ik toen weer zag van haar ( indertijd opgestuurd).

Met lieve groet en poot van Bella (Esperanza)  
Astrid Kalf, een gelukkige Galgo bezitster



### **Voor en Na -Chip - door Peter en Agnes Koch.**

Helaas hebben we eind januari een van onze 2 honden moeten laten inslapen. Ondanks dat zij hier vrij rustig onder was, werd het met 1 hond over voor ons toch te rustig. Vrij snel erna hebben we op de site van Greyhounds Rescue zitten kijken, wat staan er toch veel op die een fijn tehuis zoeken. De reden om voor een galgo te gaan is omdat we ongeveer 6 jaar geleden ook al een galgo geadopteerd hebben via deze stichting. Na wat wikken en wegen hebben we besloten om voor Chip te gaan. Een pup van ongeveer 3 maanden waarvan over de herkomst niet zo veel bekend was. Woensdagavond de mail verstuurd en zaterdagochtend kregen we een mail binnen waarin stond dat hij de woensdag erop al aan zou komen op Schiphol. Dat was even sneller dan gedacht en verwacht maar toch ook weer wel spannend. Op Schiphol kwamen 3 honden aan, 2 heel erg rustig en 1 die behoorlijk liet horen dat hij er was. En jawel hoor, dat was dus onze pup Chip.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



**Vrijwilliger aan het woord: Mirte Kerklaan.**

Vroeger, héél vroeger, had mijn tante Dien een Greyhound, genaamd Sarah. Sarah was een zeer zachtvaardige, beschaafde en oogstrelende hond. Ook had zij een satijnzachte vacht. Ik heb heel wat uurtjes met haar doorgebracht, aaiend, aaiend, aaiend, aaiend. Toen is bij mij de liefde voor de Greyhound geboren. Ik spreek over het jaar 1974!

Nu, zoveel jaren later is de liefde voor de Greyhound weer opgebloeid. Dat komt zo. Enige tijd geleden attendeerde mijn nicht Elsemarie (de dochter van tante Dien) mij op de site van GRH. Zij wist zich nog goed te herinneren hoe dol ik op Sarah was. Sarah was uit een nestje Greyhounds van haar afkomstig. Ik ben snel een kijkje gaan nemen op de site. Mijn hart sloeg over. Ik wil ze allemaal, dacht ik. Er was alleen één maar. Wij hadden een Bischon Frise, Bobbie, en hij bleefde geen ander hondengezelschap in huis. Dus mijn wens werd niet meteen vervuld. Zoals het helaas altijd gaat met een huisdier, ging ook onze Bobbie ter ziele. Daarna overleed onze kater Lorus van 18 jaar oud. Na een paar maanden van rouw vonden wij ons huis toch wel erg kaal zonder huisdieren.

*Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !*