

Verzonden: dinsdag 1 januari 2008

Onderwerp: GreytNews (3)

De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet allemaal meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.

- **GELUKKIG NIEUWJAAR !!**
- **Terugblik 2007**
- **Een gouden lintje**
- **Een man een man, een woord een woord!**
- **Chispa en Rico (door Linda Brouwer)**
- **Uw oogappeltje hier ?**
- **Donateur? Wacht met betalen ...**

GELUKKIG NIEUWJAAR !!

Wij wensen u een bijzonder gelukkig nieuwjaar en hopen ook in 2008 weer op uw steun te mogen rekenen.

Terugblik 2007

Graag hadden wij u gemeld dat er in Spanje duidelijke verbeteringen in de situatie van de galgo waarneembaar zijn. Helaas is daar het afgelopen jaar weinig reden voor geweest. Vooral in het zuiden (Andalusië) waar wij hoofdzakelijk opereren is de situatie ongewijzigd ernstig te noemen. Soms bekruipt ons wel eens het gevoel van "er is geen beginnen aan", maar al snel realiseren wij ons dan dat dát juist de reden is dat we door moeten gaan. Wij hebben ook niet voor niets als stichting juist het zuiden, de brandhaard, gekozen om ons werk te doen.

Eén ding is zeker: er moet een mentaliteitsverandering in Spanjekomen. Dat zal niet snel gaan. Soms zien we daar de eerste voortekenen van: nog geen twee weken geleden zijn er weer galgo's opgehangen in Utrera nabij Sevilla. Voorbijgangers hebben direct de politie gewaarschuwd die ook gelijk is uitgerukt waardoor de hondjes gered konden worden. Dit was enkele jaren geleden ondenkbaar geweest.

Door de vele acties en publicaties in het buitenland krijgen Spanjaarden een hekel aan het "visitekaartje" dat Spanje hiermee afgeeft aan de rest van Europa. De Spaanse TV, radio en kranten besteden ook steeds vaker aandacht aan de gruwelijkheden waarvan galgo's het slachtoffer zijn. Allemaal kleine stapjes in de goede richting.

Binnen de stichting zelf was 2007 wel het jaar van verandering; een nieuw bestuur, nieuwe vrijwilligers en veel zaken die we anders zijn gaan doen dan voorheen. Zo is de nazorg dit jaar volledig opnieuw opgezet, komen de meeste hondjes inmiddels per vliegtuig naar Nederland, zijn nieuwe sponsors aangezocht die de stichting in natura ondersteunen, is de financiële steun aan spaanse shelters verhoogd en is ook deze GreytNews in de nieuwe vorm verschenen.

Ook de verbondenheid met de vrijwilligers in Spanje en mensen in Nederland is het afgelopen jaar hechter geworden. En dt is een sterke basis om samen door te gaan en samen te vechten voor wetten en regels.

Met gepaste trots mogen we konstaten dat we in 2007 weer meer hondjes naar Nederland hebben gehaald, de steun aan de shelters is toegenomen en we met een zeer gemotiveerde en enthousiaste ploeg vrijwilligers, zowel in binnen- als buitenland, aan de slag zijn. En last but not least: een groeiende trouwe aanhang in u, de donateurs, hebben. Hartelijk dank daarvoor!

Een gouden lintje

Met zekere regelmaat vindt u in onze GreytNews of op onze site weer eens een oproepje voor het naaien van warme jassen voor de honden in Spanje. We weten het allemaal, de wintertemperaturen zijn er laag, de honden zijn mager, ze hebben een dunne vacht, en de vloeren in de kennels zijn hard en koud. Wat kan een jas dan lekker zijn!!!!

En gelukkig kunnen we met ieder transport dankzij de inzet van verschillende "thuisnaaisters" weer jassen meesturen. Want elke keer als we aan onze partners in de Spaanse shelters vragen wat ze het hardst nodig hebben, staat steevast "jassen!" op de wensenlijst.

De huisnijverheid is enorm. Dozenvol en zakkenvol jassen heb ik onlangs ontvangen van o.a. Mw. J. Heemskerk, Franka van Stirum, Irene van Straten, Maro Hoogewoning, Mw. Ineke Peeters, Annie Kalishoek en Rosalie Groenewegen. Misschien hebben er meer mensen jassen gemaakt voor deze winter, maar dan is het geen onwil dat ik uw naam vergeten ben, maar de jassen zijn dan waarschijnlijk niet via mij, maar via een ander inzamelpunt ingeleverd, buiten mijn gezichtsveld. Maar ook deze mensen ontzettend bedankt!

En ik zal u nog iets vertellen. De jassen worden niet gewoon gemaakt, maar MET LIEFDE gemaakt!!!! Zo heeft Irene van Straten op alle jassen een hartje genaaid, daar konden die Spanjaarden nog wat van leren zei ze. Wij houden van galgos!!!

En Rosalie Groenewegen heeft alle door haar gemaakte jasjes voorzien van een gouden lintje want, zo schrijft Rosalie, dat hebben de beestjes wel verdiend na alle ellende die ze vaak hebben meegemaakt.



En wat denkt u, dat de honden alleen de warmte voelen van zo'n jas? Welnee, de liefde krijgen ze erbij, en daar koesteren ze zich in!

Een hartje, voor mij???

Een gouden lintje, voor mij??????

Ja, voor jullie, voor alle galgo's die het koud hebben.

Met liefde gemaakt!

Kunt u een heel klein beetje overweg met de naaimachine en heeft u nog wat warme lappen over, vraag dan een patroontje aan. Fleecedekentjes, moltons, oude dunne slaapzakken, spreien, en alle andere warme lappen die u maar over heeft kunnen met dit eenvoudige patroontje, uit één stuk, zonder ingewikkelde figuurnaden, omgetoverd worden in een heerlijk warm jasje. Met een oude paraplu, een oude tent of iets dergelijks, maakt u er misschien zelfs een waterdicht jasje van.....ook met liefde! En gelooft u me, het ruimt zo heerlijk op!

Helpt u mee de galgo's die de winter in Spanje doorbrengen een jasje te geven? Een warme jas, met liefde gemaakt.....

Patroontjes met een korte uitleg kunt u aanvragen bij e.endel@zonnet.nl

Een man een man, een woord een woord!

Een poosje geleden werd aan het bestuur een riant aanbod gedaan: een vrachtwagenchauffeur was bereid om geheel kosteloos goederen naar Granada te brengen. Het lag op zijn route en hij had plek over in zijn truck. Ongeveer de inhoud van een halve Sjakie! Joechei, joechei iedereen blij!

En iedereen ging meteen aan de slag: spullen verzamelen, inpakken, opslaan. De mensen in Granada waren dol enthousiast want met de winter voor de deur en het jachtseizoen wat op z'n einde loopt, worden de zorgen om alle bekjes te vullen elke dag

groter. Enfin, alles stond klaar, datum afgesproken wanneer de spullen geladen moesten worden enz.

Vervolgens hoorden we niks meer. Er werd niet gebeld op de afgesproken tijd. Dus namen we zelf contact op. Om een lang verhaal kort te maken: met veel moeite mochten 2 kleine doosjes worden meegegeven en meneer moest 50 kilometer extra rijden waarvoor betaald moest worden.

Waarom vertellen we u dit? Omdat het helaas niet de eerste keer is dat we blij gemaakt worden met een dooie mus. Zeg maar gewoon voor de gek gehouden. Dat hier in Nederland mensen in hun vrije tijd, uiteindelijk voor niks in de weer zijn geweest, is tot daar aan toe. Maar dat vrijwilligers in Spanje zich verheugen op een lading voer, dekens en medicijnen die broodnodig zijn, huilen van blijdschap en uiteindelijk arriveert er geen kruimel, niks, niks, niks. dat is zeer, zeer beschamend!
Meneer met de truck: u wordt bedankt, maar niet heus, namens alle gedupeerde honden in Granada!

Chispa en Rico (door Linda Brouwer)

Afgelopen zondag, naar het Rozenven.

Een meertje in het bos waar ik als kind nog op geschaatst heb. Tenminste een bronzen ijstijd geleden.

Rico, zijn chocoladevergiftiging weer helemaal te boven, was eerst de voorzichtigheid zelve..

dat ijs is toch wel erg glad en kun je daar echt wel op staan en hmmm drentel drentel... Chispa ondertussen peerde hem allang en schoot tussen de schaatsende en sleeënde mensen door.

Lees het volledige verhaal en bekijk alle foto's [hier](#).



Uw oogappeltje hier ?

Geniet u ook zo van uw galgo('s) en maakt u ook iedere dag weer wat anders met hen mee? Deel uw ervaringen dan met anderen en stuur uw bijdrage aan nieuwsbrief@greyhoundsrescue.nl.

Donateur? Wacht met betalen ...

Zoals wij in de GreytNews (1) reeds aankondigden, worden de donaties met ingang van 2008 voortaan per kalenderjaar geïnd. Dit betekent dat u in de loop van deze maand bericht krijgt van ons Donateurbeheer (Mieke Kerkhoven) over uw donatie 2008. Wilt u s.v.p haar bericht afwachten alvorens te betalen. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij Mieke terecht: donateur@greyhoundsrescue.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking!