



GreytNews 31 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 12 juni 2011.

Over een paar weken ligt het eerste half jaar van 2011 alweer achter ons. Maanden waarin veel gebeurd en keihard gewerkt is. Anders dan vorig jaar hadden we dit voorjaar geen aankomst van hondjes middels onze Sjakie. De adopties lopen als een trein maar als het even kan kiezen we voor het vliegtuig voor transport naar Nederland of België. Voor de honden betekent dat veel meer comfort en veel minder stress. En als we nu maar genoeg vluchten krijgen aangeboden is het bovendien niet duurder dan over land. Geen moeilijke keuze dus. Zo zijn er eind april/begin mei maar liefst 18 honden overgevlogen, een hele logistieke organisatie zoals u zich wellicht voor kunt stellen. Verder was er de openstelling van de GreytNews, de eerste uitgifte van ons jaaroverzicht op DVD, hebben we verschillende shelters financieel extra steun kunnen geven (denkt u bijv. maar eens aan het verhaal over Hope) nadat ze in nood kwamen door het einde van het jachtseizoen en zijn we op dit moment met zijn allen aan het duimen voor Esperanza. Haar verhaal kunt u op onze homepage lezen. Esperanza geeft ons hoop en laat ons in wonderen geloven. Genoeg om er het komende half jaar ook weer volop met ons hele team tegenaan te gaan. Wij hopen dat u ons daarbij blijft steunen!



De Wandelingen.

Zondag **19 juni 2011** is het alweer tijd voor de eerstvolgende wandeling van Greyhounds Rescue Holland. We gaan naar het Erkemederstrand in Zeewolde, waar we weer van harte welkom zijn bij "De Jutter". Natuurlijk is onze shop aanwezig en ook het hulpgoederenteam met Sjakie 2 staat paraat. Deze keer extra actueel want zoals u misschien al op onze site hebt gelezen, we gaan bijna met een transport richting Spanje. Dus snel nog even een rondje langs de lokale dierenartsen en dierenpeciaalzaken, wie weet hebben ze nog spullen over en kunnen die nog mooi mee met het transport! Donateurs (vanaf € 17,50) kunnen van 12-13 uur bij de tafel van Mieke Kerkhoven terecht voor het afhalen van ons jaaroverzicht op DVD. Deze is vanaf heden trouwens ook te koop in onze shop, misschien een leuke cadeautip voor vrienden, familie en bekenden? Verder krijgen we dagelijks al aanmeldingen binnen voor de wandeling dus het gaat weer een klein feestje worden. Iedereen is van harte welkom! Alle info kunt u op onze [website](#) vinden. Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor een inschatting van het aantal deelnemers. Dus bent u van plan te komen, stuur dan even een berichtje naar ons [evenemententeam](#), u krijgt altijd een reactie terug. Heel graag tot ziens in Zeewolde!



Hond in het zonnetje - Diego. *Door zijn pleeggezin.*

Dit is Diego, een prachtige jonge reu. Diego is niet moeilijker of makkelijker dan al die andere fantastische Spaanse honden die ook nog op zoek zijn naar een baas, hij heeft alleen wat meer pech gehad, ook nadat hij al geadopteerd was. Als hond ben je toch maar mooi overgeleverd aan de grillen van de mens.

Iets over Diego vertellen? Waarom draaien we het niet eens om: laten we eens proberen een profielschets van de toekomstige baas te maken, een baas die het beste zou zijn voor deze bijzondere hond.

Laten we beginnen bij het allerbelangrijkste: liefde voor honden. Zonder liefde voor een hond maak je geen schijn van kans bij Diego. Liefde voor de mens heeft Diego namelijk in overvloed, van klein tot groot en uiterlijk is niet belangrijk.

Tijd hebben voor een hond en gemotiveerd zijn om Diego ook wat te leren. We hebben het natuurlijk wel over een hond waar nog nooit iemand tijd en moeite in heeft willen steken. Diego zelf is enorm gemotiveerd, wil graag wat leren (ook op een hondenschool) en is slim genoeg.

Vrolijk, optimistisch, gevoel voor humor. Voor Diego geldt dit zeker, hij hoort niet alleen in het zonnetje, hij is een zonnetje. Diego houdt van spelen en af en toe wat gek doen.

Nou dat waren ze dan, dat moet te doen zijn zou ik zeggen. Diego is gewoon een hond, een hond op zoek naar wat geluk en een vaste plek. Waar de mensen van hem houden zoals hij is, niets meer en niets minder.

Je hoeft echt niet een bijzonder mens te zijn met uitgesproken kwaliteiten. Gewoon een leuk mens met het hart op de goede plaats, die er samen met Diego wat van wil maken. Denk je nu, maar dit gaat over mij....

Kom dan je nieuwe vriend maar eens opzoeken, kun je zelf met hem kennismaken.



Uit de adoptiehoek – Door Miranda en Babeth.

De adoptie-aanvragen blijven gelukkig goed lopen. Op het moment zijn er opvallend veel vanuit België, leuk om te zien. We hopen dat ook onze Belgische adoptanten met hun hondje(s) naar de wandelingen toe komen, de Loonse en Drunense duinen zijn voor hen dan wel het dichtste bij maar ook onze andere wandelingen zijn supergezellig en de moeite waard.

Er zijn weer veel galgo's en allemaal van verschillende leeftijden. Op het moment zijn er ook weer schattige puppies ter adoptie, hartveroverend zoals puppies horen te zijn. Wetende dat zij nog geen trauma hebben van het zware en harde Spaanse galgo-leven is het heel fijn ook voor hen een gepaste familie te mogen zoeken. Zoals iedereen op de site kan volgen is ons meest schrijnende geval van dit moment Esperanza. Dit arme meisje heeft werkelijk de hel gezien.

Zowel in Spanje als in Nederland/België leven we allemaal met haar mee en gelukkig krijgen we ook diverse donaties binnen zodat haar intensieve verzorging en zware operaties bekostigd kunnen worden. Lieve Esperanza is het toonbeeld van "Wilskracht" want wat zij laat zien aan de wereld is echt ongelooflijk, wat een wil en geloof..nog steeds in ons mensen die haar dit juist allemaal hebben aangedaan..

Zij heeft nog een lange weg te gaan maar is eindelijk op de goede weg in haar leven!

Alle mensen bedankt voor het steunen en alle kaarsjes die gebrand zijn voor haar. En ja, ook voor haar zorgen we dat zij bij haar gouden mandje terecht komt!



Uit de Hulpgoederen hoek.

U heeft het vast wel gelezen op onze site; begin volgende maand vertrekt er weer een vrachtwagen vol met hulpgoederen richting Spanje. We kunnen u verzekeren dat we goed vol zitten en dat er in Spanje met smart wordt uitgekeken naar de aankomst van al die spullen!

Het is altijd weer een uitdaging om de vrachtwagen net niet " door z'n hoeven" te laten gaan en er zo veel mogelijk bruikbare goederen in mee te nemen. En mocht er onverhoopt onvoldoende ruimte zijn om echt alles mee te nemen, dan zijn we goed in staat om te schiften. Om de juiste spullen te laden en de zaken waar op dit moment minder behoefte aan is, te laten staan voor een volgende keer.

Zo zijn jasjes en dekens met name in de herfst/winter nodig terwijl er aan voer en medicijnen het gehele jaar een enorme behoefte is.

Maar op dit moment kunnen we best nog wel een plekje vrij maken voor de hulpgoederen die u nog thuis heeft staan! Dus neem snel contact op met de mannen van ons [team Hulpgoederen](#) of met een [steunpunt](#) bij u in de omgeving.

En omdat de hondjes in Spanje al blij zijn met dagelijks een stuk droog brood en veelal onvoldoende noodzakelijke medicijnen kunnen krijgen, worden ingezameld voer en medicijnen die iets over datum zijn dankbaar in ontvangst genomen. Dus schroom niet om ook dit soort zaken aan te bieden voor het transport naar Spanje.



Het hebben van een pleeghond - Maryan Jager.

Het hebben van een pleeghond, hoe is dat nu? Wat mij betreft, geweldig, maar het is denk ik wel in je voordeel als je over een aantal eigenschappen beschikt die voor het houden van een pleeghond heel handig kunnen zijn. Ik zal proberen aan de hand van wat voorbeelden deze duidelijk te maken, daar gaan we dan....

1- Wees niet een te grote pietlut in huis.

Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, dat kan zijn een plas of ontlasting op je vloer. Gelukkig bestaat er zoiets als een dweil, na het opruimen ruikt het weer heerlijk fris! (Na een uurtje of zo, met de ramen wagenwijd open.....) Kun je ze dit kwalijk nemen? Nee, gun ze de tijd om zich aan te passen, het gaat heus over.

2- Trek je niet te veel aan wat de mensen over je zeggen.

"Psst, heb je haar weer met een andere hond, net of er in Nederland geen zielige hondjes zijn". Dit zijn trouwens vaak mensen die zelf geen hond hebben, ook nooit gehad, laat staan ooit één uit het asiel gehaald hebben. Advies: gewoon negeren, laat maar kletsen, oordoppen in, niet de moeite waard om je over op te winden. Domme mensen. *Lees de rest van dit verhaal op onze [website](#) !*



Ook Greyhounds Rescue Holland op Twitter en Facebook.

In deze moderne tijd waarin Social Media een almaar groeiende plaats innemen kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Sinds enige tijd hebben wij dan ook een [Twitter Account](#) dat actief wordt bijgehouden door Erik Burgers. Meer over hem in de rubriek "vrijwilliger aan het woord". Het aantal followers op onze Twitter neemt dagelijks toe en het leuke is dat u daar ook precies kunt zien wat er allemaal voor aanpassingen op de website zijn gedaan. Van het nieuws over het aankomend transport, de vorderingen van Esperanza tot de nieuwe adoptiehondjes, u leest het allemaal op ons [Twitter Account](#). Meld u dus gerust aan en ontdek zelf hoe leuk dit medium is!

Daarnaast is er niet te vergeten ook nog [Facebook](#) waar wij onlangs een pagina hebben opgezet. Ook hier zult u regelmatig nieuws over de stichting, de hondjes, de shelters en ga zo maar door aantreffen. Middels de beroemde "vind ik leuk" knop kunt u ervoor kiezen updates op uw eigen pagina te kunnen zien zodat u niet steeds hoeft te kijken of er al iets nieuws geplaatst is. Simpel en doeltreffend en niet te vergeten: leuk! Graag tot ziens dus op Twitter en Facebook!



De eerste, soms onzekere weken na de adoptie.

Op een zonnige middag rijd ik in mijn autootje richting een pittoresk dorpje ergens in het Westen van het land. Ik ben op weg naar een familie die sinds een paar dagen een Galgo heeft geadopteerd. Het is hun eerste hond en ze zijn nog wat onzeker. Zij willen graag persoonlijk met iemand praten die al wat meer ervaring heeft met Galgo's en hen hier en daar wat adviezen kan geven.

Mijn gedachten gaan terug naar onze eerste Galgo, Gino. Ik ben inmiddels al zo met hem vergroeid dat ik kan lezen en schrijven met hem. Maar dat was natuurlijk niet zo toen hij bij ons kwam wonen. Ik ga terug in de tijd en voel weer de zenuwen door mijn keel gieren. Gaat het allemaal wel lukken? De eerste dag is Gino erg timide en terughoudend. Naar mannen toe is hij zeer angstig. Maar wat is hij lief en aantrekkelijk. Zo een grote hond en toch zo kwetsbaar. De eerste nacht gaat goed. De volgende dag piept hij en doet vervolgens een enorme plas in huis. Ik heb de boodschap verkeerd begrepen. Ik dacht dat hij piepte van onzekerheid maar hij moest een plas. Dus meteen naar buiten met hem zodat hij begrijpt dat hij zijn behoefte buiten moet doen. De volgende keer weet ik, piepen is plassen, denk ik!

Joke, van de nazorg, belt mij in de loop van de dag hoe het gaat. Ik stel honderd vragen, Joke beantwoordt ze waar het kan. Ik ben nog érg onzeker. 'Geef het de tijd' zegt Joke en steekt ons een hart onder de riem. Er volgt een periode van aan elkaar wennen en elkaar leren kennen, van vallen en opstaan. Het gaat niet zonder slag of stoot. Nu, bijna een jaar later, kan ik het mij al niet meer voorstellen hoe het zou zijn zonder Gino. Na een half jaar konden wij onze tweede Galgo Sarah ook verwelkomen.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



Voor en Na - Nacha - door Luk, Hilde en Ruud.

Zaterdag 3 Juni 2010 hebben we " Dumpel" ons vorig hondje laten inslapen. 15 jaar was ze, 't was een kruising van jackrussel met boerenfox, een hevig temperament en overactief. Moet je voorstellen wat een verschil met Nacha. Wat gaan we doen; mijn(Hilde) wens was altijd al een windhond uit Spanje te adopteren. Iets hield ons een wat tegen want we wonen namelijk niet zo groot en hebben niet zoveel buitenruimte.

Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en op 17 Juli 2010 werd onze adoptie doorgemaid. We hadden drie honden uitgekozen, maar na terugkomst van vakantie aan zee bleef er nog maar één over en moesten we twee andere doorgeven. Onze keuze viel dadelijk op de pup "Nacha" en "Vera". Na enkele dagen kregen we bezoek van Greet en Hellen, uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt en "Nacha" werd geadopteerd. SPANNEND, elke dag wachten op een mailtje wanneer ze zou aankomen.

Eindelijk maandag 16 Augustus kregen we bericht dat ze zaterdag 21 Augustus zou aankomen in Oberhausen. Natuurlijk die week werd er van alles gekocht, een halsbandje, riempje, kussens, eetbakjes, speelgoedjes noem maar op

Zaterdagmorgen vertrokken we met vrienden richting Duitsland, ze zou rond 9u arriveren, al vlug kregen we bericht dat het half 11 zou worden. Ons wachten werd beloond, en daar was ze dan onze NACHA, echt een schatje. Nog wat papieren tekenen en foto's maken en dan naar huis. passen.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



**Vrijwilliger aan het woord: Erik Burgers.
Stel je eerst eens voor?**

Ik ben Erik Burgers, 41 jaar en getrouwd met Ria. Samen hebben we een zoontje, Menno, van 8 jaar. Omdat ik in het dagelijks leven ambtenaar ben, is het begrijpelijk dat ik nogal wat hobby's en liefhebberijen nodig heb om alle tijd te doden....

Ik ben daarom gek van alles wat met boten en varen te maken heeft, ga graag kamperen, ben een kunstliefhebber en verzamelaar van werken van Anton Heyboer, probeer de politiek te volgen, en maak regelmatig een rondje op mijn mountainbike.

Hoe kwam je in aanraking met GRH?

Omdat we voor ons 13 jarige bastaardje op zoek gingen naar een kameraadje, zijn we een zoektocht op internet begonnen. Al vrij snel kwamen we tot de conclusie dat een puppie wellicht geen verstandige optie zou zijn, gezien het iets knorriger wordende humeur van onze Buster. Al vrij snel kwamen we op de site van GRH terecht. Na het rondkijken op de site en het lezen van de indrukwekkende verhalen over de gang van zaken in Spanje en de hartstocht van de vrijwilligers, was een besluit snel genomen. Het contact met Babeth, wat ontstond na het invullen van vragenformulier op de site, was zo prettig en vertrouwd, dat we besloten te proberen tot adoptie over te gaan. Na uitvoerig advies hebben we besloten Noa2 te adopteren.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !