



GreytNews 32 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 27 juli 2011.

Als stichting kom je regelmatig voor uiteenlopende uitdagingen te staan. Tariefsverhogingen voor het vervoer per vliegtuig van de honden, een huisbezoek in een verre uithoek van Nederland of België, herplaatsingen vanwege echtscheidingen of sterfgevallen of zoals nu tijdens de vakantieperiode door zien te draaien terwijl veel vrijwilligers ook met vakantie zijn. Maar vakantietijd of niet, het werk gaat gewoon door en de hondjes kunnen immers niet wachten. En dus verschijnt gewoon de GreytNews, worden telefoontjes en mailtjes beantwoord, aankomsten en overdrachten geregeld, hondjes op de site gezet, houdt de nazorg contact met adoptanten en ook alle lopende projecten achter de schermen gaan gewoon verder. Voor de galgo's in Spanje is vakantie slechts een droom. De brandende zon en tergende dorst zijn levensbedreigend voor veel van hen die aan een te korte ketting vastzitten zonder enige beschutting, met slechts stenen om op te gaan liggen. En terwijl Nederland en België massaal per auto of vliegtuig naar het buitenland trekt dromen zij juist van een ticket naar ons toe. Wij hopen nog vele tickets uit te kunnen delen en daarmee hun levens te redden. Dat kan alleen maar dankzij uw hulp en steun. Bedankt lieve mensen!



De wandelingen.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen kijken we terug op een drukbezochte en gezellige wandeling in Zeewolde. 's Morgens viel de regen nog met bakken uit de lucht, tegen de middag klaarde het op en de rest van de dag hielden we het droog. Wat een geluk! De volgende wandeling laat nog even op zich wachten, maar u kunt hem alvast in de agenda zetten: op zondag 2 oktober gaan we weer een echte strandwandeling maken. De locatie is dezelfde als vorig jaar oktober, De Zeetoren in Hoek van Holland. Alle informatie kunt u natuurlijk weer op onze [website](#) vinden, snel lezen dus!

Meteen lichten we alvast een tipje van de sluier op voor de wandelingen van volgend jaar, want dan hebben we een paar verrassingen voor u in petto. We verklappen voorlopig nog niets, maar op zondag 11 maart organiseren we een hele andere wandeling dan anders en die u hopelijk heel goed zal bevallen. De datum weet u bij dezen, voor de rest moet u echt nog even geduld hebben. Maar leuk wordt het, dat staat vast!



Hond in het zonnetje – Bilbo. *Door zijn pleeggezin.*

Soms blijft een hond lang op de adoptiesite staan zonder aanwijsbare oorzaak. Dat geldt zeker ook voor Bilbo, een schat van een galgo die nu al zolang wacht, dat we hem graag deze keer in het zonnetje zetten. We hopen dat hij nu snel een geweldig thuis krijgt en weten zeker dat zijn nieuwe baasjes geen spijt van hun keuze zullen krijgen, want Bilbo is hartstikke braaf. Hij verblijft bovendien al in een pleeggezin in Nederland, dus een kennismaking is zo geregeld. Lees maar eens wat zijn pleeggezin over hem schrijft:

Bilbo is nu twee maandjes bij ons. Hij is een lieve en trouwe hond die zich snel aan je hecht. Al is hij in het begin wat voorzichtig, al snel leert hij dat mensen toch echt zo slecht niet zijn. In huis is Bilbo echt heel makkelijk, hij ligt lekker in de mand of op de bank. Maar als de persoon aan wie hij het meest hecht even weg is dan kan hij wat onrustig zijn. Zijn alle mensen weg, dan wacht hij gewoon braaf tot iedereen weer terug is. Bilbo is verder een leuke jonge (4 jaar) hond die van spelen houdt en lekker rennen op 't strand of in het bos. Bilbo kan dus ook goed los lopen, hij komt altijd terug. Met andere honden spelen doet hij maar al te graag. Luisteren als hij los is, dat vindt hij nog wel wat moeilijk want spelen is veel leuker en alles is toch zo interessant. Ook met ballen spelen, op een stok kauwen of met hondenspeeltjes aan de gang doet Bilbo graag. Het is echt een grapjas.

Verder is Bilbo erg verzot op eten. Hij zal dan ook echt op vaste tijden je aankijken en vragen waar zijn 'prakkie' is. Routine is dan ook wat hij nodig heeft, net als voldoende beweging. Al met al is Bilbo een ongecompliceerde hond waar de juiste eigenaar alleen maar plezier aan zal beleven. Hij is bovendien echt een lieverd die geen kind kwaad doet. Hij is geregeld bij kinderen van nog geen drie jaar en woont nu tijdelijk met twee katten in huis. Dat alles gaat dus ook goed. Maar hazen in het veld, dan krijg je toch echt wel de jachthond in hem te zien. Dan wil hij er graag achteraan. Tot slot is Bilbo het liefst met een andere hond in huis, want alleen is ook maar alleen.



Uit de adoptiehoek – Door Miranda en Babeth.

De mooiste foto's komen binnen, want de vakanties zijn al begonnen. Niet alleen voor de baasjes maar ook voor onze viervoeters, op de camping, naar de zee, ze genieten met volle toeren en niets is te gek....ze poseren als topmodellen!!

We hadden gedacht dat het rustiger zou worden door de vakantietijd, maar nee hoor, de adoptieaanvragen komen nog steeds binnen en dat vinden we uiteraard heel prettig. Zoveel honden moeten immers op straat leven en de shelters weten af en toe niet meer hoe ze ze nog kunnen helpen. Onze Spaanse vrienden hebben het zwaar, maar ze gaan door, denk aan onze Vera die zodra een hond geadopteerd is gelijk naar het dodingstation gaat om een nieuwe te redden. Hoe vreselijk moet zo iets zijn, wie haal je en wie... moet je er achterlaten..

Maar er zijn gelukkig veel positieve kanten. Natuurlijk alle lieve mails die we krijgen en die we gelijk naar Spanje doorsturen, het geeft ze daar een fijn gevoel dat we hier in Nederland heel betrokken zijn met het werk dat ze daar allemaal doen!

Wat ook leuk is, is dat een paar fijne mensen de weg naar GRH hebben gevonden om te helpen. Geweldig, er wordt alles aan gedaan om tegen het enorme dierenleed te vechten.

We hebben ook leuke foto's gekregen van Raza, het gaat heel goed en ze geniet onder de zon van Granada.....Wie had dat gedacht!!

Schattige pups zijn ook naar Nederland gekomen, ze moeten natuurlijk opgevoed worden, maar ja.... Als je die snoeten ziet ben je helemaal verkocht en vergeet je snel de plasjes en de kapotte schoenen!!!

Onze Esperanza gaat nog steeds vooruit, het zal misschien nog veel tijd vragen, maar de dag zal komen dat we jullie allemaal zullen melden dat ze geadopteerd is. Bedankt voor alle steun en hulp die jullie aangeboden hebben. Kijk naar haar nu, ze wil leven en ook genieten van haar leventje!!

Esperanza, we blijven je steunen en we hopen je snel te mogen verwelkomen in Nederland.

Rob, een reuze bedankt weer, alle shelters zijn zo blij met alle goederen die gekomen zijn, je bent een kanjer!!

Lieve mensen, we wensen jullie allemaal een fijne vakantie en mooie wandelingen met jullie hondjes. Fijn dat we op jullie mogen rekenen, we blijven hard werken voor onze hondjes, ze verdienen het!!



Uit de Hulpgoederenhoek - Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Natuurlijk heeft u via onze website het zeer succesvolle transport met hulpgoederen naar Spanje gevolgd. Inmiddels zijn alle naar Spanje gebrachte spullen dankbaar in ontvangst genomen door onze vrienden en vriendinnen van de Spaanse shelters.

Onze opslag ligt er nu leeg bij ... Dat betekent dat er letterlijk weer volop ruimte is om spullen in te zamelen voor het volgende transport; nieuwe ronde, nieuwe kansen !

Wanneer we weer gaan rijden is op dit moment niet bekend, dat is grotendeels afhankelijk van uw inzamelacties ... Wij zijn er klaar voor en beloven dat we er minstens weer zo'n succesvol transport van zullen maken als het laatste transport.

Bij deze nodigen wij u dan ook uit, dagen wij u uit, om onze opslag ... en de huiskamers van onze mannen van het Hulpgoederenteam binnen de kortste keren weer vol te krijgen met waardevolle spulletjes voor Spanje!

Wij beschikken over meer dan 20 [inzamelpunten](#) in Nederland waar u uw spulletjes kunt afgeven.

Daar is er vast wel eentje bij die dichtbij u in de buurt is en mocht dat niet het geval zijn, dan zorgt een mailtje aan ons hulpgoederenteam ervoor dat de spullen bij u worden opgehaald.



Stivie's therapie – Kathy Dedecker.

Beste mensen,

Dit verhaal draag ik op ter ere van onze lieve Stivie. Eerst en vooral wil ik mij voorstellen.

Ik ben Kathy Dedecker, gehuwd met Patrick Audooren. Wij wonen te Zedelgem(bij Brugge), in België(West Vlaanderen).

Wij hebben 5 prachtige galgo's. Ja beste mensen, u leest het goed, wij hebben er 5 en zijn een heel gelukkige familie.

Ik werk sinds ongeveer 3 jaar als vrijwilligster bij GRH. Ik doe de huisbezoeken in West-en Oost Vlaanderen. Graag wil ik eens onze Stivie in de bloemetjes zetten.

Elke avond voor het slapen gaan, loop ik de lijst van de adoptiehonden af. (ik ken die al van buiten.)

Ook de honden die al lang op de site staan en maar niet geadopteerd geraken staan in mijn geheugen gegrift.

Een van die Galgo's was onze Stivie. Ik had zo'n medelijden met hem, waarom wilde niemand deze Galgo?

Was het omdat zijn staart geamputeerd was of was het iets anders? Ik weet het niet.

Lees de rest van dit verhaal op onze [website](#) !



Kia Ora en Kiri – Hanna Brok.

Sinds 5 mei, zijn wij de trotse bezitters van een Galga! Haar naam: Kia Ora, (wat je uitspreekt als: Kjora). Het is Maori. Mensen in Nieuw Zeeland gebruiken dit woord, als begroeting naar elkaar, maar de letterlijke vertaling volgens de Maori zelf is: Een goed leven voor jou!

Mijn man en ik konden geen betere naam bedenken voor onze galga, als deze.

Kia Ora heeft in haar korte leventje heel wat meegemaakt denken we zo, want toen wij haar kregen, had ze maar een doel en dat was vluchten!

Nadat ze 3 dagen bijna roerloos in de keuken had gelegen, zag ze haar kans schoon en glipte de deur uit. Voor dat ik het wist, was ze uit zicht verdwenen en kon ik haar niet meer vinden.

Vier nachten is ze weg geweest, toen een boer haar in het veld vond, tussen de schapen en zo kwam ze uiteindelijk weer terug bij mij en kon ik haar weer in mijn armen sluiten.

Wat waren we blij elkaar weer te zien, allebei stonden we te huilen van blijdschap en er was maar een ding wat Kia Ora wilde en dat was, zo snel mogelijk naar huis toe, want daar is het veilig!

Kia Ora kijkt niet meer van mijn zijde vanaf dat moment. We brengen heel wat uurtjes samen door, keuvelend, en wandelend door bossen en langs plassen. Toch voelde ik een soort van verdriet bij Kia Ora...

Lees de rest van dit verhaal op onze [website](#) !



Animal Alert - Opsporing van vermiste huisdieren.

De nachtmerrie van elke huisdiereigenaar is wel het weglopen van hond of kat. Slapeloze nachten, urenlange zoektochten, folders ophangen, groot verdriet en noem maar op... het heeft vele gevolgen. Het niet weten waar je trouwe viervoeter is en vooral ook het niet weten hoe het hem vergaat is echt vreselijk. Daarom willen wij u graag wijzen op de mogelijkheden van [Animal Alert](#), het wat minder bekendere van AmberAlert. (een grootschalig opsporingssysteem voor vermiste kinderen.)

Inmiddels is er dus ook AnimalAlert, een opsporingssysteem voor vermiste huisdieren, met als doel te helpen bij het terugvinden van zoekgeraakte honden, katten en andere dieren. Als uw huisdier wordt vermist, kunt u op www.animalalert.nl een melding maken. Hierbij heeft u de keuze uit 3 pakketten. Afhankelijk van de pakketkeuze worden alerts verstuurd via sms en/of email naar de zoekers van AnimalAlert. Ook worden andere dierorganisaties ingeschakeld, de melding wordt opgenomen in de 'Galerij' en er wordt een Twitter bericht aangemaakt. Er wordt dus actief gezocht naar uw vermiste huisdier.

"Zoeker" worden op Animal Alert is geheel gratis en houdt slechts in dat u bericht krijgt wanneer er een vermissing in uw omgeving is gemeld. U begrijpt het al, hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter de kans is dat vermiste dieren ook gevonden worden. Het is dus een goede zaak u hier vrijblijvend aan te melden. En hoewel natuurlijk iedereen hoopt het nooit nodig te hebben kunt u hier dan ook meteen terecht indien uw hond of kat onverhoopt toch wordt vermist. Een goede zaak dus!

in gesprek met

Theo en Brigitte Gerritsen

Bij ons is alles hond, hond, hond

Er zijn mensen met een hobby en er zijn mensen met een passie. Theo en Brigitte Gerritsen behoren tot die laatste categorie. Al dik 23 jaar zijn zij in de ban van de greyhound, de windhond. Wat begon met een greyhound als huisdier, groeide uit tot een liefde voor het ras, waarbij het woord 'passie' misschien wel het meest van toepassing is. Inmiddels zijn zij fervent vrijwilligers bij stichting Greyhounds Rescue Holland. In gesprek met twee rasechte Bekenaren, die wel weten wat ze met hun vrije tijd moeten.



Theo en Brigitte

Spaanse verbasteringen zien ook, want het kan dichter, lossier dan van goed merken aan de k

Opvoeding

Theo is buschauffeur en zijn ze al 28 jaar geluk. "Onze honden zijn onnodig en wij kunnen hond, hond, hond", veen groot hondenbed.

Dagelijks maken Theo en Brigitte minstens twee keer een ronde met hun drie trouwe viervoeters. Wie niet beter weet, is ervan overtuigd dat hun drietal windhonden zijn. "Een van de twee is een echte greyhound, de andere twee zijn galgo's", haast Brigitte zich te melden. "De greyhound is van oorsprong een Arabische hond, gebruikt voor de jacht. Aan zijn hele bouw kun je dat zien. In de tocht door de woestijn lag vaak een greyhound op het zadel bij de Bedoeïnen. Als er dan wat wild in de buurt was, kreeg de

GRH in de media, bron: "De Uitstraling" In gesprek met Theo en Brigitte Gerritsen.

Bij ons is alles hond, hond, hond.

Er zijn mensen met een hobby en er zijn mensen met een passie. Theo en Brigitte Gerritsen behoren tot die laatste categorie. Al dik 23 jaar zijn zij in de ban van de Greyhound, de windhond. Wat begon met een Greyhound als huisdier, groeide uit tot een liefde voor het ras, waarbij het woord 'passie' misschien wel het meest van toepassing is. Inmiddels zijn zij fervent vrijwilligers bij stichting Greyhounds Rescue Holland. In gesprek met twee rasechte Bekenaren, die wel weten wat ze met hun vrije tijd moeten.

Dagelijks maken Theo en Brigitte minstens twee keer een ronde met hun drie trouwe viervoeters. Wie niet beter weet, is er van overtuigd dat hun drietal, windhonden zijn. "Eén van de twee is een echte Greyhound, de andere twee zijn Galgo's", haast Brigitte zich te melden. "De Greyhound is van oorsprong een Arabische hond, gebruikt voor de jacht. Aan zijn hele bouw kun je dat zien. In de tocht door de woestijn lag vaak een Greyhound op het zadel bij de Bedoeïnen. Als er dan wat wild in de buurt was, kreeg de hond een zetje en ging achter de prooi aan, vaak met succes." Het ras is al meer dan zesduizend jaar oud, want uit die tijd zijn er al muurschilderingen van Greyhounds gevonden. Greyhounds zijn daarmee een van de meest zuivere rassen ter wereld. Een Galgo heeft erg veel gelijkenissen met een Greyhound. Theo vertelt er over: "Galgo's zijn de Spaanse verbasteringen van de Greyhound. Dat kun je wel zien ook, want het karakter is echt 'vamos a la playa', levendiger, lossier dan van de Greyhound. *Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !*



Een verhaaltje over Belle (voorheen Mari) - Jennifer van Berkel.

Gek eigenlijk; het voelt alsof Belle al eeuwen bij me is en toch kan ik me als de dag van gisteren herinneren dat 'Sjakie' de bus uit Spanje arriveerde bij de manege van Hadewij in Cromvoirt. Inhoud: 22 bofkonten en twee vermoeide engelen genaamd Remco en Mieke.

Het was 22 februari 2009 en kkkoud...!!

Eenmaal in de binnenbak kon ik haar voor het eerst goed bekijken. Dat kleine koppie, dat ene misvormde oortje en die lichtelijk schele oogopslag, ze was perfect!! Wat een mooi meisje....!! Belle vond het maar helemaal niks met al die uitgelaten soortgenoten en al die blije mensen in de binnenbak. Ze ging alle drukte angstvallig uit de weg en daarom besloten we maar snel naar huis, naar de rust, te gaan. De kennismaking met mijn hond Jikke en kat Abel vond plaats tijdens een rondje wandelen meteen bij thuiskomst en dat ging prima!

2 dagen lang heeft ze bijna onafgebroken geslapen, ze was bekaf.

De eerste periode waren er de bekende, duidelijke tekenen van een naar verleden, niet alleen met mannen maar ook met andere honden en buiten kon ze zich moeilijk ontspannen om haar behoefte te doen. Maar met een beetje geduld en rust werd ze langzamerhand steeds opener en ik verdenk haar van een zware verliefdheid gericht op mijn vader. Het is niet voldoende om tegen hem aan te liggen op de bank, ze ligt eigenlijk liever gewoon òp hem. Het overduidelijke bewijs dat ze haar nare verleden met mannen definitief achter zich heeft gelaten kreeg ik vorig jaar toen ik 4 grote werkmannen in huis had en Belle achter een van hen op de bank ging liggen en haar hoofd tegen zijn rug legde. Toen juichte mijn hart!!

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



Vrijwilliger aan het woord – Babeth van Spronsen.

Mijn naam is Babeth en ik ben al 38 jaar met Geert getrouwd. Ooit heb ik Frankrijk verlaten om de Pays_Bas te ontdekken en daar zijn onze kinderen, Remco en Valerie geboren.

Mijn Frans accent is altijd gebleven, maar iedereen die me kent is eraan gewend geraakt.

Toen Geert stopte met werken hebben we besloten een deel van ons leven door te gaan brengen in Frankrijk, met uiteraard onze 6 honden.

Een jaar of zes geleden zocht ik iets op internet, van het een naar het ander, en kwam ik op een site met vreselijke toestanden, dieren die heftig mishandeld waren, prachtige honden die de Spanjaarden galgo's noemen.

Ik was echt uit mijn doen en ging steeds verder kijken en kijken....vol walging!!

Ik nam contact op met de stichting Greyhounds Rescue Holland, en vroeg of ik misschien iets kon doen om te helpen, zo kwam ik voor de eerste keer in aanraking met deze organisatie.

Met veel plezier ben ik begonnen bij de pleegafdeling, om later te gaan helpen bij adoptie, erdoor heb ik veel mensen leren kennen, ook in Spanje waar onze shelters zijn.

Ik houd met mijn hele hart van dit werk, ook al is het niet altijd makkelijk. We maken heel veel mee, leuke dingen, en uiteraard ook minder leuke, leuke mensen maar ook bijzondere...

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !