



GreytNews 34 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 22 oktober 2011.

Op 4 september 2011 bestond de stichting Greyhounds Rescue Holland alweer 10 jaar! Natuurlijk laten we dit niet zomaar in stilte voorbijgaan en om dit te vieren zijn er door het hele jubileumjaar heen diverse activiteiten gepland. Zo is de GRH shop onlangs uitgebreid met nieuwe artikelen ter ere van het jubileum, komen er een paar speciale wandelingen en staat er een kunstveiling op de planning. Dit, en natuurlijk nog veel meer. Een prima gelegenheid dus ook voor deze speciale uitgave van de GreytNews, de jubileumeditie. Voor deze ene keer is de GreytNews niet alleen verstuurd naar de vaste groep lezers maar ook naar iedereen die ooit, op welke manier dan ook, in aanraking is geweest met GRH. Dit betekent een, eenmalige, enorme groep extra lezers die wij, net als al onze trouwe lezers, van harte welkom heten. Wij hopen dat iedereen met veel plezier zal meelesen over het wel en wee van stichting GRH. En stiekem hopen we natuurlijk ook dat een aantal mensen besluit ons weer te gaan steunen door bijvoorbeeld donateur te worden. Want jubileum of niet, de hondjes hebben uw hulp nog altijd ontzettend hard nodig. En wij? Wij gaan gewoon op naar de volgende tien jaar, net zolang tot ons werk niet meer nodig zal zijn!

Stuur ons uw verhalen!

Vanwege het tienjarig bestaan van GRH lijkt het ons leuk een heleboel verhalen te verzamelen over de afgelopen tien jaar. Verhalen uit de oude doos, maar ook van recenter datum. Ervaringen, anekdotes, leuke, lieve, grappige, ontroerende verhalen, alles wat u maar met ons wilt delen over uw trouwe viervoeters of uw ervaringen met onze stichting, het is allemaal welkom. Regels? Die zijn er eigenlijk niet, behalve dan dat het wel met GRH te maken moet hebben. Bent u bijvoorbeeld al donateur vanaf het begin, hebt u een hondje uit de beginjaren, weet u nog hoe het vroeger er aan toe ging, was u ooit bij een aankomst van onze Sjakie, herinnert u zich onze "papieren" Greytnews nog, hebt u van alles meegemaakt met uw galgo en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wij zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen, naar uw verhalen. Wilt u ze met ons delen?

Stuur uw verhaal dan naar ons [webteam](#). Een deel van de inzendingen zullen wij zeker gaan plaatsen op onze website, dus houd deze vooral in de gaten. Wij hopen veel post van u te mogen ontvangen. Doen!





Hond in het zonnetje - Casper.

Op de valreep werd gisteren Pablito geadopteerd die eigenlijk in deze rubriek zou verschijnen. Voor Pablito geweldig nieuws! En ook voor Casper die nu de kans krijgt om in het zonnetje te worden gezet. Zijn pleeggezin is daarom onmiddellijk in de pen geklommen en stuurde meteen ook nieuwe foto's van Casper op. Wie weet vindt ook Casper nu snel een eigen familie, we hopen het van harte. Leest u even mee wat zijn pleeggezin over deze lieverd schrijft:

Casper is een jonge superlieve Galgo die nog op zoek is naar een warm mandje.

Naast dat hij een hele mooie galgo is, is hij ook erg aanhankelijk en zelfverzekerd.

Of je nu een bekende of een vreemde voor Casper bent, hij begroet iedereen even enthousiast en zonder angst. Casper gaat perfect om met de andere honden hier in huis, zowel met de kleintjes als de grote honden en de andere galgo's.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de adoptiehoek – door Vicky en Babeth.

Nu iedereen weer terug is van vakantie, gaan we er weer flink tegenaan. Er zijn een heleboel adoptie-aanvragen binnengekomen, dus het adoptieteam gaat weer aan de slag.

Dit jaar is een heel bijzonder jaar, het jubileumjaar!! Met trots kunnen we vertellen dat heel veel hondjes de weg hebben gevonden naar onze stichting. Onze Spaanse shelters hebben er keihard aan meegewerkt. Eigenlijk heeft ons succes veel te danken aan dat geweldige team van collega's in Spanje die dag en nacht voor honden en adoptanten klaar staan.

Geweldig dat onze oudjes een plek hebben gevonden. Het ga jullie goed Perla en Noa!!!

En dankzij alle aandacht en hulp die jullie allemaal aan España hebben gegeven zal haar toekomst er heel mooi uitzien, vooral omdat zij geadopteerd is!!!

Onze kliniek in Spanje zal straks meerdere hondjes helpen, een droom die uitgekomen is!

Bedankt allemaal, we zullen samen met jullie, onze Spaanse en onze Belgische vrienden blijven doorgaan!

We zullen er alles aan doen om onze Spaanse galgo's een waardevol leven in Nederland en België te geven.

I



YOU

Galgofan - door Evelien van Breda.

Wanneer kom je? Hoe laat kom je? Komen de hondjes mee?

Dit zijn inmiddels de drie openingszinnen geworden als de familie langskomt.

Ik weet nog goed toen de eerste Galgo werd geadopteerd. Beetje sceptisch was ik wel, maar ik werd al gauw meegesleurd in het ontroerende verhaal over zijn verleden. Niet zo gek dus dat deze hond niet kwispelend aan kwam rennen toen we langs kwamen. Eerder afwachtend, staart tussen de benen en zich verstoppen in de veilige bench. Na een tijdje overwon zijn nieuwsgierigheid het en kwam hij een beetje ruiken, maar aaien ging nog erg moeizaam.

Wat ik zo bijzonder aan deze hond vond was dat hij 'menselijk' keek. Ja dit klinkt raar, maar deze hond leek een soort levenservaring uit te stralen. Niet onbehouden naar je toe komen rennen, niet kwispelen. Alsof hij wilde zeggen, bewijs jij eerst maar eens dat ik jou wil vertrouwen. Hij keek de kat uit de boom, ik was eigenlijk op dat moment verkocht. Ik begreep hem, en respecteerde dat.

Inmiddels heeft 'onze' Galgo een Galgovriendinnetje gekregen. Dat was even wennen, want zoveel enthousiasme was hij niet gewend. Samen komen ze nu naar Zeeland. De bench wordt uitgeklast, de dekens worden geïnstalleerd, eerst nog even uitlaten voor we aan de koffie gaan. Ze hebben hier ook al een drinkbak en het kattenvoer zet ik even omhoog. Ik heb zelfs speciaal een kleed voor hen op de bank gelegd. Want als 'onze' Galgo's hebben geplast en zijn uitgegeten nemen ze meteen bezit van de bank, ze rekken en strekken en vlijen zich comfortabel en uiterst tevreden neer.

Ze horen er helemaal bij, ik vind het heerlijk als ze weer komen slapen. En dit toch in een redelijk klein huis met drie katten én een baby. Wat ik een bijzonder pluspunt vind is dat ze niet 'ruiken', er hangt geen hondenlucht in huis als ze er zijn. Ook kijken ze niet om naar de katten, want dat zijn toch ook mijn kindjes. Na drie keer met elkaar kennis gemaakt te hebben blijven de katten gewoon in de vensterbank liggen, super gewoon.

Tja, wat kan ik zeggen, we zijn gewoon Galgofan geworden!



Een tinnen jubileum.

Met het 10-jarig bestaan van Greyhounds Rescue Holland (GRH) bestaat ook de nieuwsbrief 10 jaar. Vol trots werd de eerste nieuwsbrief in oktober 2001 gepubliceerd. Is er veel veranderd de afgelopen 10 jaar? Natuurlijk verandert er veel in 10 jaar, maar ook weer niet. Werd de nieuwsbrief in 2001, in papieren vorm rondgezonden met de 'postduif', tegenwoordig krijgen wij de nieuwsbrief digitaal.

Ik lees enkele nieuwsbrieven van het eerste uur aandachtig door. Wat meteen duidelijk wordt is dat wij allen nog steeds erg gecharmeerd zijn van het Galgo ras. Ik citeer een stukje uit nieuwsbrief jaargang 1, nummer 1: 'Zij die de Greyhound leren kennen worden erdoor betoverd. Ze veranderen onze levens, onze prioriteiten en onze waarden. Hun zachte, verontschuldiggende, nogal schuchtere natuur maakt sterke beschermende emoties bij ons los en eens door dit ras aangeraakt, zeggen eigenaren nooit meer een ander ras te willen.' Dit is zó treffend beschreven, tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. En wist u dat Greyhounds eigenlijk 'couchpotatoes' zijn? Tegenwoordig noemen wij onze Galgo's 'bankhangers'.

In de nieuwsbrief werd ingegaan op ongedierte en ziektes, de medische zorg, het vervoer van de hondjes naar hun nieuwe bestemming, etc. En er zijn natuurlijk ook voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en behandelingen van dieren. In de GreytNews van vandaag komen al deze zaken natuurlijk nog steeds voorbij. Wij willen de nieuwe adoptanten hierover informeren maar ook de oudgedienden zijn altijd razend nieuwsgierig en kunnen hier en daar wel eens een update gebruiken.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



GRH Shop - door Lex van Straten.

Onze trouwe deelnemers en deelnemers aan de GRH wandelingen en degenen die regelmatig www.greyhoundsrescue.nl bezoeken (als u dit nog niet doet: het is een schitterende website, met prachtige foto's en met van alles over en voor onze Galgo's, zeker doen dus!!), hebben al kunnen zien dat er in de GRH Shop en aan onze kraam weer interessante nieuwe artikelen te koop zijn.

Het loont dus absoluut weer de moeite regelmatig een kijkje te nemen in de GRH Shop op onze website! In het kader van ons 10-jarig jubileum zijn de volgende nieuwe artikelen beschikbaar: T-shirts met het GRH logo op de voorzijde, poloshirts met een bescheiden GRH logo op de linkerborst (beide kledingstukken in de maten S t/m XXL), vrolijke nieuwe ballpoints in een opvallende oranje kleur van GRH en functionele en leuke sleutelhangers met een led lampje.

Niet in de GRH Shop verkrijgbaar, maar bij alle volgende wandelingen aan de GRH kraam te koop: de nieuwe unieke GRH mok (met lepeltje in het oor, past onder vrijwel elk espresso- en Senseo-apparaat). Let maar op, deze mok wordt echt een collectors item! Als u de mok(ken) nu echt heel erg mooi vindt, en bijvoorbeeld cadeau wilt doen met de feestdagen, dan kunt u deze toch via de website bestellen. Stuur u dan even een mailtje naar shop@greyhoundsrescue.nl, dan kan in overleg bekeken worden hoe de mokken verstuurd kunnen worden. U kunt de mok in ieder geval op onze [website](#) bekijken.



Buiten al deze nieuwe artikelen is er nog een breed en interessant assortiment beschikbaar. Denkt u hierbij alvast aan de op handen zijnde feestdagen. De GRH kerst- en nieuwjaarskaarten zijn prachtig, uiteraard om naar uw familie en vrienden te versturen, maar wellicht ook om in te lijsten: dan heeft u unieke Galgo kunst aan de wand.... En dat zijn twee vliegen in één klap, u verstuurt een unieke kunstkaart en u steunt ook nog het goede doel.

En ik kan het maar niet laten om te benadrukken, dat echt elke door u in de GRH Shop bestede eurocent ten goede komt aan onze dierbare Galgo's, ik kan u dat voor 100% garanderen!



Ddevida aan het woord.

We lezen altijd met grote interesse de GreytNews van GRH, vooral sinds jullie zo vriendelijk zijn geweest een Spaanse versie ervan te maken. Door deze te ontvangen lijkt het alsof je er heel dichtbij staat en kun je je een paar minuten inleven in het werk en de inspanningen wat er iedere dag voor de Spaanse galgo's wordt gedaan, en dit geldt speciaal voor het werk wat er buiten Spanje door Greyhounds Rescue gedaan wordt. Wij zijn verheugd dat we vandaag een plaats hebben in deze speciale GreytNews. Wij danken u bij voorbaat hiervoor.

Maar misschien moeten we beginnen eerst onszelf voor te stellen. Bijna 7 jaar werken wij in het dorp genaamd Utrera, vlakbij Sevilla, een dorp waar de galgo dezelfde ongelukkige positie inneemt als vele andere plaatsen van ons land, waar er een sterke liefde is voor de jacht en waar het verlaten en mishandelen van galgo's een dagelijkse gewoonte is. Het is niet moeilijk om hier in ons dorp een dier in nood te vinden, ze zijn overal, omdat ze niet allemaal geholpen kunnen worden voelen de vrijwilligers zich machteloos.

Daarom heeft Ddevida besloten ons werk te richten op het informeren van de bewoners van het dorp om ervoor te zorgen dat de dieren goed behandeld worden. Dit doen wij door continue met de mensen in gesprek te gaan en petitie aan te bieden aan de vertegenwoordigers in de politiek die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor wat er met de dieren in Spanje gebeurt.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Huishoudelijke Mededelingen

Huishoudelijke mededelingen.

Voor wie het nog niet op onze activiteitenpagina gezien heeft, op zondag 18 december as. zal onze **kerstwandeling** gehouden worden. We gaan naar de Loonse en Drunense duinen en zijn van harte welkom bij landgoed Bosch en Duin. Na de wandeling is er de (vrijblijvende) mogelijkheid deel te nemen aan ons stampottenbuffet, dat wordt dus ouderwets gezellig (na)tafelen! Alle informatie vindt u op onze activiteitenpagina en u kunt zich opgeven door even een mailtje te sturen naar ons [evenemententeam](#).

Was onze **GreytNews** vroeger uitsluitend voorbehouden aan donateurs, sinds een klein jaar is zij opengesteld voor iedereen. Velen van u hebben zich reeds voor onze gewaardeerde nieuwsbrief opgegeven en krijgen deze automatisch toegestuurd. Behoort u tot de groep mensen die deze speciale jubileumeditie eenmalig hebben ontvangen en denkt u na het lezen van nou, die wil ik eigenlijk ook graag vaker ontvangen? Dan kunt u zich helemaal gratis en vrijblijvend [hier opgeven](#). Zo blijft ook u voortaan op de hoogte van het wel en wee van stichting Greyhounds Rescue Holland en natuurlijk ook de hondjes! De GreytNews verschijnt 8 x per jaar en kost u dus helemaal niets!

Een gratis nieuwsbrief wil natuurlijk niet zeggen dat wij uw financiële steun niet heel hard nodig hebben. Om de honden te helpen is er in de eerste plaats veel geld nodig. Wij zijn onze donateurs dan ook enorm dankbaar en hopen nog heel veel honden te kunnen blijven helpen met behulp van hun en misschien ook wel uw steun. Bent u nog geen donateur, denk er dan eens over na dit te worden. De hondjes zullen u er dankbaar voor zijn! Ieder bedrag is zo ontzettend welkom en u kunt ervan op aan dat elke cent aan de hondjes wordt besteed. Doneert u € 17,50 of meer per jaar, dan krijgt u bovendien als **cadeautje** ons [jaaroverzicht](#) op **DVD**. Gratis! Helpt u ons helpen? [Ja, ik word donateur!](#)

Feiten en Fabels.

FEIT

1. De Galgo heeft een jas aan in de winter
2. De Galgo is een echte 'bankhanger'
3. De Galgo springt met gemak over een hoge hindernis
4. De Galgo beslist zelf door wie hij geaaid wil worden
5. De Galgo is zeer aanhankelijk

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !





Portret van een voorzitter – Geert van Spronsen.

Wie is Geert?

Aan het woord is Geert van Spronsen, onze voorzitter van Greyhounds Rescue Holland. Het begon voor hem met het adopteren van één Galgo...nu heeft hij samen met zijn vrouw Babeth (wie kent haar niet van het GRH adoptieteam!) vier Galgo's, een Bodeguera én een Hollandse Herder! Geert is alweer vijf jaar voorzitter van GRH en hij had destijds ook nooit kunnen vermoeden er nu zeven dagen in de week een bijna volledige dagtaak aan te hebben... Tja, hoezo gestopt met werken?

Babeth en Geert wonen sinds vier jaar in Frankrijk, maar zij verblijven elk jaar een aantal maanden in Nederland. Zij hebben een zoon, Remco, en een dochter Valérie, én drie kleinkinderen. Zoon Remco is ook actief binnen GRH, hij is 'adoptiecontact Spanje'.

Naast het voorzitterschap van GRH nemen zijn eigen zes honden een heel grote plaats in zijn leven in. Uiteraard brengen zij hem en Babeth veel liefde, trouw, aandoenlijkheid en plezier. Daarom verbaast het ons ook helemaal niet dat hij zijn luxe bolide heeft ingeruild voor een 'klusbus', zodat alle hondjes tegelijk (en comfortabel!) in de auto kunnen.... En soms moet hij het veld ruimen als vier Galgo's komen logeren in het echtelijke bed, waarna de Galgo's opgelucht zuchten als Geert naar de logeerkamer vertrekt.

Geert draagt aan de linkervoet een instapschoen en aan de rechervoet een Croc omdat de hondjes zijn schoenen de tuin in hebben gesleept. En als zijn vrouw in Nederland verblijft, zijn z'n eerste gedachten bij het (dan vroege) ontwaken 'de hondjes'. Anders geeft Babeth de hondjes 's morgens te eten, nu moet hij het doen.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !