



GreytNews 35 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 3 december 2011.

December. Voor ons liggen dagen vol gezelligheid. Knus met elkaar op de bank onder een fijne plaid, kaarsjes op tafel en na een wat koude boswandeling is er warme chocomelk of een kop dampende soep. Warmte en sfeer in huis. Warmte waar onze galgovrienden in Spanje alleen maar van kunnen dromen. Midden in het jachtseizoen worden zij tot het uiterste gedreven. Hun lijfjes vermagerd van honger, hun blik gebroken door wreedheden, hun hartjes snakkend naar liefde. Mede dankzij uw hulp kunnen bijna honderdvijftig honden dit jaar hun eerste kerst in Nederland of België vieren. Wat is het toch geweldig te weten dat zij veilig zijn en weer toekomst hebben, net als de intussen zo'n duizend geadopteerde honden via onze stichting. Lieve mensen, ontzettend bedankt voor al uw hulp in het afgelopen jaar. Natuurlijk vechten we door met alles wat we kunnen. Er wordt keihard gewerkt om op Europees niveau Spanje op haar verantwoordelijkheden te wijzen, een o zo belangrijke zaak. Op korte termijn zal onze dierenkliniek in Spanje na een lange voorbereidingsperiode haar deuren gaan openen. Wat een hoop hondjes kunnen we hierdoor van goede zorg voorzien! Het motiveert ons om in 2012 onze schouders er weer helemaal onder te zetten. Uw hulp is daarbij onmisbaar en we hopen van harte dat we op u mogen blijven rekenen. Fijne feestdagen!



Kerstwandeling 18 december - Spaanse vrijwilligsters zijn erbij!

Dat wordt wel een heel speciale GRH- kerstwandeling op a.s. zondag 18 december. Natuurlijk is elke wandeling steeds opnieuw weer een feestje maar deze keer hebben we extra veel bijzondere gasten. Speciaal vanuit Spanje zullen diverse vrijwilligsters uit de shelters aanwezig zijn. Maria Ramos van Arca de Sevilla, Maaïke van Poelje van Ayamonte, Beatriz Sanchez-Elvira van Argos en Bellavista, en Isa samen met de dierenarts van FBM. Wat zou het leuk zijn als we hen kunnen verrassen met het weerzien van heel veel hondjes. Niet alleen afkomstig uit een van hun shelters maar eigenlijk gewoon zoveel mogelijk hondjes zodat ze kunnen zien hoe goed het met ze gaat. En supergemotiveerd weer terug naar Spanje kunnen keren! Bent u er ook bij? We gaan wandelen in de Loonse en Drunense duinen en zijn welkom bij landgoed Bosch & Duin. Na het wandelen en bijkletsen is er de mogelijkheid om gezellig aan te schuiven aan een heerlijk winters stamppottenbuffet. Alle informatie hierover, ook omtrent de kosten en betaling, kunt u op onze [website](#) teruglezen. Wandelt u mee of eet u mee? Stuur dan een mailtje naar ons [evenemententeam](#). Wij zijn in elk geval van de partij en wij hopen u ook!

En natuurlijk is ook Sjakie-II weer aanwezig; onze aanhanger staat klaar om uw hulpgoederen mee te nemen naar Spanje. Heeft u nog oude doch schone dekens of lakens, hondenmanden, riemen, tuigjes, banden, hondenvoer, hondenspeeltjes, drinkbakken, ... thuis die u graag aan die stakkers in Spanje wilt schenken, neem die dan mee en wij zorgen ervoor dat die op de juiste plaats van bestemming komen. Op onze [website](#) kunt u nalezen waar op dit moment behoefte aan is.



Hond in het zonnetje - Milagros.

In september maakte Milagros de grote stap van Spanje naar Nederland! Hier kwam zij in een totaal andere wereld terecht en dat was wel eventjes wennen voor deze lieverd. Milagros is een 'getekend' en kwetsbaar hondje. Zij is gebruikt voor de jacht en heeft veel littekens opgelopen. Toen zij bij haar pleeggezin kwam was zij dan ook een bang en onrustig hondje. Niet gek als je bedenkt wat zij allemaal al heeft moeten doorstaan in haar leven. Maar gelukkig is zij nu al weer een heel stuk opgeknapt en wil zij graag een warm nest waar zij heerlijk van haar 'nieuwe' leven kan gaan genieten.

In het begin vond Milagros heel veel dingen spannend en moest zij aan alles wennen. Zo vond zij bijvoorbeeld naar buiten gaan eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het liefst bleef zij in de veilige omgeving van de tuin. Gelukkig kon onze eigen Galgo haar als voorbeeld dienen en zo kon het gebeuren, dat als zij niet onder de indruk was van het één of ander, ook Milagros dit niet was! Daardoor werd naar buiten gaan op den duur gewoon leuk. En dat betekent dat Milagros nu ook totaal ontspannen mee gaat wandelen en haar behoefte kan doen zonder constant op haar qui vive te zijn. Wat een opluchting moet dat voor haar zijn!

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



*Fijne
Feestdagen!*

Uit de adoptiehoek – door Vicky en Babeth.

Het jaar 2011 loopt bijna op haar eind. Terugkijkend op alles wat er is gebeurd, mogen we dit jaar straks best met een glimlach afsluiten. Stiekem hebben we voorzichtig de hoeveelheid hondjes al geteld die naar NL en België zijn gekomen, we zijn nu bijna aan de 140! Joke heeft echt ook haar best gedaan, en veel pleeghonden hebben een fijn huis gevonden.

Wat heel leuk is te vermelden, is dat onze mixgalgo's ook geliefd waren, verschillende adoptanten stuurden het adoptieteam een mail om te vertellen hoe blij ze met hun nieuwe vriend of vriendin zijn.

Twee podenco's hebben via GRH een gouden mandje gevonden. Vicky en ik wilden heel graag ook deze hondjes helpen want ze hebben het heel zwaar in Spanje, hun leven is daar niets waard.

Het jachtseizoen is nog niet afgelopen of veel hondjes zwerven al op staat, de shelter zijn nu al overvol. Kunnen jullie je voorstellen hoe blij Vicky en ik zijn wanneer een hondje wordt geadopteerd, deze geeft weer plaats aan een ander die later ook een kans zal krijgen om een fijne familie in Nederland of België te vinden. Met eigen ogen heb ik gezien hoe zwaar onze Spaanse vrienden het hebben. Vera die dag in, dag uit de dodingstations in gaat om een paar honden te redden... Met alle middelen die ze heeft vecht ze om zoveel mogelijk levens te redden, maar het is onmogelijk om ze allemaal eruit te krijgen. Hoe moet ze zich voelen wanneer haar gedachten dwalen tussen de muren van een kille perrera!

Ik zag bij Vera thuis, een vreselijke lieve maar oh zo bang teefje, afwachtend, maar blij dat ze eindelijk uit alle ellende was weg gehaald, we zijn er zeker van dat dit hondje heel snel naar Nederland zal komen, Antonio en Vera zorgen zo goed voor haar. Het komt helemaal goed met haar!

We hebben heel veel respect voor onze Spaanse vrijwilligers die elke dag op de bres staan voor deze stakkers. Antonio en Vera, petje af voor jullie, jullie zijn niet alleen collega's, maar ook vrienden!

Vicky, Joke, en ik zijn klaar om ieder adoptant te helpen. We zorgen dat de juiste hond in de juiste familie geadopteerd wordt, adoptie is een groot deel van ons leven geworden, we zetten ons voor 100% in. We willen tevreden mensen en blije honden maar het is niet altijd makkelijk. Af en toe worden er schaduwen veroorzaakt van buiten af, maar niets zal ons weerhouden van ons werk. We gaan door, voor onze hondjes.

De kerstdagen staan bijna voor de deur, meerdere Spaanse hondjes dromen al van een lekkere warme mand naast een Nederlandse of Belgische open haard.. Misschien een hondje adopteren voordat Sinterklaas komt?!

Ik hoorde van Zwarte Piet dat ze ook gek op Oliebollen zijn!

Dus lieve mensen, gewoon, op onze adoptiesite kijken....

Er zijn zulke lieve en mooie hondjes! Ze wachten op U! Ze hebben jullie nodig.

Vicky, Joke en ik wensen jullie hele fijne dagen.



Belangrijk nieuws voor alle donateurs!

Net als vorig jaar vragen we nu ook onze donateurs om hun jaarlijkse donatie in januari te voldoen. Dat is bij andere stichtingen en verenigingen (lidmaatschap) ook gebruikelijk en scheelt een heleboel werk.

Hierbij vragen we u dan ook om in januari 2012 uw jaardonatie over te maken op banknummer 68.38.66.079.

Als donateur bent u ingeschreven op onze (digitale) nieuwsbrief "GreytNews" en hebt u vanaf 1 januari 2012 recht op onze speciale Greyhounds Rescue Holland DVD. Bovendien bent u van harte welkom op activiteiten die wij organiseren zoals onze 4 wandelingen per jaar.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de jaardonatie kunt u contact opnemen met [Mieke Kerkhoven](#).

Uit de Hulpgoederenhoek – "perpetuum mobile".

Het laatste transport met hulpgoederen naar Spanje dateert al weer van begin juli. Toen ging er een truck vol met voer, medicijnen, dekens, enz. naar Sevilla. Inmiddels heeft het hulpgoederenteam al weer aardig "ingekocht"; via het AFP (Animal Foundation Platform) is er circa 1500 kilo aan natvoer aangeschaft voor het volgende transport. Op dit moment proberen we voor onze nieuwe kliniek in Spanje via dezelfde weg een extra hoeveelheid medische artikelen aan te schaffen.

Al met al belooft een volgend transport, nog niet gepland, dus weer een zeer waardevolle lading te hebben.

Ook de benches, de plastic kooien waarin de hondjes naar Nederland en België worden gevlogen, gaan met ieder transport mee terug naar Spanje. Het is altijd weer een kunst om op tijd de lege benches terug te bezorgen in Spanje zodat deze weer voor nieuwe hondjes gebruikt kunnen worden.

Die benches vertegenwoordigen flink wat waarde, meer dan 100 euro per stuk, en het is dus zaak om er zuinig op te zijn en goed bij te houden waar de benches verblijven.

De hondjes komen aan in Eindhoven, Groningen, Brussel, Oostende, Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf,...

Meestal neemt de vrijwilliger die op het vliegveld aanwezig is de benches mee naar huis en die worden dan door het Hulpgoederenteam daar weer opgehaald. Soms gaat de bench met de adoptant mee of wordt direct door een andere organisatie weer mee terug gevlogen.

Meestal gaat het om "onze" benches, duidelijk gekenmerkt door onze naam en een nummer, soms gaat het om een bench van de shelter die helaas niet altijd even duidelijk als zodanig is gekenmerkt. Daartoe is het noodzakelijk dat onze penningmeester er een uitgebreide "BBH" (bench boekhouding) op nahoudt!

Omdat de adopties onverminderd goed lopen, is de aanvoer van benches sinds juli ook niet stilgevallen. Sinds het laatste transport stonden er eind oktober al weer 44 benches te wachten op een retourtje Spanje en deze zijn dan ook samen met een flinke hoeveelheid medicijnen en paspoorten eind oktober naar Spanje verzonden met transportbedrijf Mark Huisman. Daar zijn ze direct weer ingezet voor een nieuwe ronde adoptiehondjes zodat er inmiddels al weer heel wat van die benches terug zijn in Nederland.





En deze gaan dan straks weer samen met de ingezamelde hulpgoederen terug naar Spanje. Met deze perpetuum mobile, deze voortdurend draaiende logistieke kring van heen-en-weer zenden van de benches, draagt ook het hulpgoederenteam een flink steentje bij aan het adoptieproces van onze stichting!



Winterwonderland.

Weersverwachting

Als ik dit stukje schrijf over onze Galgo in de winter zitten we nog tegen de herfst aan te hikken die maar niet van de grond wil komen. Het KNMI geeft 14 graden op voor vandaag. Door het zachte weer tot nu toe zijn er nu nog veel dieren en planten te zien die normaal gesproken al in hun 'winterslaap' zijn. Hier en daar staat de fluitenkruid nog volop in bloei. Heerlijk voor onze Galgo's. Nog geen gehannes met jasjes, kapotte voetzolen, en bibberende hondjes. MAAR, er is een zeer strenge winter voorspeld! De voorspellingen zeggen het volgende: IJs en ijskoud, met grote kans op een witte kerst, strenge vorst met temperaturen tot min 25 graden en gedurende 3 maanden volop (kans op) sneeuw! Mochten deze voorspellingen uitkomen dan dienen wij daar, als Galgobaasjes, wel degelijk rekening mee te houden! Als het kouder wordt halen wij onze truien, winterjassen, dassen en handschoenen weer voor de dag. Goed gewapend tegen de kou vangen wij de dagelijkse wandeling met onze dierbare viervoeter aan. Dat is allemaal zó vanzelfsprekend, maar hoe zit het nu met onze Galgo? Wat voor voorzorgsmaatregelen kunnen wij voor onze liefhebbende hondjes nemen?

De winterjas

Onze Galgo heeft géén vetlaagje en een hele dunne vacht, dus als de buitentemperatuur daalt heeft hij het al snel bitter koud! Op een winderige dag voelt het nog veel kouder aan, de wind veroorzaakt dan ook nog eens extra verlies van warmte. Op een goede dag zal er misschien sneeuw vallen en bevinden wij ons plotseling in een wit winterlandschap.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de nazorg – door Monique van Tol.

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd of ik het nazorgteam van GRH wilde komen versterken. Natuurlijk wilde ik dat, heel graag zelfs. Ik deed al een tijdje huisbezoeken voor de GRH. Dat vind ik ook héél erg leuk om te doen. Ik neem, als ik op huisbezoek ga, altijd twee van mijn drie Galgo's mee. Dat zijn China en Ché, zij zijn het perfecte voorbeeld voor de Galgo's. China, een schattige witte teef met grijze oren en Ché, tja, Ché. Ché kennen we bijna allemaal nog. Hij was vreselijk gewond toen zij hem vonden en iedereen in Spanje is heel erg intensief met hem bezig geweest om hem zo goed mogelijk te laten opknappen. En dat is héél goed gelukt! Ondanks dat hij onder de littekens zit en soms een heel klein beetje mank loopt is het een hele, blije, dankbare en lieve hond. Dit tweespan gaat dus mee op huisbezoek, zodat de mensen waar ik heen ga, kunnen zien hoe een Galgo er in het echt uit ziet, hoe ze aanvoelen, en hoe ze geknuffeld willen worden enz.

Soms zie ik aan de gezichten van de mensen dat het ze tegenvalt. Ze vinden de honden te groot, te dun, houden er niet van dat een hond een jasje aan moet als het regent of koud is. Maar de meeste mensen zijn op slag verliefd. Ik ben niet meer in beeld, maar China en Ché krijgen koekjes, drinken, knuffels en verder alle aandacht die mogelijk is. Mijn derde Galgo Chaplin, mag nog niet mee op deze bezoeken, hij is net één jaar oud en nog wat te enthousiast. Als er iets bijzonders gebeurt, en dat is zo'n huisbezoek toch, is hij helemaal door het dolle heen. Hij is net van elastiek, overal poten, en met zijn prachtige lichtblauwe ogen, trekt hij alle aandacht en eist die ook de hele tijd op. Er is geen gesprek mogelijk als hij er bij is. Zodra hij zich ook weet te gedragen als een 'volwassen' Galgo, een heer, dan mag hij ook mee. Hij weet dat inmiddels en doet erg zijn best om een volwassen heer te worden.

Natuurlijk is het leuk om ook het vervolg mee te maken nadat ik op huisbezoek ben geweest. Hoewel, tot nu toe is het niet zo geweest dat ik de nazorg kreeg over een hond waar ik ook een huisbezoek voor had gedaan. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



GRH Jubileumveiling een groot succes! -door Lex van Straten, GRH Shop.

Het begon eigenlijk twee jaar geleden, toen wij voor de GRH Webshop zochten naar een nieuw ontwerp voor de GRH Kerst- en Nieuwjaars- kaarten. Ons oog viel toen op prachtige schilderijen met als onderwerp onze eigen mooie galgo's, van de kunstenares Inky van Swelm. De op deze schilderijen gebaseerde kaartensets (6 stuks) waren een groot succes - er zijn van deze 2009 kaarten (ongedateerd overigens) nog maar enkele sets in de Shop verkrijgbaar. Haast u dus als u deze voor de feestdagen nog wilt bestellen....! Ook voor 2010 was Inky bereid haar schilderijen als voorbeeld voor de Kerstkaarten gratis ter beschikking te stellen; en ook deze schitterende kaarten zijn nog bij de Shop te bestellen.

Tot onze verrassing verblijdde Inky ons dit voorjaar met een schenking van ca. 15 originele schilderijen, klein en groot, van haar hand. Ze wilde haar 'atelier en haar hoofd leegmaken.....'. Een ontroerend en prachtig gebaar.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Vivi, een verhaal met een staartje (deel 1).

Dit verhaal gaat over Vivi, een Galgo Español. Vanuit Spanje vertrok Vivi naar Nederland waar zij is geadopteerd door Linda Hofland. En met dat Vivi bij Linda kwam wonen kwam zij ook terecht in een roedel Border Collies waar zij het heel erg naar haar zin heeft. Eind goed al goed zul je denken, maar dit verhaal krijgt nog een staartje! Leest u mee?

..... Hier weer even een update over Vivi. Eigenlijk heel saai, maar alles gaat gewoon heel erg goed! Vivi is superlief en ze past ontzettend goed bij de andere honden. Alles wat ik met haar train vind ze geweldig leuk om te doen, ze is erg leergierig! Daarnaast zijn we druk met behendigheidslessen, ook al snapt ze het niet allemaal, ze vind het erg leuk. Omdat ze erg gek is op eten is ze heel goed te sturen. Ze luistert erg goed en kan dan ook al dagelijks loslopen. Dat vind ze helemaal geweldig, lekker racen met de Border Collies. We voelen elkaar naadloos aan en zijn echt stapelgek op elkaar!!! Waarom ik dit allemaal opschrijf, want klachten zijn er niet, is dat ik ga verhuizen. Ik ga voor een aantal maanden naar Estland om daar te werken met sledehonden. Ik krijg daar mijn eigen hutje, en mijn honden gaan gewoon mee!

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !



Daniela's eerste dagen in België - door Thomas Claes.

Ik wil jullie graag vertellen hoe de eerste dagen van Daniela bij ons in België zijn gegaan.

Daniela is om 14.24 uur aangekomen op de luchthaven Zaventem in België.

De eerste minuten was ze schuchter en teruggetrokken. Mijn moeder heeft haar uit de kooi moeten halen want ze is wat terughoudend tegenover mannen. De eerste minuten was ze zeer gespannen en verzette ze geen poot, maar na een tijdje begon ze te wandelen omdat de andere twee Galgo's al alles aan het verkennen waren. Toen we buiten kwamen bij de luchthaven ben ik met haar naar een strook gras gegaan, deze hadden we al gespot toen we naar de luchthaven toe kwamen, hier heeft zij haar behoefte gedaan en kwam ze al wat los. Terwijl we met haar naar de auto liepen viel het ons al op dat ze zich wat beter voelde en wat begon rond te snuffelen.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Vrijwilligster aan het woord - Katleen van Ginkel.

Ik ben Katleen Van Ginkel en woon samen met mijn man Gert en onze tweeling van 9, Tuur en Kaat, In België, op de grens van de provincie Antwerpen met de provincie Limburg.

Hoe zijn wij binnen GRH verzeild geraakt?

Enkele jaren geleden zag ik op TV een programma over het leed van de galgo's. Op dat moment hadden wij nog een hond uit een Belgisch asiel, onze herder op leeftijd, Vodka. Ik nam mij voor: als zij er op een dag niet meer is, adopteer ik een galgo. En een tweetal jaar later was het zover: Vodka overleed en ik ging via internet op zoek naar een organisatie die zich het leed van de galgo's aantrekt. Onze eerste galgo, Vasco, was een pupje van 3 maanden toen we hem adopteerden via een Belgische organisatie.

Na een half jaar vonden we dat er nog een plaatsje was voor een tweede galgo, voordien hadden we ook 2 honden gehad. Ondertussen had ik al heel wat informatie over galgo's opgezocht via internet en zo ben ik dan terechtgekomen op de site van GRH. De manier van werken van GRH beviel me wel. Bij elk hondje wat meer info, het huisbezoek vooraf, de nazorg... de hondjes staan duidelijk centraal.

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !

[Uitschrijven GreytNews](#)

Powered door YMLP