



Van



Naar:



GreytNews 39 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 8 juni 2012.

Stilzitten komt in het vocabulaire van GRH niet voor. Dus wij hebben u weer een hoop 'nieuws' te melden in deze GreytNews. Zo is daar weer onze welbekende GRH-wandeling op 10 juni a.s. in Kootwijk. Dat is dus al aankomende zondag, mis het niet! Daarnaast hebben we in april, een bezoek gebracht aan onze shelters in Spanje. Het was een enerverend bezoek. Geert, Mieke en Letty hebben veel gezien, besproken en gedaan in enkele dagen tijd. Verderop in deze GreytNews kunt u er alles over lezen. Ook verder zitten wij niet stil en worden er acties ondernomen. Dit keer is het de actie Amicos voor onze dierenkliniek in Spanje waar zo veel Galgo's (en vele andere dieren) medische hulp krijgen. De actie loopt vanaf 28 mei en de 'temperatuur' op de geldmeter stijgt! In de meeste gevallen is het geen goed teken als de temperatuur stijgt, maar in dit geval wel. Wij hopen dat wij het hoogste bedrag op de geldmeter naar boven mogen aanpassen. En, je wilt er eigenlijk niet aan denken, maar het kan toch gebeuren... uw hond loopt weg! Wat kunt u in zo een geval dan het beste doen of juist laten? En natuurlijk, wat zijn wij zonder onze vrijwilligers? Dit keer een van onze, oh zo belangrijke, pleeggezinnen aan het woord. Nieuwsgierig geworden? Gaat u er dan maar eens goed voor zitten om al het 'nieuws' op u in te laten werken.



De wandelingen.

Vlak op de valreep van onze juniwandeling ontvangt u deze GreytNews in uw virtuele brievenbus. Want zondag a.s., u leest het goed, aanstaande zondag 10 juni 2012 gaan we weer wandelen. Dat is dus nog maar twee nachtjes slapen. Zeg uw afspraken dus maar even af, bezoek komt volgende keer wel weer, want er moet natuurlijk gewandeld worden en niet te vergeten... bijgekletst!

Deze keer niet in de winter maar voor het eerst in juni, zijn we welkom bij [Het Hilletje](#) in Kootwijk. Alle informatie kunt u rustig nalezen op [deze pagina](#) en zegt u, daar ben ik zeker bij: stuur dan even een mailtje naar ons [evenemententeam](#) zodat we een schatting van het aantal deelnemers kunnen maken. Wij zijn zondag sowieso van de partij, en wij hopen van harte u ook!

O en trouwens, wist u dat een aantal pleeghondjes ook van de partij zal zijn? Darcy, Bonita, Manolo, Espuma, Crespon, Amadeus, Mar, Fernando, Jago zijn allemaal in het echt te bewonderen en vermoedelijk zal ook Juanes van de partij zijn. Kom gerust kennismaken!



Hond in het zonnetje - Espuma.

Wilt u live kennismaken met Espuma? Zij is er op de wandeling van 10 juni as. ook bij! Als u op onze website bij de adoptiehonden kijkt ziet u niet alleen Galgo's staan. Er zijn ook andere rassen die halsreikend uitkijken naar een nieuw baasje. Eén van die rassen is de Podenco. De podenco is een halfwindhond. Dit ras is er in diverse maten en kleuren. Ze kunnen kortharig of langharig zijn. Je kunt ze duidelijk herkennen aan die eigenwijs, grote, rechtopstaande, oren en de 'roze' neus. De Podenco is vriendelijk, heeft een zachtaardig karakter, is attent, opgewekt, levendig, erg intelligent en gevoelig, maar wat er vooral uitspringt, is zijn bovenmatige nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. Daarnaast heeft de Podenco een sterkt ontwikkeld jachtinstinct en heeft hij veel beweging nodig. Als u dat allemaal in ogenschouw neemt en uw nieuwsgierigheid is gewekt, dan is Espuma dé hond voor u.

Espuma is een langharige Podenco met een witte borstelige vacht en kaneelkleurige vlekken. Espuma betekent in het Spaans, schuim. Zij doet haar naam dus eer aan! Espuma (omgedoopt tot Yess, of liever nog: Jazz) is nu al een tijdje in een pleeggezin, waardoor men haar beter heeft leren kennen. Zij is een positief ingestelde hond, die graag goed wil doen en wil leren. Ze luistert steeds beter, maar ja, al die luchtjes doen je nog wel eens vergeten dat er ook nog moet worden geluisterd. Een Podenco blijft toch een hond met een jachtinstinct. Daarom zul je als baasje alert en op je qui-vive moeten zijn, maar dan is er ook geen enkel probleem. En volgen doet ze als de beste, lekker achteruit dansend, volgt zij met een bewegend lichaam als een soort buikdanseres.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de adoptiehoek – door Vicky en Babeth.

Beste dierenvrienden,

Wat gaat het allemaal toch snel, het is al weer tijd voor onze nieuwe GreytNews, met zoals altijd nieuwtjes, veel informatie en leuke verhalen. Misschien zijn er al mensen met vakantie geweest of heeft men juist besloten met dit mooie Hollandse weer lekker thuis te blijven? Onze honden hebben de laatste dagen in ieder geval niet te klagen gehad. Sommige hadden het zelfs te warm en vonden het luieren op de sofa toch fijner dan een wandeling. Maar toch blijft het heerlijk te kunnen wandelen in de natuur, met je trouwe vriendje naast je!

En nu, wat hebben de dames van het adoptieteam te vertellen?

Dat het goed gaat met de adopties, vooral met onze zwarte hondjes. De mooie film 'zwarte Galgo's zoeken thuis' op de site van GHR en het verhaal 'Black Beauty' in de vorige GreytNews hebben mensen geprikkeld en zeker geholpen dat meerdere van hen een fijn huis hebben gevonden. Ze zijn ook zo mooi, ze zeggen niet voor niets: ``Black is Beautiful``

De laatste dagen worden er heel leuke pups ter adoptie aangeboden. Het laat ons zien dat veel van deze jonge dieren massaal gedumpt worden. Lieve mensen, misschien is er nog een plaatsje bij u thuis voor zo een schattig kleintje?

De oudere honden zijn gelukkig óók in trek, en waarom niet, ze zijn rustig en makkelijk in huis. Hanny die Arturo geadopteerd heeft kan ons daar alles over vertellen.

We hebben wel het gevoel dat er dit jaar meer honden aangeboden worden, het gaat natuurlijk niet echt goed in Spanje, dat zal uiteraard veel gevolgen hebben voor de Galgo's.

We doen ons best, elke adoptie is er één, elke hond die een fijne familie gevonden heeft is een overwinning.

Dus lieve mensen, blijf kijken op de adoptiesite, er is vast een lief koppie bij dat jullie harten doet smelten. ZIJ hebben JULLIE hard nodig. En wij hebben jullie nodig!

Vicky en ik wensen jullie mooie zonnige dagen om heerlijk wandelingen te maken met jullie hondjes. En wie weet een nieuwe vriend voor u en/of uw Galgo in de toekomst? Mogen wij op u rekenen? Wij hopen het van harte.



Actie Amicos!

Hebt u het al gelezen op onze [website](#) of misschien wel op onze [facebookpagina](#)? We zijn een grote inzamelingsactie gestart voor onze recent geopende dierenkliniek Amicos! Het probleem is dat we nog bepaalde medische apparatuur missen, zoals bijv. een bloedanalyse apparaat. Wat zou het fantastisch zijn met uw hulp de kliniek helemaal compleet te kunnen maken. Dat vraagt om een bijzondere actie voor dit bijzondere doel. Op onze [site](#) kunt u hierover alles lezen, er is van alles mogelijk. Wat dacht u bijv. van een eigen actie starten op de speciale [GRH Just Giving Pagina](#)? En hebt u onze nieuwe [\(s\)Teunboekjes](#) al gezien? Ideaal voor bijv. uw kinderen om eens mee langs opa's, oma's, vrienden en burens te gaan.

Allemaal een varkentje krassen, dan kunnen we samen dit varkentje wassen!

Lieve mensen. Bij dezen willen wij dan ook een dringende oproep voor uw hulp doen. Het hoeft niet veel tijd en/of geld te kosten, neem gewoon even een kijkje op onze [website](#) en geef om en voor Amicos! Zodat vele kansloze hondjes weer toekomst hebben.



BEL 1353 Gitano, ARG 1496 Bonita, EVO 1778 Tricia.

Als u bovenstaande leest, wat denkt u dan? Zal dit de code zijn van een fantastisch hotel, appartement of vakantievilla in Spanje in Bellavista, Torrepalma of in de provincie Madrid? Alle met een fenomenaal uitzicht, een zwembad, airco, balkon of een grote tuin? Spanje is immers een zeer populair vakantie-land. En, het grootste deel van het jaar ben je verzekerd van zon!

Maar Spanje is meer dan zon, zee en strand. Spanje is óók het land van de Galgo! De meesten die dit lezen hebben wel één, twee, drie, veel Galgo('s) geadopteerd. Dus voor hen komen de codes hierboven vast bekend voor. Voor degenen die er geen touw aan vast kunnen knopen hierbij de ontcijfering van de codes.

BEL 1353 Gitona: Shelter Bellavista, Galgo nummer 1353, roepnaam Gitano

ARG 1496 Bonita: Shelter Argos, Galga nummer 1496, roepnaam Bonita

EVO 1778 Tricia: Shelter Evolución, Galga nummer 1778, roepnaam Tricia

Misschien kunt er dan nog geen chocolade van maken? Leest u dan eerst de reis- en bezoekverslagen van GRH aan de shelters in Andalusië op de site eens! Natuurlijk in combinatie met de te adopteren Galgo's. Daarna zult u het allemaal veel beter begrijpen. Dat heb ik óók gedaan. Alle blokjes op de overzichtspagina heb ik aangeklikt en ik heb alles, maar dan ook alles gelezen! En weet u, opeens ging ik anders naar onze Galgo's kijken. Zijn zij nóg specialer voor mij geworden! *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*

**Help
De hond is weg!
Wat nu?**



Weggelopen.

Als u dit leest is het bijna zeker dat u de gelukkige adoptant bent van een Galgo (of een ander ras). Als Galgo-baasje weet je dat je een hond uit Spanje adopteert die in de meeste gevallen al een hoop heeft meegemaakt in zijn leventje of zelfs behoorlijk getraumatiseerd is. Dit heeft tot gevolg dat uw hond angstig kan zijn, schrikkerig en onzeker is, nog een hoop moet leren én zijn omgeving nog niet kent. In het begin moet je nog aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. En dan gebeurt het, altijd onverwacht! Uw hond schrikt zich een hoedje of heeft een nare associatie met iets wat er in zijn nabijheid gebeurt. Door angst gedreven zal hij zo snel mogelijk weg willen van die plek. U bent er niet op bedacht en de riem glipt uit uw handen en uw Galgo ontsnapt. Of als hij losloopt, zet hij het op een rennen en is doof voor al uw geroep! Hij is in geen velden of wegen meer te bekennen. De angst slaat u om het hart, wat nu?

Het gebeurt gelukkig niet vaak maar het kan iedereen overkomen! Zelfs als uw Galgo al een tijdje bij u is. Soms wordt hij dan opeens getriggerd door iets waar u (nog) niet op was bedacht. Als u met uw hond in een bekende omgeving loopt heeft u grote kans dat hij linea recta naar huis toe rent. Je houdt je hart vast, als dat maar goed gaat, hij moet ook nog die drukke weg over,! Allerlei rampscenario's passeren de revue. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u op onbekend terrein bent, of bijvoorbeeld op vakantie. En soms ontsnapt uw hond 'gewoon' door de voordeur, dus let altijd op als er iemand aanbelt of bij het verlaten of binnenkomen van uw huis. Toch kan ik u geruststellen, uw Galgo zal (bijna) altijd weer veilig thuis komen. Het is wel handig om te weten wat u voor voorzorgsmaatregel kunt treffen... *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



Uit de nazorg - door Woudy Dijkstra.

Soms klikt het toch niet.....

Naast mijn liefde voor de Galgo en de stichting heb ik een hele drukke baan. Maar wat is het een ontspanning wanneer ik op zondagochtend mijn e-mail open en foto's ontvang van adoptanten en hun Spaanse nieuwe huisgenoten. Eerst komen de hondjes op de site van GRH met een verhaal en vaak foto's vanuit de shelter. Warme droge verblijven (gelukkig), maar wat een verschil met hoe ze daarna in Nederland terecht komen bij mensen die hun hart verloren zijn aan de Galgo! Heerlijke manden, banken waar dekens op gelegd worden zodat hun nieuwe huisvriend lekker naast ze op de bank kan liggen, mooie jasjes tegen de kou en regen en de liefde die van de foto's af straalt.

De eerste telefoontjes van mij naar de adoptant zijn altijd even spannend. Hoe zijn de eerste dagen van onze Spaanse vriend gegaan en is dit conform de verwachting van de adoptant? Meestal krijg ik hele blijde adoptanten aan de telefoon en raken ze niet uitgepraat over hoe geweldig hun hondje is. Op zo'n moment ben ik ontzettend trots op wat de stichting met alle adoptanten creëert voor deze honden.

Er zijn natuurlijk ook minder leuke momenten. Het is triest wanneer je een telefoontje krijgt en de adoptant radeloos aan de lijn hangt, omdat ze het onderschat hebben hoe het is om een hondje te hebben uit Spanje. De meeste vragen die worden gesteld door adoptanten hebben vaak te maken met het "alleen zijn" oefenen, het eetgedrag of niet eetgedrag van hun nieuwe huisvriend en het leren loslopen. Samen kijkend naar de oplossing komt het vaak goed.

Maar soms krijg je ook een adoptant aan de telefoon die teleurgesteld is in de hond.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Vivi, een verhaal met een staartje (deel 5).

Wat is hondentaal toch mooi.

In november mocht ik een week alleen voor de honden zorgen. Esther en Stef gingen met een paar honden naar een show in België. Die week is mijn vriend uit Nederland overgekomen en mochten we naast de verzorging van de honden ook "vakantie" houden. Dus we hebben met de auto het hele National Park afgestruind. En bij alle mooie stukjes die we tegenkwamen zijn we gestopt en hebben we gewandeld. Uiteraard waren Vivi en Abby mee. Wat hebben die genoten! Zij waren afwisselend aan het crossen, aan het racen, aan het zwemmen, aan het graven, aan het speuren en noem maar op. Ze vonden het geweldig! Wij kwamen ook nog een loslopend paard tegen. Waarschijnlijk hoorde hij bij de boerderij een stuk verderop. Omdat ik steeds de vraag kreeg of ik al wilde dieren had gezien, wilde ik graag een foto van het paard maken. Als grapje, dat dit het enige wild was, wat ik hier te zien kreeg. Toen ik mijn raam opende kwam het paard steeds dichterbij. Mijn Border Collies vonden het maar spannend maar Vivi niet hoor! Zij was héél nieuwsgierig, en wilde zelfs wel even neusje-neusje doen met het paard! Wat is zij toch een dapper meisje!
Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Bezoek aan onze shelters.

Van 18 t/m 24 april hebben wij een bezoek gebracht aan onze shelters in Andalusië. U begrijpt dat daar ontzettend veel over te vertellen valt. De afgelopen weken waren alle [bezoekverslagen](#) aan elke shelter, maar bijv. ook dat van ons bezoek aan de burgemeester van Utrera en de opening van onze kliniek Amicos dan ook uitgebreid te lezen op onze website. Verhalen met een traan en een lach, verhalen die u inzicht geven over het werk dat gedaan wordt, de problemen die daarbij komen kijken, de uitdagingen die voor ons liggen, hoe het er in onze shelters aan toegaat, etc., etc.

Hoeveel we ook per email en telefoon kunnen doen, bijna alles, het is soms noodzakelijk en natuurlijk ook veel effectiever eens echt met elkaar om de tafel te gaan zitten. En dat hebben we gedaan. Nieuwsgierig geworden naar het resultaat? Neem dan eens wat tijd om de [heerlijk weglezende verhalen](#) van ons bezoek aan Spanje na te lezen. Zo bent u weer helemaal op de hoogte!



Vrijwilligster aan het woord - Jolien Roozendaal.

Hallo beste lezers van de Greytnews. Er is mij gevraagd een klein stukje over mezelf en het werk wat ik doe voor de stichting te schrijven. Ik en mijn gezin zijn een pleeggezin voor de honden die wachten op hun definitieve mandje. Soms uit Spanje uit de centra, soms uit Nederland van een gezin waar het verzorgen van de hond niet meer gaat.

Hoe ben je hier mee in aanraking gekomen hoor ik mensen weleens vragen. Nou toen ik mijn opleiding dierenartsassistente in Nederland had afgerond heeft mijn stageplaats in Engeland gevraagd of ik een jaar bij hen terug wilde komen om ervaring op te doen. Ik had daar een geweldige tijd gehad en besloot gelijk om erheen te gaan. Ze hadden daar een praktijkhond genaamd Isis. Dit was een greyhound welke gered was van het racecircuit aldaar. De receptioniste had windhonden in alle maten en vormen, greyhound, lurcher, whippet, en Italian greyhound. Dus je kunt wel zeggen dat er daar een bepaalde voorliefde voor deze honden ontstond. Hoewel ik ze vroeger misschien niet eens een tweede blik had gegeven! Ik hield van een robuuste hond die je lekker kon knuffelen en niet zo'n graten pak welke alleen maar aan rennen dacht! O ben ik daarvan terug gekomen!!

Isis was een oude luie hond welke op het bankje voor het raam lag en aldaar de gehele dag lag te slapen en mensen in de winkelstraat bekeek. Als ze wakker was dan moest er geknuffeld worden en ging ze iedereen af voor haar knuffelmoment.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Een week uit het leven van een shelter - Maaïke van Poelje (VagabunDOGs).

Ik zal me even voorstellen: ik ben Maaïke van Poelje, voorzitter van stichting VagabunDOGs, een stichting die opereert in zowel het zuiden van Spanje als van Portugal... we zijn letterlijk en figuurlijk internationaal. Ons bestuur en onze vrijwilligers hebben verschillende nationaliteiten; van Nederlands, Engels, Duits en Spaans tot Iers en Portugees!

Op 17 december 2011 is onze stichting VagabunDOGs gevormd.

Onze leden, bestuur en vrijwilligers hebben hun ervaring opgedaan bij stichting APAPA uit Ayamonte, maar hebben besloten om zich hiervan af te splitsen door essentiële verschillen in mening over hoe de werkwijze binnen een dierenwelzijnstichting moet zijn.

Netwerk.

Sinds ons relatief korte bestaan hebben we al meer dan 200 dieren een nieuw thuis kunnen bezorgen. Doordat wij in het verleden een groot en betrouwbaar netwerk hebben opgebouwd met stichtingen zoals Greyhounds Rescue Holland, zijn wij nu in staat om ook andere lokale stichtingen onze hulp te kunnen aanbieden. Tijdens de oprichting van onze stichting hadden we het idee om een nieuwe shelter te beginnen. We werkten al met diverse opvangfamilies en een puppy-opvang, maar we dachten dat we een nieuwe shelter nodig zouden hebben om de dieren te kunnen opvangen die we wilden helpen. Echter, na enkele weken/maanden van zoeken en mogelijkheden bekijken, en ondertussen toch heel veel dieren te helpen en op te vangen op alternatieve wijze, kwamen we allemaal tot de conclusie dat onze kracht juist ligt in het helpen van andere, armlastige asielen en stichtingen die geen netwerk hebben zoals wij!

Lees het hele verhaal verder op onze [website](#) !