



GreytNews 49 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 25 oktober 2013.

Dit weekend gaat de klok terug naar wintertijd en de lange, donkere avonden vol warmte en gezelligheid breken dan weer aan. Het is nauwelijks voor te stellen dat het alweer bijna november is nadat we de afgelopen week in onze t-shirts buiten konden lopen. Een heerlijk nazomercadeautje! Na november komt echter ook de winter weer in aantocht, vol bittere kou waar de hondjes in Spanje zeker niet naar uitkijken. Een zware tijd voor hen. Laten we met zijn allen proberen hen een lichtpuntje te geven door extra ondersteuning. Dan kan zowel financieel als in de vorm van hulpgoederen. Ze hebben het in de winter nog eens dubbel hard nodig. Ingezamelde hulpgoederen kunt u natuurlijk ook weer meebrengen naar onze Kerstwandeling op 15 december a.s. Alvast bedankt!

In deze nieuwsbrief leest u verder leuk nieuws over Joke en Babeth, we zetten Laica in het zonnetje en wat te denken van verlaagde prijzen voor onze prachtige kerstkaarten die u in de GRH-shop kunt vinden. Ampa vertelt deze keer over het hebben van een oudere hond, Ro Kerkhoven stelt zich wat nader aan u voor en daarnaast zijn er ook leuke weetjes over de galgo. Dat en meer, in deze GreytNews, wij wensen u veel leesplezier!



De Wandelingen - 15 december a.s. GRH-Kerstwandeling in Udenhout!

Nu de dagen al wat korter worden en de temperatuur begint te dalen, kijken wij al uit naar onze decemberwandeling. Op zondag 15 december a.s. kunnen de honden zich heerlijk uitleven in de Loonse en Drunense Duinen en daarna kunnen de baasjes zich (vrijblijvend) te goed doen aan een heerlijk stampottenbuffet.

Meer informatie over deze wandeling vindt u [hier](#).

Verder is het evenemententeam al druk bezig met de wandelingen van volgend jaar. Op zoek naar nieuwe ruimere locaties, die toch voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn en waar ook de honden lekker en vooral veilig kunnen rennen en spelen. En in september 2014 houden we weer een Open Dag!! Ook daar zijn we nu al mee bezig. Het regelen van standhouders, entertainment en alles wat er verder nog bij komt kijken. Zodra we dit alles rond hebben, zal er meer informatie op de website verschijnen.

Tot kijk in Udenhout en vergeet vooral niet u aan te melden op evenementen@greyhoundsrescue.nl voor de wandeling en/of het heerlijke buffet.



Hond in het zonnetje - Laica.

Hoi, ik ben Laica.. Vroeger heette ik Keka maar men vond Laica mooier klinken. Ik ben gevonden liggend aan een ketting waarmee ik dag en nacht, in de hitte en in de kou, aan een paal geketend lag. Mensen van de shelter hebben mij gelukkig weg weten te halen, eigenlijk ben ik gewoon gered uit de hel.

Ik verblijf al bijna een jaar bij een pleeggezin.. Zij vinden mij een aanhankelijke, vrolijke en speelse galga. Ik vind het heerlijk om op schoot te zitten. Ze noemen mij een knuffelkont.

Als ik buiten ben wil ik lekker spelen met andere honden. Bij het pleeggezin heb ik een hondenvriendje waar ik heerlijk mee kan rennen en spelen. Dat vind ik zo leuk!

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de adoptiehoek - door Anneke en Irma.

We krijgen de hondjes toegestuurd vanuit Spanje. Allemaal even mooi en even lief, en we willen ze allemaal zo graag helpen. De een heeft een nog vreselijker verhaal dan de ander. En van sommige weten we helaas maar heel weinig, maar hun verwondingen zeggen, fysiek en emotioneel, genoeg. Soms zitten we met tranen in de ogen al het leed te bekijken.

Maar onze tranen zijn gelukkig niet altijd van ellende! We staan ook regelmatig letterlijk te juichen. Als alles weer op de juiste plek valt, als we weer een of meerdere hondjes naar hun baasjes hebben kunnen helpen. Als we foto's kunnen doorsturen naar de shelters in Spanje van de honden die zij gered hebben.

Herinneren jullie je Blas nog? Hij was de "hond in het zonnetje" in de vorige GreytNews. Die lieve jongen die werd gestolen uit de shelter? Wat een wonder was het dat hij teruggevonden werd. En nu kunnen we jullie het heugelijke nieuws melden dat hij eindelijk zijn gouden mandje heeft gevonden. Hij is sinds kort bij zijn nieuwe gezin en we kunnen melden dat het heel erg goed met hem gaat! Wat is het toch een voorrecht om een hond zoals Blas, die zoveel pech gehad heeft, zijn "happy ending" te zien krijgen. En dit lieve mensen, is de bekroning op ons werk. Lieve groetjes van het adoptieteam!



**GRH Shop - door Lex van Straten, Shop beheer.
Kerst-en nieuwjaarskaarten.**

In oktober en november met korting : per set nu slechts € 5,50.

U kunt het rond deze tijd eigenlijk wel een beetje van mij verwachten; ik vraag uw aandacht voor onze kerst- en nieuwjaarskaarten. Want voordat u het weet staan de december feestdagen weer voor de deur. Dus, als u onze hondjes een goed hart toedraagt (en dat doet u, zeker weten...), dan koopt u uw kerst- en nieuwjaarskaarten bij ons, al was het maar voor een deel van uw kaartenvoorraad. Op de kaarten staan mooie foto's van onze galgo's. Er zijn twee series, elk met vier verschillende kaarten, in totaal dus acht unieke kaarten.

U kunt de kaarten lang gebruiken, ze zijn immers tijdloos (geen jaartal vermeld). Met deze wenstekst: *Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar ! Merry christmas and a happy new year ! Feliz navidad y próspero año nuevo !* Formaat van deze gevouwen kaart: 14,8 cm. hoog, 21,0 cm breed, inclusief verzendenvelop. Om aan uw dierbaren te versturen, of om ze zelf in te lijsten...

De verjaardagskalender.

In oktober en november met korting : nu slechts € 9,00.

Vroeger werden er vooral met Sinterklaas cadeautjes uitgedeeld, maar nu gebeurt dit steeds vaker (ook) ter gelegenheid van Kerstmis. Hoe het ook zij, dit zijn uitgelezen momenten om een leuk (en niet te duur!) presentje weg te geven. In onze verjaardagskalender kunt u elke maand weer genieten van onze prachtige honden. Deze unieke GRH verjaardagskalender kost deze maanden maar negen euro, geen geld voor de echte galgo liefhebber, toch?

En u weet: de opbrengst van de kaarten en de kalender zorgt in Spanje weer voor voedsel, medicijnen en medische zorg, daar waar dit zo vreselijk hard nodig is : in de shelters waar onze fantastische Spaanse vrijwilligers dagelijks vechten voor onze galgo's! Kortom, help onze honden en u wordt vanzelf blij!

Enthousiast geworden? U kunt alles direct [hier in de GRH shop](#) bestellen!





De oudere hond - door Ampa Colmenares.

Honden van nu worden veel ouder dan vroeger. Bij galgo's is een leeftijd tussen de 10 en 15 jaar zelfs eerder regel dan uitzondering, heb ik vernomen. We weten nu ook veel meer dan vroeger. Wat te doen bij ziekte, hoe voorkom je gebreken, etc. Er zijn aanvullende mineralen en vitamines voor onze senioren viervoeters, toegevoegd aan voor hen ontwikkeld voedsel. Het is er allemaal en ik ben er erg blij mee. Onze honden horen ook bij ons gezin. En voor mijn gezin wil ik het beste. Omdat een van onze honden inmiddels de respectabele leeftijd van 14 (!) jaar heeft bereikt, ben ik op zoek gegaan naar nog meer manieren en informatie om haar de extra aandacht te geven die ze wellicht nodig heeft. Mijn doel is immers dat het zo lang mogelijk zo goed mogelijk met haar gaat.

Het begon allemaal 3 à 4 jaar geleden. De dierenarts gaf aan dat ons dametje inmiddels tot de senioren behoorde. Ik keek wat verbaasd. Ze huppelde nog vrolijk mee, bewaakte haar terrein alsof ze een pitbull was en kon nog steeds haar botje binnen 10 minuten met huid en haar verslinden. Senior? Hoezo senior? De dierenarts legde echter uit dat er over 'senior' gesproken wordt als de hond er 75 tot 80 procent van de verwachte levensduur op heeft zitten. "Slik..."dacht ik toen. Tja, ergens weet je wel dat je hond niet het eeuwige leven heeft, maar ze was (en is, gelukkig) nog zo vrolijk en levendig dat ik het lastig vond om haar als 'senior' te zien.

Ik heb gemerkt dat het allemaal heel geleidelijk gaat. Ze krijgt wat grijze haren, een grijs snoetje. Haar ogen worden wat troebel, hebben inmiddels een blauwgrijze waas en nu sinds kort komen er wratjes op bepaalde plekken op haar lichaampje. *Lees de rest van het verhaal op onze [website!](#)*



Joke en Babeth.

We kunnen het niet laten, want we vinden het zo ontzettend leuk! Natuurlijk kent u ons onafscheidelijke duo nog na alle jaren trouwe dienst in ons adoptieteam en pleegteam. Eerder dit jaar gaven Joke en Babeth aan dat het tijd werd voor een andere fase in hun leven waarin ze ook graag tijd wilden krijgen voor andere dingen. Maar al heel snel begonnen beide dames GRH en de hondjes toch wel heel erg te missen. Dat is nu opgelost, want inmiddels zijn zowel Joke als Babeth voor een deel weer terug door plaats te nemen in het nazorgteam. Wat zijn wij blij met hun terugkeer, gewoon omdat zij niet alleen ons, maar wij ook hen zo gemist hebben. We hopen dat jullie dit nieuws net zo leuk vinden als wij en wensen Joke en Babeth veel succes en natuurlijk ook heel veel plezier in hun nieuwe taken!



Vanuit de donateurshoek:

In de zomerperiode was het ook op het gebied van de donaties wat rustiger. Maar de afgelopen weken hebben we toch weer een aantal bijzondere donaties mogen ontvangen.

Zo steunen de baasjes van Elsa, Holly en Daisy het Medisch Noodfonds regelmatig met mooie bedragen, evenals een lieve familie uit Gelderland.

En er zijn meer donateurs die maandelijks GRH steunen met een donatie, geweldig! Daarnaast zijn er een paar mensen die in hun eigen salon of kliniek een collectebus hebben staan voor ons.

Trouw wordt de opbrengst hiervan aan ons overgemaakt. Bedankt!

En wat denkt u van een adoptant die uiteindelijk door omstandigheden toch geen hond kon adopteren maar ons wél het adoptiegeld heeft gedoneerd?

Twee lieve mensen uit Bilthoven hebben onlangs op hun verjaardag geld ingezameld en zo voor ons € 160,00 bij elkaar gehaald. Top!

Ook een speciale dank naar Irene en Marja die trouw de halsbandkwastjes voor de shop maken en daarbij regelmatig iets extra aan ons doneren.

En als laatste nogmaals onze dank aan Gidion die zoveel voor de hondjes in Spanje doet. Hij zamelt voor GRH lege statiegeldflessen in en met de wandelingen verkoopt hij hondenkoekjes.

De opbrengst wordt dan volledig aan ons geschonken. En wat heeft deze kanjer nog meer gedaan?! Uit zichzelf een sponsorloop voor de hondjes in Spanje georganiseerd en gelopen!

Hiermee heeft hij € 150,00 voor zijn vriendjes in Spanje bij elkaar gehaald. Gidion, bedankt!!



Enkele feiten en weetjes over uw galgo. Wist u dat..

- * zitten een erg oncomfortabele positie is voor een galgo? Natuurlijk, ze kunnen het op zich wel, maar eigenlijk zijn de poten gewoon veel te lang en te gespierd, van lekker zitten is dan ook geen sprake!
- * slechts zo'n 20% van de galgo's niet met katten samen kan leven? Het overgrote deel is het óf aan te leren óf heeft sowieso geen interesse in katten.
- * een galgo een bewegend voorwerp tot maar liefst ruim 700 meter kan spotten! Ze hebben bovendien een gezichtsveld van 270 graden. Een mens haalt niet meer dan 180 graden.
- * eenmaal geadopteerd een galgo wel klaar is met dat racen wat hij lang heeft moeten doen? Het enige waar hij nog om wil racen is de beste plek op de bank. Verliezen is daarbij natuurlijk geen optie.
- * dit toch zeer elegante ras toch ook wat minder elegante trekjes heeft? Ten eerste kunnen ze soms winden laten die maken dat je de kamer in recordtempo verlaat. Ten tweede vinden ze het heerlijk op hun rug te liggen met hun poten in de lucht, wat er toch echt niet al te elegant uitziet. In de positie lijken ze zich daar echter niet bepaald druk om te maken.
- * van alle hondenrassen de galgo en greyhound het hoogste aantal rode bloedlichaampjes hebben? In de loop van vele jaren is dit zo ontwikkeld omdat de rode bloedlichaampjes voor de zo nodige zuurstofaanvoer naar hun spieren zorgen. Hoe meer rode bloedlichaampjes, hoe sneller de zuurstof voor het lichaam kan worden vervoerd. Geen overbodige luxe gezien hun rensnelheid!
- * tijdens een race van 30 seconden een galgohart het volledige bloedvolume maar liefst 5 keer rondpompt in het lichaam? Ter vergelijking: ons hart doet er tijdens intensieve training nog altijd 20 seconden over om ons bloed eenmaal rond te pompen.
- * een galgo een vetpercentage heeft van slechts 6%? Dat is minder dan de helft van andere honden van hetzelfde gewicht.



Vakantie met onze 5 geadopteerde honden - ingestuurd door Saskia en Gerard.

Hallo allemaal,

We zijn weer terug van een verre vakantie, de reis ging naar Islantilla in het zuiden van Spanje.

Ter plaatse hebben we shelters bezocht, ook in Portugal, een dodingstation, waar we 4 pups uit hebben gered en een shelter waar katten werden opgevangen.. We hebben met zwerfhonden gewandeld die nog nooit aan een riem hadden gelopen..

We hebben een dag met onze vijf doorgebracht in Sevilla, waar zij zich voorbeeldig gedroegen en reclame hebben gemaakt voor de adoptiehond.

Mensen konden niet geloven dat wij 2600 km hadden gereden met auto en caravan, samen met onze honden natuurlijk! Ook onze tamme parkiet is mee geweest!

Wij hebben met Spanjaarden (de goede), Russen, Zwitsers, Amerikanen, Belgen, Koreanen, etc. gesproken, zijn gefotografeerd en gefilmd en steeds weer hebben we natuurlijk over het leed van de galgo gesproken... hiervoor kregen we ook vele complimenten.

Wij hebben deze verre reis gemaakt op uitnodiging van de redster van onze witte galgo Yentle (voorheen Cristal). Deze hond was ten dode opgeschreven en was in huis genomen door Cristina en Juanma, die haar liefdevol verzorgd hebben. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



Vrijwilliger aan het woord: Ro Kerkhoven.

Lieve lezers,

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Ro en ik ben getrouwd met Mieke. In het dagelijks leven ben ik servicemedewerker (chauffeur/monteur) bij CWS. Als hobby drum ik bij een popkoor en ook bij bijzondere optredens van de gospelgroep waar Mieke bij zit. En ik heb ik samen met een paar vrienden nog een eigen band Pek en Veren. U heeft ons wellicht vorig jaar bij de GRH Open Dag horen spelen.

Binnen de vrijwilligersbrigade zijn Mieke en ik een van de weinigen zonder Spaanse windhond. Maar....wij hebben een Brammie. Bram is een whippet van 11 jaar oud en bij elke wandeling is ook hij present. Waarom we dan bij GRH zijn gekomen? In 2001 overleed onze hond Duco. Duco was een mengelmoes, maar uiteindelijk na lang zoeken op internet leek Duco toch het meeste op een Nederlandse Greyhound. Na ruim een half jaar zonder hond te hebben geleefd, vonden we het toch tijd worden voor weer een nieuwe viervoeter in huis. We vonden veel informatie over de Spaanse galgo's, maar zijn uiteindelijk uitgekomen bij een whippet puppy. Bram koos ons als "ouders" uit en we zijn nog steeds heel gelukkig met hem. Maar toch bleef de informatie over het lot van de galgo's in ons achterhoofd hangen en in 2002 zijn we donateur geworden van GRH. Al snel groeide dit uit tot hulpgoederen en cartridges inzamelen en begon Mieke met het donateurbeheer. In de loop der jaren zijn we steeds meer dingen gaan doen voor GRH en sinds 2009 zit ik samen met Arjan in het hulpgoederenteam. Bij elke wandeling zijn we paraat en regelmatig rijden we het hele land door om hulpgoederen her en der op te halen. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*