



GreytNews 50 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 13 december 2013.

Het magische getal 50 taat bovenaan deze GreytNews. De vijftigste editie alweer, een mijlpaal! Wat ooit begon met een papieren versie in beperkte oplage, is inmiddels uitgegroeid tot een erg gewaardeerde digitale nieuwsbrief die door heel veel mensen met plezier wordt gelezen. Het komende jaar zullen wij de huidige layout van een nieuw en fris jasje voorzien, ook GRH gaat immers graag met de tijd mee. Komend weekend wordt het weer reuzegezellig op onze GRH-Kerstwandeling waar o.a. maar liefst 4 Spaanse vrijwilligsters aanwezig zullen zijn. En zo aan het einde van het jaar blikken we weer terug op alle mooie, verdrietige, ontroerende, grappige en confronterende momenten die we hebben meegemaakt. Zoveel ellende maar ook zo heel veel geluk. Wat zijn we trots op alles dat we samen met u en al onze geweldige vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen. Lieve mensen, dank jullie allemaal voor jullie hulp, jullie bijdragen, jullie lieve berichtjes en jullie vrije tijd die jullie steeds opnieuw belangeloos geven voor een betere toekomst van de galgo's. We hopen van harte dat wij en de hondjes ook in 2014 op jullie mogen blijven rekenen. Fijne feestdagen!



De Wandelingen - 15 december a.s. GRH-Kerstwandeling in Udenhout!

De eerste sneeuwvlokken zijn alweer gevallen, de meeste huishoudens zijn al versierd in kerstsfeer. Hoogste tijd voor een kerstwandeling. Op zondag 15 december worden we weer verwacht op Landgoed Bosch & Duin. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom en rond 12.00 uur lopen we richting de zandvlakte. Nadat de honden hun energie kwijt zijn keren we weer terug naar Landgoed Bosch & Duin, waar we lekker kunnen napraten, elkaars honden bewonderen en natuurlijk een bezoekje brengen aan Lex en zijn shop. Voor de deelnemers die zich voor het eten hebben opgegeven staat er later in de middag ook een heerlijk buffet klaar. Denkt u aan de betaling hiervan!

Uiteraard is het evenemententeam ook al druk bezig voor volgend jaar. Zo is de strandwandeling al geregeld. Komend jaar gaan we op 16 maart naar Wassenaar. We hebben daar een mooie locatie gevonden die ruim genoeg is voor de steeds drukker bezochte wandelingen. Meer informatie over deze wandeling kunt u te zijner tijd terug vinden op de website. Heel graag tot ziens in Udenhout!



Hond in het zonnetje - Bonita.

Mag ik mij voorstellen: Bont. Bonita Bont. Mijn pleegmoesje en haar aanhang noemen mij allemaal Bontje want ik heb een mooi zacht bontgekleurd vachtje en ben ook bekend als de Bonte Hond. In onze wijk en het nijnenbos vlakbij kent iedereen mij. Ik woon hier samen met Novio, een heel knappe galgoknul; blond, sterk, gespierd, übercool en hij heeft mij geleerd dat ik nergens meer bang voor hoeft te zijn. Dat is handig want ook bij vreemden ga ik nu lekker staan flemen en dan krijg ik vaak wat lekkers en vooral veel knuffels en complimentjes.

Pleegmoesje staat regelmatig op te scheppen over ons (vooral over mij natuurlijk) dan ga ik altijd maar even tegen zo'n vreemdeling aan staan, want ik maak de aaihandjes graag los in de mens. Bij iedereen hoor ik hetzelfde: "Oh wat is zij lief en mooi!" Ja, mensen, dat klopt helemaal.

In het nijnenbos mag ik niet los wat ik zelf erg flauw vind, want als je hier wat vaart maakt struikel je bijna over de nijntjes. In bossen waar amper een nijntje te spotten is mag het dan weer wel. Tja, daar is niets te jagen dus dan speel en ren ik met Novio en kom steeds bij Pleegmoesje kijken of alles naar wens is. We gaan ook vaak samen fietsen, dat vind ik leuk en ik volg commando's dan graag op. Llllinks, rrrrechts, gaaaalop, hoooo en stop; dat gaat heel lekker. Ook ga ik graag mee op bezoek of naar de winkels. Ik ben overal even voorkomend en braaf en ik schrik nergens van.

Toen ik hier nog maar net woonde vond ik jonge kinderen en dan vooral jongens zeer onbetrouwbaar volk. Maar ja, ik ben hier in huis de enige die er zo over denkt en dan is de lol er snel af. Dus gooi ik nu mijn charmes in de strijd op het schoolplein en laat me fijn aaien. Die jonge gastjes moeten me alleen niet aanstaren want daar ben ik niet van gediend. Dat zeg ik dan ook even met mijn aller diepste Tom Waits stem; dat maakt nogal indruk kwam ik achter. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



Uit de adoptiehoek - door Anneke Baljeu.

Sinterklaas heeft het land verlaten en is weer op weg naar Spanje. En wij toveren onze huizen om in de kerstfeer. De gezellige lichtjes kunnen weer aan, de kerstboom wordt opgetuigd en de kaarsjes aangestoken.

Daar waar onze hondjes deze kerst veilig in Nederland zijn en zich lekker nestelen op uw heerlijke bank of hun lekkere mand, wellicht zelfs met een pyjama en een dekentje, zijn er nog vele in Spanje die ook heel graag een plekje in uw hart zouden willen. Dus mocht u nog een plekje vrij hebben in uw huis, neem dan gerust een kijkje op onze adoptiesite. Echt, galgo's rollen zich heerlijk op en nemen niet veel ruimte in! Ook onze pleeghondjes willen graag hun eigen plekje waar ze voor altijd mogen blijven, dus vergeet hen vooral ook niet.

Voor de hondjes die nog in Spanje verblijven zijn we altijd op zoek naar vluchten. Dus mocht u vanuit Malaga, Sevilla, Jerez, Faro of Madrid naar Nederland of België vliegen en zou u voor ons honden mee willen vliegen meld u zich dan alstublieft aan via onze [website](#) of mail naar adoptie@greyhoundsrescue.nl. Wij, de Nederlandse en Spaanse vrijwilligers, en de honden zullen u dankbaar zijn!

Namens het adoptieteam wensen wij u hele fijne feestdagen en een heel gelukkig, liefdevol en vooral gezond 2014!



U zoekt een origineel cadeau voor de Kerst....? En helemaal in lijn met de nobele kerstgedachte? Koop in de GRH Shop en red een galgo! - door Lex van Straten.

Ook in Nederland worden steeds vaker cadeautjes uitgewisseld onder de kerstboom. Ieder jaar is het dus weer zoeken naar het juiste presentje voor uw dierbaren. Ik heb een leuke suggestie voor u : galgo kunst!

In de GRH Shop zijn schitterende linoleumsneden in de vorm van een dubbele kaart te koop. De kunstenaar Lucienne Lubbers is er in geslaagd onze geliefde windhonden vertederend mooi weer te geven. Er zijn verschillende modellen, alle genummerd en ondertekend door de kunstenaar! Er zijn van elke versie slechts enkele stuks beschikbaar, de oplage is beperkt en er is al het een en ander uitverkocht. U krijgt voor weinig geld echt een uniek kunstwerk. De kaarten kosten €7,50 per stuk (inclusief verpakking- en verzendkosten wordt het dan €10,00).

Ook in de GRH Shop : galgo schilderijen van Joyce Corputty, gemaakt met acryl op canvas techniek, een lust voor het oog. De schilderijen zijn unica, dus is er van elk schilderij slechts één exemplaar. Op is op. We hebben het in de Shop zo geregeld, dat elk schilderij uiteindelijk precies €50,00 kost, inclusief de verpakking- en verzendkosten.

En ik wijs u uiteraard toch maar weer 's op onze prachtige galgo Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Als u het vergelijkt met wat u in een winkel voor kwaliteitskaarten betaalt, zijn deze kaarten echt niet duur. En u weet bij ons tenminste waar uw eurocenten terecht komen.

Tot slot, wat dacht u eigenlijk van een cadeautje voor uw mooie en super lieve hond, een mooie halsband, een vrolijk halsbandkwastje...? We gaan onze hondjes toch niet overslaan onder de kerstboom?



U ziet het, ik ben heel onbescheiden, ik maak ongegeneerd reclame voor onze GRH Shop. Maar de Shop opbrengst gaat dan ook voor 100% naar onze hondjes, daarom doe ik in volle overtuiging ook zo m'n best. Neemt u dus alstublieft een kijkje in onze toch al interessante webshop op greyhoundsrescue.nl, het verplicht u tot niets, het is gewoon al leuk om even rond te neuzen. En, ik heb het al heel vaak geschreven, hartelijk bedankt namens onze hondjes!

Enthousiast geworden? U kunt alles direct [hier in de GRH shop](#) bestellen!



Uw hond en vuurwerk - door Ampa Colmenares.

Decembermaand. Voor velen een gezellige maand met sinterklaascadeautjes of een mooie kerstboom. En dat geldt ook voor ons. Wij genieten net zo hard mee met de feestdagen. Echter, de honden in onze roedel zijn met een bepaald aspect niet zo heel blij in december. Vuurwerk!

U kent het misschien wel. Het begint soms al weken van te voren. Hier een knal, daar een knal. Even snel een strijker in de straat gooien en BOEM. Je schrikt je af en toe rot. Maar wij kunnen het nog voor onszelf verklaren. De honden die bang zijn voor de knallen bouwen bij elke knal een beetje stress op. Ook bij hen begint het dus al weken van te voren. De angst welteverstaan.

Laat ik bij het begin beginnen. Onze roedel had nooit ergens last van. Ze hadden immers geen slechte ervaringen met vuurwerk. Een van de drie vond de luide knallen niet erg fijn maar doordat de overige honden niet reageerden (en ik ook niet) liep ze stoer en vrolijk met ons mee. Tot twee jaar geleden. 9 januari 2011. Iemand vond het leuk om een rotje te gooien richting mijn hond. De jongen is ervoor gestraft (juridisch gezien) maar het leed m.b.t. mijn hond was al geschied. Angst voor vuurwerk.

Maar wat is angst nu precies? Angst is een reactie van een hond om zichzelf te beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties.

Angst is tevens aangepast aan de situatie en voorbijgaand. Het kan alleen in sommige gevallen even duren. Ze bouwen de angst geleidelijk op (de eerste knallen half december) en dus ook geleidelijk weer af. Het duurt even voordat alle stress uit hun lichaam is. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#)!*



Uit de nazorg - door Babeth van Spronsen.

Bij het adopteren van een hondje hoort de nazorg erbij, dit is een zeer belangrijk facet van elke adoptie. Nazorg maakt dat onze adoptanten zich meer op hun gemak voelen wanneer hun nieuw(e) vriend(in) aankomt, ze voelen zich duidelijk gesteund door een groep fijne mensen die regelmatig contact opneemt om te peilen of alles goed gaat.

Het is niet zo dat wanneer een nieuwe hondje komt alles altijd rozengeur en maneschijn is. Mensen ervaren het haast als het krijgen van een kind, ze zijn vol verwachtingen en spanningen, het is ook niet niets zo'n hondje!

Het kan meevallen maar ook tegenvallen.

Het wachten, naar het vliegveld rijden, sommige wonen in Friesland, Groningen.....

Veel vragen stapelen zich op, hoe zal hij/zij zijn, bang, blij.....hoe zal de nieuwkomer reageren op de hond thuis, de kat, de kinderen, hoe zal hij zijn eerste nacht beleven, wordt het de bijkeuken, de bench...of....het bed!!!!

Een telefoontje van het nazorgteam wanneer de hond aangekomen is laat zien hoe belangrijk dit is, het luisteren naar de adoptant, alle vragen beantwoorden. Je hoort dat men opbloeit, en hoe leuk is het om te horen dat het nieuwe hondje het naar zijn zin heeft. Er kan jaloezie ontstaan tussen de geadopteerde hond en andere dieren die al jaren in huis leven, je kunt dan tips geven, en vooral het volgen van deze tips kan geweldig helpen, je hoort dan:

``Ik heb precies gedaan wat u voorstelde en het gaat nu perfect, ik ben zo blij!``

Het is goed te begrijpen, alles wordt anders, en zeker in het begin, de hond moet wennen, de baasjes ook.

Lees de rest van het verhaal op onze [website!](#)



Belangrijk nieuws voor alle donateurs.

Zoals elk jaar vragen we nu ook onze donateurs om hun jaarlijkse donatie in januari te voldoen. Dat is bij andere stichtingen en verenigingen (lidmaatschap) ook gebruikelijk en scheelt een heleboel werk.

Hierbij vragen we u dan ook om in januari 2014 uw jaardonatie over te maken op:

IBAN NL94 INGB 0683 8660 79. De daarbij behorende BIC is INGBNL2A.

Naast de gewone bankoverschrijving kunt u uw donatie ook via iDEAL betalen of in termijnen voldoen via automatische incasso. [Klik hier](#) om uw donatie op een van deze twee manieren te betalen. Heeft u vragen of opmerkingen over de jaardonatie, dan kunt u contact opnemen met [Mieke Kerkhoven](#).



Hulpgoederen:

Dit weekend is het zover: de kerstwandeling. Met elkaar kijken we uit naar deze dag, omdat er maar liefst vier Spaanse vrijwilligers bij zijn die heel blij zullen zijn om hun hondjes weer te zien.

En wat is er mooier dan hen te laten zien hoe wij hulpgoederen inzamelen? Dus kom op: vraag uw dierenspecialzaak of dierenarts of zij nog iets over hebben voor de honden in Spanje en **neem het mee naar de kerstwandeling**. De aanhangwagens zullen klaar staan om uw spullen mee te nemen.

En dan de afgelopen maand nog een **bijzondere donatie** aan hulpgoederen. Firma Boer en Zoon uit Kampen heeft ons maar liefst bijna 1000 kilo aan hondenvoer geschonken. Lieve mensen, namens de hondjes: bedankt!!



Pedro – ingezonden door Margrieta.

Na een periode met maar één hond, was ik weer toe aan een hond erbij. Zo had ik een tijdje op de site rondgekeken, en mijn oog viel op Gary. Zoals hij in de lens keek, ik was verliefd. Na wat overleg zou hij op 3 december arriveren, net voor de Sint. Mijn andere Galgo heet Guapa, dus moest deze meneer ook een mooie Spaanse naam krijgen. Gezien Sint en zijn Pieten leek Pedro gepast.

Samen met een vriendin ging ik hem ophalen. Hij kwam als laatste aan, en terwijl de andere hondjes bang uit de bench kwamen, wilde Pedro graag gelijk donderjagen. De poten gingen plat op de grond en hij had zo iets van: zo, lang genoeg stil gezeten.

Eenmaal thuis bleek dat hij wel een hoop moest leren. Hij was niet zindelijk, dronk zich helemaal suf (waarschijnlijk niet veel water gehad in Spanje), kende geen huissituatie, geen tv, niets. Verder was hij wild, wild in huis en wild buiten. Mijn andere Galgo, Guapa vond hem veel te druk, zij is een echte lounge hond. Waar hij graag bij haar wilde liggen moest zij er niets van weten.

Pedro was duidelijk wel aan honden gewend maar niet aan mensen. Als ik hem iets wilde leren dacht hij al snel dat ie op zijn kop kreeg. Eten wilde hij niet als ik in de buurt was. Koekjes dus ook niet. Ik kreeg het idee dat hij misschien wel met voer gepest was. Als ik hem iets voor hield kroop hij weg. Met veel geduld is dat veranderd, steeds de stoel iets dichterbij zijn voerbak gezet, de koekjes steeds dichterbij gehouden.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Bart – ingezonden brief door Casper en Inge.

Met Bart gaat het geweldig en hij heeft het hier prima naar zijn zin. Wat een heerlijke hond en wat een enorme lieverd!

Bart is precies zoals de shelter aan jullie heeft doorgegeven: Lief, vrolijk, aanhankelijk, speels, gezellig en aandoenlijk. Hij hangt graag de joker uit. Bart is nu ongeveer twee en halve maand bij ons en is nu goed gewend aan de 'dagelijkse gang' en de regels. Het voelt alsof hij al jaren bij ons is!

Hij houdt ons nog wel goed in de gaten, maar hij weet nu wel dat het niet nodig is om iedere beweging die we maken te volgen. Het scheelt natuurlijk dat ik momenteel niet werk en dat Bart heel weinig 'bagage' uit Spanje heeft mee genomen.

Vanaf het moment dat hij 's morgens wakker wordt tot we naar bed gaan, is het leven één groot feest. Alleen het klimaat hier vindt ie een heel stuk minder! Maar goed dat ie nog niet weet hoe de winters hier kunnen zijn... daar wacht hem nog een verrassing haha.

Lewis (de kruising Galgo/ Whippet die wij al hadden) slaapt graag onder een dekentje. Bart begreep daar geen snars van toen hij hier net was en trok dan ook het dekentje van Lewis af. Niet alleen doet hij dat nu niet meer: Hij ligt er eigenlijk zelf stiekem ook best graag onder zoals op een van de foto's is te zien.

Bekijk meer foto's van Bart op onze [website](#) !



Vrijwilliger aan het woord – Miriam Kooiman.

Mijn naam is Miriam Kooiman en ik ben nu bijna een jaar werkzaam bij de nazorg van GRH.

Toen ik voor het eerst in mijn leven in contact kwam met galgo's was ik direct verkocht.

Ik heb zelf een lieverd van ruim zeven jaar, Sjoeke, en in mijn omgeving zijn ook verschillende galgo's geadopteerd.

Sowieso hou ik van alle soorten honden, maar voor mij hebben de galgo's iets speciaals.

Zo'n ontzettend zacht en lief karakter ondanks een hoop ellende die veel van deze beestjes hebben mee gemaakt. Ze leren me enorm veel over vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde.

Twee jaar geleden heb ik mijn vakantie besteed in Sevilla in de shelter waar met name de honden van Beatriz worden opgevangen. Dat was een bijzondere ervaring. Dagelijks ging ik naar de shelter om met de honden te werken, te spelen, te knuffelen en ze te verzorgen.

Wat een feest om ze dat te kunnen geven! Al was het dan maar een paar weken.

Veel honden die daar zaten hebben inmiddels een plekje gevonden bij Nederlandse mensen.

Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Heel bijzonder om te zien waar ze vandaan komen en waar ze naar toe zijn gegaan. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*

Uitschrijven GreytNews
Powered door YMLP