

Verzonden: zondag 27 april 2008

Onderwerp: GreytNews (7)

De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet allemaal meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.

- **Pina, klein wonderhondje! .. (Annemieke Kruis)**
- **Sevilla! .. (Joyce den Otter & Hadewij Boers)**
- **Zon ! .. (Elsbeth Endel)**
- **Collectebussen.**
- **Kopij.**

Pina, klein wonderhondje! .. (Annemieke Kruis)

Pina is nu twee maanden bij mij en stelt mij telkens weer voor verrassingen. Dit extreem angstige diertje begroette mij, als ik na het werk thuiskwam, al na een paar dagen. Heel blij staat zij met haar voorpootjes op de vensterbank, net als mijn eigen honden, rechtop en met kwispelend staartje,. Tijdens etenstijd, als de bakjes met voer worden verdeeld, danst zij in het rond van vreugde. Wanneer ik het eten voor de honden bereidt staat zij vooraan in mijn kleine keukentje en kan ik al rustig langs haar reiken om iets te pakken.

Ook wandelen vind zij een feest en het aanlijnen is geen enkel probleem meer. De afgelopen dagen is zij buitengewoon vrolijk buiten, ze maakt vreugde sprongetjes en doet mee aan de kattenjacht. Mijn eigen galgo's zijn hier altijd voor in en Pina heeft dit overgenomen. Zij houdt haar omgeving scherp in de gaten en begint te springen van opwinding als zij ergens een kat ontdekt. Overigens heb ik thuis twee katten waar zij heel gemoedelijk mee omgaat.

Gisteren was ik bij mijn moeder op bezoek en liet haar los in de tuin. Ik stond in de keuken met mijn moeder te praten en Pina kwam de keuken in en ging naast mij staan. Gezien haar angst voor alles en iedereen (ook voor mijn moedertje) vond ik dit best wel bijzonder. Vandaag stond ik in de huiskamer met mijn zoon en Pina kwam wederom naast mij staan. Pina was altijd doodsbang voor mijn zoon. Ik wees mijn zoon erop hoe bijzonder dit was. Zijn reactie was echter, he, he, die hond is hier al zo lang. Ik legde hem uit dat Pina vijf jaar een zwerfbestaan had geleid waarin ze met stokken en stenen was belaagd. Toen bond hij wel even in. Vandaag weer een mijlpaal: Pina scharrelt vrij door het huis en wandelt zelfs de tuin in waar ik met de andere honden van het zonnetje geniet. Ze komt steeds meer los en duidelijk is dat zij zich steeds meer op haar gemak voelt.

Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om Pina op te vangen en haar kan laten zien dat het leven ook fijn kan zijn. Was zij eerst een hoopje ellende en vond zij alles doodeng, nu verandert zij razendsnel in het hondje dat zij in wezen is. Pina is een prachthond en eigenlijk wil ik haar niet meer kwijt, het liefst hield ik haar voor altijd veilig bij mij.

Sevilla! .. (Joyce den Otter & Hadewij Boers)

Vrijdag vertrokken wij vanuit Nederland richting Malaga. Daar aangekomen, auto gehuurd wat even duurde want "waar kunnen twee benches in". Na een uur vertraging vertrokken wij vol goede moed voor een rit van twee uur richting Sevilla, waar wij hartelijk ontvangen werden door Beatriz van de shelter Arca.

De volgende morgen vroeg met Beatriz naar Arca om een dag mee te draaien. Ongelooflijk wat de vrijwilligers veel werk verichten! Die zaterdag waren 2 a 3 vrijwilligers bezig om over de 200 honden/katten te verzorgen. Medicijnen, voer, hokken uitspuiten, honden beweging geven. Foto's nieuw gearriveerde honden maken en de nodige entingen(cocktails) geven aan de nieuwelingen. Vergeleken met hier zijn de asiels in Nederland vier sterren hotels. De dag vloog voorbij! Tressie en Pita (nu Gigi)

mochten eindelijk uit hun hokken. Deze twee gingen met ons mee een beter leven tegemoet in Nederland.



Daarna nog meerdere pleegadressen bezocht waar honden van onze stichting zijn geplaatst. Ongelooflijk om te zien met hoe weinig middelen deze mensen hun werk doen. Dit alles met veel optimisme en groot enthousiasme! Soms onder slechte omstandigheden!

Doodmoe vol indrukken en emoties kwamen we s'avonds met twee vermoeide honden bij Beatriz aan. Benches voor de terugreis in elkaar gezet, douchen, tapas en naar bed. Na een korte nachtrust zondag morgen om 5 uur weer op en richting Malaga. Onderweg nog druk napratend over de gastvrije ontvangst in Sevilla. En diep onder de indruk zijn we extra gemotiveerd om de Spaanse honden en vrijwilligers nog meer te willen helpen.

Blij met onze geredde hondjes die zich overigens als echte wereldreizigers gedroegen en alweer filosoferend over ons volgende bezoek aan Spanje kwamen we weer in koud Nederland aan. Op Schiphol stond het welkoms commitee ons al op te wachten. Tressie aan een blije Herma en zoons afgegeven. Wij met Gigi richting huiswaarts, Joyce thuis afgezet. Doodmoe maar gelukkig lagen Gigi en ik s'avonds op de bank.

Zon ! .. (Elsbeth Endel)

Je bent een galgo en je houdt van de zon. Simpel zat. Dat er alleen een stom kattenmandje in de vensterbank staat is voor Ayla geen enkel probleem. Geen nood, goed naar de katten gekeken, en wat zij kunnen kan ik ook zegt Ayla, past best uh.. nou ja bijna dan. En de zon is er niet minder om.



Een stukje ingewikkelder wordt het als het favoriete plekje bezet is, en je wil ook zo graag een beetje zon meepikken. Maar niet voor Antonia, die is niet voor één gat te vangen. Ik wil in de zon, en ik zal in de zon! Al moet ik er een brug voor worden.



Wat zit je nou te koekeloeren, zie je het goed? Pffft, ik lig in de zon, lekker puh, en jij niet met je stomme fototoestel.



En weet je, het ligt reuze lekker!

Collectebussen.

Collectebussen Wij collecteren eigenlijk nauwelijks. Alleen op dit moment via een collectebus in de kraam op onze eigen of andere evenementen.

Als u nu denkt: "*belachelijk dat de stichting daar niet meer aan doet*" dan geven wij u groot gelijk. Het bestuur is ook al meerdere malen bezig geweest om iets hiervoor op te zetten maar dat is door allerlei oorzaken nooit van de grond gekomen. Wij willen dat echter wel en ondersteunen dan ook in principe elk initiatief op dit gebied want het blijft een redelijk eenvoudige en gemakkelijke manier om extra inkomsten te verwerven.

Het bestuur had het idee om collectebussen te plaatsen in winkels voor dierenbenodigheden, bij dierenartspraktijken e.d. (mits zij er natuurlijk mee instemmen!). Omdat die collectebussen geplaatst en enkele keren per jaar leeggemaakt moeten worden, moeten er vrijwilligers zijn die deze activiteit voor hem of haar rekening neemt. Als die bussen in jouw eigen woonplaats en/of directe omgeving uitgezet worden dan lijkt ons dat voor heel veel mensen haalbaar.

Wie iets in dit idee ziet en daaraan wil meewerken, roepen wij graag op om zich op te geven bij de penningmeester Paul Saanen (penningmeester@greyhoundsrescue.nl). Komen er genoeg reacties binnen dan gaan we hiermee verder en komen we er in de e.v. nieuwsbrief op terug.

Kopij.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief?

Mail uw kopij dan door aan nieuwsbrief@greyhoundsrescue.nl!

Veel mensen profiteren dit jaar van een extra (lange) vakantie met Koninginnedag, Hemelvaart/1 mei en Pinksteren.

Wij wensen u hele fijne dagen toe !