

Verzonden: woensdag 28 mei

Onderwerp: GreytNews (8)

De plaatjes in deze GreytNews kunnen helaas niet meer getoond worden.
De links werken echter (meestal) nog wel.

- **Geen buitenlandse honden adopteren! ...??**
- **Opbrengst cartridges**
- **Lichaamstaal van de hond**
- **België ... België ... België ... Bel-gie-je**
- **Kliniekje bij El Buen Amigo**

Geen buitenlandse honden adopteren! ...??

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er deze maand een vervelende discussie in de media ontstaan is over het wel of niet adopteren/meenemen van buitenlandse honden.

In een TV-uitzending van EénVandaag op 1 mei j.l. is die discussie aangezwengeld.

Alle ellende is gebaseerd op een ondeugdelijk advies van het LICG, het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren. Zij stellen: neem geen zwerf- en asiëldieren uit het buitenland mee naar huis! en worden daarin gesteund door partijen als de Dierenbescherming.

Wij kunnen ons vinden in dit advies als het geschreven was op de naïeve toerist die goedbedoeld in een zuidelijk vakantieland een zwerfhondje meeneemt, maar niet voor organisaties als de onze!

En daar zit nu net de angel; zij scheren ons en andere serieuze organisaties over één kam met minder serieuze organisaties die er helaas ook zijn en met die goedbedoelende toeristen!

Uiteraard hebben wij direct gereageerd, zie onze repliek van de volgende dag op de [website](#) .

Wij volstaan hier met een korte omschrijving daarvan en verwijzen voor de volledige reactie naar de website.

Er is sprake van een ongenueanceerd en ongefundeerd advies.

Wij werken met vertrouwde Spaanse shelters, vooraf in Spanje op mediterrane en andere ziektes geteste, gecastreerde/gesteriliseerde, gevaccineerde, gechipte en door een dierenarts in hun europees paspoort afgetekende honden. Alleen gezonde honden komen in de adoptieprocedure en nog nooit is er sprake geweest van zoönose zoals hondsdoelheid of het moeten afmaken van één van de door onze stichting inmiddels 600 bemiddelde honden.

Niet iedereen komt in aanmerking voor adoptie van een Spaanse hond; wij hebben daarvoor een strenge "ballotage" waarbij wij de kandidaat-adoptant(en) thuis bezoeken, hen van informatie voorzien en tegelijk een indruk vormen of het gezin in aanmerking komt voor adoptie. Nadat de hond geadopteerd is, vindt er gedurende minimaal 6 maanden een intensieve nazorg plaats waarbij de hond en de adoptant(en) nadrukkelijk gevolgd worden. Mochten zich daarbij problemen openbaren, dan beschikken wij over een 15-tal pleeggezinnen waarin de hond zonodig direct (over-)geplaatst kan worden. Nog nooit is er ook maar één hond in een asiel geplaatst!

Er is wel degelijk een mentaliteitswijziging in Spanje waar te nemen, juist onder invloed van de vele rescue-organisaties. Door de nederlandse (en andere euopese) adopties wordt sterk ingewerkt op de trots en het eergevoel van de Spanjaarden! Wat er op dit vlak voor elkaar is gekregen is grotendeels te danken aan die rescue-organisaties en niet aan de Nederlandse politiek die zich volledig afzijdig houdt in Brussel! Als zij voor elkaar krijgen dat Spanje de galgo (en de stier) niet meer als middel voor volksvermaak behandelt en deze óók onder de (nota bene euopese!)

dierenbeschermingswet zouden laten vallen, dan kunnen wij misschien eens stoppen.

Een impulsaanschaf van een dier is niet goed, of dat nou voor een zielige hond is of voor een lieve cavia. Wat het LICG omschrijft onder verantwoord hondenbezit kunnen wij alleen maar onderschrijven. Vandaar ook onze werkwijze zoals hiervoor is uitgelegd.

Vanuit onze ervaringen en onze werkwijze betreft het dus een onjuist advies waarmee honderden adoptanten onrecht wordt aangedaan: zij zijn zo dom geweest om het wel te doen.

Tientallen Nederlandse en Spaanse vrijwilligers worden met dit advies geschoffeerd en last but not least het LICG ontnemt hiermee heel veel honden de kans op een gelukkiger bestaan.

Het zou de LICG en de mee-tekenende organisaties sieren als zij in plaats van "veilig in Nederland" stelling te nemen, zich tot de Europese politiek zouden wenden met hun kritiek.

Opbrengst cartridges

Dankzij de cartridge-inzamelpunten hebben we vorig jaar het mooie bedrag van € 1.194,60 ontvangen. Allemaal heel hartelijk bedankt hiervoor!

Het hoogste bedrag aan cartridgevergoedingen 2007 heeft Jelica Otter, inzamelpunt in Velsbroek, weten binnen te halen, namelijk € 108,35. Gefeliciteerd, Jelica! Als blijk van waardering mag zij daarom een kado uitzoeken in de GRH-shop.

Ook dit jaar willen we degene, die de hoogste vergoeding weet binnen te halen, belonen. Eind dit jaar horen de inzamelpunten daar meer over.

Veel succes toegewenst met inzamelen!

Lichaamstaal van de hond

Zo nu en dan dan kom je al surfend over het internet wel eens leuke of interessante informatie tegen over je/de hond.

Zo troffen we op Hondenplaza allerlei leuke en soms verrassende uitleg aan over de lichaamstaal van de hond.

Wist u bijvoorbeeld dat een licht opgetrokken voorpootje een teken van onzekerheid en lichte spanning is of dat een hond die knippert met zijn ogen aangeeft voor een echte Nederlandse polder oplossing te gaan: het verlagen van het niveau van confrontatie zonder al te veel gezichtsverlies.

En wist u dat ach, er staat nog zo veel meer, lees gerust verder op [Hondenplaza](#).

België ... België ... België ... Bel-gie-je

Nee, we hebben het niet over het liedje van het "Goede Doel", weet u nog:

België (is er leven op Pluto)

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Duitsland

Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Chili

Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng

... enz.

Nee, helemaal niet eng, met België is helemaal niks mee, integendeel!

Wij zijn blij met België, lees maar:

Het aantal te adopteren honden op onze site is nog nooit zo groot geweest. Op dit moment zijn dat er een stuk of 60. Erg triest natuurlijk en dan te weten dat we er zonder moeite nog wel 50 of 100 of ... bij zouden kunnen plaatsen. Onze verwachting is dat dat aantal voorlopig niet zal teruglopen, integendeel.

Eigenlijk zouden we moeten zeggen: stop, we kunnen er gewoon niet meer aan, daar is het "afzetgebied" te klein voor. Maar tegelijk merken we een groeiende belangstelling voor onze adoptiehonden in België..... En het grootste deel van die aanvragen wijzen we nu af omdat het bijna niet te doen is voor de Nederlandse vrijwilligers om huisbezoeken in België af te leggen. Het laatste dat we immers willen is "water in de wijn" doen tijdens de screening en maar min of meer lukraak een hond plaatsen.

De kwaliteit staat voorop en moet vooral voorop blijven staan!

Zo nu en dan gaat zo'n aanvraag toch door omdat het een adres in de grensstreek betreft wat wel te doen is vanuit Nederland. Maar zoals gezegd, de meeste aanvragers verwijzen we door naar onze Belgische collega-organisaties.

Maar toch ... om een of andere reden willen onze zuiderburen graag met GRH in zee gaan.

(Op dit moment kennen we een kleine 40 in België geadopteerde GRH-honden, waarvan alleen vorig jaar al meer dan 10!).

Aan de ene kant is dat goed nieuws, aan de andere kant moeten wij in toenemende mate Belgische aanvragers teleurstellen. Eigenlijk heel vreemd: we hebben (te) veel honden ter adoptie en wijzen tegelijkertijd mensen af gezien de reisafstand.

En daarom zijn we blij met België en met onze Belgische adoptanten/donateurs want zij zijn het die het mogelijk hebben gemaakt om voortaan onbeperkt ook Belgische adoptieaanvragen in behandeling te nemen!! Een aantal enthousiaste zuiderburen heeft zich opgeworpen om in België voor ons de huisbezoeken te doen en ons bij te staan in de nazorg. Klasse!

Inmiddels is er al menige Belgische aanvraag in behandeling!

Kliniekje bij El Buen Amigo

Natuurlijk kennen we allemaal de fameuze transporten met Sjakie, ons bestelbusje, volgeladen met hulpgoederen voor de Spaanse shelters. Maar ook zonder Sjakie vindt er regelmatig een donatie in natura plaats.

Zo heeft dierenarts Van Zwol een narcose apparaat en een bloedanalyse apparaat gedoneerd. Samen met de door de familie Ackx geschonken warmtelampen en tondeuze én de door Elsbeth Endel en Lian Brandsma geschonken koelkast en dierenarts-lamp is er een mooi kliniekje ingericht bij de shelter El Buen Amigo in Sevilla. Daar komt nu regelmatig een dierenarts langs voor allerlei verrichtingen. Dat scheelt een hoop geld, tijd en ook nog eens veel gezeul met de dieren.

Op dit moment is een soortgelijk "projekt" gaande om in Nederland afgedankte, maar nog goed functionerende, beveiligingsinstallaties aan de shelters te geven. Zeker geen luxe gezien de regelmatige diefstal van galgo's uit de shelters. Dit projekt is natuurlijk Highly classified, dus ssssst, wellicht daar later meer over.