



GreytNews 17 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 13 september 2009.

..... 't is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei

Nou ja, voorbij? We hebben dit jaar in Nederland en België niet te klagen over het mooie weer! Voor velen onder u zal de vakantie er al op zitten. Wij hopen dat u ervan genoten heeft en eigenlijk twijfelen we daar niet aan: het plezier spettert van de [vakantiefoto's](#) af. Vakantiefoto's die we met stapels tegelijk hebben mogen ontvangen! Hartelijk dank daarvoor. Het geeft zo veel voldoening om te zien hoe onze hondjes genieten van hun "tweede" leven buiten Spanje! Helaas kunnen we dat niet zegen van al die stakkers die nog in hun "eerste" leven zitten, in Spanje. Het jachtseizoen is weer begonnen, jagers stellen hun beste 'selectie' op voor de jacht: dumpen hun slechte - en stelen betere honden... Naast alle ellende voor de honden ook een extra drukke en ellendige periode voor onze vrijwilligers in Spanje. De meeste Spanjaarden zijn blij als de zomer weer voorbij is, eindelijk weer temperaturen onder de 40 graden ... onze vrijwilligers echter niet, die zien er ieder jaar weer huizenhoog tegenop!



Luna, uitgeput en uitgemergeld, zojuist gered uit het dodingstation

Voor en ná - Calixta, nu Luna (door Jolanda van Leeuwen).

Calixta heette ze in Spanje en ze is net op tijd gered uit het dodingstation van Cuenca nabij Madrid. Luna was een zogenaamd wandelend skeletje en ze kon amper nog op haar pootjes staan. Ze was volgens haar Spaanse pleegmoeder stervende en had alle hoop op een gelukkig leven opgegeven, van pure ellende heeft ze een stuk van haar eigen staart afgebeten.

Luna is door de vrijwilligers van de shelter Evolucion vrijgekocht uit het dodingstation en is direct opgenomen in een liefdevol Spaans pleeggezin. Onder de goede zorgen van haar pleegmoeder Almundena knapte ze langzaam maar zeker op en kreeg ze weer plezier in haar leven. Ze heeft ruim 4 heerlijke maanden bij haar geleefd en heeft van haar geleerd dat het leven ook voor een Galgo een feestje kan zijn. Ze leerde wat het is om lief gevonden te worden, om eten en drinken te krijgen als je honger en dorst hebt, om te spelen met andere honden en met katten.

Toen ik haar ter adoptie zag staan op de site van Greyhounds Rescue Holland (GRH) wist ik het meteen, dat is de vriendin waar Nesto al zo lang naar verlangt, zij mag bij ons komen wonen! Na ruim een maand wachten konden we haar ophalen in Brussel. Toen ze aankwam was ze erg onzeker en wat angstig. Ze liep met hangend



*Aankomst op Brussel Airport,
onzeker over wat haar staat te
wachten.....*



hoofdje mee naar de auto in afwachting van haar lot bij deze voor haar vreemde mensen. Ze was doodmoe en ging direct heel rustig op mijn schoot liggen slapen.

Na 2½ uur rijden kwamen we thuis aan en Luna was weer klaarwakker. Ze maakte kennis met Nesto, die haar nieuwe grote liefde zou gaan worden, en met de kleine Tiger, die op slag verliefd werd, en passant kwam ze ook nog 3 katers tegen in huis. Het huis werd verkend en al heel snel had ze de etensbak ontdekt. Nooit geweten dat een hond zo snel een bak voer naar binnen kon werken, het was duidelijk, Luna had echt honger geleden en was nog steeds bang dat het afgepakt zou worden, de stakker.

Luna is nu zo'n 2 maanden bij ons en het is vanaf de allereerste dag fantastisch verlopen, ze is onwaarschijnlijk lief, ze is grappig, speelt heel graag, ze wast Nesto en Tiger en ze verzamelt poppetjes als ze gaat slapen.

Maar ze is ook een hele wilde meid en heeft een heel sterk jachtinstinct. En wat vindt Nesto ervan? Die heeft eindelijk een speelkameraadje om mee te racen. Wat is hij blij met zijn eigen wijffie en wee de vreemde hond die het waagt bij haar in de buurt te komen, Luna is zijn wijffie en daar blijf je van af.



.....Pak me dan als je kan.....

Wij zijn de Spaanse vrijwilligers en GRH eeuwig dankbaar dat zij haar hebben gered van een wisse dood, haar nieuwe leven is begonnen en ze geniet 24 uur per dag!



Uit de Adoptiehoek.

Vanaf juli hebben we alweer 22 hondjes naar Nederland en België kunnen halen. We hadden verwacht het even rustig te hebben door de vakantie, maar de aanvragen bleven komen. Onze Belgische vrienden hadden onze stichting ook gevonden en het was heel "plezant" om ze te helpen aan een leuk hondje. Estella die bij René en Ria verbleef heeft heel snel een lieve familie gevonden. Haar pleeggezin is ook zeer bijzonder, meerdere hondjes hebben bij René en Ria een fantastische tijd gehad en dankzij hun geduld en liefde zijn alle hondjes opnieuw geadopteerd. Ria en Rene chapeau voor jullie inzet !

En chapeau voor alle pleeggezinnen die keer op keer een grote bijdrage leveren aan onze stichting, zonder jullie kunnen we niet bestaan!



Onze kleine Merit die het niet makkelijk heeft gehad in haar korte leven. Ze moest haar pootje missen.....en dan.... ineens een lieve adoptante die belde dat ze heel graag Merit wilde opnemen in haar gezin als vriendin van onze bekende Gus. Gus en Merit samen, wie had dat gedacht? Deze pechvogels in Spanje zullen bij hun nieuwe "mama" genieten van hun nieuwe leven. Wonderen bestaan, ja we weten het, ze bestaan!!

Sierra the white beauty en Sven die beide niet hadden verwacht om zo snel geadopteerd te worden.. Het was voor de families liefde op het eerste gezicht!! Baleno en Banila die deze maand komen, ze zullen de Indian summer meemaken in Nederland. En niet te vergeten onze Georgie, onze lachende galgo, een schat van een hond. Georgie krijgt straks een cursus Engels, ja ja we hebben ook Engelse adoptanten!!! Brenda, Darki, Angie, nog meer geweldige honden die de harten van hun nieuwe baasjes harder zullen laten kloppen!!

De adopties gaan maar door, dat is voor ons allemaal een goed teken en geeft het gevoel dat we met zijn allen goed bezig zijn, adoptanten, vrijwilligers, donateurs, bedankt! Jullie hebben laten zien dat deze hondjes niet vergeten zijn. Zij hebben jullie nodig, hard nodig !



Uw bijzondere aandacht gevraagd voor Boss ! (door Annemieke Kruis)

Boss is een heel bijzondere, levendige en lieve hond. Hij is geen allemansvriend maar vriendelijk en een beetje afwachtend naar anderen. Aan mij is hij echter bijzonder gehecht. Wanneer ik op de sofa lig kruipt hij er gezellig bij. Ook gaat hij helemaal uit zijn dak als ik s'morgens opsta of wanneer ik thuiskom. Bij vreemde honden gedraagt hij zich zeer sociaal. Hij dringt zich niet op maar nodigt wel uit tot spelen. Jonge hondjes vindt hij geweldig! Boss is heel nieuwsgierig en zit graag overal met zijn neus op. Niets ontgaat hem. Wanneer er iets verdacht is slaat hij aan. Katten zijn er volgens hem om te plagen. Mijn ene kat negeert dit, de ander vindt dit hoogst irritant. Met mijn galga teef Perla heeft Boss een heel hechte vriendschap gesloten. Ze zijn onafscheidelijk en hij kruipt graag tegen haar aan. Na een paar aanvaringen met mijn mini jack russel heeft hij besloten haar te negeren. Bij mijn galgo reu probeert hij nog wel eens met veel vertoon te laten zien dat hij hem de baas is. Eddy laat dit gelaten over zich heen gaan.

Boss is een zeer jonge hond met de daarbij behorende streken en zal dus nog veel moeten leren. Hij is het meest gebaat bij een consequente baas, iemand die hem waardeert maar ook duidelijk aangeeft wat wel en niet mag. Boss heeft heel veel energie en hij heeft daarom veel beweging nodig. Hij liep bij mij na een dag al los en luistert perfect. Ik hoop dat met dit stukje iemands belangstelling voor hem is gewekt. Iemand die hem kan geven wat hij nodig heeft. Degene die voor hem kiest, energie in hem steekt en hem goed behandelt krijgt een vriend voor het leven. Meer informatie over Boss is te vinden op onze [adoptiepagina](#).



Wandeling Noordwijk 4 oktober a.s.

Zondag 4 oktober is het weer zover. Dan is er weer een [strandwandeling in Noordwijk](#), locatie Beach End. Vanaf 12 uur bent u van harte welkom. U kunt natuurlijk weer hulpgoederen voor Spanje meenemen, onze sterke jongens staan klaar om deze van u over te nemen en daar Sjakie-II mee te vullen! De dag zal in het teken staan van Wereld-Dieren-Dag (WDD); alle honden zullen een presentje ontvangen en onze (nieuwe) collectebussen zullen rondgaan om ook onze Spaanse vrienden een fijne WDD te kunnen bezorgen. De aanwezige [Shop](#) heeft weer een ruim assortiment aan leuke, mooie, praktische spullen bij zich, voor u en uw hond ! Het laatste nieuws is dat B  atriz S  nchez-Elvira (van de shelters Arca de Sevilla, Uprodea en Bellavista) ook aanwezig zal zijn, een extra reden om te komen! Weer of geen weer, het wordt weer een leuke en gezellige wandeling!

Dus 4 oktober naar Noordwijk!



Een bijzondere donatie.

Wij zijn blij met iedere donatie, groot of klein. Soms worden we verrast door de creativiteit die onze donateurs aan de dag leggen om geld voor de stichting in te zamelen. Zo hebben we al veel meegemaakt; kinderen die hun speelgoed op een vlooienmarkt verkopen en de opbrengst schenken of hun spaarpotje omdraaien, donateurs die bij pensionering als afscheidcadeau van hun werk(-gever) een donatie aan GRH vragen, op dit moment loopt er een inzameling bij "de marine" onder Nederlandse en Portugese (!) zeelui, verjaardagscadeau's die louter uit giften aan de stichting bestaan, enz. Wij zijn alle donateurs, groot en klein, even dankbaar voor hun bijdragen als voor hun betrokkenheid bij het lot van de galgo's! Zo werden wij deze maand verrast door weer zo'n bijzondere donatie die wij er graag even uitlichten. Het bleek dat Arnoud Hordijk een feestje had georganiseerd en had besloten de aanzienlijke opbrengst aan onze stichting te doneren. Een prachtig gebaar waar we Arnoud zeer dankbaar voor zijn. Een dergelijke onverwachte actie is een enorme opsteker voor elke vrijwilliger binnen GRH en ... geeft u wellicht inspiratie, want in die zin laten wij ons graag verrassen!



GRH Kerst- en Nieuwjaarskaarten.

De tijd gaat snel, voordat we het weten zitten we alweer rond de kerstboom! Het is een echte Nederlandse (en ook Vlaamse!) traditie om rond de december feestdagen je familie, kennissen en vrienden een kerst- en nieuwjaarswens te sturen. Het is daarom goed om te weten, dat er voor GRH prachtige kerst- en nieuwjaarswenskaarten zijn ontworpen met hulp van Nederlandse kunstenaars.

De kaarten zijn werkelijk heel bijzonder, ze staan volledig in het teken van de galgo's. We durven nu al te stellen, dat veel mensen de kaarten zelf zullen willen houden....die kopen er dus extra veel! Wacht u nog even met het kopen van uw kerst- en nieuwjaarsgroet en houdt u de komende weken onze [GRH site](#) goed in de gaten. We weten zeker dat u de kaarten prachtig zult vinden; deze zijn exclusief voor GRH gemaakt, u kunt ze nergens anders vinden.

Deze exclusieve kerst- en nieuwjaarskaarten worden vanaf begin oktober opgenomen in het GRH Shop assortiment. U kunt ze dan meteen bestellen en wees er straks snel bij, want ook hier geldt het echte Hollandse gezegde: op = op.... En, zoals altijd, elke eurocent van de opbrengst gaat naar de galgo's in Spanje! Dus u weet waar u het voor koopt.



Ze verdienen het !

Oproep pleeggezinnen

Herinnert u zich nog het artikeltje "[Goed nieuws en slecht nieuws](#)" op onze site? Daarin staat dat we gelukkig veel vluchten krijgen aangeboden: het goede nieuws. Maar ook dat we die helaas niet allemaal kunnen benutten omdat we onvoldoende mogelijkheden hebben om de hondjes tijdelijk in Nederland op te vangen: het slechte nieuws. Dat geldt nog steeds! Het jachtseizoen in Spanje is begonnen, de jagers draaien weer rondjes rond de shelters op zoek naar mooie "Galgo exemplaren". Pure diefstal die vaak uitmondt in het vermoorden van de gestolen 'exemplaren' omdat de dief er te laat achterkomt dat de hond gecastreerd of gesteriliseerd is... Ja, dat zijn natuurlijk waardeloze exemplaren, dus afmaken! Die sterilisatie/castratie vindt op ONS VERZOEK plaats alvorens de hond naar Nederland komt en betekent dus een doodvonnis in geval van diefstal. Ook al bewaken onze Spaanse vrijwilligers de hondjes zo goed en zo kwaad als dat kan, die hondjes MOETEN echt weg uit de shelter, maar waar naartoe? Naar Nederland natuurlijk, in de "pleeg".

U begrijpt het al als u ook pleeggezin wilt worden vul dan het [pleegformulier](#) in. Of neem contact op met de [pleegzorg](#). U redt er galgo's mee en het is daarnaast erg leuk om te doen en het geeft veel voldoening.

Vrijwilliger aan het woord: Linda Brouwer

Tot een jaar of vijf geleden had ik echt nog nooit van het ras galgo gehoord. Niet van de stichting GRH en al helemaal niet van al het leed zoals dat in Spanje dagelijks plaatsvindt. Op een dag echter kreeg ik, als vakantie-adres, een pas in Nederland aangekomen galgo in huis. Hij stal mijn huis en hart (en bank en brood en snijwaren..) en toen ik vervolgens op de website van GRH terecht kwam kon ik niet anders dan lezen en heel erg stil worden. De verhalen, de foto's, het ras. Ik zat daar met stomheid geslagen en wist dat ik hier mijn ogen niet voor kon en wilde sluiten. Na een adoptie werd ik pleeggezin en niet lang daarna kwam ik bij het team nazorg. Een feest van herkenning wanneer je al die verhalen van de nieuwe baasjes hoort, hun enthousiasme, hun liefde, hun plezier. En natuurlijk help je graag met vragen of kleine probleempjes.

Zoals bij elke stichting vinden er soms verschuivingen plaats en zo kwam er op een dag nood bij het websitebeheer. Ik besloot eens een paar dingen te proberen en inmiddels behoor ik alweer geruime tijd tot het webteam. En dat is soms best druk! Zoals nu, na onze geslaagde oproep om vakantiefoto's, of wanneer er ineens een heleboel nieuw te adopteren hondjes op de site gezet moeten worden. Allemaal met een verhaaltje dat geschreven dient te worden, foto's die bewerkt moeten worden etc. etc. Daarnaast nog de verhalen op de homepage en dan niet te vergeten allerlei zaken die we achter de schermen aan het verbeteren zijn. Het is af en toe een heel gepuzzel.

Soms wordt er hier in huis echter wel eens geklaagd. "Ben je nu alweer voor die stichting bezig?" vraagt de oudste van de drie dan, die behoorlijk aan het puberen is. Stiekem vindt hij het wel goed wat ik doe, maar dat ga je als 14-jarige natuurlijk niet hardop zeggen. Zoon 2 is allang blij als ik roep vandaag een keer niet te koken omdat ik er niet aan toe kom. "YESSS" roept hij dan, om hoopvol te vervolgen: "mag ik een boterham??" Die jongen leeft op boterhammen pindakaas. Tot slot is daar spruit 3, maar met haar 11 maanden is ze niet van plan enig rekening met haar moeders planning te houden. "BRUL" gaat het als ik even denk te kunnen werken.



Als ik vervolgens even niet oplet graait ze de steentjes uit de plantenbak, vliegen mijn boxen van het buro, haalt ze mijn keukenkastjes leeg, gooit de prullenbak om en hey, die trap... daar kun je op klimmen! Waarop ik het werk dan maar weer even laat liggen.

Met mijn werk en mijn gezin is het met vlagen topdrukte en lekker chaotisch. Het werk voor GRH zou ik echter niet willen missen. We hebben een geweldig team van mensen en met zijn allen doen we wat we doen voor hen: de galgo's! Ik hoop het nog jaren voort te kunnen zetten.

[Adres wijzigen / Uitschrijven](#)
Powered by [YourMailingListProvider](#)