



GreytNews 45 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 15 maart 2013.

Buiten sneeuwt het nog bijna dagelijks maar toch staat met een weekje de lente alweer voor de deur. Langer licht, hogere temperaturen, meer energie en heerlijk naar buiten. Al met al een perfecte tijd om, als u er toch al over nadacht, een hondje te adopteren. Er staan er weer tientallen op onze adoptiepagina, van pup tot senior en allemaal even lief. En allemaal verlangend naar een thuis. Gewoon even kijken!

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de steun na het nieuws van onze gestolen Sjakie 2. De diefstal was om verdrietig van te worden maar tegelijk werden we ook weer blij van de ongelofelijk veel hartverwarmende reacties die we mochten krijgen. Geweldig dat iedereen zo meeleeft. Komende tijd staat er weer van alles te gebeuren. Belangrijk nieuws over onze kliniek Amicos, een nieuwe rubriek op de website en Letty en Mieke gaan weer een kijkje nemen bij onze shelters in Spanje. Geheel op eigen kosten zoals al onze vrijwilligers eigenlijk werken. Het geld willen we immers aan de honden besteden en dat doen we tot de laatste cent! Uw hulp is daarbij onmisbaar, want zonder uw financiële steun kunnen wij niets. U bent al donateur vanaf € 17,50 per jaar maar een eenmalige bijdrage is natuurlijk net zo welkom. De hondjes zijn u dankbaar!



De wandelingen - 16 maart 2013 Voorjaars Strandwandeling!

Bijna iedereen weet vast al dat we morgen onze Voorjaarswandeling in Noordwijk houden. Er zijn al zoveel aanmeldingen binnen dat het sowieso heel gezellig wordt, weer of geen weer. Maar! De weergoden lijken ons gunstig gezind, want het lijkt zowaar een droge dag te gaan worden. Dat op zich is al heel bijzonder in deze tijden. Alle informatie over de wandeling kunt op [onze website](#) lezen. We verzamelen bij [Take2](#) vanaf 11 uur en gaan rond 12 uur het strand op. Na afloop kunnen we dan heerlijk opwarmen met een bak koffie of een kopje soep. En gezellig bijkletsen natuurlijk.

Wilt u ook kennis komen maken met enkele pleeghondjes? Van Perla, Manolo, Guanés, Petunia, Fausto en Caramelo/Popeye weten we zeker dat ze erbij zijn. Ook Alcira en Enzo zijn van de partij maar daar is al een serieuze aanvraag voor. Verder zijn Nando, Blanca en Hannah misschien ook op de wandeling, maar dat is niet helemaal zeker. Aanmelden kan nog via een mailtje naar het [evenemententeam](#), maar mocht u morgen onverwachts besluiten toch te komen dan bent u evengoed van harte welkom. Tot morgen!



Hond in het zonnetje. - Sumi.

Hoi ik ben Sumi en ik ben nog niet zo lang in Nederland, Ik ben een kruising greyhound en ben een teefje. In 2010 ben ik als puppy samen met mijn moeder en broers en zussen in een grot gevonden. Ik heb toen een paar jaar in een asiel gewoond en nu sinds 28 februari ben ik in Nederland.

En dat vind ik reuze spannend.

Toen ik net in Nederland was ben ik geadopteerd maar volgens mijn nieuwe baasjes klikte het niet met de kat en moest ik weg, en daarom zit ik nu in een spoed-pleeggezin. Ik was helemaal van slag en wist niet wat mij overkwam, ik was erg moe en bang.

Het spoed-pleeggezin waar ik nu zit is een hondenpension en hier speel ik de hele dag met andere honden. Ik vind alle honden leuk, reu of teefje, groot of klein het maakt mij niet uit.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !

Uit de adoptiehoek – door Babeth en Joke.

De winter is nog niet voorbij in Nederland..... maar laten we hopen dat de kou niemand zal beletten om van 16 maart een mooie dag te maken, samen met alle viervoeters in Noordwijk aan zee.

We zullen waarschijnlijk nieuwe gezichten zien met nieuwe hondjes erbij, hondjes die de laatste maanden geadopteerd zijn en die voor de eerste keer de leuke sfeer zullen proeven, lekker kunnen ravotten en rennen, misschien bij het begin een beetje onwennig, maar oh zo leuk!!

Het begin van het jaar was vrij rustig, dat is meestal een bekend verschijnsel na alle feesten en uitgaven, mensen moeten een beetje voorzichtig aan doen, maar gelukkig hadden we de laatste maand genoeg adoptie aanvragen, zelfs bij onze burens in België was de stemming heel goed en werd er goed geadopteerd.

Meerdere vluchten werden aan ons aangeboden, zo konden alle geadopteerde honden naar Nederland en België komen..

Natuurlijk stond Nicole op Zaventem klaar, en Rene en Ria op Schiphol, allemaal bedankt, het is geweldig dat we keer op keer op jullie mogen rekenen, weer of geen weer, jullie zijn er, altijd!

Tijdens de wandeling zullen er meerdere pleeghondjes aanwezig zijn, mooie hondjes, hondjes die echt op jullie rekenen, ze zijn zindelijk, leven al in een huiselijke sfeer, ideaal voor beginners!

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !





Van het hulpgoederenteam.

De meeste honden komen vanuit Spanje naar Nederland/België met het vliegtuig. En wanneer u daar staat om uw nieuwe huisgenootje in uw armen te nemen, zult u vast zien dat uw spruit in een bench is vervoerd. In Spanje zijn het vrijwilligers die veel werk verrichten en soms heel wat kilometers moeten rijden om de honden naar het vliegveld te krijgen. Hier in Nederland moet het hulpgoederenteam weer zorgen dat alle benches op een centraal punt verzameld worden. Want de benches moeten natuurlijk weer zo snel mogelijk naar Spanje. Eind februari zijn er bijna 40 benches met een transport van Anna van Zwam teruggebracht naar Spanje, zodat de shelters hun benches weer voor een volgende vlucht kunnen gebruiken.

Zoals u op onze website heeft kunnen lezen, zijn er in januari drie vangkooien aangeschaft. Twee blijven er in Nederland, de derde is gelijk met de benches naar Spanje gegaan. Daar kunnen de bevriende shelters samen gebruik van maken.

En nu de benches weer naar Spanje zijn getransporteerd is er bij het hulpgoederenteam weer ruimte voor hulpgoederen. Dus mocht u nog voer, medicijnen of andere hulpmiddelen hebben liggen, neemt u ze dan mee naar de wandeling?

Het hulpgoederenteam zal daar aanwezig zijn om uw spullen in ontvangst te nemen. Dit keer zal dat met een geleende aanhanger zijn, want helaas is Sjakie 2 vorige week gestolen!

U kunt [hier zien](#) welke hulpgoederen bruikbaar zijn.



Een orthopedische ingreep voor Noran deel 2.

Hallo allemaal, jullie hebben waarschijnlijk allemaal kunnen lezen in de Greytnews van 9 september 2012 dat Noran geopereerd moest worden aan zijn rechter voorpoot.

We willen jullie laten weten dat het nu heel goed gaat met Noran. Het herstellen van de operatie heeft echter wel wat voeten in aarde gehad. Noran heeft vanaf 17 augustus tot 5 december 2012 controles gehad bij Dierenziekenhuis Drechtstreek in Dordrecht.

Bij de laatste controle op 5 december 2012 werden weer foto's gemaakt van zijn poot. De dierenarts had twijfels over de foto's. Er was, vergeleken met de foto's van hierboven, een mogelijke achteruitgang van het bot te zien. Dit kon komen door de naweeën van de infectie die in de wond was gekomen of door het feit dat het bot nog niet of te weinig werd belast of doordat de foto's nu mogelijk iets onduidelijker waren.

In het slechtste geval moesten de stalen schroeven en plaat die in Noran zijn poot zitten er weer uitgehaald worden. Het bot zou kunnen "denken" dat het niet zoveel werk meer hoefde te doen, omdat de stalen plaat dit overneemt. Wij zelf dachten dat het door de geringe belasting van het bot kwam omdat Noran tot aan die controle nog vaak hinkelde met de geopereerde poot omhoog en pas wat later op vier poten ging lopen.

Dit was een tegenvaller voor ons!

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Veilig en Vrij op Vakantie met je hond - door Indra Corputty.

Wil je lekker met je honden vakantie vieren, op een "windhond" veilig terrein, een paradijs waar de hond "Centraal" staat?

Dat kan in een leuk plaatsje genaamd "Rhauderfehn" in Ost Friesland een plaats net over de grens in Duitsland. Het paradijs heet Siriushoeve, het is heel kleinschalig. Er zijn 2 kleine en 1 grote, zeer schone en gezellig ingerichte huisjes te huur, voorzien van alle luxe. De huisjes hebben ieder een klein tuintje dat door een hekje wordt afgescheiden van een lekker speelveld met een aangelegd "strandje" waar de baasjes gezellig kunnen zitten terwijl de honden zich heerlijk uitleven. Maar dat is niet alles, via de tuin loop je naar de grote speelweide van 3000m² en 1.60m hoog afgezet en daar kunnen vooral de Galgo's zich echt helemaal uitleven. Er is een aangelegde vijver waar de honden na een race partij heerlijk kunnen afkoelen...afijn lees mijn verslag van een heerlijke vakantie met en voor onze honden!

Zaterdag 29 september.

De dag van onze vakantie, eindelijk we zijn er echt aan toe. We rijden rond 12 uur volgeladen met 3 opgewonden honden, voer, dekens en onze koffers naar een parkeerplaats waar we met onze vrienden Ans en Paul en hun 4 Galgo's hebben afgesproken.

Ruim op tijd staan we te wachten op de parkeerplaats, het zonnetje schijnt en ik laat de honden even een plas doen. Na een uur wachten dacht ik laat ik eens bellen....en wat bleek Ans en Paul stonden op een parkeerplaats verderop. Een miscommunicatie van mijn kant...dus wij de honden weer inladen en op naar de volgende parkeerplaats. Nou ik ga niet in details maar ook dat ging niet foutloos, maar uiteindelijk reden we allemaal de juiste parkeerplaats op en kon de reis van nog 2 uur beginnen.

De reis verliep verder voorspoedig en rond 16 uur kwamen we aan op plaats van bestemming.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



GRH Shop, u als klant bent o zo belangrijk...! - door Lex van Straten.

Ik heb u eigenlijk niet zoveel nieuws te melden over onze mooie GRH Shop. Wij hebben in de afgelopen maanden geen nieuwe artikelen in de GRH Shop gekregen, dus daarmee kan ik u niet verrassen. Wij doen ons best om het assortiment in de Shop zo gevarieerd mogelijk te houden, maar er is altijd voorzichtigheid geboden als het om investeringen in de Shop voorraad gaat. Maar wat in een goed vat zit....

Ik vind het een goed moment om u (en dat zijn de meesten van onze GreytNews lezers) te bedanken voor alle aankopen die u de afgelopen jaren in onze winkel hebt gedaan! En ik kan het maar niet vaak genoeg uitleggen: de Shop levert een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van onze fantastische stichting. Dit betekent dan ook dat u als klant ontzettend belangrijk bent voor GRH, elke aankoop in de Shop draagt bij aan de verbetering van het lot van onze hondjes in Spanje. Ik durf wel te stellen dat uw aankoop vaak direct een galgo redt!

Daarom ben ik zo onbescheiden om onze Shop hierbij weer onder uw aandacht te brengen. Ik ben een trotse Shop beheerder, vooral trots op u als klant, en dankbaar voor uw bijdrage. Iedere keer wanneer er een bestelling binnenkomt veer ik zittend voor mijn pc weer blij op, alweer geld voor onze galgo's opgehaald. Een beetje kinderachtig wellicht, maar het is de waarheid.

Ik wijs u dan toch maar op een van onze recente - en leukste - artikelen, de schitterende GRH Verjaardagskalender. Echt een aanrader, op elke zacht glimmende pagina staat een ontroerend mooie galgo. Voor iedere hondenuitdager een nuttig en decoratief artikel. Dus, als u deze (tijdloze) kalender nog niet hebt, haast u dan naar de GRH Shop op greyhoundsrescue.nl. En, zoals ik mijn klanten altijd meld na een aankoop: hartelijk bedankt namens onze hondjes!



Afscheid van Sarah - door Loekie Hol.

Voor altijd in ons hart, ineens was je 's morgens ziek, erg ziek.. Met spoed naar de dierenarts maar die kon niets meer voor je doen. Heel rustig ben je ingeslapen, hoe kon dat nou.

We missen je erg, je was een superhond en de leegte is groot.

Je was altijd lief en vrolijk, vooral 's morgens. Je staart kwispelend, ons allemaal begroetend en zo leuk, je gaf net als een poes kopjes.

Je neus altijd zo gezond glanzend en je velletje zo mooi en zacht, je grote voetjes en altijd zo onhandig liggend in je manden, je lieve karakter.. Alles is nu weg en het ergste.. je komt nooit meer terug.

Je bent gecremeerd en je as strooien we uit op een mooi plekje in het bos. Niet somber en donker, maar waar als er zon is, de zon er is voor jou. Je hield veel van het zonnetje.

Je bent dan bij onze andere hondjes, je bent niet alleen.

Het huis is nu leeg en stil en er is niks aan zo saai, het mandje niet meer met jou gevuld.

Gelukkig hebben we aan Yma nu zo'n acht maanden bij ons heel veel steun.

Hierbij nog een foto van Sarah.



Lola, een Spaans prinsesje (deel 3)

Dit verhaal gaat over Lola, een Galgo Español. Vanuit Spanje vertrok Lola naar Nederland waar zij is geadopteerd door Frank Beurskens. Het eerste deel van dit verhaal stond in onze GreytNews 43 , het tweede deel stond op onze website.

Ontsnapt!

Nadat Lola een weekje bij ons was besloot ik dat ze wel los kon in de tuin. De tuin grensde aan het water, met een hoge wal, en was aan weerszijden voorzien van twee meter hoge schuttingen. Nog nooit was een van mijn honden van de wal in het water gesprongen! Lola, die 's morgens weer hazen in de wei had gezien, dacht daar anders over. De vraag die ik mijzelf had gesteld (hoe goed zwemt een windhond?) werd voor mij overtuigend beantwoord. Voortreffelijk! Ik kon nog net zien hoe ze aan de overkant in een ontspannen galop in de richting van de wei rende.

Het lukte mij maar nauwelijks een opkomende paniek te onderdrukken en pakte de telefoon. Ik belde enkele vrienden, de dierenambulance, het dierenasiel, de Stichting en de politie. De laatste verwees mij naar AMIVEDI die beloofden haar op hun site te zetten.

Ondertussen waren enkele vrienden naar de wei gefietst en troffen daar Lola aan die, nu op volle snelheid, op hazenjacht was.. *Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



Galgo in de kunst - door Tanja Kooymans.

De Galgo Espagnol als muze.

Galga Trijn, voorheen Olga, woont al weer 4 jaar bij ons en ik ben nog iedere dag ontzettend blij met haar. Naast dat ik haar erg mooi vind; ze is heel klein en fragiel en heeft inmiddels een aandoenlijk grijs snoetje met mooie witte wimpers, is ze ook zo grappig, lief en trouw.

En ook echt een hondje met karakter. Zo nuffig als ze kan zijn tijdens windhondenwandelingen; zoveel honden bij elkaar vindt ze niks, zo stoer is ze tegen de buurhond als ze die achter in de wei (aan de andere kant van het gaas gelukkig) tegenkomt. Dat het een joekel van een Sint-Bernard is ziet ze maar even over het hoofd... Ze is eigenlijk helemaal niet speels, maar uit het niets begint ze ineens met iets te gooien en gek te doen, een bolletje wol of een bal en het stopt weer net zo abrupt als het begon.

Schotland en Canada. *Voor de rest van het verhaal en meer foto's kunt u kijken op onze [website](#) !*



Vrijwilligster aan het woord: Ria Burgers.

Hallo allemaal, hierbij wil ik mij even voorstellen:

Ik ben Ria Burgers, over 1,5 week word ik 40. Ik ben getrouwd met Erik en samen hebben we een zoon Menno van tien. We zijn in 2010 in contact gekomen met GRH doordat we een kameraadje zochten voor ons bastaardje Buster van inmiddels bijna 15. Dat is Noa (nu 5) geworden. Een hele lieve rustige galga. Zij stal mijn hart door haar lieve karakter en zo werd ik fan van het ras. Dit deed ons besluiten tot nog een adoptie. Dat is galgo Phil geworden. Een heerlijke ondeugd van nu 10 maanden.

Vanaf begin dit jaar ben ik vrijwilligster bij het eventmententeam van GRH. Ik heb de pr-kit onder mijn hoede. Deze kit bevat promotiemateriaal en spulletjes voor de verkoop, waarmee men op bijv. markten en festivals GRH kan promoten. Hierbij gelijk even een oproepje: Weet je een leuk evenement bij je in de buurt waar we onze GRH-promotiekraam zouden kunnen inzetten, dan graag even een mailtje naar evenementen@greyhoundsrescue.nl. Vanaf maart ga ik meehelpen om de wandelingen te organiseren. Hier heb ik enorm veel zin in.

Wat ik van deze stichting zo bewonder, is dat deze organisatie gerund wordt door een hele fijne, lieve groep vrijwilligers. Allemaal hebben ze dezelfde passie, het verbeteren van de vreselijke levensomstandigheden van de Galgo. Dit maakt een diepe indruk op mij. Ik hoop met mijn taken hier ook een goede bijdrage te kunnen leveren aan het nog bekender worden van GRH.