



They do not just deserve  
a better life

They deserve Life



### GreytNews 46 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 8 mei 2013.

Als een rode draad door deze GreytNews loopt het verzoek om uw hulp in de campagne rond de Schriftelijke Verklaring. Verderop leest u er alles over. Natuurlijk zitten wij ook verder niet stil. Zo is ons nieuwe evenemententeam volop aan de slag met nieuwe ideeën om GRH en de hondjes nóg beter te kunnen promoten. Het adoptieteam draait op volle toeren en ook het nazorgteam heeft versterking gekregen. Ampa schreef alweer haar 13e column over de avonturen van Jimi en als u die nog niet kent loont het echt de moeite eens op onze site te gaan lezen. Zeker weten dat u met een glimlach zit! Diezelfde glimlach vinden we ook terug bij ons hulpgoederenteam nu zij weer zijn voorzien van een nieuwe aanhanger na een geweldige actie op facebook. Op vele gebieden zijn nog veel meer vrijwilligers actief voor GRH. Denkt u maar aan de Shop, Social Media, de website, communicatie advies, onze vluchtafhalers, huisbezoekers, vertalingen etc. En wat te denken van al onze donateurs en sponsoren. Het is onmogelijk iedereen te noemen maar waar het om gaat is dat we het samen doen. Samen met elkaar en vóór de hondjes. En vanuit die gedachte roepen wij u op om ook sámen een vuist te maken en massaal mee te doen in de campagne om structureel een betere wereld voor de galgo's en greyhounds te creëren.



#### **Help mee de Europarlementariërs te laten tekenen voor een betere wereld voor de galgo's.**

*Lieve mensen, leest u alstublieft even verder, dit is belangrijk!*

Vorig jaar heeft Geert, toen nog voorzitter, het al gezegd. Naast het belangrijke adoptiewerk en de hulp aan de shelters, wil GRH zich ook meer inzetten om bij te dragen aan een meer structurele verandering. Sindsdien hebben we daar hard aan getrokken. In 2012 is GRH, samen met Galgos Ethique Europa, al begonnen met lobbyen voor meer aandacht binnen de Europese Unie voor de vreselijke situatie waarin de galgo's in Spanje leven.

En niet zonder resultaat. Op 15 april jl. werd de Schriftelijke Verklaring ingediend door verschillende Europarlementariërs. Deze roept op een einde te maken aan de verschrikkelijke situatie waarin de Spaanse greyhounds (galgo's) en de greyhounds in Ierland en Engeland moeten leven en sterven.

# HELP MEE



Een Schriftelijke Verklaring kan gezien worden als een verzoek aan de Europese Commissie om te handelen in een situatie die door een groot aantal Europarlementariërs als zorgelijk wordt gezien. Maar daarvoor moet wèl meer dan de helft van alle Europarlementariërs de verklaring ondertekenen!

Daarom zijn we er nog niet. Het ondertekenen kan tot 15 juli a.s. Dus worden er brieven gestuurd en campagne gevoerd, vanuit Nederland en vanuit het buitenland, om zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de Europarlementariërs.

We hopen van harte dat dit gaat lukken. Want al zou de Schriftelijke Verklaring niet alle benodigde steun krijgen, bij een groot aantal handtekeningen krijgt Spanje (en ook het Verenigd Koninkrijk) een flinke tik op de vingers in de Europese Unie. Dus we gaan ervoor!

Ook u kunt daarbij helpen door mee te schrijven en te mailen. Hoe u dat het beste kunt doen leest u verder op [onze website](#). **Elke brief en elke mail telt!**

Daarnaast starten we op maandag 13 mei a.s. een leuke, in het oog springende actie op [facebook](#) waaraan iedereen mee kan doen. In de gaten houden dus, a.s. maandag!



## **De wandelingen - 9 juni GRH-wandeling in Kootwijk!**

Lekker bijkletsen en heerlijk wandelen. Dàt gaan we doen op zondag 9 juni a.s. op onze eerstvolgende GRH-wandeling. Hebt u er ook zo'n zin in?

We hopen weer een heleboel mensen én hondjes te mogen begroeten en natuurlijk is ook de GRH-Shop aanwezig. Naast een heleboel vrijwilligers van GRH, waaronder ook Babeth van Spronsen die speciaal voor de wandeling vanuit Frankrijk naar Nederland overkomt. En niet te vergeten ons hulpgoederenteam met de nieuwe Sjakie 2. Dus wie nog bruikbare hulpgoederen heeft staan, deze kunnen op 9 juni weer worden ingeleverd. De hondjes zijn er u dankbaar voor!

Welkom zijn we, net als vorig jaar, bij [Het Hilleetje](#) in Kootwijk. [Alle informatie](#) kunt u intussen rustig op onze [website](#) nalezen. Wij hopen van harte tot ziens!



### **Hond in het zonnetje - Enzo.**

Het is alweer een paar jaar geleden dat ik naar Nederland kwam. Er waren heel lieve mensen die mij toen geadopteerd hebben. O, wat had ik het daar naar mijn zin! Ik had er mijn hele leven wel willen blijven en zij wilden mij niet kwijt. Het lot besliste helaas anders, door een vervelende gebeurtenis kon ik niet meer blijven en kwam ik bij mijn pleeggezin terecht.

Nu ik bij dit lieve pleeggezin ben heb ik het hier echt wel naar mijn zin, maar ik zou zo graag een plekje krijgen waar ik voor altijd mag blijven en waar ik nooit meer weg hoef.

Volgens mijn pleeggezin ben ik een heel voorbeeldige hond. Ik ben gehoorzaam, speels en aanhankelijk, ik trek nooit aan de riem en loop strak naast mijn baasje. Ik vind het heerlijk om hard te rennen en luister dan ook nog. Ik blaf niet, ik kan een paar uurtjes alleen zijn en ik ga probleemloos mee in de auto. Ik ben niet dominant en wil het liefst met alle honden spelen. Ik ben ook heel lief met kinderen. Ik ben een heel klein beetje timide voor mannen, maar dat is een paar weekjes wennen en dan komt dat ook heus wel goed. Kortom, ik ben de 'beste'. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van mijn pleeggezin.

Want..... bescheidenheid siert mij!



### **Uit de adoptiehoek - door Babeth en Joke.**

De winter is achter de rug en waarschijnlijk zullen de wandelingen met onze hondjes langer en prettiger worden, de eerste zonnestrallen, de eerste krokussen, maken dat onze viervoeters wat joliger worden en net als wij meer van het buitenleven willen genieten.

Er is veel gepasseerd de laatste maanden, gelukkig hebben lieve honden hun weg gevonden in Nederland of België. We zijn onze nieuwe adoptanten zeer dankbaar want daardoor kunnen onze Spaanse vrienden en collega's meerdere andere zwerfhonden van de straat of uit het dodingstation halen, eigenlijk ze van een zekere dood redden.

Wat waren we blij toen onze Inma een mail stuurde om te melden dat Blas teruggevonden was, wat heeft deze kanjer geluk gehad. Hij was geadopteerd, helemaal klaar om naar Nederland te reizen, toen plotseling ons werd verteld dat hij gestolen was, vreselijk voor de shelter, de adoptant en heel erg voor de hond.

We konden bijna niet geloven dat Blas enorm vermagerd langs de weg gevonden werd.

Het was heel makkelijk voor Joke en mij om snel te beslissen dat deze kanjer spoedig naar Nederland zou komen. We hopen hem begin mei te verwelkomen, een fijn pleeggezin zit op hem te wachten.

Men zegt dat wonderen gebeuren, Blas is zeker een voorbeeld daarvan!!

Ik hoop dat jullie ook van het verhaal over Jimi hebben genoten, Ampa laat ons heel vaak lachen, en dat hebben we nodig, humor!

Herma en Annet hebben ook hun best gedaan achter de GRH-kraam op het zwerfdierenfestival, bedankt meiden, goed gedaan!

Met trots kunnen we ook vertellen over de betrokkenheid van onze stichting tegen de mishandeling van de Greyhounds, zie: ['Uw hulp maakt het verschil'](#)

We hopen nu op heel veel steun van jullie, onze voorzitter Letty heeft de laatste maanden samen met anderen keihard hieraan gewerkt en ervoor gezorgd dat onze stichting een vuist heeft gemaakt tegen alle wreedheden in Spanje. Letty: reuze bedankt!!

En nu onze adoptiehondjes, ze wachten op jullie, ze zijn niet alleen mooi en lief, maar ze wachten op een warme mand, een lekker kluif en vooral op jullie liefde.

Joke en ik zijn er om jullie te helpen, niets is ons teveel voor onze hondjes!!



### **Van het hulpgoederenteam.**

In de vorige Greytnews heeft u het verdrietige bericht kunnen lezen dat onze aanhanger, Sjakie II, is gestolen. Helaas is de aanhanger niet meer teruggevonden; het enige wat ons rest is een verbogen slot en een opgerolde nummerplaat.

Maar....omdat het inzamelen van de hulpgoederen door moet blijven gaan en we het hulpgoederenteam niet op weg kunnen sturen met slechts een winkelwagentje, is er inmiddels een andere aanhanger aangeschaft. Dit hebben we kunnen doen doordat Karin Limburg een Facebook-actie is gestart voor GRH en de opbrengst daarvan is maar liefst € 1.350,00! Karin, dankjewel voor deze geweldige actie!

Met de volgende wandeling staat er dus weer een stralende Sjakie II, zodat u ook deze keer uw hulpgoederen kunt inleveren bij het hulpgoederenteam.

En om te voorkomen dat het hulpgoederenteam de hulpgoederen weer in de woonkamer, wc of onder het bed moet opbergen, is er inmiddels ook een eigen opslag voor de hulpgoederen gerealiseerd. De hulpgoederen staan nu droog en veilig opgeslagen totdat ze naar Spanje kunnen worden getransporteerd. Al bij al dus toch nog heel goed nieuws op het hulpgoederengebied!



### **Dolblij met Toby - door Ietje.**

Toby is een allerliefste, grappige, aanhankelijke, trouwe jongen. Voor mij een godsgeschenk! Niet alleen de klik tussen hem en mij is van het hoogst bereikbare, ook met mijn andere hond Noa is de chemie wonderbaarlijk goed.

Voordat Toby in mijn leven kwam had ik de grootste moeite met het 'temmen' van mijn 'half wilde' Podenco-mix. Het beestje is hoogst eigenzinnig en dominant. Toby had binnen tien minuten na aankomst in mijn huis orde op zaken gesteld en de rakker zijn plaats ver onder hem toegewezen.

Niet dat Toby dominant is, maar wel hoogst rechtvaardig. Hij had al heel snel door uit welk hout Noa gesneden was en wist instinctief hoe hij dit ongeleide projectiel moest toespreken. Noa, die voor de duivel niet bang is en niet makkelijk onder de indruk raakt van wat dan ook, toonde wonder boven wonder onmiddellijk diep respect voor Toby. Nu spelen ze samen, stoeien, slapen en knuffelen samen en likken elkaar zelfs als het goede moment daar is. Hoe goed kun je het treffen?! Dankzij hem en met behulp van hem is het nu mogelijk voor mij om toegang te krijgen tot dit moeilijk kneedbare ventje.

*Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !*



### **Nazorg, hoe werkt dat nu eigenlijk.**

Als u een hondje adopteert bij GRH krijgt u iemand aangewezen die gedurende 6 maanden contact met u houdt. Deze vrijwilliger zal geregeld contact met u zoeken om te vragen hoe het gaat met uw nieuwe huisgenoot in uw gezin. Het is totaal niet zo dat de nazorg u "controleert"! De nazorg is er om u en uw hond een zo goed mogelijke start te geven. Het is ook zeker de bedoeling dat u zelf contact zoekt met uw nazorg vrijwilliger, zij zijn te allen tijde bereid om u met al uw vragen te helpen.

De meeste hondjes hebben nog nooit in een huis geleefd, zij kennen de regels niet! Vaak hebben ze ook vreselijke dingen meegemaakt. Ze hebben honger gehad, dus ze snappen echt niet dat ze van die heerlijke prullenbak af moeten blijven... Ze krijgen eindelijk liefde en dan laat u ze alleen thuis.. Logisch maar dat snappen ze niet gelijk... en zo zijn er nog tal van dingen waar u tegenaan kunt lopen. Onze nazorgers hebben hier ervaring mee en kunnen u vaak met wat tips op het juiste spoor helpen.

Als je met probleempjes er snel bij bent zijn ze het snelste opgelost en hoeft het niet uit de hand te lopen tot een groot probleem!

Lieve groetjes van het Nazorg team.

### **Bravio, alweer 1 jaar in NL - door Suzanne Claassens.**

Vrijdag 12 april 2013

Hieperdepiep hoera, vandaag is Bravio alweer 1 jaar bij ons. Vorig jaar rond deze tijd gierden de zenuwen door m'n lijf. Want na heel lang zeuren en vele beloftes mocht ik dan eindelijk een hondje van GRH adopteren. Al maanden was ik door de adoptiehondjes aan het scrollen, en uiteindelijk was de keuze op Bravio, een galgo-mix, gevallen. Bravio was 4 maanden oud toen hij werd gevonden, weggegooid als oud vuil in een afvalcontainer! Bravio heeft ruim een jaar in een shelter gezeten. En op 12 april 2012 mocht hij naar NL vliegen.



Daar sta je dan met knikkende knieën te wachten s' avonds laat. Gelukkig werden we bijgestaan door lieve mensen van GRH. Toen kwam de bench tevoorschijn, en daar was hij dan. Enkele centimeters groter dan verwacht, maar eindelijk bij ons. Erg bang, maar goed van vertrouwen, eerst bij de luchthaven even gewandeld, maar plassen was nog echt te eng voor hem. Toen begon de lange reis naar huis, eenmaal thuis nog even gewandeld maar plassen was nog steeds te eng. Doodmoe van de spannende reis, en nog steeds wat angstig, bij ons thuis op de bank in slaap gevallen. Gelukkig was ik twee weken vrij, we konden dus langzaam elkaars vertrouwen winnen.

Bravio moest echt wennen aan het leven met mensen, hij was duidelijk meer op z'n gemak bij andere honden. Helaas voor Bravio hebben wij geen andere hond, maar alleen twee oude katten die niet blij waren met de komst van een zwart 'monster'. Dus er was nog wat werk aan de winkel. Bravio was in Portugal dan wel gewend aan katten. Maar als katten niet gewend zijn aan een hond, worden die harige beestjes die met dikke staarten door het huis racen toch wel erg interessant. Ook dit heeft veel tijd nodig gehad, onze kater had er na



een maand of vijf wel vrede mee. Ons poesje komt pas sinds een paar maanden weer zelfstandig naar beneden.

Lees de rest van het verhaal verder op onze [website](#) !



### **Galgo in de kunst deel A - door Feline van Rijsinge.**

Deze tekening is gemaakt door Ellen, een mevrouw die bij mij in de buurt woont!

Zij vindt onze honden zo'n mooie uitstraling hebben, en vroeg of zij hen mocht tekenen.

Nou daar is geen bezwaar tegen, en nu een paar maanden later stond Ellen voor de deur met deze tekening :- )

Ik was zo verbaasd, zo mooi, zo echt! We gaan de tekening mooi inlijsten, en een geweldig plekje geven!  
Groeten van Feline.



### **Galgo in de kunst deel B - door Feline van Rijsinge.**

Dit kunst werk heeft Jolanda gemaakt, van een kerstkaart die wij gestuurd hadden.

Mijn nicht Jolanda en haar man waren verhuisd.

Wij gingen hun nieuwe huis bewonderen, ik loop met Jolanda de keuken in en wat valt mij het eerste op.. dit schilderij.

O, wat mooi, Jolanda haalt het van de muur, voor jullie zegt ze, nou geweldig!!

Onze nicht was helemaal verbaasd toen ze bij ons langs kwam en zag dat haar schilderij midden in de kamer gehangen was.

Zij vond het zelf helemaal niet zo mooi :-). Nou daar denken wij anders over :-).



### **Vrijwilligster aan het woord: Henny Zuidenga.**

Ik heb m'n hele leven al van honden gehouden, maar i.v.m allergie kon het nooit. Maar sinds 13 jaar ben ik daar vanaf en heb ik honden.

Ik ben Henny Zuidenga 50 jaar en getrouwd. Ik heb 2 kinderen en 2 prachtige kleinkinderen. Ik werk halve dagen bij de thuiszorg en pas veel op mijn kleindochter. Ik werk als vrijwilliger bij de dierenambulance en natuurlijk sinds 3 jaar bij de GRH.

Ik ben geboren in Amsterdam maar woon al ruim 30 jaar in Alkmaar, en heb een vakantiehuisje in Nunspeet in het bos!!! Heerlijk voor ons en de honden!!!

We hebben inmiddels al vele soorten honden gehad en verloren. Maar mijn liefde voor honden is gewoon heel groot, ik kan er niet genoeg om me heen hebben, heerlijk. Alleen moet ik me wel aanpassen aan m'n huis en man!

Drie jaar geleden, wilde ik er graag nog een hond bij, we hadden er 3, en mijn man vond het genoeg.

Na veel zeuren....kwam hij op het idee om als pleeggezin te gaan helpen.

*Lees de rest van het verhaal verder op onze [website](#) !*