



GreytNews 41 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 9 september 2012.

Nog genietend van de nazomerzon is de maand september alweer aangebroken. Wat vliegt de tijd toch. We hopen dat u een heerlijke vakantie achter de rug heeft, of dat nu gewoon thuis of in het buitenland was. Helaas betekent deze maand ook dat het begin van het jachtseizoen in Spanje weer nadert. We hoeven u niet te vertellen dat dat geen goed nieuws voor de galgo's is... Gelukkig is er wél goed nieuws voor vele galgovriendjes die de afgelopen maanden, ondanks de vakantietijd, toch een nieuw thuis mochten vinden. Geweldig! Trouwens, deze GreytNews bevat nog veel meer goed nieuws. Wat dacht u van de open dag die op 30 september a.s. wordt gehouden, het geweldige verhaal over Rayo en ook bijvoorbeeld de nieuwe kerstkaarten en verjaardagskalender die binnenkort in de GRH-Shop te verkrijgen zijn? U leest er alles over in deze nieuwe editie van onze GreytNews. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op 30 september!

De wandeling - Open Dag op 30 september 2012.

Nog maar 3 weken te gaan en dan is het zover, de eerste Open Dag van GRH. Een bijzondere dag, waarmee we ons tiende jubileumjaar feestelijk willen afsluiten. Natuurlijk kunnen de hondjes mee en heerlijk rennen en spelen met vele galgovriendjes. Maar deze keer zijn er ook een heleboel andere activiteiten gepland. Zo komen er maar liefst tien Spaanse vrijwilligsters van FBM, EVO, DDV, ARG/BEL en EBA, en kunt u op vaste tijden kennismaken met een aantal mensen van GRH. Eindelijk die leuke foto van uw hond? Of eens een keer heel wat anders in de vorm van een karikatuur? Het kan allemaal! Natuurlijk zijn er ook leuke kraampjes en is de GRH-Shop van de partij. De aanwezige dierenarts kan uw viervoeter voorzien van de jaarlijkse inentingen tegen gereduceerde tarieven die u kunt vinden op onze [website](#).

We hebben live muziek, een loterij met prijzen, er is een behendigheidsparcours en de begeleiders daarvan staan u ook graag te woord als u vragen heeft rondom het gedrag van uw hond. Ook aan de kinderen is gedacht, zodat ook zij het naar hun zin zullen hebben. Daarbij stellen we natuurlijk ook graag een aantal van onze pleeghonden aan u voor en wat te denken van een echte hondenmodeshow! Los van vele galgo-liefhebbers hopen we ook geïnteresseerden aan te trekken die graag meer te weten komen over het galgoleed en het galgoras. Altijd al meer willen weten? Dan is dit uw kans. Iedereen is van harte welkom van 11.00-16.00 op de Geffense Plas in Oss. Meer info leest u op onze [website](#).





Kom je ook?

O enne... een mailtje is niet verplicht maar handig voor het overzicht, dus mocht u al zeker zijn van uw komst laat het ons dat even weten op evenementen@greyhoundsrescue.nl.



Hond in het zonnetje - Fausto. *Door zijn pleeggezin.*

Op 20 augustus rond 23.00 uur was het eindelijk zover. Fausto kwam aan in Nederland. Na ruim twee jaar wachten in de refuge kon hij aan een nieuwe fase in zijn leven beginnen. Op de luchthaven was hij nog erg onrustig, maar al snel lag hij heerlijk op de achterbank van de auto samen met Katy, ons Galgoteefje. Met een diepe zucht liet hij weten dat het goed was. En zo kwam Fausto 'thuis' in zijn pleeggezin.

Thuisgekomen lieten we onze roedel van vier samen met hem uit om op neutraal terrein aan elkaar te wennen. Dat ging prima. Binnen was er de onrust; waar ben ik nu toch beland! Ondanks dat lukte het die eerste nacht al om in de bench te slapen. Een lekker hapje erin hielp daarbij erg goed. De volgende dag genoot hij van de lange ochtendwandeling die we maakten en zette hij de kennismaking met honden en baasjes voort.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de adoptiehoek – door Vicky, Babeth en Joke.

De zomer is bijna achter de rug. Vicky, Babeth en Joke hadden gedacht dat er rustiger tijden zouden aanbreken, maar wat hebben zij zich vergist. Het adoptieteam heeft heel druk gehad, wat een goed nieuws voor jullie en voor onze shelters in Spanje! Het was druk, druk, druk!

Met trots kunnen wij jullie vertellen dat bijna alle pups uit de shelter van Beatriz geadopteerd zijn. Kleine Clara die haar broers en zusters ziet verdwijnen zal zeker niet alleen in Spanje achterblijven, gelukkig niet. Voor haar hebben we een fijn pleeggezin in petto. Zij is een kijkje op onze adoptiesite meer dan waard. Zie daar hoe leuk en lief Clara is. Beatriz vertelde dat Clara een grappig hondje is. Dus lieve mensen, ZIJ wacht op jullie.

Oudere honden hebben, ondanks hun grijze haren, fijne adoptanten gevonden. Mensen ervaren hun leven een stuk leuker door elke dag met hun vriendje de deur uit te gaan. En niet te vergeten, je blijft lekker jong van lijf en leden! Wie op zoek is naar een oudere hond zal straks Abril zie verschijnen op onze adoptiesite.

Veel adopties, en te weinig vluchten. Gelukkig hebben sommige adoptanten besloten zelf hun hondje te gaan ophalen. Bijkomend voordeel, zo kunnen er nog twee andere geadopteerde honden meevliegen! Hartelijk dank lieve mensen voor jullie hulp.

Onze mixjes doen het ook heel goed, kijk naar Lucas, een prachtig reu, ook geadopteerd. Wat maakt het uit wanneer je niet zo zeker bent van je vader, je moeder is wel een echte Galga, daar gaat het om.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !

**Stem
op onze
advertentie,**

KLIK hier
en maak kans op een iPad

NRC Charity Awards 2012.

Misschien heeft u het al op onze site of facebookpagina gelezen, we zijn door de vakjury geselecteerd tot de 24 inzendingen die in het NRC worden gepubliceerd en nog kans maken op de vakjuryprijs! Nu hadden we een klein stukje in het NRC verwacht maar we vielen bijna van onze stoel van verbazing toen bleek dat GRH op vrijdag 31 augustus met een [levensgrote advertentie](#) op 2 volle pagina's van het NRC stond. Geweldig natuurlijk en reken maar dat die avond het NRC uitverkocht was en er heel veel telefoontjes werden gepleegd. Het was een GRH-hotline zagezegd!

Ondertussen is er nog een kleine week de mogelijkheid om te stemmen op onze advertentie zodat we wie weet ook nog in de prijzen vallen. Nog niet gestemd? [STEM](#) dan nu alsnog op onze advertentie. Als we de publieksprijs van NRC winnen dan ontvangt GRH voor geweldige bedrag aan mediabudget! Doe mee en geef het door. Iedereen die via de website [nrccharityawards](#) een stem uitbrengt, maakt bovendien kans op een nieuwe iPad. Stemmen kan van 10 juli tot en met 14 september 2012. Nog maar een paar dagen te gaan lieve mensen!



Uit de hulpgoederenhoek.

Het is bijna zo ver; half september rijden we weer een hulpgoederentransport naar Spanje. De afgelopen weken heeft ons hulpgoederenteam op verschillende plaatsen in Nederland spullen opgehaald. Samen met de hulpgoederen die we al in onze opslag hadden levert dat weer kolderieke situaties op. Al eerder lieten wij u meegenieten van de situatie in huize Bolk alwaar de dozen tot aan het plafond in de huiskamer staan opgestapeld. In huize Kerkhoven is het echter niet veel anders...

U moet weten dat Mieke en Ro (Kerkhoven) een lief hondje bezitten, Brammetje. Waar Mieke en Ro gaan, gaat onze Bram. Nooit een probleem, u kent het vast wel: alsof je honing aan je hebt, zo volgt de hond de beide baasjes. Echter, dit weekend was er paniek, Bram was verdwenen! Hoe kon dat nou? Overal zoeken maar nergens was Bram te bekennen, totdat Totdat bij het uitladen van de 'oogst' hulpgoederen van dat weekend Bram ineens tevoorschijn kwam!

Het arme dier was zijn baasjes keurig gevolgd tijdens de rondrit door Nederland maar compleet bedolven geraakt onder de zakken voer die zijn baasjes min of meer lukraak in hun bus en aanhanger hadden gegooid. Hij bleek er niet echt van onder de indruk, hij kent zijn baasjes en weet dat het voor een goed doel is, voor zijn vriendjes in Spanje.

Wilt u dat uw huisdier niet bedolven wordt onder de hulpgoederen die u nog klaar heeft staan voor Brams vriendjes in Spanje, neem dan met gezwinde spoed contact op met het [hulpgoederenteam](#) !

Want alhoewel we natuurlijk proberen om helemaal nokkie-nokkie vol te vertrekken, op dit moment hebben we best nog wel een gaatje om spulletjes van u mee te nemen.



Een orthopedische ingreep voor Noran.

Op 4 oktober 2008 mochten wij ons de trotse eigenaren noemen van Noran (voorheen Norit). We hadden gereageerd op jullie oproep voor een herplaatsing, omdat Noran bij zijn vorige eigenaar niet kon wennen aan de drukte van de stad. Hij moest naar mensen in een rustige omgeving en wij voelde ons gelijk aangesproken door de oproep op de site van GRH. Er werd een huisbezoek geregeld. En hierop kwam mevrouw Brands met Galgo-mix Anna kennismaken bij ons thuis. We waren op slag verliefd op het lieve karakter van de Galgo. Noran kwam in ons gezin en was gelijk thuis. Hij had één mankement, dat was zijn scheve rechter voorpoot. Hij was bij zijn vorige eigenaar al geopereerd aan deze poot. Verder leek hij hier weinig hinder van te ondervinden. En wij waren verkocht toen we Noran voor het eerst zagen, met of zonder manke poot, wij namen hem zoals hij was! We gingen in het begin heel veel met hem naar het strand, daar was Noran echt op zijn plaats. Hij rende als een gek achter alles aan en na het strandbezoek was hij moe, maar voldaan.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Uit de nazorg - door Monique van Tol. 'Stelen'

Al een tijdje was er een Galgo in huis. Nooit problemen gehad. Er werd natuurlijk een tweede Galgo geadopteerd, want dat kan je als je dit ras eenmaal hebt leren kennen, nu eenmaal niet laten. Hoe meer hoe beter lijken de Galgo's wel te roepen. Toen de tweede Galgo er was, eigenlijk ook zonder problemen geïntegreerd in het gezin, ging de familie verhuizen.

In het oude, vertrouwde huis was een dichte keuken en de honden kwamen er eigenlijk nooit in. In het nieuwe huis was een open keuken, veel gezelliger natuurlijk, want op deze manier kon degene die in de keuken bezig was altijd gezellig met de honden contact blijven houden. Maar behalve dat de open keuken voordelen had, was er ook een groot nadeel. Zo zou later blijken althans.

's Morgens was er vast gekookt voor 's avonds. De familie moest namelijk 's middags weg en hadden geen zin om bij thuiskomst nog te koken. We weten natuurlijk allemaal dat er geen pannen met warm voedsel in de koelkast mogen. Dus bleef de pan op het gasfornuis staan. Het was macaroni.

Toen de familie thuis kwam, lagen de honden heerlijk op de bank te slapen. Gebroederlijk tegen elkaar aan. Er werd één oog open gedaan en niet de moeite genomen om de familie even tegemoet te lopen. Na de honden even een aaitje over de bol gegeven te hebben, liep het vrouwtje naar de keuken om het eten op te warmen... Maar tot haar verbazing lag het deksel van de pan op de grond. De pan stond scheef maar nog wel op het fornuis. Ze raapte het deksel op en zette de pan recht. Groot was de verbazing toen ze zag dat er helemaal niks meer in de pan zat. Helemaal leeg, geen elleboogje macaroni zat er nog in...

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !

verjaardags kalender



GRH Shop - door Lex van Straten.

Nieuw: verjaardagskalender en kerst-en nieuwjaarskaarten.

U ziet niet vaak nieuws over de GRH Shop in de GreytNews verschijnen, want hoewel we het er af en toe heel druk mee hebben kan ik u meestal geen opwindende gebeurtenissen melden! Maar in dit nummer heb ik wel nieuws en ik hoop dat u het leuk vindt. En vooral natuurlijk dat dit een aanleiding is om weer eens iets uit de GRH Shop aan te schaffen, want u weet.... echt elke door u in de Shop bestede Eurocent komt ten goede aan onze dierbare Galgo's, ik geef u daar 100% garantie op!

De verjaardagskalender

Voor het eerst in de geschiedenis van GRH kunnen wij u een prachtige Galgo-verjaardagskalender aanbieden! Wij kregen de afgelopen jaren vaak verzoeken er eentje te maken, en dat is nu gelukt. Er staan werkelijk prachtige foto's in van Inky van Swelm, dus elke maand kunt u genieten van onze prachtige honden. Staat uw Galgo er wellicht bij? Die van mij toevallig wel, en dat wist ik echt niet! Deze unieke GRH verjaardagskalender kost tien Euro, geen geld voor de echte Galgo liefhebber, toch? U ziet hiernaast het voorblad van deze kalender.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Rayo, de vrolijke galgo - door Gerda Blomme.

Rayo : gescheiden van zijn hondenvriendinnetje, 11 jaar oud, omdat hij wegwijnde in de shelter ondergebracht in een pleeggezin... zouden we ?

We hadden op dat moment 4 honden, waarvan Tessa ook al 11 jaar was. Lange wandelingen werden moeilijker voor haar en het was de bedoeling dat vooral zij meest met Rayo zou optrekken. Omdat Rayo in een pleeggezin zat, konden we heel wat informatie verkrijgen. Het klonk positief, maar hij was daar nu goed, zou hij zich wel opnieuw kunnen aanpassen ? Hoe graag we Rayo er ook bij wilden, ergens was ik bang, bang voor Rayo want een oude boom mag men niet verplanten, toch ? Rayo had al veel meegemaakt en het was de bedoeling dat dit zijn ultieme bestemming werd, zijn happy home ! Er mocht gewoon niks fout gaan... Daar stond hij dan, ons oud mannetje, wat wiebelend op zijn pootjes maar o zo lief ! Oh ja, "de klik" was er meteen. Toen Tessa hem voor de eerste keer zag, was ook dat meteen liefde op het eerste zicht en met de andere honden ging het heel goed : Rayo was klaar voor zijn nieuwe thuis, wij voor een ervaring die we heel graag met jullie willen delen.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Bumperkleven, piepende V-snaar, doorgezakte vering, pruttelende uitlaat, etc.

Nederland ontwaakt, de radiowekker zingt het hoogste lied, de vogels tjilpen en voorspellen een zonnige dag, tijd om op te staan. Toch blijf ik nog even lekker liggen. Langzaam bijkomen, gapen, rekken, strekken. Heerlijk in mijn bedje. De hondjes ontwaken ook en komen beneden in beweging. Helaas bereiken mijn oren een hinderlijk geluid. Wat is de buurman toch aan het doen? Ik denk telkens een piepend geluid te horen als hij de auto start. De welbekende V-snaar. Kan hij dat ding niet eens laten maken? Ik gooi mijn benen buiten boord en sjok de trap af. Als ik de voordeur open gooi is mijn buurman de fiets uit de schuur aan het pakken. De auto is in geen velden of wegen te zien. Toch vraag ik voor de zekerheid of het zójuist zijn auto was met die piepende V-snaar? Hij kijkt mij verwonderd aan. Welnee, niks aan de hand. Zijn vrouw is gewoon met de auto naar haar werk! Daar is het weer dat geluid. Ik kijk de woonkamer in en kom tot de conclusie dat onze Fé de gevoelige snaar blijkt te zijn. Het schaamrood staat op mijn wangen. Het is onze 'Fé-snaar' mompel ik en ik sluit snel de voordeur.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !



Een dag uit het leven van een Spaanse shelter: El Buen Amigo.

9:00u zondag in de shelter.

De week begint. Twee nieuwe honden zijn gearriveerd. Helaas gebeurt dat elke week. Voordat ik de honden uitlaat, hen voer en de hokken schoon maak, controleer ik of de nieuwe honden een microchip hebben. Alles blijkt goed te zijn, maar één van hen heeft iets in z'n oog, ik schrijf het op voor een bezoek aan de dierenarts. Oh! en we moeten de ontwormingstabletten niet vergeten. Ik zie dat op een papier geschreven staat dat er een politiemelding is geweest. Ze hebben Candy gisterenavond om 23:00u gebeld. Laten we de honden een naam geven...laat me denken...Íker en Navas zoals de voetballers. We nemen het eten (vandaag zijn we alleen maar met twee personen), de schoonmaakspullen en we starten met het schoonmaken van hok na hok. Gisteren was een zware dag. Er was een gevecht en mij werd gevraagd om de twee honden te controleren die gevochten hadden.

Lees de rest van het verhaal op onze [website](#) !